

Overlijden Cor van Viegen

Donderdag 4 oktober jl. bereikte ons het bericht dat Cor van Viegen op 91-jarige leeftijd is overleden. Cor van Viegen was een bijzonder persoon. Had van nature bepaalde eigenschappen, die in de diverse functies binnen onze vereniging goed tot zijn recht kwamen. Leiderschap en verantwoordelijkheid. Daarnaast was daar het respect voor de persoon; Cor van Viegen! De naam Van Viegen die onlosmakelijk met onze vereniging is verbonden.

De vader van Cor, G.G. van Viegen, was al snel na de oprichting (1929) voorzitter van de vereniging, dat in die tijd de naam "Excelsior" droeg. Cor's vader werd voorzitter in het seizoen 1935/1936 en zat tevens in de eerste redactie van het clubblad "De Kroniek", die voor het eerst in seizoen 1936/1937 werd uitgebracht. 19 maart 1952 ging er een schok door het dorp toen bekend werd dat de heer G.G. van Viegen was overleden. Natuurlijk was deze schok voor de familie verreweg het ergste, maar onmiddellijk daarna werd het grote verlies voor Excelsior genoemd. Van Viegen had zijn hart aan Excelsior verpand. Zo ook Cor, die na het overlijden van zijn vader de verantwoordelijkheid voor het gezin voelde, vooral naar zijn moeder. Cor zei; "Mijn vader kon zoveel voor de vereniging en het zaterdagamateervoetbal doen omdat mijn moeder het gezin en de zaak draaiende hield als hij op pad moest".

Cor heeft overigens ook nog gevoetbald. In het seizoen 1942/1943 behaalde hij met het 2e elftal het kampioenschap in de reserve eerste klasse. Op deze foto staat hij als 22 jarige naast tussen zijn vader en Klaas Verschoor in.



Het 2e elftal behaalde in het seizoen 1942 - 1943 het kampioenschap in de reserve 1e klasse.

Staanste rij v.l.n.r.:

M. Boshoven, P. v. Steen,
G. van Viegen, C. van Viegen, K. Verschoor

Middelste rij v.l.n.r.:

W. van Veelen, B. van Dijk,
C. Voorbergen

Voorste rij v.l.n.r.:

D. v.d. Berg, W. Drijver,
R. 't Hart

De vereniging en de familie Van Viegen

1954 was een druk jaar voor de vereniging. In mei 1954 werd ons Sportcomplex 'De Madroel' in gebruik genomen. Na de openingswoorden, gesproken door voorzitter P. Bijl, was het de zus van Cor, Mej. G. van Viegen, die op verzoek van de vereniging het lint knipte. Hierna kon de eerste wedstrijd beginnen. Later dat jaar, september 1954, was Cor als chef de reception verantwoordelijk voor de receptie ter gelegenheid van het 25-jarige bestaan.

Cor trad later definitief in de voetsporen van zijn vader. Cor is namelijk tot twee keer toe voorzitter geweest van onze vereniging. De perioden 1958 t/m 1962 en 1966 t/m 1969. Voorzitter zijn is niet altijd leuk vertrouwd Cor mij toe. Een vervelend moment dat Cor van Viegen namelijk altijd is bijgebleven is het overlijden van Kees van Veelen, tijdens de wedstrijd DOTO - Excelsior. Op 10 september 1960. "Alles wat ik die dag heb gedaan, weet ik nog als de dag van gisteren. Het heeft een enorme indruk op mij gemaakt". Aldus Cor van Viegen.

In beide perioden was er ook sprake van een jubileumviering. Deze werden groots aangepakt waarbij veel buitenlandse ploegen ons complex bezochten. Naast het voorzitterschap nam Cor zitting in de jubileumcommissie die het 40-jarige bestaan voorbereidde. Tijdens de receptie, welke werd gehouden in het Rehoboth nam hij de vele felicitaties in ontvangst en sprak hij de genodigden en enkele oprichters van de vereniging toe.

De laatste officiële handeling die Cor verrichte was in 1971. Na veel arbeid te hebben verricht werd ons vernieuwde onderkomen officieel geopend door Cor van Viegen. Het was het laatste dat Cor voor onze vereniging deed. Gelukkig kwam Cor jaren daarna weer op ons complex. Voor het boek dat is uitgegeven in 2005 heb ik een zeer prettig gesprek met Cor gehad. Ook was Cor te gast tijdens de presentatie van het boek evenals enkele andere oud-voorzitters. Als je Cor in het dorp tegenkwam of op ons complex dan liep hij altijd in die bekende houding, rustig wandelt, hoofd iets gebogen, vriendelijk groetend met een knikje van het hoofd en met de handen in elkaar op zijn rug. Cor van Viegen, een bijzonder vriendelijk en zorgzaam persoon!

Vanaf deze plaats wensen wij zijn vrouw, mevrouw Van Viegen-van Doorn, kinderen, kleinkinderen en verdere familie alle kracht toe om dit enorme verlies te dragen.



In 1969 was Cor voorzitter van de vereniging en had hij tevens zitting genomen in de jubileumcommissie.

Deze foto is genomen tijdens de receptie welke ter gelegenheid van het 40-jarige bestaan in het Rehoboth werd gehouden.



9 mei 2004

Cor, rechts op de foto, kijkt samen met Klaas Verschoor naar een wedstrijd van het 1e elftal.