

*Edelweiß, Edelweiß,  
Du grüßt mich jeden Morgen,  
Sehe ich dich,  
Freue ich mich,  
Und vergess' meine Sorgen.  
Schmücke das Heimatland,  
Schön und weiß,  
Blühest wie die Sterne.  
Edelweiß, Edelweiß,  
Ach, ich hab dich so gerne.*

Onze allerliefste man, vader en opa is er niet meer.  
Dag lieve schat,  
het is goed zo...

## Nic Eldering Nicolaas Hendrikus

Lid in de Orde van Oranje-Nassau  
Drager van de Gouden Speld van de Koninklijke HFC

\* Heemstede, 26 juli 1934

† Hoofddorp, 11 mei 2016

Ineke Eldering-Mol

Nicole en Frank  
Thijs, Koen, Mats, Guus

Eric en Micaela  
Isabelle en Lucas

Sportlaan 2  
2191 XH De Zilk

Nic is thuis.

Er is gelegenheid tot afscheid nemen van Nic op maandagmiddag 16 mei van 15.30 uur tot 17.00 uur.

De Eucharistieviering vindt plaats op dinsdag 17 mei om 11.00 uur in de H. Hart kerk, Beeklaan 13 in De Zilk. Aansluitend is er gelegenheid om te condoleren in het parochie-huis.

Wij zullen daarna met ons gezin Nic's laatste wens, om gecremeerd te worden, vervullen.