

## GEWELDIG WEEKEND VOOR D1 IN IERLAND !!!

De D1 heeft op 20 en 21 februari een fantastisch weekend beleefd in Ierland. Een groep van 36 personen, waaronder 17 spelers, verzamelde zaterdagochtend vroeg bij BSC'68. Daar kregen de spelers allemaal een mooie sweater, die speciaal voor dit weekend was aangeschaft en mogelijk is gemaakt door een sponsorbijdrage van De Vermeulen Groep. Hiervoor willen de spelers en begeleiding van de D1 De Vermeulen Groep hartelijk bedanken en ook voor de inspanning die Aad Taal hiervoor heeft verricht!

Nadat we waren afgezet bij Schiphol en de controles van bagage en paspoorten hadden doorlopen, werd de vlucht met Ryanair aangevangen. Best wel spannend natuurlijk, voor de meesten was dit het eerste bezoek aan Ierland en voor een aantal spelers hun eerste vlucht ooit..... Toen we waren geland, werden we ontvangen door onze contactpersoon Paul. Paul is een collega van de hoofdtrainer van onze D jeugd (Peter) en had alles tot in de puntjes geregeld in Ierland. Met de bus gingen we naar het pittoreske stadje Malahide, waar we onze wedstrijden zouden spelen tegen Malahide United AFC. Malahide is een prachtige plaats langs de mooie kustlijn van Noord Dublin. Voor de wedstrijd op zaterdag hebben we nog een groot park met een kasteel uit de 12<sup>e</sup> eeuw bezocht. Na wat mooie groepsfoto's bij het kasteel te hebben gemaakt, zijn we naar het centrum van het stadje gelopen en hebben we geluncht in een echte Ierse pub genaamd 'Gibneys'. De lunch werd ons aangeboden door Malahide United en was werkelijk fantastisch. Wat een geweldige ontvangst! Het personeel van Gibneys was super vriendelijk en als blijk van waardering werd door onze jongens het clublied van BSC'68 gezongen.

Na de lunch hebben we nog een stukje gelopen door Malahide richting de jachthaven en vervolgens zijn we naar Gannon Park, de thuishaven van Malahide United, gegaan voor de eerste wedstrijd. Deze wedstrijd was tegen een eerstejaars C team onder leiding van coach Keith. Spelers van beide teams liepen gezamenlijk het veld op onder luid applaus van de aanwezige toeschouwers. Vervolgens werden vaantjes van de club uitgewisseld en foto's gemaakt door de paparazzi. De wedstrijd werd gespeeld op het prachtige kunstgrasveld van Malahide United met op de achtergrond de Ierse zee. Een werkelijk prachtig decor om een wedstrijd te mogen spelen! Het was een goede wedstrijd van beide teams met een vooral sterk laatste deel van BSC'68 (uitslag 2-5).

Na de wedstrijd en nog meer foto's zijn we met de bus naar het hotel (Premier Inn) gegaan en hebben we gegeten bij TGI's Friday. Na het eten werden we door de Ierse ouders opgehaald om vervolgens richting een bowlingcentrum, genaamd ALSAA, te gaan. Deze stond volledig tot onze beschikking en onze en de Ierse spelers hebben zich vermaakt met bowlen terwijl de Ierse en onze ouders leuke gesprekken met elkaar hebben gevoerd. Na afloop waren er nog speeches van Paul en Peter. Peter was zijn briefje met aantekeningen vergeten mee te nemen, maar het was in deze situatie uiteraard helemaal niet moeilijk om vanuit het hart te spreken. Wat een ongelooflijke gastvrijheid van onze Ierse vrienden! Alle verwachtingen werden overtroffen. Een geweldige ervaring om dit te mogen beleven. De spelers werden ook nog extra verrast. Elke speler werd apart omgeroepen en mocht naar voren komen om een beker in ontvangst te nemen. Verder mocht de begeleiding van elk team nog een "Player of the match" van de tegenstander uitkiezen van de wedstrijd die in de middag was gespeeld. Jaeyno van der Does van BSC'68 en Morgan Murphy van Malahide United mochten de award in ontvangst nemen. Na het bowlen werden we weer door de Ierse ouders terug gebracht naar het hotel. De meesten gingen vroeg naar bed, maar een aantal vaders hebben nog even doorgesproken over de 'tactiek' voor de volgende dag. Het was, ook door het uur tijdsverschil, een lange dag, maar er zijn dagen die niet lang genoeg kunnen duren, en dit was er één van.

De volgende ochtend ging de wekker al vroeg en hebben we genoten van het uitgebreide 'Irish breakfast buffet'. Vervolgens zijn we met de bus opgehaald om de tweede wedstrijd te spelen tegen een ander team van Malahide United AFC onder leiding van coach Karl, wederom op het prachtige kunstgrasveld. Ook dit keer was de ontvangst geweldig. Het team waar we op zondag tegen speelde komt uit op het hoogste niveau in Ierland (Premier Division), vergelijkbaar met onze profclubs in Nederland. Desondanks hebben onze spelers prima tegenstand geboden en was het

een goede en tot het laatste moment spannende wedstrijd. Bij de laatste tegengoal (3-1) vlak voor tijd botste Giovanni hard met zijn hoofd tegen de paal en is vervolgens voor controle naar het ziekenhuis gegaan. Gelukkig kregen we in de loop van de middag de bevestiging dat er geen ernstige beschadigingen zijn geconstateerd en kreeg hij toestemming om zich met zijn vader en moeder weer bij de groep te voegen. Na afloop van de wedstrijd hadden de begeleiding en ouders van dit team gezorgd voor eten en drinken en kregen de spelers een medaille. Wij bedanken de begeleiding en ouders van beide teams voor hun gastvrijheid evenals de scheidsrechter (ook Paul genaamd!), die beide wedstrijden heeft geleid.

Na afscheid genomen te hebben van onze nieuwe vrienden uit Malahide bracht de bus ons langs de baai van Dublin tot in het centrum van Dublin. Een wandeling door het centrum, een bezoek aan een enorme souvenirwinkel en last but not least de zogenaamde "Viking Splash Tour". Met de groep hadden we het complete voertuig voor deze tour afgehuurd en we kregen een rondleiding langs de belangrijkste bezienswaardigheden van Dublin. Onder de bezielende leiding van de chauffeur/gids en met Viking helmen op hadden we veel plezier. Het aparte van dit voertuig is, dat deze zich zowel over land als over water voortbeweegt. Dus op een zeker moment reed het voertuig zo de rivier de Liffey in!

Het programma werd afgesloten met een bezoek aan een traditionele Ierse pub. Dublin heeft ongeveer 800 (!) pubs en ze hebben allemaal een uniek karakter. Wij bezochten de pub O'Donoghues. Dit is één van de meest favoriete pubs van de inwoners van Dublin. En het was werkelijk geweldig. Mooie schilderijen, foto's en spiegels aan de wand in verschillende ruimtes en een aantal fantastische muzikanten die met traditionele Ierse muziek zorgden voor een geweldige sfeer.

Vervolgens werden we met de bus weer afgezet bij Dublin Airport, waar we om 19.30 uur lokale tijd zijn terug gevlogen. Op het moment dat de piloot om 22.15 uur het vliegtuig aan de grond had gezet werd, evenals andere keren gedurende het weekend, spontaan het clublied ingezet:

*Groen met witte kleuren, Ons kan niets gebeuren*

*BSC staat altijd bovenaan, BSC is niet te verslaan*

.....

Het was een ongelooflijk weekend, dat de spelers en ouders nooit zullen vergeten. We willen onze vrienden in Ierland en in het bijzonder Paul van harte bedanken voor de realisatie van deze droom. En zoals het met internationale wedstrijden gaat, is er natuurlijk ook nog een return en we hopen dat onze nieuwe vrienden BSC'68 komen bezoeken om een voortzetting te geven aan deze vriendschap!

TRANSLATION IN ENGLISH FOR OUR IRISH FRIENDS

AMAZING WEEKEND FOR D1 (UNDER 13) IN IRELAND !!!

D1 (UNDER 13) has experienced a fantastic weekend in Ireland on 20 and 21 February. Our team of 17 players in an overall party of 36 had an early start at the BSC'68 clubhouse at 08:00. Before leaving for Ireland, the players were each presented with a beautiful sweater provided by De Vermeulen Groep who helped to sponsor this trip. The players and staff would like to thank De Vermeulen Groep for this kind gesture and also Aad Taal for all of his support.

After transportation to Schiphol airport and passing through security and passport control, we finally boarded our Ryanair flight to Dublin. There was great excitement as for most of the party, this was their first trip to Ireland and for a few kids, their first flight ever!. Upon arrival in Dublin Airport, the group were welcomed by our Head Coach Peter's EU colleague Paul who became our tour guide for the weekend and had make a lot of arrangements in Ireland. A bus was waiting to

collect us at the airport for the short journey to the picturesque village of Malahide on the North Dublin coast. Our first 'port of call' was to the historic Malahide Castle which dates back to the 12<sup>th</sup> century. After some photographs at the castle, the group made the short walk into the village and into our first real Irish pub called 'Gibneys' where our hosts Malahide United gave us a very warm welcome and provided lunch for the whole party before our first match. The staff of Gibneys could not have been more helpful for the group and the boys even decided to give the patrons a rendition of the BSC'68 club song before leaving.

After lunch, we had time for a short walk around the village marina before the bus brought us on the short coastal journey to Gannon Park, the home ground of Malahide United. We played our first match against Malahide's Under 14 team coached by Keith. Players of both teams walked out of the changing rooms together to a great reception from the large crowd before exchanging club pennants and team photos were taken by the paparazzi. The match took place on Malahide United's excellent full size astro pitch which had a beautiful backdrop of the Irish Sea. In what was a very close contest, BSC'68 finished the game strongly to win the match 5-2.

After the match finished and more photos taken, the bus made its way to the hotel (Premier Inn) and after checking in, we had dinner in a nearby restaurant called TGI's Friday. After dinner the parents of the Irish players collected the whole group from the hotel reception in their cars to visit a nearby bowling club called ALSAA. Whilst the Irish and Dutch players had fun bowling, the parents of both teams got the opportunity to get familiar and to start new friendships. At the conclusion of the bowling, Paul and Peter made some speeches. Unfortunately Peter had forgotten to bring his speech and had to speak from the heart. But that was not difficult at all. The hospitality received from our Irish friend was way beyond our expectations and an incredible experience for everyone. During the speeches, the BSC'68 players were each called up one by one and presented with a souvenir trophy to mark this special occasion. The coaching staff of each team also made a special presentation to the best player on the opposing team. For BSC'68 this was awarded to Jaeyno van der Does and for Malahide Utd to Morgan Murphy.

After the bowling, the Irish parents kindly returned us to our hotel. It had been a very long day (including the 1 hour time difference) and many of the party were exhausted and went straight to bed. However, some of the fathers stayed up a little longer to 'talk tactics' for the next day (perhaps they didn't want this beautiful day to end ?).

The next morning we woke up very early and enjoyed the huge Irish breakfast. The bus collected us at 08:30 to travel back to Gannon Park for our second match against an Under 13 team managed by Karl. We were again made very welcome by our hosts. The team we played on Sunday were a very high quality team who played in the Premier Division of the Dublin Under 13 league and the standard of football was comparable with our professional clubs in The Netherlands. During the match our players began to play better and the match remained close until the final minute when Malahide scored to make it 3-1. At the time of this goal, Giovanni had a collision with the goal post and as we had some concerns for his head and neck he had to go to the hospital, but thankfully he was released later that afternoon with no serious damage and was able to rejoin the group in Dublin City Centre with his Mum and Dad. After the match, the staff and parents of the team offered us food and drinks and each player received a special medal. We would like to thank the staff and parents of both teams for their hospitality as well as the referee (also called Paul) for leading both matches.

After we said our farewells to our new friends in Malahide, the bus took us into Dublin City Centre along Dublin Bay. We walked through the centre, visited a huge souvenir shop before going on the "Viking Splash Tour". We had booked every seat on the vehicle and saw all of the main attractions of Dublin. The driver/guide was very entertaining and enthusiastic and we all had to put on Viking helmets and had lots of fun. These special vehicles are also designed as a boat to travel on both land and sea and during the journey we drove into the River Liffey.

The program ended with a visit to a traditional Irish pub called O'Donoghues. Dublin has around 800 (!) pubs and each one has a unique character. We learned that this pub is a favourite of Dublin

people and had very special character with beautiful paintings, photos and mirrors on the walls of the different parts of the pub. It also had a number of talented musicians who entertained us with traditional Irish music which created a fantastic atmosphere to conclude our trip.

After that we were brought by the bus at Dublin Airport, where we had our flight back home at 7.30 PM local time. At the very moment the pilot touched the ground at 10.15 PM, the club song of BSC'68 was sung spontaneously, like many times before during the weekend.

*Green and white are the colors, Nothing can happen to us.*

*BSC is always at the top, BSC will never loose.*

.....

It was an amazing weekend, which the players and parents never will forget. We would like to thank all our new friends at Malahide United, and in particular Paul, who helped make this dream become reality. And as it goes with European matches, there needs to be a return leg and we sincerely hope that our new friends will come and visit BSC'68 in The Netherlands so that we can continue to build on this friendship.