

Namens het bestuur wens ik jullie alles dat 2024 voor jullie tot een mooi jaar kan maken.

Dit is trouwens de laatste Nieuwjaarsreceptie dat we uit plastic glazen drinken. Want dat mogen we vanaf nu niet meer gebruiken. Misschien volgend jaar maar je eigen glas meenemen? We zien wel!

Eerst maar even voorstellen. Dit is Mirjam Nanne. Zij is op 6 december door de ALV benoemd tot secretaris van onze vereniging. Omdat ik vandaag door een operatie aan mijn rechterhand een mitella zou moeten dragen had Mirjam aangeboden om vandaag als mijn rechterhand te fungeren. Hoewel die operatie is uitgesteld hebben we afgesproken het toch maar gezellig samen te doen vanmiddag.

Voordat ik begin wil ik graag even stilstaan bij de mensen van wie wij door overlijden afscheid hebben moeten nemen. Dat zullen niet voor iedereen bekenden zijn, want onze vereniging bestaat nu eenmaal uit leden die een jaar lid zijn tot leden die al langer lid (menen te) zijn dan dat de vereniging bestaat. En zoals dit jaar het geval is betreffen het vooral de "vaders van", die in het verleden ook allemaal iets voor B.S.C. hebben gedaan.

Stilstaan wil ik bij het overlijden van: Bas van Loon (de vader van Roderick), Theo Berkers (de vader van Stijn) en Edwin de Graaf (de vader van Paul).

Het gaat goed met ons cluppie! Even een kleine greep, want jullie zitten ongetwijfeld niet op een ellenlange speech te wachten. Hoewel! Dit is naar het zich laat aanzien ook mijn laatste, dus misschien wil ik het nog wel rekken.

Het vorige seizoen hebben we het financieel voortreffelijk gedaan! Dat kwam vooral door hogere contributie-inkomsten dan dat die waren begroot (geen royementen dit jaar!), de forse opbrengst van de loterijen en vooral door de uitstekende kantine-inkomsten. De totale marge was zodanig dat we konden besluiten voor dit seizoen de contributie niet te verhogen en zelfs niet eens te indexeren! Zo hebben alle leden daar voordeel van.

Op enkele actuele situaties na, zoals ziekte en plotselinge verhindering, hebben we nauwelijks meer problemen met de bemensing van de kantine. Vooral dankzij de aanmelding van nieuwe vrijwilligers, de inbreng van een groot deel van de selectie en de seniorenteams.

We hebben een "gezonde wachtlijst" en we komen weer bol te staan van activiteiten.

De inbreng/bijdrage/betrokkenheid van ouders is mede dankzij de ouderavonden, inclusief een heuse Ouderraad, flink versterkt.

De pupil van de week is vanaf dit seizoen ook een geïnterviewde movie star. Prachtig werk Wouter en Thijs!

De prestaties van ons vlaggenschip zo'n eerste jaar in de 3^e klasse maken meer dan tevreden. We staan op drie punten afstand van de nummer negen!

Het hoveniersbedrijf Van der Spek heeft onze plantsoenen prachtig beplant en verzorgt ook nog eens het onderhoud!

De ING is voor de komende drie jaar als sponsor binnengehaald.

We krijgen steeds meer profijt van onze 261 zonnepanelen en de LED-verlichting langs de velden.

Hoofdtrainer Abdullah Sari heeft het enorme talent en potentieel van onze selectie goed ingeschat en gaat ons pas verlaten als we 2^e klasse voetballen.

We hebben in Van As|Oviron een uiterst betrokken hoofdsponsor.

En last but not least de “Vrienden van BSC’68” hebben, na ons vorig jaar een koelvitrine en koelkasten te hebben geschonken, nu weer een ander fraai geschenk voor ons in petto. Daarover later meer.

Dat was inderdaad nog maar een kleine greep want ik kan dit lijstje echt nog fors verder aanvullen.

Zo succesvol zijn kan alleen maar door al die vrijwilligers die er voor zorgen dat onze vereniging niet alleen een vereniging maar ook echt ónze vereniging is en blijft, zoals ook vandaag weer, ontzettend bedankt!

Geen wensen meer voor 2024 dus?

Oh jawel hoor! Zat. Ik noem er een maar paar.

Zo willen we graag nog veel meer vrijwilligers. En dan vooral meer kader. Een kantinecommissie bijvoorbeeld. Daar gaan we met elkaar dit seizoen op inzetten!

En er moeten vooral nog heel wat technische voorzieningen worden getroffen en apparatuur vervangen. We merken dat 12 jaar gebruik zo ongeveer ook de levensduur is van veel apparatuur.

We gaan voor de mogelijkheden van een tweede kunstgrasveld, zodat we het aantal afgelastingen kunnen beperken.

En we gaan aan de slag met paskleding en merchandise artikelen.

Maar het allerbelangrijkste is wel dat we het allemaal MET ELKAAR gaan doen! Dus als je nog niet écht meedoet, doe mee!

Dan is het nu tijd om wat jubilerende leden in het zonnetje te zetten.

Dan begin ik bij:

Wim Krabbe, 25 jaar lid; Branko Sandifort, 25 jaar lid; Dennis Bloembergen, (langer dan) 25 jaar lid en Dennis Hillebrand 25 jaar lid (ten minste 25 jaar lid).

En last but not least. Iemand die al weer 40 jaar lid is. Iemand met een splend, organisatorisch en bestuurlijk verleden. Hij heeft ons laten weten graag dit seizoen een kijkje in de voorzitterskeuken te willen nemen om op basis daarvan te beslissen of hij zich op de volgende ALV voor het voorzitterschap verkiesbaar stelt: Rein Kamphuis!

Maar we zijn er nog niet!

Ik moet jullie namelijk nog iets **niet** zeggen. Dat had ik hem beloofd. Die belofte heb ik al op de ALV moeten verbreken toen hij zelf begon met het opsommen van zijn erelijst. Ik zal ook dit lange verhaal kort maken. Met een rijmpje dit keer.

*Bijna alles in onze vereniging maakte hij al mee
Notulen had hij vóór de vergadering al klaar
Hij is de zelfbenoemde "topscorer ooit" van BSC
Een nooit écht heel stilzwijgend, zeg maar.
Bij hem konden we al onze vragen kwijt
Voorbeeld van een ruwe bolster met een blanke pit
Zijn vertrek als secretaris is nu een feit
De ALV benoemde hem unaniem tot erelid.*

"LEO VAN DEN BERG" !

Met dank voor jullie aandacht geef ik nu héél graag het woord aan de vriend der "Vrienden van B.S.C." Gerard de Groot!

Hierna heeft Gerard de Groot namens de "Vrienden van B.S.C." zes schitterende hardhouten terrastafels aangeboden die met vuurwerk werden ingeluid. Ook werd daarnaast door Leon Taal, namens zijn vader, de door Martin van der Heijden ontworpen presentatiewand van de "Vrienden van B.S.C." in de hal onthuld.