

*“De tijd staat niet stil, die neemt ons naadloos mee naar een nieuw jaar. Inclusief onze zorgen en verdriet, verantwoordelijkheid en verwachtingen, hoop en blijheid. Het gaat allemaal zomaar met ons mee het nieuwe jaar binnen!”*

Ja! Denk daar maar eens over na!

En dit gezegd hebbende wens ik jullie en al wie jullie lief is een nieuw jaar dat in alle opzichten gezond en succesvol mag zijn. Daar wil ik graag met jullie op proosten!

**GELUKKIG NIEUWJAAR!**

Ja, dan is het alweer 2023!

En er is vorig jaar weer héél wat gebeurd binnen B.S.C. Dat ga ik niet uitpuutend met jullie doornemen. Want ik heb héél goed begrepen dat een van de meest gewaardeerde kwaliteiten van een BSC-voorzitter is, dat ie het vooral kort houdt.

Zo rond de jaarwisseling denkt vrijwel iedereen wel even terug aan het afgelopen jaar. En dat voelt dan niet **altijd** even feestelijk. Zo hadden we nog op het randje van 2022 en 2023 het overlijden van Wim Boevé die we tezamen met héél veel leden en héél veel Benthuisenaren naar zijn laatste rustplaats hebben begeleid. En er was verdriet van het wel heel onverwachte overlijden van Jaap Snijders. Altijd aanwezig bij het eerste team (uit en thuis) en grootmeester in het piepen van saté en hamburgers. En ook overleed Wilma van der Kleij, die zich in de jaren achter ons vooral voor de kantine heeft ingezet.

Wij kijken terug op een jaar waarin we veel moesten herstellen vanwege die nare coronaperiode. Laten we maar hopen dat we zo'n epidemie nooit meer mee hoeven te maken.

Bij B.S.C.'68 zijn we zo langzamerhand weer helemaal terug bij “normaal”. Activiteiten komen weer van de grond, de gezelligheid van een drukbevolkte kantine is bijna weer helemaal terug. Er was weer een Plantenmarkt, De “Vrienden” van B.S.C. konden na twee jaar eindelijk weer bij elkaar komen (dank jullie wel voor de financiering van de nieuwe koelvitrine - en de nieuwe drankenkoelkast onder de bar), het hoofdveld werd vernieuwd, ons eerste redde het nét niet in de promotiefinale tegen OHVV, we kregen een nieuw kunstgrasveld, we hadden héél wat jeugdkampioenen, er werd Ledverlichting aangebracht, we vierden eindelijk het “Nieuwe Erf” jubileumfeest, we konden

Abdullah Sari als nieuwe hoofdtrainer binnenhalen, Makelaardij Van As|Ovion werd onze nieuwe hoofdsponsor en op het dak liggen 216 zonnepanelen. En mooi meegenomen: Het 1<sup>e</sup> elftal gaat als koploper het nieuwe jaar in.

Daar wou ik het maar even op houden.

Er staat ons een nieuw jaar te wachten met nieuwe kansen, uitdagingen, belemmeringen en onzekerheden. Denk bijvoorbeeld maar aan de torenhoge energielasten die op ons af komen en die we toch echt met elkaar moeten opvangen. Bezuinigen in energie en (warm)water betekent dat.

En denk vooral ook aan al die prijzen die steeds maar hoger worden. De prijslijst in onze kantine zal helaas wel mee moeten. Daar kunnen we dan somber of tobberig van worden “maar daar wordt het dan niet beter van”! Dus..... het is niet anders.

En ja, het leven kan worden begrepen als je achteruit kijkt, maar kan alleen worden beheerst door vooruit te kijken.

Onze club heeft een geweldig motto! **De club waar sfeer en prestatie samengaan.** En als je de “buitenwereld” vraagt hoe zij ons cluppie zien, dan hebben ze het vaak over ‘familiegevoel’ en ‘dorps karakter’. Dat moeten we gevoel moeten we ook vooral zo houden!

Langs deze weg de oprechte dank aan al die leden, ouders/verzorgers, sponsoren, de Vrienden en al die supporters die B.S.C. maken tot wat het is: Die familiale, respectvolle en gezonde voetbalclub waar prestatie en plezier samengaan.

En om aan te tonen dat we onze trouwe familieleden waarderen zou ik graag Erwin de Groot en Lucas Wiersma 25 jaar en Peter van Wijk 40 willen vragen om hier naar voren te komen. Jubilarissen van vorig jaar. Maar ja, corona ...!

Daarna de 25-jarigen: Hans Verhoeff, Ferry Blonk, Christian Bakker en Mitchel van der Linden.

Bedankt