

Thijs de Ruiter

Naam	Thijs de Ruiter
Leeftijd	20 jaar
Geboorteplaats	Benthuizen
Woonplaats	Benthuizen
Favoriete positie	Centrale verdediger
Favoriete voetbalclub	Feyenoord

Thijs begon in de jeugd als aanvaller. In de jeugd kreeg hij training van Nico goedraad, Cees Luiten, Falco van de Einde, Marcel en André waar hij goede herinneringen aan over heeft gehouden. Hij leerde van elke trainer wel iets nieuws. De een gaf de prioriteit aan techniek en tactiek de ander weer aan plezier. Het mooiste wat Thijs herinnert uit zijn tijd als jeugdspeler waren de jaren in de B en de A jeugd. Hij werd er een keer kampioen en speelde promotiewedstrijden. Toen hij in de B1 speelde, stond hij op 10, op het middenveld. Dat jaar scoorde hij drie keer een hattrick. Het jaar daarna ging hij een linie achteruit en belandde bijna achterin. Het jaar dat hij naar de senioren ging kreeg hij in de allereerste wedstrijd van zijn trainer John van Diggele rugnummer 3. Hij kreeg toen voor het eerst in zijn leven te horen dat hij in de verdediging moest spelen. Toen Thijs bezig was met zijn warming up riep Cees Luiten verwaasd over het veld "Thijs !!, Jij in de verdediging?? Wat gek!!

Thijs ging met zijn lichte over naar de senioren. Merendeel gaf aan in het vierde te willen gaan voetballen. Thijs niet. Hij wilde dit avontuur beginnen. Nu een paar jaar later staat er een beest van een vent met een mooi groen wit BSC shirt. Hij speelt zowel links als rechtsback maar ook centrale verdediger. Als ik vraag of hij het erg vindt dat de rest van zijn lichte het niet heeft geprobeerd om in de selectie te voetballen veranderd zijn gezicht. Hij spreekt van een dieptepunt op alles wat hij op voetbalvlak heeft meegemaakt. Hij baalt er zichtbaar van dat hij niet meer met zijn vrienden voetbalt. We waren toen echt een topteam. Dat had hij graag anders gezien. Gelukkig heeft hij deze teleurstelling naast zich neergelegd en probeert hij nu met andere voetbalvrienden elke zaterdag er wat moois van te maken.

Thijs is een belangrijke speler voor BSC'68. Hij speelt regelmatig wedstrijden met onder de 23. Hij speelt daar met andere jonge jongens uit de eerste en tweede maar ook jongens uit de A jeugd. Hij vindt het heel leuk en geeft ook aan dat er een geweldige lichte aankomt. Soms stromen er 1 of 2 door naar de selectie om de selectie te versterken. Thijs denkt dat er wel 5 of 6 kunnen doorstromen dit jaar. Er zit een hoop talent en hij hoopt dat ze er voor kiezen om de selectie te versterken. Met deze jongens kan BSC een tijd vooruit en Thijs denkt dat ze een rol van betekenis kunnen spelen om de prijzen.

Op de vraag of Thijs het leuk vindt om bij BSC in het eerste te spelen zegt hij: Ik vind het wel gaaf, dit is wel iets om trots op te zijn toch!! Hij zat vroeger als klein vent je op de tribune met zijn "zakkie" snoep, gekocht bij de molen. Nu sta je zelf tussen die gasten en kijken er een hoop jonge spelers naar jou. Als hij een mooiste moment moet benoemen wat hij heeft meegemaakt is dat zijn winnende doelpunt tegen Oegstgeest. Ook het kampioenschap in 2005 kan hij niet makkelijk vergeten. Thijs wil nog 15 jaar voetballen bij BSC zolang zijn lichaam het toe laat. Of hij daarna trainer wil worden van een club. Denkt Thijs terug aan zijn tijd als jeugdtrainer in de B jeugd. Hij vond

zichzelf meer een meester dan een trainer. Thijs geeft aan voor altijd een BSC-er te blijven. Hij dolt weleens met zijn teamgenoten. Dan zegt hij naar Hazerswoudse Boys te verkassen. Iedereen begint dat te lachen.

Behalve dat Thijs speler is van BSC'68 regelt hij bij BSC de administratie van de sponsorcommissie en is lid van de kascommissie. In het verleden was Thijs jeugdtrainer en ging hij regelmatig mee op jeugdkamp om de jeugd een onvergetelijk kamp te bezorgen. Thijs is een jongen die goed met de jeugd omgaat. Na elke wedstrijd is Thijs altijd te vinden in de kantine. Hij gaat geen gesprek uit de weg. Ook al hebben we met 4-0 verloren. Hij is een echte Benthuizenaar die ook met de oudere garde in gesprek gaat over de wedstrijd.

Elke uitwedstijd staat er een bijzonder ritueel op het programma. Thijs rijdt na de wedstrijdbespreking op de club het dorp in om een bekend persoon op te halen. Het gaat om Dries. Dries is al meer dan 25 jaar supporter van de club. Hij werkte altijd voor de SWA in Alphen a/d Rijn. Dries staat altijd op de hoek van de straat te wachten met zijn vrouw Jannie. Dries stapt dan in de auto en dan worden we uitgezwaaid door zijn vrouw. Dries begint dat lekker te babbelen over de tegenstander en over zijn favoriete club Feyenoord. Doordat Thijs hem elke keer ophaalt geniet Dries elke uitwedstrijd van zijn uitje. Vaak krijgen we te horen van Jannie dat hij geen bier mag. We zeggen dan ook elke keer tegen Dries dat hij moet zeggen dat hij alcoholvrij bier heeft gedronken. Waarschijnlijk heeft ze wel eens door dat het geen alcoholvrij bier was.

Thijs zat vroeger op de Arnoldus van Os school in Benthuizen. Daar vond hij gym en geschiedenis de leukste vakken. Daarna ging hij naar het ONC aan de parkdreef. Daar is hij in 1x geslaagd zonder ook maar 1 minuut te spijbelen. Wel is Thijs 1x uit het lokaal gestuurd. Zijn leukste herinneringen aan die tijd was de excursie naar de voetbalstadions in Londen. Thijs moest een richting kiezen. Hij wilde journalist worden maar de branche lag een beetje op z'n gat. Daarom werd hem geadviseerd accountancy te kiezen. Daar was een hoop werk in te vinden. Daarom ging Thijs naar de Haagse hogeschool om te slagen voor zijn Accountancy HBO

Momenteel werkt hij voor Deloitte. Thijs helpt bedrijven met financiële zaken, zoals advies geven, boekhouding en aangiftes. Hij vindt het werk erg leuk en is nog wel van plan om er minimaal 5 jaar mee verder te gaan.

Toch is Thijs nu bezig met een beetje journalistiek. Hij loopt regelmatig mee met Studio Alphen. Vorig week is hij samen met Peter Fase mee geweest om verslag te doen van een wedstrijd en daarna spelers te interviewen.

Op de vraag: welk dier zou je voor 1 dag willen zijn geeft Thijs als antwoord. Een walvis, lekker een kijkje nemen op de bodem van de zee.

Wat vindt Thijs van het Feyenoordstadion.

Hij hoopt dat ze er nog een ring op gaan bouwen en de boel gaan renoveren. Hij vindt de kuip een mooi stadion. Het stadionverhaal is nu zo'n soap geworden dat hij het niet meer wil volgen. Stiekem hoopt Thijs dat er een rijke Rotterdammer komt die de club een positieve geldinjectie kan geven zodat ze weer een beetje kunnen aansluiten bij die andere 2 clubs uit Nederland.