

Na jullie allemaal van harte welkom te heten stel ik voor met elkaar op het nieuwe jaar te proosten.

Als ik mijn jongste kleinzoon vraag: Vind jij macaroni met ham en kaas lekker? Dan zegt ie: Nee dat vind ik niet lekker. Dat vind ik super lekker!

Zo heb ik nog geregeld ontmoetingen waarbij iemand tegen me zegt: Hey. Jij bent voorzitter van B.S.C. hè, begreep ik. Is dat leuk?

En dan antwoord ik zoals mijn kleinzoon dat zou doen: Nee, dat is niet leuk. Dat is super leuk. En geloof me; Ik meen daar ieder woord van!

Ja, dat was dan alweer 2018.

Er is in een jaar héél wat gebeurd binnen B.S.C. Ik ga dat niet uitputtend doornemen, want ik heb heel goed begrepen dat een van de meest gewaardeerde kwaliteiten van een BSC-voorzitter moet zijn, dat ie het vooral kort houdt.

Maar bij een paar zaken wil ik toch nog even stil staan.

Zo hebben we vorig het systeem ClubCollect ingevoerd. Al was het maar om Fred Eenink en Ruud van Bodegraven een tijdje van de straat te houden. Het systeem bevalt. Helder en gebruiksvriendelijk voor zowel de leden als de vereniging. En je kunt heel simpel met elkaar communiceren. Eerst is alleen e-mail gestuurd. Als die e-mail niet aankwam werd er na 3 dagen een SMS verstuurd en na 10 dagen werd er weer een tweede betaalverzoek via de e-mail verstuurd. En als dat allemaal niet zou zijn aangekomen werd er 17 dagen na het eerste verzoek een brief gestuurd. Ook kon je al vroeg komen tot een betalingsregeling. De deadline van de betalingen lag op 15 december 2018. Dat betekent dat degenen die nog niet aan hun financiële verplichtingen hebben voldaan (en dat zijn er gelukkig niet veel), een mail en een brief hebben gekregen dat vanaf aanstaande maandag niet meer aan activiteiten van onze vereniging kan worden deelgenomen. Oftewel de voetbalschoenen hoeven vanaf dat moment niet meer te worden aangetrokken.

Ik wil ook nog even terugkomen op mijn praatje van vorig jaar. Toen heb ik het vooral over vier B's gehad. Die stonden voor Beleid, Bemensing, Binding en Bar.

Ik ga snel met jullie door de stand van zaken van deze B's heen:

- **Beleid:** voor het adviseren, samenstellen en uitwerken van een nieuw beleidsplan is een team dat bestaat uit Gerard de Groot, Ruud Bloembergen en Frank Alexander bezig met interviewen van onder meer commissies, KNVB, andere verenigingen etc. Voor de invulling van het beleidsplan zal op vrijdag 25 januari a.s. een inloopavond (Petje op, Petje af) voor alle leden gehouden worden. Die avond begint om 20.00 uur; Dus als je al iets vindt, dan kun je het vooral die avond vinden! Kom vooral met je ideeën, bevindingen, ergernissen en oplossingen. En geloof me: Dan wordt er naar je geluisterd! Dus meld je aan bij info@bsc68.nl.
- **Dan de B van Bemensing.** Ook hier is een team bezig om figuurlijk en letterlijk uitwerking en invulling te geven aan het *Vrijwilligersbeleid* en de invoering van een vrijwilligerscommissie. Door het aanvalsteam vrijwilligers Harry Meijer, Frank Alexander en Aad den Boer worden momenteel alle vrijwilligersfuncties geïnventariseerd (incl. tijdsbesteding), beschreven en vastgelegd. Op basis hiervan zal in de loop van het seizoen de "actieve werving" van nieuwe vrijwilligers starten. Dit uit de overtuiging dat er binnen onze vereniging nog zoveel op diverse terreinen capabele mensen zijn die een bijdrage kunnen leveren. Zeker als ze weten hoe

betrekkelijk weinig tijd dat eigenlijk kost. Je kunt je eventueel aanmelden voordat je wordt benaderd!

- **En dan de B van Binding:** Zo zijn bestuursleden aangehaakt bij verschillende commissies en verandert langzamerhand het ‘elkaar informeren’ in ‘het elkaar er bij betrekken’. Daarnaast zijn er naast de talloze, zeg maar gebruikelijke, een hoop nieuwe bindende activiteiten geweest het afgelopen jaar! Ik ga er een aantal in jullie herinnering roepen:
Het huldigen van jubilarissen (dank je wel Ruud); De ontbijtjes van Frank en Martin; Beachvoetbal van Michael en Evert; Broodje van de maand van Aad; Zaalvoetbal (met kampioenschap en promotie)(dank jullie wel enthousiastelingen!); seniorenbarbecue ook wel Hugo’s barbecue genaamd; Walking Football van Jaap Pos en Floor Brouwers (met eigen site!); gestrikt galadiner van de supervrienden Gerard, Ruud en Aad en dan ook nog al die jubileumactiviteiten (Leo in het bijzonder bedankt en wat jammer dat je niet ten volle van het resultaat kon genieten) zoals de pannademonstratie en ons eerste walking football toernooi; en kijk eens in deze kantine zou ik zeggen en langs de trap. Heerlijk zo’n creatieveling als Martin in ons midden en dan als klap op de vuurpijl het kerstdiner voor de jeugd. Miranda en Venessa dachten dat dat wel leuk zou kunnen zijn. Gevolg zo’n 220 kinderen die in Christmas-look een meer dan prachtige avond hebben gehad. Bedankt iedereen en vooral ook al die helpende handen die dergelijke activiteiten mogelijk maken.
- **De laatste B stond voor Bar.** De tegenvallende resultaten baarden ons nogal zorgen. Nou, we sloten het jaar af met een verbetering van 11 % van het netto resultaat!.

Nou niks meer aan doen denk je dan!

Nou we hebben met elkaar toch nog wel wat uitdagingen. De vereniging is altijd in beweging. Dat is niet anders en niet nieuw. Andere ideeën, tegenvallers, nieuwe plannen, teleurstellingen, buitenkansjes, het komt allemaal voorbij.

Drie onderwerpen vormen daarbij de hoofdmoot:

- Invulling van **nieuw Technisch beleid** met als belangrijk punt het behouden en doorstromen van onze zo prachtig presterende jeugd;
- Nadere acties vanwege van het verdwijnen van het **zgn. Sportbesluit**. Dat betekent in ieder geval een boedelscheiding tussen de velden (naar de vereniging) en de opstallen (stichting Ons nieuwe Erf). Bij het vervolg sluiten we graag aan bij onze zusterverenigingen en de gemeente Alphen aan den Rijn; Wat de (financiële) impact is kunnen we op dit moment nog niet helemaal overzien;
- Oriëntatie op **milieu-, energie- en gezondheidsvraagstukken**. Groen en Gezond zeg maar (oriëntatie op warmtepompen, zonnepanelen, ledverlichting e.d.) en op weg naar een rookvrije accommodatie.

En dan ten slotte: Dit jaar gaan we afscheid nemen van onze trainer Kenneth. Ik zeg met nadruk onze trainer. Want Kenneth is inmiddels een BSC’er in hart en nieren en zal dat ongetwijfeld ook blijven. Gefeliciteerd dat je zo snel bij het voor jou ook zo vertrouwde SEV aan de slag kunt. Door onze duidelijke afspraken konden jij en wij ons snel op “de markt” begeven. Hoe dat voor ons afloopt weten we volgende week pas.

We gaan zo de leden met een lidmaatschap van 25 jaar en van 40 jaar huldigen. Ik ga jullie één voor één naar voren vragen en de het speldje en certificaat uitreiken. Dan vraag ik jullie daar te gaan staan zodat we aan het eind een groepsfoto met eeuwigheidswaarde kunnen maken.

Dank voor jullie aandacht en ik wens jullie nog een hele gezellige receptie!