

GOAL! Magazine



Joey ging op z'n knieën om Maudy's hand
Alles was blauw-wit in Westerbork
Stephan van Leusen fluit het liefste thuis
J011-3 in beeld en kampioen!





Continue de speeieigenschappen van kunstgras verbeteren; dat is waar we bij TenCate Grass op dagelijkse basis aan werken.

Ook in onze samenwerking met de Zweef hechten we veel waarde aan spelersfeedback. Hiermee kunnen we de bespeelbaarheid van kunstgras verder verbeteren, terwijl we tegelijkertijd kunstgras als product optimaal willen verduurzamen. Om oneindig te kunnen spelen en sporten, moeten we kunstgras ontwikkelen dat goed te recyclen is en dat gebruik maakt van slijtvaste materialen.

Echter zullen we nooit de bespeelbaarheid uit het oog verliezen. Heb jij feedback over de velden bij de Zweef of heb je ideeën over waar toekomstige velden aan moeten voldoen? Laat het ons weten via info@tencategrass.com.

We wensen alle voetballiefhebbers van De Zweef wederom een prachtig voetbalseizoen!

Van de redactie

Huppakee en alweer een seizoen voorbij! Er is veel gebeurd de afgelopen maanden; dus veel tekst en heel veel foto's. Als je heel langzaam leest en kijkt, kun je er de hele vakantie mee toe. Geniet ervan (van deze GOAL en de vakantie). Tot volgend seizoen.

Inhoud

Voorzitter aan het woord	5
34 vragen aan Lotus Kok	6
Maudy, Joey en De Zweef	8
De stille kracht van Johan Haas	16
Ouders langs de lijn: Harmen Pultrum	22
Foto's Ouder-kindtoernooi	24
Sinus en Ans Wennemers onderscheiden	25
Kennismaken met: JO11-3	27
De herinnering van Marco Wijnen	34
Hé scheids! met Stephan van Leusen	41
Kampioenen	46
Plannen van Ten Cate	48
Foto's Pasen	49
Eric Heuver gestopt	49
Op klompen naar de burgemeester	51
Foto's zeskamp & spooktocht	56
Sponsor uitgelicht: Robuust	61
Eppo en CR	62



Colofon

GOALMagazine is een uitgave van RKSVD De Zweef in Nijverdal, verschijnt vier keer per jaar in full color en wordt kosteloos verspreid onder alle leden en donateurs van De Zweef.

Bezoekadres:
Koersendijk 25
7443 PP Nijverdal

Telefoonnummer clubgebouw: 0548 611 821
E-mailadres: goalmagazine.dezweef@gmail.com
Redactie: Ans Winkels, Charles Rozendal, Bart Broens, Roy Nijenhuis, Jan-Pieter van Vree, Bart van Rhee, Ronald Kuipers.
Foto omslag: Ouder-kindtoernooi
Druk: Drukkerij Ponsteen
Ontwerp en lay-out: Pieter van Vree (Van Vree Communicatie)

REFLEX

WERK. SPORT. PROMO.

BEDRIJFSKLEDING.
SPORTKLEDING.
PROMOTIEKLEDING.

Bedrijvenweg 34 Nijverdal

Eigenwijze



**Sallandse
United**

Sallandse United, de nieuwe tak van sport.
Optimale sportvelden, sportaccommodaties, boarding-
velden en landscaping. Scoren op topniveau.

Sallandse United | Bloeme-weide 23 | 7448 PX Haarle | Postbus 4 | 7448 ZG Haarle
T +31(0) 548 59 58 52 | E info@sallandseunited.com | I sallandseunited.com

DE VOORZITTER AAN HET WOORD

Beste Zwevers,

Wat was het nog spannend voor de selectieteams mannen en vrouwen. Beide in strijd tegen degradatie. Eerst de strijd om in de nacompetitie te komen en daarna de gevechten om klassebehoud. Jammer genoeg hebben beide teams het niet gehaald.

Natuurlijk wil je graag dat de eerste elftallen van je vereniging op een zo hoog mogelijk niveau voetballen, maar De Zweef is meer dan onze eerste elftallen. Bij de jeugd zijn een aantal kampioenschappen behaald en wordt er veelal op hoofdklasse en 1e klasse niveau gevoetbald. Dit biedt perspectief voor de komende jaren en zal ervoor zorgen dat we in de toekomst weer op een hoger niveau gaan voetballen. Ik heb hier alle vertrouwen in.

Als ik terugkijk op het afgelopen seizoen, dan doe ik dat dus met een tevreden en trots gevoel. Er zijn zowel bij de jeugd als bij de senioren flinke stappen gezet in het vormgeven van het technisch beleidsplan. Een flink aantal mensen zet zich met hart en ziel in om het plan handen en voeten te geven. Zo komt er het komende seizoen bij de senioren een derde selectie elftal. Ook de samenwerking tussen De Zweef en DES bij het meidenvoetbal ontwikkelt zich zeer positief. De technische commissie is goed bemenst en zij geven duidelijk sturing aan alles wat met voetbal te maken heeft.

Doordat het binnen onze vereniging goed loopt zien we een flinke aanwas bij de jeugd. Op zich is dat een goede ontwikkeling, maar het plaatst ons ook voor een aantal dilemma's. We kampen met een structureel ruimtegebrek, zowel in de kleedkamers als op de velden en hoe vinden we voldoende trainers en leiders om alle elftallen goed te bemensen. Als bestuur zijn we volop bezig, om met name voor het ruimtegebrek, oplossingen te vinden maar we realiseren ons ook dat dit niet eenvoudig is. Voor wat betreft de begeleiding en training van de elftallen doe ik een oproep aan alle ouders om hierin een steentje bij te dragen.

Naast het voetbal worden ook andere zaken goed aangepakt. Er worden, in samenwerking tussen de Vriendenkring en de activiteitencommissie bij de jeugd, leuke activiteiten georganiseerd die goed zijn voor de binding in de vereniging. Denk hierbij aan het ouder-kind toernooi en de uitstapjes voor de jeugd. Er zijn parasols en nieuwe terrasstoelen aangeschaft, waar bij mooi weer flink gebruik van wordt gemaakt. Dit zorgt voor veel gezelligheid. Het terras voor de kantine wordt de komende periode nog verder vormgegeven door bloembakken die geplaatst worden. In de gang bij de kleedkamers komen extra materiaalkasten, zodat de materiaalkasten bij de keuken vrijkomen voor opslag van spullen die nodig zijn in de kantine. Zo is onze vereniging op allerlei gebied constant in beweging. Graag wil ik namens het bestuur iedereen die hieraan bijdraagt bedanken voor de inzet hiervoor.

En dan gaan we straks de zomer in. Hopelijk wordt het een mooie 'Oranjesomer' waarin we met het EK voetbal en de Olympische Spelen op het programma de nodige successen kunnen vieren. Namens het bestuur wens ik iedereen een goede zomer toe, geniet ervan en graag zie ik iedereen in het nieuwe seizoen gezond en uitgerust terug.

Richard Benneker



34 VRAGEN AAN... LOTUS KOK (J012-1)

Hoe kom je aan je naam?

Die heeft mama bedacht. Mama licht toe: Lotus is na 27 weken al geboren. We hadden nog geen naam. Toen schoot Lotus mij te binnen; een prachtige bloem die uit de modder omhoog komt.

Waar zit je op school?

Op Daltonschool De Reggewinde in Hellendoorn.

Met wie woon je?

Mama Monique, Dennis, zus Robyn en broer Fabio.

Wie zijn je beste vrienden?

Haley, Emma, Cris, Sarah en Athena.

Hoe ben je bij de voetbal gekomen?

Mijn broer zei dat voetbal een leuke sport was. Toen ben ik gaan kijken en lid geworden.

Wat vind je leuk aan voetbal?

Dat het een teamsport is.

Heb je een vaste positie in het veld?

Ik speel mid/mid en rechts midden. Of ik goed ben? (heel bescheiden): Jawel. Ik kan goed dribbelen.

Wat vind je leuk aan De Zweef?

Dat er vaak leuke feestjes zijn. Er is daar ook veel familie.

Heb je een voetbaldroom?

Ik wil graag profvoetballer worden.

Maakt niet uit bij welke club. Liefst ook in het Nederlands elftal.

Wat zijn je hobby's?

Ik zwem op fysio. Ik heb erge astma, maar dit is met medicatie gelukkig nu onder controle.

Welke superpower zou je willen hebben?

Ik zou willen dat ik kon teleporteren (dat is mensen of voorwerpen rechtstreeks verplaatsen met je gedachten). Dan kun je overal heen zonder te vliegen of met de auto te rijden.

Wie of wat zou je voor één dag in je leven willen zijn?

Alles als ik maar niet op school hoeft te zijn! Ik zou wel een dagje Kylian Mbappé willen zijn.

Heb je een huisdier?

Ja, een hond. Die is van ons allemaal. Hij heet Joy.

Wat vind je echt niet leuk?

School; lang stil zitten en hard werken.

Waar ben je heel erg goed in?

Geld uitgeven. Ik krijg zakgeld en doe klusjes voor geld.

Waar word je blij van?

Afspreken met vrienden.

Waar zou je graag naar toe gaan op vakantie?

Een plek waar ik nog nooit geweest



ben. De Malediven. Ik zag die eilanden op TikTok.

Wat is je belangrijkste bezit?

Familie en vrienden.

Wat vind je het leukst aan jezelf?

Dat ik niet dans of zo, maar voetbal.

Wat doe je met het geld als je de Postcodeloterij wint?

Nog een hond kopen, op vakantie gaan en weggeven aan mensen die het nodig hebben.

Wie is de liefste van de hele wereld?

Mama.

Van welke muziek word je vrolijk?

Ik luister niet zo vaak naar muziek.

Waar zou je het allerliefste wonen?

In Nederland; hier in dit huis.



Waarvoor kan men jou 's nachts wakker maken?

McDonalds.

Welk klusje vind je vreselijk om te doen?

De vuilnisbak van de weg halen.

Wat is de favoriete dag van het jaar?

Mijn verjaardag en oud en nieuw (vuurwerk).

Wat vind je doodeng?

Slangen. Ik heb ze wel eens gezien hier in het bos. Brrr.

Wat eet je het liefst?

McDonalds of anders thuis een broodje.

Naar welke tijd zou je gaan in een tijdmachine?

Naar de toekomst. Ze zeggen dat er dan vliegende auto's zijn. Dat wil ik wel eens zien.

Wat is het leukste dat je ooit hebt gedaan?

Mijn hond ophalen toen die nog een puppy was.

Hoe belangrijk is internet voor jou?

Heel belangrijk. Ik zou me anders wel vervelen.

Wat is je favoriete serie, film of tv-programma?

Scream; een serie op Netflix. Over jongelui, moorden en enge dingen uit het verleden.

Lees je wel eens een boek? Welke het laatst?

Nee! Alleen op school als het moet. Thuis lees ik Donald Duck.

Hoe ziet je leven er over tien jaar uit?

Ik denk dat ik dan al uit huis ben. Wat ik dan doe, weet ik nu niet.

Joey Knobben had best wel top-wielrenner willen zijn

DE ZWEEF BEPAALT EEN GROOT DEEL VAN HET LEVEN VAN JOEY EN MAUDY

“Kom maar achterom” staat in het appje dat ’s morgens komt (waarschijnlijk ook bedoeld als bericht “kom je nog”). Als we via de achterdeur de kamer inlopen zijn Joey Knobben en Maudy Siero beiden aan het werk, maar de laptops gaan dicht en van tafel. “Ik was bezig met data-analyse voor mijn scriptie”, zegt Joey (28), die verder vertelt dat hij in de laatste fase van zijn master accountancy zit.

Ho ho, niet direct stoppen met lezen. Wij kunnen het ook niet helpen dat onze alleskunner op het veld (komen we straks nog op terug) een beroep heeft dat in de ogen van velen saai klinkt. “Accountancy Medewerker bij Eshuis Accountants en Adviseurs. Studeert Master of Science in Accountancy aan Nyenrode Business Universiteit”, meldt hij zelf op z’n Facebookpagina.

Een baan via De Zweef

“Na het vwo ging ik bedrijfskunde studeren; een hele brede studie waar je veel kanten mee op kan. Toen ik

mijn diploma had, wist ik niet precies wat ik wilde doen. In de kantine van De Zweef kwam ik aan de praat met Martijn Evers en vroeg hem of ik niet eens een dagje mocht meelopen bij zijn bedrijf, Eshuis in Almelo. Dat heeft Martijn geregeld en ik mocht direct blijven.”

Nu is hij aan het werk als accountant. Is er blij mee en tevreden, want “leuke klanten en veel afwisseling”. Maar ook: “Nee, dit is niet mijn eindstation. Als ik naar de toekomst kijk, denk ik aan controller of financieel directeur bij een bedrijf of zo.” Die ambitie was ook de reden om een aanvullende studie te gaan doen. “Maar voorlopig heb ik het enorm naar mijn zin bij Eshuis.”

“Ik ben er in de coronatijd mee begonnen. Er waren geen trainingen en wedstrijden, dus dat kon wel.” Maar ja, daar kwam wel bij dat ze een leuk huisje konden kopen aan de Hendrik Wormserstraat en daaraan veel kluswerk hadden. “We zijn zo’n anderhalf jaar bezig geweest. Gelukkig met veel hulp van de familie.”

Rondkijkend zitten Joey en Maudy in een prachtig huis, strak ingericht met veel

lichte kleuren. Mooie aanbouw en achterin de tuin nog een lekkere chill-hoek. En dan ook nog eens midden in Nijverdal. Naar de Jumbo kun je kruipend af. Ze zijn er blij mee.

Koop bij Loavies :-)

“We proberen allebei om een dag in de week samen thuis te werken”, vertelt Maudy (25). Zij werkt bij Loavies; een webwinkel met leuke, moderne en modieuze kleding voor jonge vrouwen. Haar werkplek is in Zwolle waar ze teamleider klantenservice is.

“Ik ben na de opleiding mbo marketingcommunicatie daar begonnen en na vijf jaar opgeklommen tot teamleider. Ik geef leiding aan tien mensen. Ambities om nog hoger op te gaan heeft ze niet direct: “Ik ben tevreden met wat ik nu heb en zie wel hoe het loopt.”

“Ik vroeg haar op m’n knieën om verkering”

Ze wonen nu twee jaar samen in hun nieuwe huis en kennen elkaar al zo’n acht jaar. Eigenlijk natuurlijk al veel langer, want ze zijn vanaf hun prille jeugd lid van De Zweef. Maar acht jaar is het echt “aan”. “Na een mixtoernooi bleven we met een groepje hangen en toen is het een beetje begonnen”, vertelt Joey. “Ik hield de boot wel een beetje af en keek de kat uit de boom.”

“Een half jaar later was de play-backshow en weer bleef een groepje lang hangen. Uiteindelijk heb ik Maudy naar huis gebracht en zo is het begonnen”. Joey heeft Maudy serieus en op z’n knieën gevraagd om verkering. “Het was op 10 april na de training en ik had mooi wat op. Toen ben ik op mijn knieën gegaan en heb haar gevraagd. Wat moet je anders?”

En zo werden weer twee echte Zweeffamilies aan elkaar geknoopt. “Oma Middelkamp zei al dat opa Toone het mooi zou hebben gevonden als een van zijn kleinkinderen met een van Gerard Hilberink zou gaan,” lacht Maudy.

Effe een beetje genealogie, het duurt niet lang: Maudy’s vader Eric Siero is getrouwd met Monique Middelkamp, dochter van Toone, ooit sterspeler in De Zweef 1. Joey’s vader Hans Knobben is getrouwd met Jolande Hilberink, dochter van Gerard Hilberink, oud



Gerard Hilberink en Toone Middelkamp langs de lijn.

sterspeler uit De Zweef 1 en voetbalmaat van Toone. Zo is de cirkel rond.

Voetbal niet van een vreemde

Met een voetballende vader en een opa in het eerste heeft Joey het voetballen dus niet van een vreemde. Al vanaf zijn 18e jaar zit hij in de selectie, eerst in het tweede en al heel snel in De Zweef 1. Opvallend is dat hij bijna alle posities beheerst. Speelde spits en laatste man en is ook terug te vinden op het middenveld.

“Ik ben fysiek heel veelzijdig, heb een groot loopvermogen en kan goed met de kop. Van nature ben ik verdediger, maar vind die andere

posities ook prima.” Hij moet er zelf om lachen: “Door al die positiewisselingen noemen ze mij wel eens het sletje of hoertje van het eerste.”

Terugkijkend op zijn carrière tot nu toe (“ze zeggen dat je op je 28e op je best bent...”) is het leerproces in het tweede heel goed geweest. “Nu hebben we door omstandigheden teveel jongens die eigenlijk voor de leeuwen zijn gegooid”. Maudy onderstreept dit gedachtegoed: “De overstap van de jeugd naar de senioren is heel erg groot.”

“Wij zijn een hechte vriendinnengroep”

Zij speelt al jaren in Vrouwen 2; een echte vriendinnengroep die ook buiten het veld vaak met elkaar optrekt. Daarbij zijn prestaties wel belangrijk, maar niet zo, dat ze een goede stemming in de weg staan. “Vorig jaar was prachtig. Toen werden we kampioen. Nu staan we strak onderaan. Twee gewonnen, één gelijk gespeeld en de rest verloren.”

Dit jaar kreeg het team er zes meiden bij door het opheffen van een meisjesteam. “We hebben nu 26 spelers. Ondanks afwezigheid door onregelmatig werk, werk in de zorg, zwangerschap e.d. is er een





schema voor meiden die een keer de tas moeten thuislaten.”

Dat zit eigenlijk niemand in de weg. Wie niet speelt komt kijken. Na afloop gezellig met elkaar wat drinken. En o ja, na afloop van de wedstrijd in de kleedkamer de uitreiking van de “gouden piemel” voor de beste speler die dag.

De Gouden Piemel

Waar die traditie vandaan komt, weet Maudy niet. “Het was er al voor mijn tijd.” De redactie is niet voor één gat gevangen en heeft navraag gedaan bij allesweter van vrouwen 2, Djarah Wijkamp. We sturen haar een mail of zij het ontstaan van de piemel kent en al heel snel komt het antwoord: “Dat weet ik inderdaad!”

Ze schrijft: “De gouden piemel is al sinds 2016 in ons midden. Destijds het idee “afgekeken” van

volgens mij het derde elftal? Zij hadden de bowlingbal die iedere week met een speler mee ging. Dit idee vonden Lisanne en ik wel leuk maar we wilden dan iets anders dan de bowlingbal. We dachten er eerst aan om een belachelijk grote dildo te doen maar vonden dit toch een beetje teveel van het goede voor de jongere meiden in ons team. Daarom is het een bescheiden gouden piemeltje geworden. Kevin Tibbe mocht hem als coach toen als eerste uitreiken en degene die hem heeft, kiest de week erna een nieuwe “beste speelster”. O ja, als je hem vergeet mee te nemen, staat er (uiteraard) een boete op.”

“Nooit van m’n leven in een rood-zwart shirt!!!”

Pratend over het vrouwenvoetbal zijn zowel Maudy als Joey het erover eens dat de samenwerking met DES een goede zaak is. Vooral omdat die ervoor zorgt dat er voor

elk meisje een plek is in een team dat past bij haar leeftijd en voetbalvermogen. Ze traint samen met meiden uit DES Vrouwen 3 en dat gaat prima, maar voor Maudy is er één restrictie: “Ik ga nooit van m’n leven in een rood-zwart shirt lopen.”

En dan komt ook Joey’s “zwakke punt” om de hoek kijken: hij houdt niet van vrouwenvoetbal. “Ik ga alleen kijken als Maudy meedoet omdat ik gek op haar ben en punten wil scoren, maar probeer zo gauw mogelijk in de kantine te zitten. Ik kan er niet naar kijken. Ook niet naar het Nederlands elftal. Als ik zie dat er bijvoorbeeld geen enkele poging tot herstel is na een verloren onderling duel of compleet foute passes in vrije positie. Dat soort dingen. Daar kan ik niet tegen.”

Nee, hij gaat niet staan schreeuwen langs de kant. Daar is hij te bescheiden voor. Of te kort voor aanwezig? “Ik had er vroeger wel eens moeite mee als je aanwijzingen kreeg van fanatieke mensen aan de zijlijn. Dat is iets waarop ik moet letten, maar als het ervan komt en ik zou een kind op voetbal hebben, denk ik wel dat ik mij kan inhouden.” Vult lachend aan: “Als het een meisje is en ze gaat voetballen, moet Maudy maar gaan kijken.”

Gebrul vanaf de kant is hem als speler van De Zweef 1 niet onbekend. Over-enthousiast gegeven aanwijzingen vanaf de zijlijn vallen bij bezoekers misschien meer op dan bij de spelers. “Je moet een olifantenhuid hebben. Heb je dat niet, kun je daarmee niet dealen, dan val je af. Anton Wennemers zegt altijd tegen ons dat hij onze grootste supporter is en daarom zoveel roept. En trainer Niels is

tijdens de wedstrijd in een soort trance. Het hoort er allemaal bij.”

Het gebrek aan leiders in het veld is ook een reden voor aanwijzingen vanaf de kant. “Je hebt Sven als oudste, daarna Tom Heuver en ik en dan een hele tijd niks. Je moet van nature aanleg hebben om leider in het veld te zijn.”

“Het team is heel jong; dat schort er een beetje aan”

“Het team is heel jong. Dat schort er een beetje aan. Het was heel knap dat we vorig jaar erin zijn gebleven door vooral de 0 te houden. Nu valt het dubbeltje vaker de verkeerde kant op. Ik denk en hoop dat we de nacompetitie halen.”

“De Zweef is altijd heel sterk geweest in nacompetities. Kon altijd net iets meer opbrengen dan de tegenstander. Zo hoop ik ook dit jaar erin te blijven. Met alles wat die jonge jongens nog kunnen leren en ontwikkelen, zie ik de toekomst niet somber in.”

“Als baby’s waren we al bij De Zweef”

Maudy en Joey hebben beiden een groot Zweef-verleden; dat was al duidelijk. Beiden zijn al vanaf dat ze baby waren mee geweest naar de club. Met de hele familie. “Ik ging naar opa Gerard en dan fietsten we samen naar De Zweef en na de wedstrijd weer terug naar huis.”

“De Zweef bepaalt een groot deel van mijn leven”, zegt Joey. “Ik sport er, heb daar mijn vrienden, ken Maudy via de voetbal, vond een baan via de club, kom er mijn familie tegen.” Voor Maudy geldt hetzelfde. “Ik was er

altijd. Niet eens om te kijken naar het voetbal. We bouwden binnen hutten tussen de tassenrekken”.

In tegenstelling tot Joey geldt bij Maudy vooral het plezier en de gezelligheid. Ze is een echte Siero; altijd in voor een feestje. De deur uit; en niet op de bank gaan hangen. Reuring! “Ik



vind het wel eens lekker om op de bank te zitten, maar daar wordt Maudy zenuwachtig van; we moeten wel iets ondernemen.”

Van voetballer naar prinses Carnaval

Zo kom je van het een in het ander. Haar gezelligheid en ondernemingsdrang leidden ertoe dat ze dit seizoen prinses carnaval werd. Overigens niet de eerste. Jaren terug was bv. Wilma Rozendal haar al voor.

“Ik weet nog dat oom Marcel (Siero, red) belde met de vraag of hij langs mocht komen om wat te vragen. Dat was raar; had toch ook via de telefoon gekund. Maar goed, hij kwam en vroeg of ik prinses wilde worden. Ik vond het direct heel leuk, maar wilde er toch nog even over nadenken.”

“Ben je zwanger?”

Joey steunde haar en gaf aan dat als ze dat leuk vond, ze die kans niet moest laten lopen. “Ik heb het gedaan en geen moment spijt gehad. Ik mocht het tegen niemand zeggen en dat was best moeilijk. Wilde het delen met mijn ouders. Ik heb toen mijn scepter mooi ingepakt en in een grote doos gedaan. Daar ben ik mee naar m’n ouders gegaan. Doos open, scepter eruit. Ze snapten er niks van. Ben je zwanger, vroeg mijn moeder. Heb je dat ding zelf gemaakt vroeg m’n vader, die daarna als eerste riep “je wordt prinses carnaval!”

“Het was zwaar, maar een prachtervaring!”

Vanaf half november tot half februari feest bij de Gagelkealtjes. “Natuurlijk was het best wel zwaar. Heel veel feestjes, heel veel van huis, heel veel regelen, korte nachten. Ik had aan Lisanne (Dijkers, red) een hele fijne en goede steun. Het was fantastisch; een prachtervaring! Na afloop was ik helemaal kapot, maar het was de moeite helemaal waard. Die kinderen die ik op straat tegen kwam en met mij op de foto wilden.”

Of ze naast werk en voetbal nog hobby’s hebben? Maudy niet echt, zegt ze. “Ik zit op fitness, omdat het goed voor me is. Verder ben ik altijd wel bezig. Zo zit ik inmiddels ruim een jaar in de Vriendenkring.”

Lange reis

Samen willen ze volgend jaar een lange reis maken. Waar naartoe weten ze nog niet. Joey is eens met

Steun jouw club en scoor bij tuin & zo

tuin & zo

Zoveel smaken, zoveel tuinen. Ook jouw tuin kun je op honderden manieren inrichten. Tuin & Zo maakt je wegwijs in alle opties die er zijn. Met meer dan 10.000 verschillende artikelen, waarvan een groot deel te zien is in onze showtuin, geven wij een breed beeld van de mogelijkheden.

Doe inspiratie op en laat je adviseren door onze medewerkers.

5%
gaat naar
je club

Koop nu je producten bij tuin & zo en steun jouw club. Tuin & zo stort 5% van het aankoopbedrag terug!

Onze producten



- Beton tegels
- Keramische tegels
- Gebakken bestrating
- Muurelementen
- Kunstgras
- Buitenverlichting

Vind alles voor de aanleg van jouw tuin bij tuin & zo



Maak gebruik van onze bezorgservice of leen gratis een aanhanger voor je bestelling!

Onze openingstijden



- Ⓞ Ma 08.00 - 17.00 uur
- Ⓞ Di 08.00 - 17.00 uur
- Ⓞ Wo 08.00 - 17.00 uur
- Ⓞ Do 08.00 - 17.00 uur
- Ⓞ Vr 08.00 - 17.00 uur
- Ⓞ Za 09.00 - 12.30 uur

☎ 06 57 83 27 27

✉ info@tuinenzonijverdal.nl

🌐 www.tuinenzonijverdal.nl

🏠 Nicolaus Ottostraat 2
7442 DV Nijverdal

vrienden in het noordelijk deel van Zuid-Amerika geweest en zou wel verder willen. Maar Amerika is ook niet gek. Hoelang ze gaan? Een week of vier. Langer kan Maudy niet weg voor haar werk.

Fietsen

Bij Joey komt er aan het einde van het gesprek nog een aap uit de mouw. Hij is gek op fietsen. In de berging hangt een pracht van een exemplaar waar hij niet alleen trots op is, maar ook nog eens heel hard op rijdt. Zijn inspiratie (ook voor de voetbal) is Matthieu van der Poel. Diens fanatisme. Nooit opgeven. Kracht. Doorzettingsvermogen.

O, nu we het daar over hebben: "Mijn schoonmoeder wil geen spelletjes meer met mij doen. Ik ben veel te fanatiek." Maudy: "Hij kan niet tegen zijn verlies; echt niet. Dan wordt hij echt chagrijnig."



Terug naar het fietsen: "Ik ben een echte duursporter. Wil nog wel eens een marathon gaan lopen. Maar fietsen is het mooiste. Ik rij vaak alleen (solo in de wind, word je sterker van), maar in de zomer hoop ik weer aan te sluiten in een groepje met bv. Lucien Galgenbeld en Wilfried Krukkert."

"Ik ontdekte het fietsen vooral in de coronatijd. Als dat eerder was gebeurd, was ik dat misschien wel gaan doen in plaats van voetballen." Joey als een tweede Van der Poel. Het kan nog! Wielrenners zijn vaak het beste als ze de 30 gepasseerd zijn.....

Gevonden!

Joey was pupil van de week tijdens de wedstrijd van De Zweef 1 tegen De Tubanters 1 op 12-9-2004.

Naam:	Joey Knobben
Leeftijd:	8 jaar
Elftal:	F1
School:	De Wingerd
Plaats in het team:	Verdediger
Hobby's:	Computeren
Hoe vind je de training:	Heel leuk
Favoriete speler:	Wesley Schneyder
Beste vriend:	Jelle van Dartel
Favoriete eten:	Patat en Big Mac
Ga je regelmatig trainen:	Ja, elke week twee keer
Al kampioen geweest:	Ja, vorig seizoen met F5

JOEY EN MAUDY IN HET KORT

JOEY

Beschrijf elkaar eens

Maudy is enorm sociaal. Staat altijd voor anderen klaar. Is heel gastvrij. Houdt van gezelligheid. Heeft de zaken altijd voor elkaar. Is heel goed in regelen. Een echte Siero. Ook wel eigenwijs. Precies haar vader.

Van welke muziek word je vrolijk?

Red Hot Chili Peppers

Hoe wil je graag gezien worden in de ogen van je vrienden?

Als vriend: zorgzaam, eerlijk, empathisch, gezellig

Waar droom je al jaren van en heb je nog nooit gedaan?

De Marmotte fietsen

Waar zou je het allerliefste wonen?

Hier

Welke belevenis zou je opnieuw willen ervaren?

De promotie naar de tweede klasse

Naar welk concert zou je graag willen?

Bruce Springsteen

Wat helpt jou om door te zetten op het moment dat je eigenlijk wilt stoppen?

Ik stop vanuit mezelf niet zo snel

Welke eigenschap in een ander waardeer je het meeste?

Eerlijkheid

Wat is het mooiste dat iemand ooit over jou heeft gezegd?

Toen mijn ouders zeiden dat ze trots op me waren

Wat is de favoriete dag van het jaar?

De dag van de playbackshow van de Zweef en de gezelligheid van oud en nieuw.

Wat zou je het meeste missen als het er niet meer was?

De Zweef, mijn familie en Maudy

Waar krijg je energie van?

Het neerzetten van een prestatie. Zowel alleen als in een groep

Waar kun je je enorm aan ergeren?

Onrecht

MAUDY

Hij is heel lief, rustig en bescheiden. Cijfert zich echt weg voor anderen. Eerst denken en dan doen. Hij houdt ook van gezelligheid. Is altijd bij de laatsten over.

Nederlandstalige muziek

Betrouwbaar, een luisterend oor, gezellig

Een lange reis maken

Hier

Kampioenschap met Vrouwen2

Coldplay

Dan stop ik gewoon

Eerlijkheid en directheid: draai er niet omheen

Voor mij hetzelfde

Mijn verjaardag. Joey: Maudy kan in april al zeggen dat ze bijna jarig is. Dat is in november.

Mijn familie en Joey

Als alles lekker loopt

Mensen die erom heen draaien. Als op het laatste moment een plan verandert of iets niet doorgaat

JOEY

Waar ben je het beste in?

Discipline - doorzetten

Welk rapportcijfer geef je je leven?

Een 9,5 als we erin blijven. Anders een 9

Wie of wat inspireert je?

Mathieu van der Poel

Wat is jouw slechtste gewoonte?

Ik ben soms te fanatiek. Maudy: hij is bang mensen te kwetsen.

Wat is je favoriete serie, film of tv-programma?

Gladiator (film) en Game of Thrones (serie)

Wat is je leukste herinnering aan de basisschool?

Het kamp in groep 8 en het winnen van het schoolvoetbaltoernooi

Met wie wil je een wereldreis maken?

Maudy

Wat is je favoriete seizoen?

Zomer

Hoe relax je na een dag hard werken?

Sporten

Waar ging je mooiste reis naar toe?

De Malediven en de reis naar Zuid-Amerika met vrienden

Hoe belangrijk is internet voor jou?

Heel belangrijk. Zonder kun je niet functioneren op je werk en in je sociaal leven

MAUDY

Organiseren en regelen

Een 9

De mensen om mij heen

Zonder na te denken dingen zeggen waarvan ik later denk "dat had ik ook anders kunnen zeggen".

Prison Break (serie)

Vriendinnen die ik daar heb opgedaan en nog steeds heb

Joey

Zomer

Op de bank liggen

Naar de Malediven

Geldt ook voor mij



Lid van verdienste Johan Haas (79) overleden

STILLE KRACHT ACHTER GROTE ZWEEF-SUCCESSSEN

Op 15 mei 2024 is ons lid Johan Haas plotseling overleden. Hij kwakkelde al geruime tijd met zijn gezondheid, maar het overlijden kwam onverwacht. Johan is 79 jaar geworden. Johan Haas was bij De Zweef actief als leider van het tweede, eerste en later A1. Zijn rol op de achtergrond bij de grote successen van De Zweef 1 (van de vierde klasse naar de hoofdklasse) was heel groot. Dat was voor het toenmalige bestuur reden om hem in de ledenvergadering van november 1984 voor te dragen als lid van verdienste.

Wie het van dichtbij heeft meegemaakt, beaamt het voor de volle 100%: Johan Haas heeft een hele grote rol gespeeld bij de grote successen van De Zweef in de jaren tachtig. Maar het begon al bij het tweede elftal met het kampioenschap in 1972 als eerste hoogtepunt. Belangrijk bij het bereiken van dat kampioenschap was de onderlinge sfeer. Dat die jaren zo bijzonder goed zijn, komt niet alleen omdat het onderling goed klikt in het team, maar ook door de inbreng van Johan Haas. In de GOAL staat te lezen: "Veel te danken hebben we aan onze leider Johan Haas die er voor zorgde dat er altijd een goede sfeer was en dat de trainingsavonden goed werden bezocht."

"Hij kon heel goed een wedstrijd lezen"

Toenmalig aanvoerder Jan Winkels vertelt: "Johan was misschien niet zo'n prater, maar hij kon heel goed de wedstrijd lezen. Wist precies hoe hij het team neer moest zetten en waar hij wat moest wijzigen als het niet liep. Toen hij later naar het eerste ging, hebben trainers als Buursink daar heel erg veel aan gehad. In die zin is Johan heel belangrijk geweest voor De Zweef. Maar dat niet alleen; ook voor de binding binnen het team was hij belangrijk. Dat heeft hij misschien zelf niet altijd zo gevoeld, maar is wel degelijk zijn verdienste."

De kwaliteiten van Johan leidden ertoe dat hij al snel werd gevraagd leider van het eerste te worden. Hij

treedt aan met trainer Henk Buursink. Johan is het die Henk influistert een groep jonge jongens op te halen voor het eerste. Eerst loopt dat natuurlijk nog niet helemaal goed. Johan neemt het op voor "zijn" jongens.

Publiek moet stoppen met zeuren

Secretaris Johan Zwakenberg schrijft in het jaaroverzicht 1978-1979 dat de prestaties van het eerste elftal zijn tegengevallen. Hij heeft daarover een gesprek gehad met leider Johan Haas. Die weet te vertellen dat er wel degelijk goed materiaal aanwezig is in dit elftal, maar het komt er beslist niet uit. Alle goede eigenschappen die in het tweede team aanwezig zijn, ontbreken nu juist in het eerste elftal. Johan Haas is van mening dat het publiek het team teveel beïnvloedt. Hij



Kampioenschap 1982-1983

Boven vlnr: Gerrit Berends, Henny Heetkamp, Johan Haas, Petro Woertman, Herman Schouwink, Gerhard Woertman, Hein Weerkamp. Midden vlnr: Hans Galgenbeld, Willie Hegeman, Jan Cents, Johan Middeldkamp, Anton Wennemers, Gerard van Schooten, Nico Diender. Onder vlnr: Tonny Willems, Herman Hegeman, Hans Souverijn, George Jannink, Tonny Wijnen, René Scholten, Benno Jannink

vindt dat men teveel kritiek heeft op de spelers, trainer en leider. "Het is meermalen voorgekomen dat spelers tegen hem hebben gezegd dat men liever uit dan thuis speelde."

"Met dit elftal komen we in de eerste klasse"

Johan heeft gelijk. Een seizoen later bij het 60-jarig bestaan van de vereniging (1980) wordt De Zweef kampioen en promoveert van de 4e naar de 3e klasse. Na afloop van de kampioenswedstrijd rende iedereen

het veld op. Eén man deed dat niet en liep naar de kleedkamers. Dat was leider Johan Haas. Toenmalig penningmeester Ton Bootsveld vertelt: "Ik ging hem achterna en daar zat hij. Tranen van vreugde natuurlijk. Ton, zei hij tegen mij, met dit elftal komen we in de eerste klasse."

Een vooruitziende blik van de trotse leider. Als stille kracht was hij jarenlang de stabiele en bepalende factor binnen de technische staf met trainers die gaan en komen. Mannen als Schouwink en Morsink. Grote namen, die dankbaar van zijn inbreng gebruik maken.

Anton Wennemers heeft nog altijd veel waardering voor Johan Haas: "Ik vind dat hij een ontzettend goed gevoel had over hoe het moest in het veld. Hij was tactisch/technisch heel goed. Kon prima de vinger op de zere plek leggen." Met Jan Winkels is hij het eens als die stelt dat veel trainers voordeel hebben gehad van de aanwezigheid van Johan Haas. "Hij had heel veel ervaring als leider. Dankzij hem kregen veel jonge jongens een kans in het eerste."

Lid van verdienste

Voor zijn vele werk benoemt de jaarvergadering van 26 november 1984 hem tot lid van verdienste. "Johan

IBZ
Raadgevend
Ingenieursburo

**Raadgevende
Ingenieurs**

Kalanderstraat 29
Postbus 230
7460 AE Rijssen

Tel: 0548-631919
Email: info@ibz-bv.nl
Website: www.ibz-bv.nl

Diensten
IBZ verricht de volgende diensten:

- Ontwerpen, berekenen en tekenen van constructies
- Engineering prefab hout- en betonconstructies
- Staal productietekeningen
- Berekenen en tekenen van constructies in koudgevoormd staal
- Adviseren en begeleiden leveranciers lb.v. KOMO-productcertificaten
- Schade inspecties en rapportages
- Bouwbegeleiding en toezicht
- Second-opinion onderzoeken
- Bouwbesluit berekeningen
- Advisering brandveiligheid

Sectoren
IBZ is werkzaam in de onderstaande sectoren:

- ☒ Agrarische bouw
- ☒ Utiliteitsbouw
- ☒ Woningbouw
- ☒ Industriële bouw
- ☒ Parkeergarages
- ☒ Kunstwerken
- ☒ Renovatie / restauratie

Hout
Staal
Beton
Funderingen

Een legende kan men niet verbeteren
-behalve de details!

leferink
SCHOENEN
NIJVERDAL

LOWA
simply more...

De Renegade GTX® Mid is al jarenlang een van de populairste modellen uit de All Terrain collectie van Lowa. Mede dankzij haar heerlijke pasvorm, kwaliteit en waterdichtheid. Deze multifunctionele wandelschoen heeft een frisse look, een soepele pasvorm, is licht van gewicht en heeft een stabiele en gripvaste zool.

www.wandelschoenen.nl
www.leferink-schoenen.nl



*gelukkig
verzekerd*

Zicht

risico- en
verzekeringsadviseurs

gelukkig geregeld!

Smidsweg 51
7441 EK NIJVERDAL
0537 - 891 131
nijverdal@zichtadviseurs.nl

WWW.ZICHTADVISEURS.NL



Haas moet vroegtijdig stoppen met spelen. Hij wordt leider van het tweede en later van het eerste. Ondanks nogal eens kritiek langs de lijn, houdt hij dat ruim 18 jaar vol", staat te lezen in de GOAL.

Bij de promotie in het seizoen 1984-1985 naar de hoofdklasse, schrijft Johan in de GOAL: "Het seizoen 1984 - 1985 is voor De Zweef een groot succes geworden. Zaten we vijf jaar geleden nog in de vierde klasse KNVB; nu kunnen we zeggen dat we volgend jaar als eerste Nijverdalse vereniging in de hoofdklasse mogen uitkomen. Het is geweldig, want ik heb ze alle vier mogen meemaken. Graag wil ik alle jongens bedanken voor hun grote strijd lust. Fantastisch."

"Met name Anton Wennemers als aanvoerder, later goed opgevolgd door Johan Middelkamp. Ook Gerrit Berends voor zijn bekwame, medische verzorging en de Bale (Gerhard Woertman) en als laatste Henny (Heetkamp) bedankt, want dit was het laatste seizoen als grensrechter. Trainer Morsink heeft een belangrijk aandeel aan dit succes. Maar ook het bestuur,



TOITOI

WILLEM ALEXANDERSTRAAT 9A • 7442 MA NIJVERDAL
0548-624131 • info@grandcafetoitoid.nl

WWW.GRANDCAFETOITOID.NL

ENGIE

Samen maken we Nederland duurzaam!

ENGIE.com

De Vriendenkring, het achtste elftal en de supporters zijn niet meer weg te denken. Het tweede elftal wil ik bedanken voor het goede samenspel tijdens de afgelopen competitie, vooral Jan Winkels en de goede medewerking van Tonnie Willems van A1 en trainer Kas Woudsma.”

Midden in het seizoen (januari 1989) deelt Johan aan penningmeester Jos van Rhee mee dat hij stopt met onmiddellijke ingang. Als reden geeft hij op “gezond-

heidsproblemen”. Het bestuur snapt het niet en gaat met Johan een gesprek aan. Niets kan hem nog van zijn besluit weerhouden. Zo komt een einde aan de carrière van een man die heel veel voor de club heeft betekend. Een voorlopig einde, want, zo zegt Sinus Wennemers: “Toen ik later bij de jeugd zat, hebben we Johan weer opgehaald en is hij nog leider geweest bij A1.” Daar maakt hij het kampioenschap in 1994 mee.

Kampioensteam 1985

Boven vlnr: Gerrit Berends (verzorger), Tonnie Wijnen, Anton Wennemers, Gerard van Schooten, Herman Morsink, Benno Jannink, René Jannink, Eric Siero, Hennie Heetkamp (grensrechter), Johan Haas (leider).

Onder vlnr: Hans Soeverein, Herman Hegeman, René Scholten, Johan Middelkamp, Gerhard Woertman, Anis Joël, Edwin Veldhuis, Jan Cents.



OUDERS LANGS DE LIJN: HARMEN PULTRUM

Waarom heb je ervoor gekozen om Naud bij De Zweef te laten voetballen?

Omdat zijn klasgenootjes van De Wingerd ook bij De Zweef voetballen. En omdat ik bij De Zweef het beste gevoel had. Zelf heb ik gevoetbald bij SVVN en later ENC'09. Ik heb ook een tijdje op zondag bij De Zweef gevoetbald. Dat team stopte er helaas mee. Wie weet dat ik in de toekomst weer zelf ga voetballen. Bij een 35+ elftal. Dat lijkt mij wel wat.

Welke indruk heb je tot nu toe van De Zweef gekregen?

Naud voetbalt nu drie jaar bij De Zweef. Is op zijn 4e begonnen bij de mini's. Hij was toen eigenlijk nog een beetje te jong. In het afgelopen jaar voetbalde hij in JO8-7. De Zweef is een fijne vereniging. Er is een goede organisatie voor de jeugd. Een goede sfeer. En veel saamhorigheid.

Je staat regelmatig langs de lijn, wat maakt het leuk om hier te staan?

Het is leuk om het fanatisme bij de spelertjes te zien. Ze willen echt elke wedstrijd winnen. De band tussen de ouders onderling is ook goed. Er is veel enthousiasme langs de lijn. De ouders zijn ook altijd bereid om even te helpen als het nodig is. We hebben schema's voor het wassen en rijden. Maar buiten dat zijn verschillende zaken altijd zo geregeld. De betrokkenheid bij het team vind ik mooi.

Merkt Naud er wat van dat zijn vader langs de lijn staat te kijken?

"Achterin blijven!" Dat roept papa altijd zegt Naud. Haha, ja dat klopt wel. De jongens willen zo graag naar voren met zijn allen. Ik ben ook een van de leiders van JO8-7. En ik ben inderdaad wel aanwezig langs de lijn. Ik probeer de jongens op een goede manier te coachen. Ik ben heel fanatiek maar ik probeer wel altijd positief te coachen.

Waar erger jij je het meeste aan als je langs de lijn staat?

Ik heb nog geen vervelende dingen meegemaakt langs de lijn. Trainers bij de tegenstander die te fanatiek coachen. Dan denk ik weleens. Het is geen Champions League. Al ben ik zelf ook wel fanatiek hoor. Het aanmoedigen door de ouders gebeurt altijd rustig en beheerst.

Welke tips, of wat geef je Naud mee voor de training of wedstrijd?

Plezier hebben, dat is het belangrijkste. Ik zeg altijd wel dat hij er vol voor moet gaan. Niet inhouden bij de duels. Ook al is de tegenstander een kop groter. Naud speelt doorgaans als aanvaller. Hij wil graag doelpunten maken. Zelf was ik altijd verdediger. Maar het fanatieke. En het willen winnen hebben we allebei.

Ben je een vader die alleen langs de lijn staat bij mooi weer?

Zeker niet. Ik ben er altijd. Weer of geen weer. De motivatie om te

komen kijken naar mijn zontje is er altijd. Het is altijd leuk om je eigen zontje te zien voetballen. Als ik het met mijn werk zou kunnen combineren dan had ik ook wel doordeweeks de training willen verzorgen. Maar helaas past dat niet altijd.

Kom je na de wedstrijd graag in het clubgebouw?

Ja meestal wel! Even een kopje koffie drinken. Gezellig even napraten. De meeste ouders blijven na afloop wel even zitten.

Ben je ook bij de activiteiten aanwezig?

Het is leuk dat er zoveel voor de jeugd georganiseerd wordt. Als we kunnen dan zijn we erbij. We zijn laatst nog naar de spelletjesmiddag geweest. Met die stormbaan. Dat was harstikke leuk. Ja de activiteiten, dat is ook een reden om mijn zontje bij De Zweef te laten voetballen.



Harmen is de papa van Naud. Naud speelt in JO8-7.

OUDER-KINDTOERNOOI



ERELID SINUS WENNEMERS EN VROUW ANS KONINKLIJK ONDERSCHIEDEN

Ter gelegenheid van Koningsdag 2024 is ons erelid Sinus Wennemers koninklijk onderscheiden. Hij kreeg deze onderscheiding voor al zijn werk bij onze club en het feit dat hij ruim 15 jaar voorzitter is van het herenkoor van de katholieke parochie. Behalve Sinus kreeg ook zijn vrouw Ans een onderscheiding. Ans draagt voor een groot deel de katholieke parochie.

Er wordt weleens gezegd dat als zij stopt, dat het einde is van de kerkgemeenschap in Nijverdal. Daarnaast is ze secretaresse van de Wereldwinkel. Sinus en Ans zijn beiden benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Tezamen met anderen kregen zij de onderscheiding opgespeld door burgemeester Eijbersen.

Sinus begon zijn vrijwilligerswerk in 1978. Samen met twee andere clubleden trainde hij de jeugd van De Zweef. In die tijd gebeurde dat vaak direct na het werk, zodat het avondeten pas heel laat genuttigd kon worden. Soms gingen de mannen eerder van het werk weg om op tijd bij de club te zijn. Naast het trainen van diverse jeugdteams was Sinus ook leider van verschillende teams. Hij deed dat werk tot 2002.

Wie als trainer en leider zo aan de weg timmert, blijft niet onopgemerkt. Het was dus maar even of hij werd gevraagd in de jeugdcommissie te komen. Dat deed hij in 1984. De jeugdcommissie (ook wel jeugdbestuur genoemd) regelde toen alles wat nodig is om de jeugd te kunnen laten voetballen. Zoals: zorgen voor leiders en trainers, de zorg voor goed materiaal, plannen van wedstrijden, zorgen voor scheidsrechters, organisatie van toernooien, ontwikkelen van jeugdbeleid enz. enz.

In 1998 maakte hij de overstap naar het bestuur. Sinus was daarin een doener. Een man die graag zijn handjes liet wapperen. Niet zo 'n vergadertijger. Toch wist hij op de juiste momenten het juiste woord te zeggen. En vooral was hij nooit te beroerd om iets aan te pakken en

dat gebeurde meestal zo snel mogelijk na de vergadering waarin iets was besloten dat hij zou oppakken.

Behalve bestuurslid was Sinus ook ledenadministrateur. Bracht digitale orde in het ledenbestand, hield mutaties bij en zorgde voor de inning van de contributie, waarbij het binnenhalen van achterstallige contributie het moeilijkste was. Dit werk deed hij tien jaar.

Voor al deze verdiensten werd hij bij zijn afscheid in het bestuur op 31 oktober 2005 benoemd tot erelid van De Zweef. Na deze datum bleef hij nog de ledenadministratie doen tot 2011. Zijn verdiensten voor de club omvatten dus een periode van 33 jaren; dat alleen al is een onderscheiding waard!





WAT JE OOK ZOEKT IN HOUT EN BOUWMATERIALEN > DOEN WE.

Bouwmateriaal | Hout en plaat | Tegels | Keukens | Sanitair

- Beste service
- Flexibele logistiek
- Juiste voorraad
- Vakkundig advies

BMN | BOUWMATERIALEN > bmnnijverdal.nl
 BMN | Nijverdal | Bedrijvenweg 11 | T 0548 613 567 | E nijverdal@bmn.nl
 Arnhem | Deventer | Doetinchem | Enschede | Haaksbergen | Hengelo | Ootmarsum | Winterswijk

Het adres voor....
Mobiliteit

- Nieuwe auto's
- Occasions
- Onderhoud
- APK
- Banden
- Aircoservice
- Ruitservice
- Schadeherstel

En nog veel meer.....

0548 - 618 607
www.akro.nl Fuutweg 13, Nijverdal

*in de
Gauwe Geit*

www.indegauwegeit.nl

*Dagelijks een heerlijke sortering
gebak uit eigen bakkerij en vele
ambachtelijke specialiteiten in brood*

Bakkerij Nieuwenhuis

*Een sportieve dag kan
niet beter beginnen*

www.bakkerijnieuwenhuis.nl
 Bakkerij Nieuwenhuis
 Constantijnstraat 48
 Nijverdal Tel: 621014

KENNISMAKEN MET JO11-3

Bij basisschool de Rietslenke liepen we onlangs de moeder van Timon Zijsveld tegen het lijf. Ze vertelde dat Timon voetbalt bij De Zweef. Dat álle jongens uit een klas op een Rooms Katholieke basisschool standaard bij De Zweef voetballen, ligt ook al even een paar jaar achter ons. Met zo'n leuke vereniging als De Zweef kun je het je nauwelijks voorstellen, maar soms kiezen jongens en meiden nu eenmaal voor een andere vereniging. Timon niet! De hoogste tijd dus om kennis te maken met Timon en zijn vrienden en vriendinnen uit JO11-3JM.

Het einde van het seizoen nadert, heel veel wedstrijden worden niet meer gespeeld. We spreken af na de training voor het interview met JO11-3JM. Bij aankomst op het sportpark, legt trainer Bas Woesthuis de eindpartij net even stil voor wat tips. "Aaron, probeer eens wat rustiger te spelen. Als iemand je inspeelt, probeer dan voor de man te komen." Aaron pakt de tip direct op. De eindpartij gaat verder. Gescoord wordt er niet meer. Bas vindt het mooi geweest, de training is voorbij. Tijd voor het interview.

Twan, wil jij je team even voorstellen?

"Ja hoor, we zitten met elf spelers in JO11-3JM. Vandaag is bijna iedereen aanwezig. Alleen Ronin Alsemgeest en Thijmen Smit zijn afwezig. Als we een wedstrijd spelen, dan staan acht spelers in het veld. Toen we dit seizoen begonnen en onze leider Bas vroeg waar we het liefst staan, zei iedereen spits. Nu is het beter verdeeld. Meestal staan Roy Samsen

of Sem Woesthuis in de goal. Puck Schwarte, Tom Hallink en ik zijn vaak de verdediger. Op het middenveld staan Thijmen, Thorsten Swanink, Lynn Torny en Aaron Sezen, de grootste lolbroek van het team. Onze aanvallers zijn Timon Zijsveld, Ronin en Sem, als hij niet in goal staat. Een vaste aanvoerder hebben we nog niet, dat is iedere week iemand anders. Ik kan niet zeggen dat iemand de beste speler van het team is. We doen het samen!"

"Voor de wedstrijd vertelt Bas ons altijd waar we moeten staan en hoe we moeten spelen. Hij heeft dan een bordje bij zich met magneten. Net als bij Ajax", zegt Roy lachend. Hij krijgt veel commentaar op deze opmerking. "Met Ajax maak je het huis schoon", grapt Sem. Timon kan daar ook wel om lachen. Het blauw-witte tenue van PEC Zwolle dat Timon tijdens de training droeg, verraadt dat ook hij niet voor Ajax is.





Tom en Roy, hoe ging de training?

"We hebben lekker getraind. We hebben weer leuke oefeningen gedaan" trapt Tom af. "We begonnen met een rondo, daarna moesten we naar elkaar overpassen en deden we een eindpartij. In het begin van de eindpartij, moesten we de bal drie keer overspelen."

Roy legt ons ondertussen uit waarom Bas het drie keer overspelen heeft bedacht. "Bij wedstrijden doen we namelijk te veel zelf. We moeten meer samenwerken en overspelen."

De jongens van JO11-3JM trainen twee keer in de week. Aan trainers geen gebrek. De jongens en meiden krijgen training van Bas Woesthuis (vader van Sem), Michel van 't Zand, Rick Schwarte (vader van Lynn), Rob Hallink (vader van Tom) en ook van Robert Zijsveld (vader van Timon). Mooi verdeeld dus. "Ik vind trainen altijd erg leuk. Zelfs als het slecht weer is. Alleen als spelers een keer onderling ruzie hebben, dan vind ik het minder leuk", aldus Tom. Roy is het daarmee eens. "Eigenlijk vind ik de training altijd wel leuk. Vooral als we mogen afwerken, dan mag ik namelijk in de goal staan."

Tijdens de training valt het niet altijd mee om de aandacht erbij te houden volgens trainer Michel. "Ze weten van alles over verschillende computergames. Daar gaat het nog wel eens over tijdens de training. Vooral als de jongens en meiden een drukke periode hebben op school. Dan luisteren ze minder goed naar ons en zeuren ze veel. Gelukkig is dat niet vaak."

Hoe ging de wedstrijd afgelopen zaterdag?

"Afgelopen zaterdag waren we vrij", zegt Aaron. "Onze tegenstander had te weinig spelers. Die wedstrijd moesten we nog inhalen." Een week eerder speelde JO11-3JM tegen SVZW JO11-3. "Toen hebben we dik gewonnen met 5-1. Echt een mooie wedstrijd. We speelden goed over en maakten veel doelpunten. Ook de week daarvoor hebben we gewonnen. We speelden tegen Holten JO11-2 en wonnen met 4-6." Het gaat dit partje dus best goed legt Puck ons uit. "Soms mogen we alleen iets minder lang wachten om de bal te spelen. We willen in ieder geval niet lager voetballen dan nu in de 5e klasse."

De eerste drie 'partjes' van dit seizoen werd dit team dit seizoen nog geen kampioen. Puck vertelt wel dat ze een kampioenschap hebben 'verpest'. "In het vorige partje speelden we de laatste wedstrijd tegen Hellen-doorn JO11-2. Zij konden nog kampioen worden. Het was echt een lastige tegenstander, ze hadden vooral een goede keeper. Toch wonnen wij met 8-3 waardoor



zij geen kampioen werden." Tijdens het laatste partje heeft JO11-3 meer succes. Op de laatste speeldag werden deze jongens en meiden uit tegen Enter Vooruit ongeslagen kampioen!

Timon is trots op zijn leiders

Timon is misschien wel de rustigste van het stel. Hij is zeker niet de allergrootste druktemaker en wacht netjes op zijn beurt. "Op zaterdagen zijn Bas Woesthuis en Michel van 't Zand onze leiders. Dit is het eerste jaar dat zij mijn leiders zijn. Voor de wedstrijd vertellen ze ons waar we moeten staan. Tijdens de wedstrijd zijn ze best rustig. Ik ben best trots op mijn leiders." Waarom Timon trots is, vindt hij een beetje lastig uit te leggen. Sem helpt hem daarbij. "In het begin van het seizoen ging het nog niet zo goed, maar dankzij Bas en Michel zijn we beter gaan voetballen."

Bas heeft inmiddels het trainingsveld opgeruimd en komt bij zijn spelers zitten. "Dit is het eerste jaar dat ik leider ben. Vorig jaar heb ik al af en toe geholpen. Mijn zoon Sem zit in dit team en ze hebben mij gevraagd of ik leider wou zijn. Ik ben bewust leider én trainer. Ik hoop dingen in de wedstrijd terug te zien die ik de spelers bijbreng tijdens de training. De omgang met kinderen is superleuk. Ik vind het vooral leuk

om ze iets bij te brengen op voetbalgebied." Michel staat een seizoen langer als trainer op het veld. "Als speler heb ik maar drie seizoenen bij De Zweef gespeeld, hiervoor speelde ik 17 jaar bij sv Gramsbergen."

Het seizoen begon voor JO11-3JM wat moeizaam. Kinderen luisterden niet altijd even goed volgens Bas en Michel. "We hebben toen een gesprek gehad met elkaar. De sfeer werd een stuk beter in het team. Soms zijn ze nog wel een beetje druk, maar ik vind het mooi om te zien dat alle spelers als voetballer zijn gegroeid. Daarnaast is ook de omgang met elkaar verbeterd." Als voetballer weet Bas waarover hij praat. Zelf voetbalde hij ooit in A1 van De Zweef en schopte het tot de landelijke Tweede Divisie. "Tonny

Nijenhuis was toen mijn trainer. Hij maakte veel indruk op mij. Ik weet nog dat we nooit slidings van hem mochten maken. Nu ben ik degene die dat tegen de jongens zegt."

Michel vindt het ook mooi zijn kennis en ervaringen door te geven. "Het is leuk als je ziet dat een team en individuele spelers een positieve ontwikkeling doormaken. Dit maakt het voetballen voor het individu ook makkelijker en leuker om naar te kijken. Ik hoop ook dat de jongens en meiden nog lang blijven voetballen bij De Zweef en mooie sportieve momenten met elkaar mogen beleven."

Thorsten vertelt over zijn trouwste supporter

"Bij de wedstrijd komen veel papa's, mama's, opa's en oma's kijken. Ik





TE PAS & TE PAS

Accountancy en Advies

TE-PAS.COM

SPLASH CARWASH

splashwash.nl

SERCO

DAKSPECIALISTEN

SERCODAK.NL



Uw club én
de buurt
versterken.

Waardoor
iedereen
wint.

Rabobank ondersteunt De Zweef
De Zweef brengt jong en oud in beweging. Met een verblijvende kracht die
veel verder gaat dan voetbal alleen. Want de vereniging betekent ook veel voor
de lokale omgeving en dat ondersteunen we van harte.
Ontdek alles over de Rabobank en sport op Rabobank.nl

Een onderdeel is elkaar



NOVUS FORMA

NOVUSFORMA.NL

wolters

wonen



GEBOORTE GEBAKJES.NL

EEN HEERLIJKE TRAKTATIE
OM DE GEBOORTE VAN
EEN KIND TE VIEREN!



vind dat mijn vader mijn trouwste supporter is. Hij komt eigenlijk elke week wel kijken en moedigt ons altijd aan. Laatst werd hij een keer boos op de scheids. Toen schaamde ik mij wel een beetje.”

Ook Bas is tevreden met de hulp van de ouders. “De ouders zijn erg betrokken. Iedereen is erg betrokken. Aan het begin van ieder partje maakt de moeder van Twan een rijschema. Meestal komen meer ouders kijken dan nodig, ook dan is het geen probleem om een keer extra te rijden. Ook bij trainingen komen vaak ouders kijken. Bij wedstrijden drinken we vooraf vaak een kop koffie. Nazitten is er nog niet bij.”

Tot slot, wat vinden jullie van De Zweef?

Sem legt uit dat hij al lid is van De Zweef sinds zijn geboorte. “Mijn opa heeft mij toen direct aangemeld. De Zweef is natuurlijk een voetbalvereniging, maar ik vind alle activiteiten ook leuk. Vorige week heb ik nog meegedaan met de dropping. Ik vind het leuk dat ze dat organiseren.” Lynn is iets minder lang lid van De Zweef. “Ik voetbal er pas 2,5 jaar. Ik ben hier gaan voetballen omdat ook veel andere meisjes lid zijn van De Zweef. Nu voetbal ik ook met veel jongens. Dat vind ik niet erg. Ik kan veel van ze leren. We hebben een leuk team, niemand pest elkaar en soms spreken we na de wedstrijd ook af om met elkaar te spelen. Dat vind ik leuk.”

Later dit seizoen staan het ouder-kind toernooi en een kamp nog op het programma. Lynn en Sem gaan zeker aan beide activiteiten meedoen. “Of we ook zelf nog iets organiseren? Dat ligt eraan of we kampioen worden!”, sluit Sem af.



J011-3

Leiders: Bas Woesthuis en Michel van 't Zand. Staand vlnr: Thijmen Smit, Timon Zijsveld, Thorsten Swanink, Ronin Alsemgees, Tom Hallink en Sem Woesthuis. Gehurkt vlnr: Puck Schwarte, Twan Blikman, Roy Samsen, Lynn Torny en Aaron Sezen.

MIJN HERINNERING AAN: DE OOSTERPARKERS

Als we in de kantine Marcel Siero tegen het lijf lopen en vragen naar de mooiste promotie die hij als supporter bij De Zweef heeft gevierd, zegt hij zonder lang na te denken de promotie in 1994. "Marco Wijnen schoot ons in 1994 terug naar de hoofdklasse! Hij wil je er vast meer over vertellen." We spreken af met Marco en gaan met hem 30 jaar terug in de tijd. We blikken terug op Marco zijn herinnering aan de Oosterparkers.

Eerst even voorstellen

"Ik ben Marco Wijnen, 55 jaar en woon samen met Brenda en onze twee zoons (15 en 17) in Haarle. Onze jongens voetballen beiden bij SV Haarle. Eigenlijk ben ik altijd wel trainer en/of coach van één van de beiden geweest. Dit jaar ben ik coach van JO19. Tot vorig jaar was ik eigenaar van Nexus Infra, Fietskoeriers Nijverdal en Tuin & Zo Nijverdal. Sinds 1 januari heb ik Nexus Infra en 50% van Fietskoeriers verkocht aan de NTP Groep. Ik werk nog wel steeds voor deze bedrijven én we sponsoren nog steeds De Zweef. Ik verveel me dus niet."

"Ik woon dus tegenwoordig in Haarle, maar ik ben geboren en getogen in Nijverdal. Hier voetbalde ik vanaf mijn vijfde of zesde bij De Zweef. Vraag mij niet in welke klasse ik voetbalde, daar was ik niet mee bezig. Het was wel altijd op redelijk niveau. Pas in A1 begreep ik dat we in de hoofdklasse speelden." Marco loopt onder tussen naar een teamfoto van het A1 elftal uit 1985 die op zijn kantoor hangt. "Kijk ik speelde o.a. met jongens als Hans Pluimers, Hugo Kok en Silvo Nijenhuis."

Als Marco 17 jaar oud is, speelt hij in de voorbereiding al mee met het tweede elftal. "Het was zo'n periode dat alles lukte. Alles wat ik op het doel schoot, ging erin. Heel af en toe heb je dat. De trainer van het eerste destijds, Herman Morsink, kwam bij mij thuis om met mij en mijn ouders te overleggen om mee te voetballen in het eerste. Mijn vader had zijn twijfels. Het verschil tussen A1 en het niveau waarop het eerste toen speelde, was te groot. We zouden het vijf wedstrijden proberen.

Tijdens die wedstrijden bleek dat ik het niveau niet aankon. Ik maakte geen enkel doelpunt. Ik heb toen een jaar in het tweede gevoetbald en werd steeds beter en sterker. Een jaar later ging ik wél naar het eerste."

Hoe stond het vlaggenschip er in die jaren voor?

"In de jaren '80 maakte De Zweef de groei door van de vierde klasse naar uiteindelijk de hoofdklasse. Ik kwam in het eerste toen de hoofdklasse al was bereikt. Na



jaren te hebben gespeeld in de hoofdklasse, degradeerden we naar de eerste klasse. In mijn beleving stopten toen een aantal jongens met voetballen en een aantal ging elders voetballen. Wel kregen we versterking van een aantal jongere spelers zoals Jan Hoogma (Omhoog), Bert Stokkingreef (PH) en Gerrit Marsman (Nijverdal). Gelukkig bleef Johan Alferink als leider, die samen met trainer Hans Bossink de verantwoordelijkheid over het eerste team had. We speelden in de 1e klasse niet goed, moesten wennen aan elkaar en ook Hans Bossink viel uit. De klad zat erin."

"Herman Hegeman werd door het bestuur aangesteld om het seizoen af te maken. We vochten op dat moment nog tegen degradatie. Hans Bossink kwam terug en ging samen met Herman en Johan door. We kwamen in een flow terecht. Op een gegeven moment valt alles in elkaar en zit alles mee. We gingen steeds beter voetballen. Je bent het team dat in vorm is." De Zweef krijgt loon naar werken. Op Hemelvaartsdag 1994 won De Zweef tegen de Bataven in Gendt, klassebehoud is een feit. Maar niet alleen dat. De Zweef sleept ook de derde periodetitel in de wacht.

In de nacompetitie speelde je eerst Germania uit Groesbeek van de mat en daarna volgt Rohda Raalte

"Was het Germania ja? Grappig. In mijn beleving was het Epe. De wedstrijd tegen Rohda was vooral speciaal. Een echte derby. Wedstrijden die je wilt winnen. Vaak waren zij beter. In de competitie verloren wij van ze. Als je dan toch wint, geeft dat een geweldig gevoel. Zeker deze wedstrijd. We waren met de warming-up bezig op het trainingsveld in Raalte. De trein stopte bij het station en we hoorden een hoop gejuich en geschreeuw. Op een gegeven moment zie je een enorm blauw lint voorbijtrekken. 3.000 supporters uit Nijverdal kwamen ons aanmoedigen. Dat doet wel iets met je."

Ga je daardoor anders voetballen?

"Ik ben altijd fanatiek, maar dan ben je dat extra. Er komt extra energie in je vrij en samen



kregen we het gevoel dat we vandaag niet gingen verliezen. Persoonlijk ben ik nooit bezig geweest dat ik in de hoofdklasse wilde voetballen. Eigenlijk hadden wij daar voetballend gezien op dat moment niets te zoeken. Maar als je dan de kans krijgt, dan ga je er natuurlijk toch voor. We wonnen de wedstrijd in Raalte met 0-2."

Daarna volgde de wedstrijd tegen de Oosterparkers...

"Ik had nog nooit van hen gehoord. Zij speelden in de noordelijke klasse, geen idee dus of we van hen konden



Schwarte Assurantiën

VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN FINANCIERINGEN

Korenweg 2 7441 CR Nijverdal

Telefoon (0548) 613499 Fax (0548) 617170

E-mail info@schwarte-assurantien.nl



Een hypotheek lastig? Nee, joh!
Regel in vier stappen jouw
HypotheekDeal.

HypotheekDeal.nl



WE STAAN
NAAST JE
ALS MENS EN
SPECIALIST

Samen gaan!

deJong&Laan



Marcel Wansink (keeper) Hans Souverijn, Gerrit Marsman, Martin Rodijk, Adriaan Meenhuis, Jeroen Souverijn, Laurens Sapulette, Bert Stokkingreef, Björn Scholten. Liggend Helwich Machielsens.

Onder de jeugd op de achtergrond zijn te herkennen: Nathan Papilaya, Bas Kolkman, Sander Poelhekke, Michel Bakker, Leon Krukkert, Mark Alferink, Jochem Tjihuis, Bas Machielsens, Bart van Rhee, Marco Middelkamp, Ronnie Willems, Niels van Rhee, Robert Bootsvelde, Eddy Huis in 't Veld, Stefan Dijkstra, Sander Souverijn (met pet).

winnen. De wedstrijd werd gespeeld op neutraal terrein in Westerbork."

Wat komt er als eerste in je op als je terugdenkt aan deze wedstrijd?

"Dat ontzettend veel Zwevers met ons meereiden. Alles was blauw wit, spandoeken onderweg en langs het veld. Van één spandoek kan ik mij de tekst nog herinneren: 'De beste graanjenever komt uit Groningen, de beste voetballers uit Nijverdal'. Die hele beleving was geweldig! Dat hadden we aan het begin van het seizoen niet gedacht. Toen de wedstrijd begon, waren zij duidelijk beter. Het regende geen kansen. Wij kwamen op 1-0 achterstand. Ik kreeg het gevoel dat wij het niet gingen redden. Volgens mij kregen zij toen een rode kaart en kwamen met 10 man te staan. Ik herinner mij nog dat ik alleen op de keeper afging. De keeper dook en ik kon de bal net opwippen. De bal verdween in het net. 1-1. Alle supporters kwamen op het veld en omhelsden mij. Ik was helemaal blauw van de schmink in mijn gezicht."

Na rust kantelde de wedstrijd. Met een man meer was De Zweef de betere ploeg. Marco wordt neergehaald in het strafschopgebied. De scheidsrechter wijst naar de stip. "Een terechte penalty. Bert Stokkingreef en René

Jannink waren vooraf aangewezen om een penalty te nemen. Zij hadden een veel betere traptechniek dan ik. Zij wilden niet en niemand anders had zin om deze strafschop te nemen. Ik kreeg de bal in mijn handen gedruwd en dacht: 'ik doe het maar'. Het was geen beste penalty, maar de bal ging er wel in!"

"De supporters gingen los en kwamen het veld op. Het was echt bizar wat er toen gebeurde. Het hele seizoen met een geweldige laatste periode flitst door je hoofd. Mijn vader, die helaas veel te vroeg is overleden, kwam altijd samen met mijn moeder kijken. Uit en thuis. Hij was zo vreselijk blij met de promotie en ging ook helemaal los. Daar denk ik nog weleens aan terug. Dit moment was zeker het mooiste moment van mijn hele voetbalcarrière."

Feest op weg naar Nijverdal

Volgens de trainer van de Oosterparkers speelde De Zweef 'hotseknotsvoetbal' en was de winst 'puur geluk'. Marco snapt de frustratie. "Zij waren de bovenliggende partij en speelden goed en verzorgd voetbal. Wij moesten het hebben van een goede organisatie en tomeloze inzet. Niemand speelde graag tegen ons, maar zeker bij deze wedstrijd stegen wij boven onszelf uit. Wat

EP: Nijverdaldal
ElectronicPartner

**Onze service
maakt het
verschil**



Uw Miele specialist

WWW.EPNIJVERDAL.NL

0548 - 620 600

**CV-ketel
kapot?**

NIJSINK
installatietechniek

Meld u nu aan voor
onderhoud & service!

www.nijsink.nl



**Slagerij Pennings
Nijverdaldal**

Piksen Makelaars

Smidsweg 51 Nijverdaldal 0548-61 28 61 www.piksen.com

Makelaars & Beëdigd taxateurs

funda
powered by nvm



piksen
makelaars

Alles voor u!

iedereen er ook van vond, het kon me toen weinig schelen. Het was tijd om te feesten. Een biertje op het veld, in de kleedkamer en in de bus op weg naar Nijverdaldal. Onderweg was alles blauw wit. André Spenkelink reed op zijn motor voor de bus. Bij hotel Dalzicht gingen we over op de vrachtwagen van Oogink. Op de kruising bij de Budde stond één grote mensenmassa. De tijd dat ik in het eerste speelde, vochten wij vooral tegen degradatie. Als we ons dan toch handhaafden, dan vierden wij ook feest. Een feest vieren bij winst is heel anders. Ik kan er nog kippenvel van krijgen als iemand over dit moment begint."

Denk je nog veel terug aan dit moment?

"Heel af en toe. Vooral als mensen erover beginnen. Maar het is zo lang geleden, dat dit eigenlijk niet meer gebeurt."

Niet lang na de promotie ben je gestopt met voetballen

"Na één jaar te hebben gespeeld

in de hoofdklasse, degradeerden wij. Ik heb toen nog één jaar in de eerste klasse gespeeld. Volgens mij degradeerden wij toen ook. Iedereen denkt aan dit soort momenten terug vanuit zijn eigen perspectief. Veel jongens, ik dacht een stuk of zes, gingen toen met elkaar lager voetballen, terwijl ze nog makkelijk in het eerste meekonden. In het vijfde of zesde dacht ik. Ik was daar niet geschikt voor, te fanatiek. Fysiek was ik nog in goede vorm en ben nog doorgedaan. Maar dit seizoen was het minste jaar. Het plezier was een beetje weg. Ik had bij andere clubs kunnen voetballen. Dat vond ik toen 'not done'. Ik ben toen gestopt met voetballen. Achteraf heb ik daar wel eens spijt van gehad."

Als Marco jaren later in Haarle gaat wonen, trekt hij opnieuw zijn voetbalschoenen aan. "Ik kwam in het derde elftal van Haarle. Eenmaal terug in de wei waren mijn techniek en inzicht nog wel okay. Maar mijn spieren wilden alleen niet wat mijn hoofd wilde. Ik had alleen

maar blessures. Na een jaar kwam ik er toch weer door en heb toen een paar jaar in het derde gespeeld totdat het niet meer af te lopen was. Daarna volgden een paar jaren in het zesde totdat ik in een wedstrijd tegen De Zweef geblesseerd raakte aan mijn knie. Na drie operaties was het voetballen klaar. Nu fiets ik vooral."

Volg je De Zweef nog?

"Ik kijk iedere week wat ze gedaan hebben. Heel best gaat het nu niet hè! Qua grootte van de club zou je minimaal in de tweede klasse moeten kunnen voetballen. Ik weet niet of De Zweef ooit nog terugkomt in de hoofdklasse. Over het algemeen denk ik dat wij in die jaren gedreven waren. Drie keer in de week trainen. Op zaterdagavond dronk je heus wel een biertje, maar je hield wel rekening met de zondag. Had je op vrijdag een bruiloft (die had je toen nog), dan traiden we eerst. Dat is nu anders. Maar: zeg nooit nooit!"

Statiefoto van het gepromoveerde team. Boven vlnr: Johan Alferink, Hans Bossink, Ad Meenhuis, Jeroen Zwiers, René Jannink, Hans Souverijn, Gerrit Marsman, Marco Wijnen, Marcel Wansink, Björn Scholten, Jeroen ter Brugge, Jeroen Kok, Edwin Veldhuis, Hugo Kok, Pim Mustert. Onder vlnr: Marcel Geurtse, Patrick Wijnen, René Rodijk, Helwich Machielsen, John Rozendal, Laurens Sapulette, Bert Stokkingreef, Jeroen Souverijn, Jan Hoogma.



VAN GAAL
personal training

PERSONAL TRAINING & BOOTCAMP

BOOTCAMP TRAINING:

ZONDAG 09.00 - 10.30
WOENSDAG 19.00 - 20.15
VRIJDAG 09.00 - 10.20

BOOTCAMP BEGINNERS:

VRIJDAG 10.30 - 11.45

VERTREK P- HET RAVIJN NIJVERDAL

WWW.VGPT.NL

NOVICON

Novicon BV
Staalconstructies
Dak- en Wandbeplating
Toelevering in knip- en zetwerken

We doen het veilig
of we doen het niet

Sacharovstraat 4
7575 EA Oldenzaal
T: 0541-573030

www.novicon.nl

DRIEVER PARTYSERVICE

Voor al uw feesten en partijen!
Koude en warme buffetten,
Salades, hapjes, etc.

VERHUUR
Tafels, stoelen, praattafels,
topinstallaties, services, etc.

A. Bellstraat 6
Nijverdal tel. (0548) 61 27 57
www.drieverservice.nl



Shell station Rijssensestraat Nijverdal



- Zeer scherp geprijsde kwaliteits brandstoffen
- Washal en doe het zelf wasbox
- Aanhangwagens verhuur
- Vriendelijke medewerkers en goede service
- Op Zaterdag service saterday !!!
- Sandwiches en een groot shop assortiment

Shell station Rijssensestraat Nijverdal

Meer dan 600 m²
fietsplezier!

**FIETSSHOP
DE VALK**

**ALTIJD WAARDEVOL ADVIES,
EEN DESKUNDIG TEAM EN ALLE
TOPMERKEN ONDER EEN DAK**

DEALER VAN: KOGA, RIH, GAZELLE, SPARTA, FOCUS, PUKY ETC.

Tel: 0548 612 990
info@fietsshopdevalk.com
Rijssensestraat 237
7441 AE Nijverdal





WWW.FIETSSHOPDEVALK.NL

HÉ SCHEIDS! STEPHAN VAN LEUSEN



Dit is een rubriek over de clubscheidsrechter. Een van de belangrijkste vrijwilligerstaken bij De Zweef. Want ook al ben je als clubscheidsrechter vaak onderwerp van discussie, je bent onmisbaar. Want zonder scheidsrechter geen wedstrijd. In de tweede aflevering van 'Hé, scheids!' gaan we in gesprek met Stephan van Leusen. Al enkele jaren actief als scheidsrechter binnen onze vereniging.

Even warmlopen

We spreken af met Stephan van Leusen in Wierden. De plaats waar hij inmiddels twaalf jaar woont. In 1985 werd hij lid van De Zweef. Vanaf de F'jes doorliep hij alle jeugdelftallen, waar hij veelal als keeper opgesteld stond. In 2020 kwam er abrupt een einde aan zijn spelerscarrière. Voor het zesde elftal bleken er, vlak voor de coronapandemie, onvoldoende spelers te zijn. "Dat is zo raar gegaan. Persoonlijk had ik nog wel zin om een jaar te gaan voetballen. En opeens werd in de zomervakantie de knoop doorgehakt om niet langer door te gaan met het elftal. Daar heb ik wel een beetje een rare nasmaak aan overgehouden. Het was overigens twee jaar na mijn eerste sportieve hoogtepunt bij De Zweef. In het seizoen 2017-2018 werd ik voor het eerst kampioen. Geweldig, wat een feest was dat!" Op dit moment voetbalt Stephan zelf niet meer. Zijn zoontje Noud wel. Dat volgt hij met veel plezier.

De aftrap

"Het elftal stopte ermee. Maar ik wilde wel graag betrokken blijven bij De Zweef. Om die reden heb ik mij toen aangemeld als scheidsrechter. Ik heb de scheidsrechterscursus gevolgd. De cursus houdt in dat je 4 á 5 cursusavonden volgt. Je doet een spelregelttoets en je maakt een aantal verslagen van de wedstrijden die je fluit. In dat verslag beschrijf je dan wat er goed gaat en wat er beter kan. Ik vond het een interessante cursus. Wat ik bij de cursus wel gemist heb is een mentor. Een coach die je begeleidt bij de wedstrijden. Die je tips geeft. In het begin moet je bijvoorbeeld nog leren om de juiste looplijnen te lopen in het veld. Zorgen dat je niet in de weg gaat lopen. Waar ik de meeste moeite mee heb gehad is omgaan met het commentaar van buitenaf. Commentaar van trainers en publiek op mijn fluiten. In het begin ben je niet zo ervaren en word je er toch door beïnvloed. Je gaat twijfelen aan je eigen fluiten. Heb ik het wel goed gezien?"



De thuisfluit

"Ik fluit enkel wedstrijden van De Zweef. Het derde, vierde en vijfde elftal en de dames. De A1 heb ik ook weleens gefloten. Voor de SNO (Scheidsrechtersvereniging Nijverdal en Omstreken) wil ik ook best incidenteel een wedstrijd fluiten. Maar zeker niet voor vast. Je hebt de planning en tijd dan niet in de hand. Dan word je op zaterdagmiddag naar Hardenberg of een andere uithoek gestuurd. En dan ben je de hele zaterdag kwijt. Bovendien heb je totaal geen binding met

VENEBERG
SECURITY
TEAM

WIJ STAAN VOOR DE VEILIGHEID VAN DE CLUBACCOMMODATIE



VENEBERG.COM

de club waar je dan naar toegestuurd wordt. Ik fluit het liefst op zaterdag bij De Zweef. Ik vraag altijd om wedstrijden die beginnen om half drie. Een wedstrijd om vijf uur is voor mij ook geen probleem. Een thuisfluiters ben ik zeker niet. Ik probeer een wedstrijd zo neutraal mogelijk te fluiten. Als de uitspelende club daar anders over denkt? Dat is dan jammer.

Ik heb een goede zelfreflectie en weet heus wel of ik een goede of slechte wedstrijd heb gefloten. Als keeper of speler speel je ook weleens een slechte wedstrijd. Daar gaat het na afloop veel minder over. Ik ben zelf ook 'recht voor zijn raap' en je kunt met mij prima de discussie aangaan. Tenminste als het met respect gebeurt".

Gele en rode kaarten

"Respect voor en na de wedstrijd vind ik heel belangrijk. Voetbal is emotie en dat mag je uiten. Als speler had ik ook weleens commentaar op de scheidsrechter. Maar na afloop moet het wat mij betreft klaar zijn. Ik praat veel met de spelers in het veld. Ik wil duidelijk zijn en consequent fluiten. Om te voorkomen dat je meteen met gele kaarten strooit probeer ik het altijd verbaal op te lossen. Er zijn wedstrijden waar ik binnen enkele minuten wel vijf gele kaarten kan geven. Overtredingen en commentaar op de leiding. Er ontstaat een kettingreactie van momenten. Ja, en dan is het einde zoek. Als ik dan iedereen de verplichte tijdstraf moet geven, dan moet ik dat met de stopwatch allemaal bij gaan houden. En van de wedstrijd blijft dan ook weinig over. Dat is niet te doen. Dus ik probeer het op te lossen door met bijvoorbeeld aanvoerders afspraken te maken. Mijn grenzen aan te geven. Als je gaat vloeken en protesteren met het K-woord dan ga je bij mij echt zwaar de grens over. Dat vind ik echt niet kunnen. Kaarten geef ik niet door. Of je moet het wel heel bont maken. Rode kaarten geef ik sowieso heel weinig. Laatst een keer, toen deelde een speler een flinke klap uit. Dan kun je er niet onderuit. Die speler is later ook nog geschorst door zijn eigen club. De reputatie van de bezoekende partij speelt ook zeker een rol. Er zijn verenigingen, daar kun je de klok op gelijk zetten, waarbij er sowieso iets ontstaat. Emotie, temperament, zeg het maar? Bij zulke wedstrijden probeer ik vooraf altijd even een praatje te maken. Ik probeer dan het ijs te breken en in gesprek te gaan. In de wedstrijd merk je dan dat je wat makkelijker kunt ingrijpen. Even de aanvoerder tot de orde roepen zonder dat het gelijk ontspoot. Ik vind het ook vervelend als spelers onderling in een vreemde taal met elkaar gaan communiceren. Daar maak ik dan een opmerking over en dat wordt meestal wel geaccepteerd."



Buitenspel

"Bij twijfel over een beslissing kijk ik altijd eerst naar de grensrechter. Is de grensrechter ook niet zeker van zijn zaak dan is de beslissing die ik maak in het voordeel van de verdedigende ploeg. Ik vertrouw op het oordeel van de grensrechter. Ik denk zelfs dat de rol van grensrechter misschien nog wel lastiger is dan die van de scheidsrechter. Je moet als grensrechter wel duidelijk en zeker van je zaak zijn. De vlag met twijfel en slapjes de lucht in steken: daar kan ik niets mee. Dan neem ik bij uitzondering de beslissing zelf. Ik maak daar van tevoren wel afspraken over met de grensrechters. Het niveau waarop ik fluit maakt mij niet uit. Ik beleef overal plezier aan. Je ziet wel dat op een hoger niveau een overtreding ook echt een overtreding is. Bij de lagere elftallen komt er ook onkunde om de hoek kijken. Dat maakt het nemen van een beslissing bij de lagere elftallen weleens wat lastiger. Blessuretijd dat is bij mij maximaal een minuut. De stopwatch die ik altijd draag druk ik alleen op pauze als er een calamiteit is. Ik heb weleens meegemaakt dat een speler de schouder uit de kom heeft. Dat is voor mij een reden om even wat tijd bij te tellen."

Het VAR moment

"Wedstrijden die mij bijgebleven zijn? Dan denk ik aan een wedstrijd van de dames tegen ON. Het was een van de eerste wedstrijden die ik floot. Het gaat om een moment met een vrije trap. De keeper van ON was druk bezig met het organiseren van de muur. Ondertussen had ik al gefloten en toestemming gegeven voor het nemen van de vrije trap. De bal gaat langs de muur en via de rebound wordt het een doelpunt voor De Zweef. Heel ongelukkig voor ON want de keeper had de muur nog niet staan. Ja, toen kreeg ik heel wat over mij heen. Van de speelsters, de begeleiding. Een opmerking "Ben jij wel geschikt om A-klasse waardig te fluiten?" is mij altijd bijgebleven. Een heel vervelend moment waarbij je aan het twifelen wordt gebracht. Heb ik het



OOGINK
TRILBETON BV

betonfabriek voor speciaalproducten



J.M. Rozendal
Incasso & Advies B.V.

T. 0548 622 461
E. info@rozendalincasso.nl

Grotestraat 244
7443 BV Nijverdal

Postbus 54
7440 AB Nijverdal

Hora ruit; hora est!



Lorkeers

Brood
Banket
Lunchroom
Ijsalon

Nijverdal: Rijssensestraat 178 T 0548 612 542
Kuperserf 9 T 0548 619 943
Hellendoorn: Dorpsstraat 61a T 0548 657 760
info@lekkervanlorkeers.nl • www.lekkervanlorkeers.nl

Lekker van Lorkeers...!

Energiecontrol NL
Veelzijdig in energie besparende oplossingen

energie-control.nl

unica
ict solutions

www.unica.nl/ict-solutions



goed opgelost. Ik had immers al wel gefloten. Die twijfel, dat heb ik gelukkig nu veel minder. Ik ben inmiddels door de ervaring al veel beter bestand tegen geluiden van buitenaf. Ik hoor ook steeds minder wat er gezegd wordt. En ik fluit met veel meer zekerheid. Een hoogtepunt als scheidsrechter was het fluiten van de kampioenswedstrijd van het vijfde elftal. Vooraf hoorde je al de geluiden dat er wat voorbereid was. In die wedstrijd werd er flink uitgepakt met vuurwerk en sfeeracties. Op hetzelfde moment speelde het eerste elftal een wedstrijd. Maar je zag gedurende de wedstrijd alle aandacht verschuiven. Het publiek maakte massaal de overstap naar het bijveld. Het werd een 4-2 overwinning voor De Zweef. En na afloop dronken het vijfde, de tegenstander en de scheidsrechter gezamenlijk een biertje. Dat vind ik wel mooi want als scheidsrechter ben je toch vaak een eenling.”

Affluiten

Stephan is bevlogen, recht voor zijn raap en zeer uitgesproken. Aan



ook wat van. Eigenlijk moeten alle ouders bij toerbeurt spelbegeleider zijn. Gecombineerd met een verplichte spelregeltest. Dat helpt bij het begrip. En het juist bijbrengen van de spelregels. Bovenal vind ik dat ouders positief moeten coachen. Want dat gedrag langs de kant dat werkt door op de kinderen. Ik beleef nog veel plezier aan het fluiten van de wedstrijden. En ik ga hier ook nog een tijd mee door. Als je het leuk vindt om wedstrijden te begeleiden, en je hebt een beetje verstand van voetbal, dan zou ik je zeker adviseren om scheidsrechter te worden. Het is ook belangrijk om als vereniging de scheidsrechter voldoende te waarderen. Bij De Zweef ontvang je drie munten na een gefloten wedstrijd. Op de scheidsrechterscursus hoorde ik dat er in het hele land een tekort is van ruim duizend scheidsrechters. Dus als nieuwe scheidsrechter ben je meer dan welkom.”

KAMPIOENEN!

Dit zijn de kampioenen 2023-2024 die we hebben binnen gekregen. Gefeliciteerd allemaal. We hebben ook een paar foto's gekregen van teams lager dan JO11, maar voor die teams zijn geen officiële kampioenschappen. Daarom staan die hier niet bij.



JO11-1 is maar liefst twee keer kampioen geworden in de hoofdklasse, namelijk in fase 3 en fase 4. De eerste keer in de stromende regen. De tweede keer in beter weer. Op die foto hierboven zie je: Onder vlnr Loek Hofstede, Dies Schoppink, Mick Weinreder, Thijs Wennemers, Siem Stals. Midden vlnr Aeden te Lintelo, Rinze Gerritsen Mulkes, Morris Sezen, Sep de Boer, Sem Klink. Boven vlnr Marcel Hofstede, Tieme Mars, Leon List, Erik Wim Stals.



JO11-3 kampioen. Achterste rij vlnr: Michel, Tom, Aaron en Bas. Middelste rij vlnr: Roy, Puck, Lynn, Ronin, Thijmen en Twan. Voorste rij vlnr: Sem en Thorsten. Niet op foto: Timon.



JO12-1 kampioen
Boven vlnr: Tom Schwarte, Ruben Veldman, Martijn Riemers, Sen en Nick Hilberink. Midden vlnr: Brent, Cris, Tygo, Joep, Stijn, Taym, Luuk en Lotus. Onderaan zittend: Ties. Afwezig Mehmet.

WAT BETEKENEN VERANDERINGEN BIJ TEN CATE VOOR DE ZWEEF?

Dit Ten Cate is van plan om alle bedrijven te concentreren aan de G. van der Muelenweg. Hiervoor wordt de bestaande bouw op het terrein gerenoveerd en verduurzaamd, maar ook vindt er sloop en nieuwbouw plaats. De eerste stap is dat er een nieuwe fabriekshal wordt gebouwd ten noorden van de N35 en F35. De omgevingsvergunning is hiervoor aangevraagd. Nog niet helemaal duidelijk is wat de gevolgen van deze plannen zijn voor De Zweef.

Door de verhuizing van Ten Cate ontstaat er op andere plekken ruimte voor woningbouw (Hoge Dijkje). De G. van der Muelenweg wordt verlegd naar het westen. Hier wordt gekeken naar mogelijkheden voor een campus met ruimte voor lichte bedrijvigheid en innovatie. Ook (flex)wonen en een hotel zijn mogelijke nieuwe functies in het gebied langs de Meester Tjhuisweg ten noorden van het station. Deze plannen zijn nog niet concreet en worden de komende periode uitgewerkt.

Wat betekent dit voor de Zweef?

De bestaande situatie wijzigt met de verlegging van de G. van der Muelenweg. De nieuwe weg zal in de toekomst uitkomen op de Koersendijk in de buurt van veld 7 en de ingang van het parkeerterrein. Door deze wegverlegging krijgt de Koersendijk (gedeeltelijk) een nieuwe inrichting.

Onze inzet

De inzet van het bestuur is erop gericht dat onze vereniging nu en in de toekomst goed bereikbaar blijft voor onze leden en de bezoekende verenigingen. De wijziging maakt het mogelijk om aandacht te besteden aan de verkeersveiligheid voor alle gebruikers. Wij hebben verzocht om speciale aandacht voor de kwetsbare groepen: fietsers en wandelaars.

Als er ruimte ontstaat voor de uitbreiding van het parkeerterrein en/of de fietsenstalling, dan maken we hier graag gebruik van. De planning is dat het plan in fases wordt uitgevoerd en in 2029 is gerealiseerd. Dit lijkt vrij optimistisch. Het is goed mogelijk dat er nog vertragingen komen door bezwaar- en beroepsprocedures. We worden als vereniging op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en houden zelf de vinger aan de pols.

Als de plannen van Ten Cate doorgaan, kun je hier niet meer rechtdoor naar Nijverdal. De weg maakt een bocht naar rechts en gaat tegenover onze parkeerplaats verder over een nieuwe weg.

EIEREN ZOEKEN EN GOOIEN



ERIC HEUVER GESTOPT

Met ingang van dit nummer is Erik Heuver gestopt als redactielid van GOAL!MAGAZINE. Na tien jaar magazine (en daarvoor ook vele jaren GOAL) vond hij het welletjes. Vanaf deze plek bedanken wij hem voor zijn inzet en bijdragen.

Wie denkt dat er nu een plek vrij is in de redactie, heeft gelijk. Meld je maar aan! Heel graag.



twee12

CrossFit Nijverdal

twee12.com

KM Koelen en Meijerink
accountants & adviseurs

Nicolaus Ottostraat 9B - 08 | 7442 DV Nijverdal | (0548) 63 10 00
www.koelen-meijerink.nl

UW WARMER BAKKER
Bakkerij Voortman

Grotestraat 178a Tel: 0548 61 07 24



www.bakkerijvoortman.nl

Wij komen gewoon op afspraak langs om u te informeren over...

- ✦ Inbraaksignalering
- ✦ Brandmeldinstallaties
- ✦ Toegangscontrole
- ✦ Camera observatie
- ✦ Intercomsystemen
- ✦ Technische beveiligingen

ASSINK WEUSTINK
DE PLUS IN ELEKTROTECHNIEK

bezoek voor meer informatie onze website www.assinkweustink.nl

OP KLOMPEN NAAR DE BURGEMEESTER OM EEN VELD

Hoe kom je aan een voetbalveld?

Het is moeilijk voor te stellen, maar als jonge voetbalclub moest je vroeger je eigen veld zien te regelen. Dat kan een stuk (wei) land van een boer zijn of een ander stuk grond. In Nijverdal en omgeving kiezen de jongens vaak een stuk hei. Als dat een beetje vlak is, hoef je alleen de grond maar af te graven. Van boomstammen een goal in elkaar zetten. Met krijt lijnen op het zand en ballen maar. Volgens de overlevering was het eerste veld van Victoria/De Zweef bij 't Stort. Prima voor onderlinge partijtjes en wedstrijden tegen buurtteams, maar niet voor de echte competitie.

Jans Woertman is nooit bang geweest. Voor niets of niemand. Misschien door zijn lengte en kordate optreden. Kort na de oprichting van Victoria (voorloper van De Zweef) komt hij in het piepjonge bestuur van de club. Hij is dan een jaar of 19. Het bestuur van Victoria krijgt een brief van de TVB (Twentsche Voetbalbond). Daarin staat dat als de club tot deze bond wil toetreden en competitie wil spelen, ze wel een ander veld moeten zien te krijgen. Het veld dat de club tot dan gebruikt, is afgekeurd. Het is voorjaar 1922 en in september wil de club de competitie in.

De bestuurders kijken elkaar aan. Waar kunnen we naar toe en hoe gaan we dat regelen? Verschillende mogelijkheden komen op tafel. Uiteindelijk valt de keuze op een veld in het midden van 't Rooie Dorp (de

Wilhelminawijk). Daar is nu de Nassaustraat en daarvoor het terrein van Van Buren Bouwmaterialen.

Een brief schrijven naar de gemeente ligt voor de hand, maar hoe

schrijf je die? Zo handig in dat soort dingen is eigenlijk niemand. Dan staat Jans op. "Ik ga wel naar de burgemeester, dan kan ik alles goed uitleggen".

Hij maakt een afspraak met burgemeester Van Limburg Stirum. Op de



Jans Woertman

Met trots voor u gebrouwen. Geen 18 geen alcohol.



HERTOG JAN PILSENER
UIT LIEFDE VOOR BIER

Hertog Jan
UIT LIEFDE VOOR BIER

INTERSPORT
RAMON ZOMER

800 m² winkelplezier
en alle bekende merken

Smidsweg 9b www.intersportramonzomer.nl

Eshuis ACCOUNTANTS EN ADVISEURS

Per saldo persoonlijker

Eshuis Accountants en Adviseurs helpt organisaties succesvoller te opereren, zo dat deze organisaties impact maken op de sociaal-economische positie van hun regio.

Uw vraag is hierbij ons vertrekpunt. Iedere dag opnieuw willen wij uw verwachtingen overtreffen. Ons team van specialisten op het gebied van accountancy, belastingen, organisatie- en personeelsadvies helpt u om uw kansen te benutten en uw risico's te minimaliseren.

Sinds 1932 staat Eshuis zo garant voor dienstverlening van hoge kwaliteit.

ESHUIS.COM

“Net die stap verder in jouw sportherstel”

FysioCentrum
Nijverdal

Jacob van Houtenstraat 8
7442 NC Nijverdal
Tel: 0548 610 958
info@fysiotherapienijverdal.nl

fysiotherapienijverdal.nl

VAN VREE
COMMUNICATIE

VANVREECOMMUNICATIE.NL



dag van het bezoek trekt hij een net pak aan en wandelt naar de Dorpsstraat in Hellendoorn. Bij binnenkomst in het gemeentehuis gaan de klompen uit en maakt hij z'n opwachting bij de burgemeester. Best wel een beetje zenuwachtig, want de man is niet alleen de "baas" van de gemeente, maar ook een echte graaf.

De ban is gauw gebroken als de burgemeester zegt dat hij een voetbal-liefhebber is. Jans legt uit dat Victoria lid is geworden van de TVB en op zoek is naar een nieuw veld. Het lege gebied midden in 't Rooie Dorp zou hen prima passen. En het liefst zo snel mogelijk, want de competitie gaat snel beginnen.

begraafplaats had willen aanleggen. Dat is aan de Hellendoornscheweg (nu de De Joncheerelaan). "Je kunt het nog niet direct gebruiken, want de gemeenteraad moet beslissen", zegt Van Limburg Stirum.

Daar kan Jans wel wat mee en blij gaat hij met het goede nieuws terug naar z'n vrienden. Het is nu wachten op een besluit van de gemeenteraad. Die vergadert kort daarna. De gemeenteraad is het volmondig eens met burgemeester en wethouders dat het terrein in de Wilhelminawijk niet geschikt is.

Het verzoek van de voetbalverenigingen wordt (zoals voorzien door de burgemeester) niet toegestaan, "omdat daardoor de godsdienstoe-

feningen in de Geref. Kerk gestoord worden." Die gereformeerde kerk is gebouw Bethel aan de Prins Mauritsstraat; op een steenworp afstand van het eventuele voetbalveld.

De burgemeester zegt dat hij veel voelt voor sport en dat voetbal een gezonde sport is. Daarom wil hij het terrein van de oude begraafplaats verbeteren en de benodigde f 300,- terug verdienen door huur te vragen. Daarna gaat het los in de raad. Niet over het voorstel van de burgemeester, maar over voetbal en vooral voetbal op zondag.

De twee wethouders (Bramer van de christelijken en Schwarte van de katholieken) zijn het niet met elkaar eens. Bramer is tegen sport op zondag. Schwarte zegt dat als de voetballers kiezen voor een privé-terrein de gemeente hen niet kan tegenhouden op zondag te voetballen. Het argument dat de sporters op zondag niet meer naar de kerk gaan, weerlegt hij simpel: als de wedstrijd na half twee begint kan iedereen van tevoren naar de kerk.

Liever op zondag op het voetbalveld als op eenzame plekken in de berg

Schwarte heeft nog een ander -heel sterk- argument "Ik zie de jongens liever zondags op het voetbalveld dan met meisjes op eenzame plekken in de berg." Daar heeft hij wel

ZorgSaam

Nijverdal - Hellendoorn

Hét adres om
ZorgSaam in Beweging
te blijven.



In onze vestiging in Hellendoorn:

ZorgSaam
LOPERS
COMPANY



De specialist in het aanmeten van hardloop- en wandelschoenen

Godfried Bomansstraat 32, 7442 TH Nijverdal | Koemaste 2C, 7447 AV Hellendoorn | t. (0548) 615889 | www.zorgsaamnijverdal.nl | www.zorgsaamloperscompany.nl

Comfortabel leven met een lage energierekening?



Kies voor een betrouwbare en zuinige installatie van de Nijverdalse installateur

U vindt ze in de showroom van

Dé Nijverdalse installateur



Fuutweg 15 - 7442 CL Nijverdal - Tel 0548 613639 - Fax 0548 621479 - www.avandijk.nl

een punt, want "onzedelijkheid" is nog erger dan sport. Niet-wetend dat de latere tribune langs het Zweefveld op de berg een geliefkoosde plek is voor jonge verliefden...

De wethouders krijgen in de raad steun van hun partijgenoten. "Sinds de fabriek op zaterdagmiddag dicht is, kun je prima op die dag voetballen. Maar vergeet niet dat heel veel jongens op die vrije middag het veen in moeten om turf te steken of op het veld moeten helpen met de aardappels." De argumenten voor en tegen vliegen over de tafel en de betogen worden steeds breedvoeriger.

De burgemeester maakt tenslotte een einde aan de discussie en brengt het voorstel in stemming en wat gebeurt? De stemmen staken: 5 voor en 5 tegen. Dat betekent de eerstkomende raadsvergadering een nieuwe stemming. Dat gebeurt en dan krijgt het voorstel een meerderheid. Victoria kan naar de Hellendoornscheweg.

Verkiezingen gooien (bijna) roet in het eten

Een diepe zucht van verlichting bij het bestuur van Victoria. De gemeente kan aan het werk en de club in de competitie. Maar alles zit tegen. Het egaliseerwerk kost meer dan verwacht. De gemeente komt f 80,- tekort. Extra geld vragen aan de raad is de oplossing,

maar wel de verkeerde. Er zijn inmiddels verkiezingen geweest en de christelijke partijen hebben gewonnen. Problemen dreigen voor Victoria.

Er gaat met spoed een verzoek naar de gemeente om alsnog in de Wilhelminawijk te kunnen gaan spelen. Burgemeester en wethouders zijn unaniem tegen. De club belooft daarna plechtig dat de wedstrijden niet eerder zullen beginnen dan één uur 's middags en altijd om half drie zijn afgelopen. Om kwart voor drie zal het terrein ontruimd zijn en de politie mag daar streng op toezien. De burgemeester belooft dit voorstel aan de raad voor te leggen.

Het verzoek om extra geld is voor de raad een nieuwe gelegenheid uitgebreid over voetbal op zondag te vergaderen. Dezelfde argumenten voor en dezelfde argumenten tegen als in de voorgaande vergadering. Door de nieuwe krachtsverhoudingen gaat het mis: de meerderheid van de raad is tegen de extra uitgave.

Hoe het daarna verder gaat, is onduidelijk. Daarover zijn geen stukken terug te vinden. Het vermoeden bestaat dat de burgemeester ergens een potje heeft gevonden om die extra 80 gulden te kunnen betalen. Misschien wel uit eigen zak? Feit is dat Victoria vlak voor de competitie een mooi veld heeft dat voldoet aan de wensen van de bond. Klaar voor grootse prestaties.



Van Limburg Stirumstraat met links in het midden het lege terrein waar De Zweef een veld wilde aanleggen.

FOTO'S ZESKAMP EN SPOOKTOCHT





Michel van Dijk



- * Portretschilder
- * Kunstenaar
- * Opdrachten op maat

www.michelvandijk.nl
info@michelvandijk.nl

www.facebook.com/michelvandijk.nl
Tel: 0612909686

SPONSOR UITGELICHT: ROBUUST; NIET ZOMAAR EEN NAAM

Ze waren verantwoordelijk voor de presentatiekleding afgelopen februari en zorgden ook voor de sponsoring van winterjassen van teambegeleiders. Robuust. Wat is dat voor een bedrijf?

Sterk, flink, daadkrachtig. Als je het woord 'robust' opzoekt in de dikke Van Dale krijg je deze glasheldere uitleg voor je neus. Robuustheid is het vermogen dat organisaties in staat stelt sterk en stabiel te blijven. Dat ervoor zorgt dat je flexibel genoeg bent om met veranderingen om te gaan en toekomstbestendig bent.

Want onze wereld verandert in hoog tempo en daarmee is verandering de enige constante. De krappe arbeidsmarkt is in iedere sector en op alle niveaus voelbaar. Het slechte nieuws? Er wordt verwacht dat

deze krapte voorlopig nog wel even zal aanhouden. Het goede nieuws? Wij zijn er om u te helpen bij een snelle en zorgvuldige oplossing van uw vraagstuk op het gebied van Finance & Control en Personeel & Organisatie.

Want wij merken dat er in de markt behoefte is aan het tijdelijk kunnen inhuren van controllers, bedrijfs-economen, bedrijfskundigen, HR-professionals en salarisspecialisten. Om vakkennis toe te voegen aan een project óf tijdelijk te helpen bij het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden. En daarom is er

Robuust. Met onze divers opgebouwde en kwalitatieve pool van ervaren zzp'ers zijn wij als geen ander in staat om deze behoefte in te vullen.

Via Robuust krijgt men toegang tot specifieke kennis, expertise en competenties van onze specialisten. Stuk voor stuk kanjers en ze kunnen direct aan de slag. Zo hoeft men voor tijdelijke klussen of projecten geen fulltime werknemer in te huren en geniet men van de voorkeuren van onze flexibiliteit.


ROBUUST
INTERIM PROFESSIONALS


SIRTAKI
Grieks specialiteiten restaurant



prijs zoals afgebeeld: 1579,- euro incl 4 rug - en lendekussens, uitgevoerd in sterke corduroy stof.


NIJVERDAL

Volg ons op [Twitter @kotterwonen](https://twitter.com/kotterwonen)
en [Kötter Werelds Wonen Nijverdal](https://www.kotterwonen.nl)

**BANK VAN HET JAAR: "EAGLE" NU TE KOOP
BIJ KÖTTER WERELDS WONEN -NIJVERDAL**

- Fantastisch zitcomfort • Stel zelf uw uitvoering samen, bijv met Longchair • inclusief rug- en lendekussens
- KOM PROEF ZITTEN, MET EEN KOPJE KOFFIE!!

Transportweg 4 (industrialterrein T Lochter) Nijverdal Tel: 0548-618888. www.kotterwonenijverdal.nl

Kapsalon
de Hoofdzaak



0548 624 117 • Rijssensestraat 84, Nijverdal

TUIG

De KNVB toont zich gelukkig met het coalitieakkoord. Het nieuwe kabinet wil misdragende supporters harder aanpakken. Onder meer door het instellen van een digitale meldplicht voor supporters met een stadionverbod. Of dat enig gewicht in de schaal legt. Ik vraag mij af wat de KNVB zelf doet aan alle misstanden. De KNVB komt niet verder dan een beloningssysteem voor clubs die uitsupporters gastvrij ontvangen door bijvoorbeeld hen een broodje en koffie aan te bieden. Om je slap te lachen. Nederland is een watjesland geworden. Nee, het zijn niet een handjevol supporters die het voor de rest verpesten. De groep wordt alsmaar groter. Tijd voor keiharde maatregelen. Voor ideeën moet je een weekendje weg boeken. Jaarlijks bezoeken we met vrienden een stad en beginnen het weekend traditiegetrouw met een stadswandeling onder leiding van een gids. Zo ook in Amersfoort. Ja

u leest het goed, naast bierdrinken proberen we iets op te steken. Wijsheid zit immers niet in het biervat. In de stadspoort van Amersfoort werd vroeger een streepje (schreef genaamd) gekerfd voor het meten van steekwapens. Ging het steekwapen over de schreef, dan werd de overtreder veroordeeld tot het handmatig draaien van het waterrad. Weet u ook waar 'over de schreef gaan' en 'raddraaiers' wegkomt. Het liefst zou ik elke raddraaiër in handen willen drukken van de West Ham supporter Knoll, die in zijn eentje het vak van West Ham beschermde en tientallen gemaskerde 'hooligans' van AZ van zich afsloeg. Hulde. Maar wat te doen met die gasten die zakkenvol vuurwerk het stadion binnen weten te krijgen en een verlaat oud en nieuw vieren? Op de brandstapel? Maar wat moeten we dan met de zogenaamde stewards die een oogje dichtknijpen en dus mede- verantwoordelijk zijn?

Belasten met het ontsteken van de brandstapel? Helaas zal dit allemaal niet de oplossing zijn. Laten we maar beginnen met een verplichte identificatieplicht gekoppeld aan het voetbalkaartje. Gezichtsbedekking niet toestaan en overtreders een seizoen opsluiten tijdens de voetbalwedstrijden. Verder een strafpuntensysteem voor elke club. Naar gelang de overtreding een aantal strafpunten. Sancties van een verbod van uitsupporters tot een verbod van thuisupporters. Dat zal ze leren. We moeten onze kinderen en kleinkinderen beschermen tegen dat tuig. Bijna ieder (klein)kind spreekt de wens uit profvoetballer te worden. Je zou bijna bang zijn dat de wens uitkomt. Moeten we een beloningssysteem bedenken om ze op andere gedachten te brengen? Mogelijk dat de KNVB iets weet.

CR



RECLAME SCOOORT!



EILDERSRECLAME
BIJ ONS STAAT U NOOIT BUITENSPEL!

- Gevelreclame
- Vlaggen
- Webdesign
- Lichtreclame
- Beursreclame
- Autobelettering
- Standbouw
- Bedrijfskleding
- Spandoeken
- Drukwerk



— Hair by —
MARLEEN

VOOR HET HELE GEZIN, MAN, VROUW EN KIND
GROEN VAN PRINSTERERSTRAAT 32, NIJVERDAL
0548 61 58 27 • WWW.HAIRBYMARLEEN.NL