

Vliegen als een vogel

*Als ik toch eens vliegen kon
daar boven in de lucht.
'k Vloog boven heel de aarde uit
in een mooie vlucht.*

*Mijn vleugels wijd uiteen geslagen
drijf ik uren op de wind.
Helaas gaat toch mijn droom vervagen,
want ik ben een mensenkind.*

Jan Pater

Sander is aan zijn laatste vlucht begonnen,
na een arbeidszaam, sportief en sociaal leven.

SANDER HENDRIKSE

* 27 juli 1950 - Woudenberg - † 21 augustus 2023

Kees en Andrea
Jan en Nataliya
Neven en nichten

Op zaterdag 26 augustus willen wij om 10.30 uur afscheid nemen van Sander. De afscheidsdienst zal worden gehouden in uitvaartcentrum Henschoten, Henschoterlaan 44 te Woudenberg. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de daarbij gelegen begraafplaats.

Gelegenheid tot condoleren is er op vrijdag 25 augustus van 19.00 tot 20.00 uur in bovengenoemd uitvaartcentrum.

Correspondentieadres:
Fam. C. Hendrikse | Kanaal A Noordzijde 39a | 7881 KH Emmer-Compasuum
mail: hendriksekees@gmail.com

SANDER HENDRIKSE

1950 - 2023