



60 jaar v.v. Woudenberg



Van weiland tot multifunctioneel voetbalcomplex

Op 17 augustus 2021 is het 60 jaar geleden dat de v.v. Woudenberg werd opgericht. Vanaf de start van het 60^e levensjaar zal er elke maand op de 17^e worden teruggekeken naar bijzondere mensen en gebeurtenissen die onze club hebben gemaakt tot wat het nu is.

In deze derde aflevering de ontwikkeling van voetballen op een weiland tot voetballen op een van de mooiste multifunctionele voetbalcomplexen in de omgeving.

Hoe het begon

In de maand voordat het coronavirus ons land op slot gooide waren we op bezoek bij Piet Koudijs, een van de laatst nog levende oprichters van onze vereniging. Het stond hem haarscherp op het netvlies dat de eerste wedstrijden van de v.v. Woudenberg werden gespeeld op de weilanden van de familie Zech achter de woningen aan de Stationsweg, ter hoogte van het huidige Wencum en de Nijverheidsweg.

De eerste wedstrijd

Op 21 oktober 1961 kon op dit veld de eerste officiële wedstrijd worden gespeeld. Toenmalig burgemeester Hosang verrichte de aftrap van de wedstrijd Woudenberg-NSVS.

Het nieuwe bestuur, ja dat ging toen nog zo, had voor de wedstrijd de volgende 11 spelers geselecteerd.

Doel: G. van Leeuwen, achter J.J. Kramer en Bal; midden Sj. Jetten, aanvoerder J. Morren, en G. Versteegh; voor: J. Velker, Th. Heine, Meerbeek, H. Wildschut en J.W. Berg.

Na deze eerste wedstrijd, die door NSVS met 1-0 werd gewonnen, zouden er dat jaar nog vele wedstrijden volgen. De eerste overwinning was tegen Bunnik, toen nog zonder de toevoeging '73. Woudenberg won deze wedstrijd met 6-0 en eindigde de competitie met een fraaie 4^e plaats.

De voorzieningen op dit beschikbare gesteld terrein waren echter van een dermate matige kwaliteit dat het uitzien naar een meer definitieve oplossing steeds meer gewenst werd.

Verhuizing naar "Sportpark de Grift"

Het bestuur, onder leiding van Martien Hendrikse, stelde alles in het werk om het gemeentebestuur te overtuigen van de noodzaak van een "echt" voetbalveld voor iedereen maar voor de jeugd in het bijzonder.

Ook begin jaren 60 dacht de gemeente mee met de Woudenbergse sportverenigingen en eind 1962 besloot de gemeente tot aankoop van een perceel grond van Bart Schimmel aan de Grift.

Halverwege 1963 werd overeenstemming bereikt met de Grondmij en kon gestart worden met de aanleg van de 1^e velden op ons huidige sportpark.



60 jaar v.v. Woudenberg



Het zou tot 21 augustus 1965 duren totdat Burgemeester Hosang door het verrichten van een aftrap officieel de opening verricht van "Sportpark de Griff".



Het hoofdveld rond 1965

Het toenmalige bestuur bestaande uit voorzitter M.J. Hendrikse, penningmeester E. Stuit, 2^e voorzitter M. Morren, 2^e penningmeester W. Moesbergen, secretaris J. Versteeg, en 2^e secretaris P. Koudijs bijgestaan door C. Velker, H. de Ruiter en W. Koudijs is veel dank verschuldigd voor alle inspanningen die zij hebben gedaan om deze nieuwe plek te maken tot het Woudenbergse sporthart. Een magnifieke omgeving om wekelijks te kunnen sporten.

In eerste instantie bestond het complex uit drie velden. Naast de 2 speelvelden, veld A en B kreeg de vereniging ook een heus trainingsveld. Het veld dat bestond uit een gravelondergrond werd voorzien van verlichting. Voormalig trainer Arie Versteeg wist mij te vertellen dat de masten van de verlichting bij de eerste de beste storm hun verticale positie langs het veld wijzigden in een horizontale positie op het veld.

De keuze voor gravel was een bewuste. Deze ondergrond maakte het mogelijk dat er het hele jaar op te spelen was.

Naast twee grasvelden en een gravelveld viel de accommodatie ook op door de fraaie aankleding. Waar tegenwoordig de velden worden omzoomd door hekwerken en reclameborden werden de velden destijds afgescheiden door fraaie hagen.



Wedstrijdbeeld A-veld. De aarde is rond , de palen vierkant



60 jaar v.v. Woudenberg



Van twee naar 6 speelvelden

In begin jaren 70, met het groeien van de gemeente Woudenberg, nam het aantal spelende leden toe. Door deze toename was er behoefte aan meer speelruimte. Met de komst van veld C, achter de kantine, werd aan deze behoefte tegemoet gekomen. Het speelveld werd in de ochtend bespeeld door de pupillen en na 12.00 uur nam de korfbalvereniging de regie op het veld over. Tot op heden is dit de vaste speelplaats van onze korfballende burens.

Een aantal jaren later konden we ook gebruik gaan maken van een volledig trainingsveld. Met de aanleg van veld D met verlichting werden de trainingsmogelijkheden verder geoptimaliseerd.

Midden jaren 80 werd er wederom geïnvesteerd in onze accommodatie. Met de aanleg van F- en G-veld werd er weer ingespeeld op de noodzakelijk behoefte aan meer speelruimte.

Met de aanleg van deze velden werd het F-veld omgedoopt tot hoofdveld. De situatie heeft echter maar 4 jaar geduurd. In 1990 werd het veld voor de kantine vergroot tot de maximale afmetingen van een voetbalveld. Hierdoor ontstond de ideale verbinding tussen voetballers van de hoofdmacht en de supporters langs de lijn.

De laatste aanpassingen aan de voetbalvelden zijn in 2009 uitgevoerd. Tot op dat moment speelde Woudenberg al haar wedstrijden op echt gras. In 2009 werd de aanleg van twee kunstgrasvelden een feit, veld A en veld E werden uitgevoerd met kunststof grasvezel. De aanleg van deze velden maakten het mogelijk dat er in bijna alle omstandigheden gespeeld en getraind kan worden.



De jeugd is altijd te vinden op het kunstgras

Afgelopen jaar is ook het trainingsveld aangepast zodat hier op zaterdag ook gevoetbald kan worden. Met 5 volledige en 1 pupillenveld kunnen alle teams op zaterdag hun wedstrijd voetballen en zijn er voldoende mogelijkheden om (bijna) alle teams 2 keer per week te laten trainen.



60 jaar v.v. Woudenberg



De gebouwen

De eerste jaren op het sportpark was er nog geen sprake van een kantine. Dat veranderde in 1968. Op 28 september 1968 wordt het clubgebouw, gebouwd door plaatselijk aannemer en jarenlang hoofdsponsor Bouwbedrijf Hendrikse, geopend. Naast een 4-tal kleedkamers beschikken we nu ook over een heuse kantine. Voor dit bijzondere feit kwam 12-voudig international en Feijenoord speler en plaatsgenoot Henk Wery naar het sportpark om de opening te verrichten.

Met de opening van deze accommodatie beschikt Woudenberg over een van mooiste accommodaties van de regio.



Een trotse kampioen voor de "oude kantine"

Maar al snel bleek de accommodatie te klein om aan alle behoeftes te voldoen. Gelukkig stond er tegen de rand van het terrein een "houten hok" dat dienst deed als kleedruimte. De teleurstelling kon op zaterdag niet groter zijn als je met je team in deze ruimte mocht omkleden en wassen. Douchen was slechts voorbehouden aan de teams die ingedeeld waren in de kleedkamers van het nieuwe gebouw. Moest je gebruik maken van de "houten keet" dan restte je niet meer dan de kop onder de koude kraan.



De eerste kleedruimten



60 jaar v.v. Woudenberg



Met de uitbreiding van de velden was er ook behoefte aan meer kleedruimten. Bijna gelijktijdig met de aanleg van veld C werden ook de kleedruimten uitgebreid. Aan de achterzijde werden twee “echte” kleedkamers aan het arsenaal toegevoegd. In het voor en najaar werden deze veelal door de korfbal gebruikt, 's winters kon de voetbal van deze ruimten gebruik maken.

Naast kleedruimtes en kantine was er ook behoefte aan een bestuurskamer annex vergaderruimte. Eerste werd er aan de oostzijde een bestuurskamer aangebouwd die door beide verenigingen werd gebruikt. Later kreeg de voetbalvereniging haar eigen bestuurskamer op de kop van het gebouw.

De houten kleedruimten bleken op den duur niet meer te handhaven. Bouwbedrijf M. van Lambalgen verving het houten gebouw door een stenen exemplaar geheel in de stijl van de kantine. Met 6 extra kleedruimten, een theehok en een werkplaats.



Houten kleedlokalen vervangen door up to date kleedkamers

Na bijna 40 jaar gebruik te hebben kunnen maken van de kantine heeft in 2005 de accommodatie een ingrijpende wijziging doorgemaakt. Alle gebouwen op het terrein werden vervangen door een nieuw gebouw. Plaatselijk architect Arie Davelaar maakte de eerste schetsen van wat voor vele een tweede huiskamer is.

Met een verhoogde plint waarboven de kantines van de voetbal en de korfbal zich bevinden en waaronder de kleedkamers zijn gelegen kreeg het gebouw een markante uitstraling met prima zicht op de hoofdvelden van beide verenigingen.



Onze trots, ons 2^e huis



60 jaar v.v. Woudenberg



Multifunctioneel gebouw

Naast kantine en kleedkamers voor voetbal en korfbal heeft het gebouw tegenwoordig meerdere gebruikers. Tijdens het eerste weekend van het jaar maakt de organisatie van de Florijn Winterloop gebruik van de gehele accommodatie.

Daarnaast maakt de Sportieve Naschoolse Opvang van oud eerste elftalspelers Jonathan en Sjoerd, dagelijks gebruik van de kantine en de velden om de jongste jeugd na school op te vangen.

Maar naast deze jongeren maken ook ouderen gebruik van de kantine. Coalitie erbij organiseert maandelijks, op vrijdagochtend, een sportieve activiteit voor ouderen.

En volgende week zal de kantine ook op woensdag avond gebruikt worden voor Zumba lessen.

Hoe blijft het mooiste complex mooi

Veel tegenstanders die ons zaterdag bezoeken roemen ons park. Wat een fantastische kantine en wat een prachtige velden hebben jullie is een veel gehoorde opmerking. Daar mogen wij als vereniging enorm trots op zijn.

Maar een mooi complex bouwen is één. Het zo houden is van heel andere orde. In het verleden was het onderhoud een taak van de gemeente. Na privatisering hebben we het onderhoud van het park overgenomen. In het begin van de privatisering was Dis Groteke trendsetter van zelfwerkzaamheid. Later heeft Joop Morren deze taak min of meer overgenomen. Het bed van Joop stond er nog net niet maar verder was hij altijd op zijn sportpark te vinden.

Onder leiding van Irene Houtsma zijn ook nu dagelijks vrijwilligers dagelijks bezig om er voor te zorgen dat alles in goede staat blijft. Deze mensen maken mogelijk dat we het vanuit ons oogpunt gezien fraaiste complex in de omgeving hebben en houden.

