

Notulen Algemene Ledenvergadering SV Wippolder d.d. 21 september 2021, aanvang 19:30 uur,
locatie kantine clubhuis SV Wippolder.

Aanwezig 40 aanwezigen

Opening van de vergadering

Opening vergadering door Danny, voorzitter. De voorzitter heet alle aanwezigen welkom. Na 2 jaar een digitale ALV te hebben gehad is hij blij dat we nu weer een normale ALV kunnen hebben in de kantine. Daardoor gaan er deze avond veel jubilarissen gehuldigd worden.

In memoriam

De voorzitter staat stil bij de leden die ons ontvielen dit afgelopen jaar. In het bijzonder staat hij stil bij John van Leeuwen, ere-lid, deed in het verre verleden de munten tellen, 7 dagen in de week, afdracht met een tas naar de bank, hij zorgde goed voor de kasstroom van de vereniging. Martin Stoelinga, overleden op 25 maart 2021, heeft heel veel betekend voor Sv Wippolder. Zorgde toen de club nog op de Ouwelaan gevestigd was, voor een nieuwe kantine. De lichtmasten werden door zijn toedoen meeverhuisd naar het Sportpark Pauwmolen en hij is de meest succesvolle trainer in de Wippolder geschiedenis met de promotie naar de 3^e klasse KNVB in het seizoen 1988/1989.

De voorzitter vraagt een moment stilte.

Voorstellen Mark Moen en Sandro Tarantino

Selectietrainers van Wippolder 1 stellen zich voor. Na 11 jaar VUC te hebben getraind was het tijd voor een nieuwe uitdaging en na goede gesprekken met het bestuur zijn ze in december 2020 al begonnen met de voorbereiding. Mark Moen is in het dagelijks leven Teamleider ICT en Sandro heeft als sportleraar in de gevangenis gewerkt. Veel wijzigingen in de selectie, hoop spelers die stopte maar door in Wippolder kringen goed te zoeken konden ze toch een aantal oud Wippoldenaren terughalen. 5 Spelers werden van buitenaf gehaald en daarmee kwam de selectie op sterkte en in balans. De voorbereiding was ok en er wordt doorgebekerd. Ze hebben dan ook veel vertrouwen in deze jonge groep. Gevraagd naar de doelstelling geeft de groep aan dat ze maar voor 1 ding willen gaan en dat is kampioen worden.

Ze gaan voor prestatie maar vinden de ontwikkeling van de spelers misschien nog wel belangrijker. Ze willen ook verbinding met de jeugd gaan maken door bijv. de Penalty bokaal en de voorwedstrijd te introduceren. Kortom ze staan te popelen om met veel energie een bijdrage te leveren aan het verder bouwen aan Sv Wippolder en gaan voor gezelligheid, plezier en prestatie.

Jubilarissen

De voorzitter geeft aan door de bekende omstandigheden we vandaag de afgelopen 3 jaar gaan inhalen met maar liefst 20 jubilarissen. 4 zijn er door omstandigheden niet bij. De voorzitter haalt de jubilarissen 1 voor 1 naar voren met een mooi passende omschrijving. Daarna zijn er nog 3 mensen lid van verdienste gemaakt. De volledige speech treft u aan als bijlage. Allen kregen een mooie schaal met passende inscriptie.

Bestuursleden aftredend en toetredend.

Erika Rossel en Walter Hoogervorst treden af en Ton Maas (voorzitter) en John Körver (secretaris) treden toe.

De voorzitter spreekt :

“We hebben een stille periode achter de rug, en ik hoop dat wat ik zeg ook klopt. Dat het achter de rug is.

Het plezier wat onze leden beleven om weer te kunnen voetballen is zichtbaar, maar ook de ouders en/of supporters zijn blij dat er weer naar wedstrijden gekeken kan worden. Maar bovenal zijn we allen blij dat we weer samen kunnen komen. Dat we vrienden kunnen spreken en met elkaar een gesprek over niets kunnen hebben en om elkaars grappen kunnen lachen. Misschien is dat wat Corona ons gebracht heeft, het besef dat vriendschappen en sociale contacten de basis is van onze samenleving. De rest is bijzaak.

Als club hebben we de periode goed overleefd, alhoewel ik mij weleens zorgen heb gemaakt over de toekomst van de club. Wat als mensen besluiten hun lidmaatschap te beëindigen of samenwerkingspartners het contract opzeggen of omvallen. Met welke schade komen we dan straks uit deze crisis. Als dit het einde van de rit is dan kan ik opgelucht zeggen dat we er goed zijn uitgekomen. We hebben daarbij als bestuur erop gestuurd om zoveel mogelijk te kijken wat er wel mogelijk was en hoe we daar mee om konden gaan.

Maar we waren als vereniging niet zo goed uit deze crisis gekomen als we 2 belangrijkste zaken niet hadden geregeld. De kern daarvan is de Corona Werkgroep. Ik ga de leden van deze groep niet opnoemen, omdat je dan altijd het risico loopt iemand te vergeten. En dat zou ik mezelf kwalijk nemen, want een ieder van deze groep heeft een belangrijke bijdrage geleverd in het zorg dragen dat er getraind en/of gevoetbald kon blijven en dat we de gestelde maatregelen goed konden uitvoeren. Als vereniging moeten we de mensen van deze commissie onwijs dankbaar zijn. Daarom vanuit mij een diepe buiging voor deze mensen. En van u zou ik graag een groot applaus willen vragen.

Het andere wat enorm belangrijk is geweest is de inzet van onze penningmeester. Hij heeft er een hekel aan dat ik hem benoem. Maar laten we de werkelijkheid onder ogen zien. Hij heeft alle toeslagen aangevraagd, de taso - de tvl – de veldhuur subsidie – subsidies van de KNVB en wat al niet meer. Niets ging vanzelf en voor elk van deze zaken moesten bergen papierwerk worden ingevuld. Daarbij heeft Berny met alle huurders gesproken en ook met hun afspraken gemaakt over het doorbetalen van de huur. Dankzij zijn vasthoudendheid en inzet draaien we geen rode cijfers tijdens Corona. Waarvoor dank. “

Horizontaal overstappen

Manager Voetbalzaken Ron Buijze neemt het woord en gaat in op de thematiek van het overstappen van het 1^e team van Sv Wippolder van de zondag naar de zaterdag.

“Met ingang van het seizoen 2022/’23 is het voor standaard mannenteams uitkomende in de 1e klasse of lager van het standaardvoetbal mogelijk om horizontaal over te stappen van de zondag naar de zaterdag of andersom. Om te kunnen blijven werken aan toekomstbestendige amateurverenigingen en kwalitatieve competities heeft de KNVB besloten het horizontaal overstappen mogelijk te maken.

Door deze genomen maatregel vanuit de KNVB zijn we gedwongen om na te denken wat de gevolgen zijn voor onze vereniging. Daarom hebben we in gezamenlijkheid als bestuur en MT Voetbalzaken onszelf een aantal vragen gesteld:

1. Willen wij met ons 1^e elftal voetballen op een niveau die onze ambities waarmaakt? Dit betekent spelen tegen clubs van vergelijkbaar niveau, waarbij promotie naar de 1^e klasse wenselijk is.
2. Wat doen clubs in onze omgeving, regio West2?

3. Hebben we een capaciteitsprobleem met betrekking tot de velden, indien ons 1^e elftal naar de zaterdag wordt verplaatst?
4. Heeft het consequenties voor jeugdvoetbal op de zaterdag?
5. Welke gevolgen heeft het voor de baromzet wanneer we op de zondag blijven of naar de zaterdag gaan?
6. Wat betekent het voor ons rook en alcohol beleid wanneer er een overstap plaatsvindt naar de zaterdag?

Kortom veel om over na te denken. Danny de Lee onze voorzitter is in gesprek met diverse verenigingen en de KNVB om te zien welke bewegingen er plaatsvinden. Wat we in zijn algemeenheid kunnen zeggen is dat in WEST2 al een aantal jaar een beweging plaatsvindt dat standaardteams overgaan van de zondag naar de zaterdag. En dat door het besluit van de KNVB deze beweging alleen maar sterker lijkt geworden.

Als bestuur en MT Voetbalzaken hebben we nog geen besluit genomen, wel hebben we de stelling ingenomen dat als de meeste clubs overgaan wij niet gaan achterblijven. Het zou ons bestaansrecht als club in gevaar brengen. Mochten de meeste clubs toch besluiten om op de zondag te blijven voetballen dan zullen wij dat ook doen. Voor 1 oktober aanstaande moeten wij als vereniging een besluit nemen en doorgeven aan de KNVB.”

Franz Kraus vraagt zich af hoe laat het 1^e dan gaat voetballen op zaterdag, dat zal later in de middag zijn geeft Ron aan. Ronald Bruggeman vraagt zich af wat het met de capaciteit met de velden doet als er weer nieuwe jeugd bij komt. Ron geeft aan dat daar nog naar gekeken wordt maar dat het op dit moment past. Uitsluiten dat een aantal jeugdteams op de zondag moet gaan voetballen in de toekomst kan hij niet. Overigens is het zo dat als het 2^e team van Wippolder zondag terug zou willen naar de zaterdag, ze onderaan moeten beginnen in de 4^e klasse zaterdag. Horizontaal overstappen is dus alleen mogelijk voor het 1^e team.

Ontwikkeling voetbalzaken

Ron Buijze gaat verder met de ontwikkeling van Voetbalzaken. Hij begint met zijn motivatie om bestuurslid MT Voetbalzaken te zijn, hij begint met een quote van Maya Angelou “I’ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. “ Dat is wat hij voor de leden van Sv Wippolder wil bereiken, dat Sv Wippolder een plek is waar je mooie herinneringen maakt en waar je het goede gevoel vindt. Dat er verbinding ontstaat, dat er verantwoordelijkheid wordt genomen en dat mensen autonomie voelen. Daar gaat hij met hart en ziel voor. Dat iedereen het naar zijn zin heeft en dat Sv Wippolder een club is waar je bij wilt horen.

hij vervolgt met de inhoud en ziet dat de mensen van het MT voetbalzaken zich met ziel en zaligheid in zetten, Hans Albersen levert een geweldige prestatie met de nieuwe voetbalkledinglijn en Jessica Oosterhof staat als nieuwe hoofdcoördinator altijd aan. Verder is er een mooie prestatie geleverd door André Friebel en zijn team in het kader overgang van jeugd naar senioren. Er is plek voor iedere jeugdspeler die naar de senioren gaat.

Hij geeft in algemeen zin aan dat de bezetting binnen het MT nu helemaal op orde is en dat er in het seizoen 2021/2022 verder gewerkt gaat worden aan de structuur waardoor sv Wippolder een vereniging is voor iedereen.

Finance

De penningmeester trapt af met een presentatie over de financiën van de club. Hij maakt steeds een vergelijking met het jaar 2018/2019 omdat dat nog een normaal jaar was, voor Corona. Duidelijk is dat Corona een grote impact heeft gehad op de vereniging, 1 ½ jaar niet of nauwelijq kunnen voetballen heeft impact op alles en natuurlijk ook de financiën van de club.

Echter door er constant bovenop te zitten, achter alle Corona ondersteuningssubsidies aan te gaan, door in gesprek te gaan met de KNVB, de gemeente en veel andere externen om ook aan de kostenkant besparingen te kunnen maken is het Berny gelukt om de club quite te laten draaien. Er staat behoorlijk wat geld op de bank en kijkend naar de toekomst (waar volgend jaar een aantal afschrijvingen klaar zijn) ziet hij het banksaldo alleen maar groeien. Zijn advies is dan ook doe verstandigen investeringen. Er gaat geïnvesteerd worden in zonnepanelen en de douches worden vervangen. Maar daarnaast is zijn pleidooi om te gaan investeren in kwaliteit.

Peter Rothfusz vraagt zich af waarom met zoveel geld op de bank er niet voor wordt gekozen voor een contributieverlaging naar de leden toe. Berny geeft aan daar geen voorstander van te zijn omdat je t beter zichtbaar terug kan geven. Ron vult aan dat daarom ook de actie met gratis sokken en broekjes voor de leden er is. George Kunz vult aan dat niet sociaal is tov andere verenigingen omdat er ook clubs zijn die het veel zwaarder hebben.

Woord van afscheid van de voorzitter

Danny de Lee spreekt

“Het is fijn dat er in Ton Maas een nieuwe voorzitter is gevonden. Want deze vereniging en dit bestuur verdienen iemand die bereid is er 100% voor te gaan. Die motivatie had ik zeker niet meer. Voornamelijk doordat Kinderopvang ZON! een grote groei doormaakt en veel van mijn energie vraagt.

Ik heb in twee periodes in totaal 12 jaar het voorzitterschap mogen dragen van deze mooie vereniging. Waarom ik er ooit aan begon? Ik vraag het me wel eens af en het antwoord is best lastig. Ik denk dat de basis ligt in het feit dat ik een redder ben, zoals mijn vrouw dit noemt. Altijd bezig om andere te helpen met hun uitdagingen op te lossen, terwijl die van mijzelf rustig bleven wachten. En misschien ook wel meegegeven vanuit mijn ouders. Mijn moeder was altijd al een redder en mijn vader was ruim 10 jaar lid van het jeugdbestuur. Van hen beide heb ik geleerd dat je altijd een bijdrage naar andere moet leveren. Een stukje dienstbaarheid.

Het is vooral een leerzame rit geweest. Ik heb geleerd dat het wat anders is om leiding aan een bedrijf te geven met werknemers, dan aan een vereniging met vrijwilligers. Het heeft me geholpen om te leren te luisteren en te begrijpen dat je niet ieders probleem kunt oplossen, maar wel voor een ieder een luisterend oor kunt bieden. Maar ook als het nodig is de koers te bepalen die het beste is voor de vereniging, ook al was dit niet de lijn die ik zelf zou hebben gelopen. Het uitschakelen van je eigen belang in deze, maar jezelf tevens vooraf realiseren dat je altijd mensen teleurstelt welke route je ook kiest.

Ik wil graag een woord van dank richten aan alle trainers, vrijwilligers en bestuursleden waarmee ik heb mogen werken voor hun inzet en hun vertrouwen. Dat heb ik altijd enorm gewaardeerd. In de periode van mijn voorzitterschap zijn er vriendschappen gesloten die mij dierbaar zijn en er zijn vele leermomenten geweest die mijn leven hebben verrijkt. De periode heeft uiteraard ook dieptepunten gekend met verwijten en mensen die hun onvrede over situaties soms op de mens speelde. Hierin heb ik geprobeerd altijd naar inhoud te kijken en met mensen op basis daarvan de discussie te

voeren. Dat heb ik zeker niet altijd goed gedaan, niets menselijks is mij vreemd. Ik heb daarin zelfs een grote fout gemaakt door met Folkert een gesprek te voeren vanuit mijn eigen standpunt, met onvoldoende aandacht voor de pijn die er op dat moment bij hem persoonlijk zat. Later hebben we dat, toen de grootste emotie weg was, uit kunnen praten. Maar Folkert verdient daarin nog steeds mijn excuus voor mijn opstelling destijds.

Ik heb als mens ook het geluk gekend om bij deze vereniging in de periode van mijn voorzitterschap de liefde van mijn leven te ontmoeten. Dat is wel het dierbaarste en mooiste wat ik meeneem vanuit mijn vrijwilligerswerk.

Een speciaal woord van dank gaat vanuit mij persoonlijk naar Berny Wind. Er zijn mensen die hem in de communicatie te direct vinden en soms zelfs ronduit onbeschoft. Een ieder mag daarin zijn mening hebben. Ik wil hem vooral danken voor zijn integriteit, zijn enorme zakelijke kennis en zijn niet aflatende steun in moeilijke situaties. Zonder hem waren we als vereniging financieel niet zo gezond geweest als we nu zijn. En zonder hem hadden wij als bestuur niet zoveel zaken gerealiseerd in de afgelopen jaren. Als ik in de toekomst 10x de mogelijkheid zou krijgen een bedrijf op te zetten, zou ik hem minimaal 9x vragen als zakelijk partner.

Wat ik tenslotte het nieuwe bestuur wil meegeven is altijd te kijken naar wat je leden belangrijk vinden. Het is niet interessant wat een bestuur of bestuurslid wil bereiken of hoe zij de club het liefst zien. Als bestuur ben je een afvaardiging van je leden en heb je de taak invulling te geven aan een klimaat waar ieder lid zich gelukkig kan voelen. Van jong tot oud. Er zit namelijk het woord verenigen (samen brengen) in het woord vereniging.

Natuurlijk zijn daar kaders voor nodig, maar luister daarbij altijd naar diverse meningen voordat je tot een besluit komt.

Toen wij met een grote groep vrijwilligers gingen discussiëren over wat voor club we wilde zijn waren er grote gemene delers in de kernwaarden die eenvoudig te benoemen waren. Hoe tot die kernwaarden te komen is echter voor een ieder anders. Ik geloof dat je als mens, bedrijf of vereniging altijd moet nastreven te groeien. Maar altijd in stapjes die je met elkaar kunt zetten, want als je te snel gaat vallen er altijd mensen of middelen van de wagen die je om de finish te behalen uiteindelijk keihard nodig hebt. Ik wens jullie daarbij heel veel succes! Mijn vertrouwen hebben jullie daarin. “

hij krijgt een groot applaus uit de zaal

Ton Maas spreekt Danny toe en zegt dat Danny een geweldige voorzitter is geweest, empatisch, pragmatisch en altijd zoeken naar de reële oplossing. Hij geeft aan dat er instituut vertrekt en dat we eigenlijk een standbeeld voor hem moeten oprichten. In plaats daarvan iets voor aan de muur, een mooie ingelijste karikatuur tekening van Danny met daarop ook de 2 periodes dat hij voorzitter is geweest, van 2002 tot 2008 en van 2016 tot 2021. Tevens een mooie fles voor thuis.

De nieuwe voorzitter spreekt

Ton Maas geeft aan dat hij door Ron werd gevraagd voor de rol van voorzitter hij wel even moest nadenken maar door het enthousiasme van Ron hij het toch graag de voorzittershamer overneemt. Ton heeft daarna aan John gevraagd of deze secretaris wilde worden, die daarop ook bevestigend antwoordde.

Kijkend naar de stand van zaken bij de vereniging geeft Ton aan dat de afdeling Voetbalzaken goed staat, de website mooi, overzichtelijk en actueel is. De communicatie in een modern jasje gegoten is door het oprichten van de afdeling Communicatie door Ron. De sporthal is opgeknapt en wordt beter exploiteerd. De nieuwe kledinglijn is prachtig, het hekwerk en de buitentafels zijn top en ook de bestuurskamer, commissiekamer en de bar zijn opgefrist. Dat we er financieel zo goed voor staan is aan de penningmeester te danken en hij geeft Berny daarvoor een dikke pluim.

Uitdagingen zijn er ook, de uitbater van de keuken stopt per 1 oktober, het bestuur is in gesprek met een partij en dat ziet er veel belovend uit. De sponsorcommissie wordt nieuw leven ingeblazen. Onderhoud aan het pand moet gebeuren, de douches moeten vernieuwd worden, de zonnepanelen op het dak moeten er komen. Volgend jaar de aanleg van een 2^e kunstgras veld en hoe gaat de horizontale overstap van de zondag naar de zaterdag van Wippolder 1.

Verder zijn we bezig met het opzetten van Wippolder Wandelvoetbal (60+) en zijn we een traject gestart met 2 enthousiaste moeders om bij het NOC Nsf een traject te gaan doorlopen om te komen tot een sociaal veilige sportomgeving.

Verder denkt Ton dat het goed is om te kijken naar wat we van andere verenigingen kunnen leren.

Normen en Waarden worden steeds belangrijker en ook de beleving op de club staat op de bestuursagenda.

Hij ziet heel veel vrijwilligers met passie en beleving bezig om Sv Wippolder op een hoger niveau te krijgen en gaat kijken er met plezier naar uit om ook zijn steentje hieraan bij te dragen.

Hij dankt iedereen voor de aanwezigheid en nodigt iedereen voor een drankje aan de bar.

Bijlage Jubilarissen

De afgelopen 2 jaar hadden we geen ALV met de fysieke aanwezigheid van leden i.v.m. het Corona Virus. Gevoelsmatig zijn we dit virus langzaam achter ons aan het laten. Daarbij hebben we ook nog een jaar geen jubilarissen gehuldigd doordat we te laat waren met het bestellen van de bijbehorende oorkondes. Dus gaan we vandaag de afgelopen 3 jaar inhalen met maar liefst 20 jubilarissen.

Laat ik starten met de mensen die zicht hebben afgemeld. Jeffrey Beek, 25 jaar lid van de sv Wippolder en geniet van een vakantie in Spanje. Lex Diemers 40 jaar lid van de sv Wippolder maar vond het geen verdienste. We drinken er wel een biertje op was zijn reactie Aad vd Kruk, 50 jaar lid van de sv Wippolder en ook genietend van een vakantie. En als laatste maar zeker niet de minste, Fred Scheffers 60 jaar lid van de sv Wippolder. Maar tegenwoordig woonachtig in Beekbergen en 160km heen en 160km terug voor het ontvangen van een schaal was toch iets teveel van het goede.

Dan over naar de rest;

Symon Valstar

Begonnen in destijds de F junioren en nog steeds actief als speler in Wippolder 3. De afgelopen jaren voetballend in de selectie in zowel het 1^e als 2^e elftal, waarvan ook nog een periode als aanvoerder mag ik Symon Valstar als eerste de bijbehorende oorkonde overhandigen voor het 25^e jarig lidmaatschap

Frank Gouweleeuw

Gezien de periode van lidmaatschap vraag ik me af of dat wel helemaal goed in de systemen staat. Maar goed deze persoon kon aardig voetballen en is ook wel terug te vinden op vele foto's uit de periode Martin Stoelinga. Beroemd en misschien berucht geworden bij de club om zijn imitatie, samen met Gerrit Mol, van het duo Jacobse en van Es is het mij een genoegen om Frank Gouweleeuw te eren voor zijn 25 jarig lidmaatschap

Nick van Galen

Ook begonnen in de F junioren en bekend als miskent talent van het duo gerrit en gerrie alweer 27 jaar lid van deze vereniging. Nog steeds actief als speler van wippolder 3, maar ook zeker 12 jaar selectievoetbal achter de rug. Werd ook regionaal kampioen frikandellen eten heb ik begrepen, Maar ontving hier nooit een prijs voor. Ook een genoegen om Nick van Galen te eren voor zijn inmiddels 27 jarige lidmaatschap.

Dan heb ik nog 2 jubilarissen voor 25 jaar nog niet gehad, maar die schuif ik verderop in. Dus komen wel degelijk aan bod.

Ferry Dijksman

Op 1 augustus was hij 40 jaar lid van deze vereniging. Speelde ook vanaf zijn 8^e levensjaar voor de sv Wippolder op toen nog Sportpark de Oudelaan. Als jonge keeper heb ik nog wel training aan hem mogen geven, maar uiteindelijk koos hij ervoor om te gaan voetballen. Was ruim 20 jaar de linksback van het 2^e elftal met een enorm fanatisme. Ik zou willen dat zijn zoon wat van dat fanatisme had meegekregen. Was ook minimaal de grensrechter van ons 1^e elftal, wat hij zeer verdienstelijk deed. Het is jammer dat hij geen biertje lustte na de wedstrijden, maar dat haalt hij nu eenvoudig in. Het is me een genoegen om Ferry Dijksman als 1^e vanavond te eren voor zijn 40 jarig lidmaatschap.

Andre Loomans

Op 2 maart van dit jaar was deze man 40 jaar lid van de sv Wippolder. Ik leerde hem kennen als leider in destijds de B junioren. Een gedreven leider die ook jarenlang de leider was van het langebroeken elftal. Mooie weekends meegemaakt op Centerparcs alhoewel ik me wel eens afvroeg of hij net zo blij was dat deze weekenden geboekt waren op zijn naam. Deze man is ook lid van verdienste van deze vereniging daar hij zich jarenlang inzette voor de jeugdafdeling en ook binnen het bestuur een flink aantal jaren de functie van penningmeester bekleede. Een periode daarna was hij samen met die andere Loomans leider/trainer van het jeugdelftal van hun zonen. We zien hem de laatste jaren minder nu zijn zoon bij de hollandse leeuw speelt, maar mooi om te zien dat hij zijn verbinding met de vereniging niet is verloren. Het is mij een eer om Andre Loomans te onderscheiden voor 40 jaar lidmaatschap.

Hans Mesker

De volgende persoon is alweer 42 jaar lid van deze mooie vereniging. Twee weken terug ontving hij als het oudste spelende lid van de vereniging symbolisch een set van het nieuwe broekje en de nieuwe kousen. Wat ik me herinner uit zijn wat jongere voetbalcarrière was hij een snelle linksbuiten. Of dit nu nog het geval is durf ik niet te beweren. Voetbalde samen met iconen als Theo Boomkens, Richard van Gaalen en broer Robert. Een mooie mijlpaal voor Hans Mesker die ik graag wil onderscheiden voor 40 jaar lidmaatschap.

Dan ga ik naar de 50 jarige lidmaatschappen. En heb ik voor het eerst een familie onderscheiding.

Rene en Kevin van Oudenaarde

Vader en zoon. Vader Rene moest ook een biertje lusten, maar helaas lukte dat nooit. Een biertje. Vader was talentvol en voetbalde ook vanaf de F junioren voor de club, net als zoonlief, maar ging naar de senioren in een periode dat er veel spelers van buitenaf werden aangetrokken. Ook hij belande in het lange broekenelftal. Bekend om zijn rushes langs de rechter kant die stevast begonnen met ZO. Waarna een lange sprint volgde. Lopen was zeg maar niet zo zijn ding. Bij zijn zoon was dat anders. Die had de longen van een paard. En speelde wel ruim 12 jaar in onze selectie, en is nu actief in wippolder 3. Vader Rene ontmoete zijn vrouw Mea via de club (Amerika reis?) en zette zich ook op andere vlakken in voor de club, net als zijn vader. Hielp bij het organiseren van evenementen of onderhoud aan het park en draait nog steeds op vrijdagavond bardiensten bij de koplopers. Als ik daar de jaren van Opa Piet en andere zoon Roy bij optel kom ik misschien wel op 150 jaar blauwwitte voetbalhistorie. Mooi om hun samen te eren. Kevin voor 25 jaar en Rene voor 50 jaar. Gezamenlijk 75 jaar blauwwitte voetbal historie.

George Kunz

De volgende waar ik het genoeg heb hem te eren voor een 50 jarig lidmaatschap staat eigenlijk liever niet in de belangstelling. Toch is het voor mij prettig om hem te eren voor deze gelegenheid. Ook al in de jonge jeugd begonnen met voetballen bij de club en al op jonge leeftijd toegevoegd aan de selectie. Was de eerste speler in Delft die voetballer van het jaar werd, een mooie titel die destijds echt leefde binnen de stad. De vereniging heeft veel aan hem en zijn vader te danken. Hielpen met het bouwen van 3 voetbalkantines, waarbij zelfwerkzaamheid mogelijk werd gemaakt en waren een hele lange periode hoofdsponsor van de selectie. Buiten dit alles was hij ook nog een periode 2^e penningmeester en mocht ik samen met hem in een bestuur zitten. Ik heb hem daarin leren kennen

als een buitengewoon fijn en integer mens. 50 jaar lidmaatschap is toch een mooie mijlpaal voor George Kunz

Hans de Vries

Ook al 50 jaar lid is de volgende man. Kon best aardig voetballen, maar nog beter hardlopen. Is daarom aansluitend ook jarenlang bij onze partners van atletiekvereniging de koplopers actief geweest. Iets wat meerdere voetballers hebben geprobeerd maar meestal van korte duur. Wandelt tegenwoordig iedere zondag een 20 kilometers met wat vrienden om hen te helpen zich voor te bereiden op de 4-daagse in Nijmegen. Jarenlang als vrijwilliger behulpzaam bij jeugdactiviteiten en lid van de barploeg. Hielp tevens mee met de organisatie van het 100 jarig jubileum. Ook in deze is het mij een genoegen om hem te eren voor 50 jaar lidmaatschap, Hans de Vries.

Henk de Jong

Op de Wall of Fame zal je deze persoon zeker terugvinden, alhoewel ik niet weet op welke leeftijd hij al bij ons speelde. Maar na zijn actieve periode als voetballer was hij actief in diverse besturen en hielp de vereniging vooral op technisch vlak. Was betrokken bij de bouw van meerdere kantines en ook bij de komst van de sporthal. Hiervoor werd hij ook onderscheiden als lid van verdienste. Hedentendagen is hij nog steeds verantwoordelijk voor ons ketelhuis van waaruit de toevoer van een warme douche en de verwarming van het clubhuis wordt geregeld. In ons huidige traject met de komst van een nieuwe doucheinstallatie is hij wederom de voortrekker en draagt hij zorg dat we met de juiste installatie verder kunnen naar de toekomst. Ik wil graag Henk de Jong eren voor 52 jaar lidmaatschap.

Nico van Straaten

Sommige heren komen al langer niet op de club, maar waren onderdeel van de hoge heren van de sv Wippolder. De mensen die er vroeger voor zorgde dat een vereniging bestaansrecht had. Voor mij waren mensen als Jan Krapels, Franz Kraus en deze meneer de mensen die het hart van onze vereniging vormde. Samen met zijn vrouw was hij in de jaren 70 en 80 onmisbaar voor onze club. Is ook lid van verdienste, een titel die hij meer dan verdient. Was actief als scheidsrechter bij zowel jeugd als senioren, maar regelde bovenal alle zaken in en rondom de kantine. Was onderdeel van een aantal besturen, waaronder het bestuur onder leiding van George Kunz sr. Zijn vrouw, die helaas niet meer onder ons is, verzorgde jarenlang de was voor vele elftallen. Ook ik heb wel eens met het schaamrood op mijn kaken een tas gebracht die door de hoeveelheid modder niet meer te dragen was. Met groot respect is het mij een eer om de heer Nico van Straaten te eren voor 50 jaar lidmaatschap.

Dan heb ik nog een familie te eren, wat weergeeft wat voor vereniging we zijn.

De Familie Rossel

Voordat ik verder iets zeg zou ik graag Ruud sr, Ruud jr en Mike naar voren willen. Deze mensen vinden het niet fijn om een podium te krijgen en werken liever voor de club vanuit de schaduw. Het is echter een feit dat deze familie zich al vele jaren enorm inzet voor de vereniging. Of het nu bardiensten betreft, het ondersteunen op evenementen of klusdagen, altijd kon ik een beroep op hen doen. Alle drie speelde ze ook in onze selectie. Mike kort door blessures, maar Ruud jr als middenvelder met een goed inzicht en Ruud sr als snelle linksbuiten of linksbinnen zoals je dat destijds nog had. Ook de vrouw van Ruud sr was jarenlang het hart van het jeugdbestuur met Richard van Gaalen, Henk de Groot en mijn vader Joop. Maar Ruud sr was vooral mijn steun en toeverlaat toen ik als jonge voorzitter mijn eerste stappen zette. Daarvoor ben ik hem nog steeds enorm

dankbaar. Als vereniging mogen we trots zijn op dit soort families die zich verbinden aan de club, en als je aan mij vraagt “wat voor club willen we zijn?” Dan staat hier het antwoord; een club waar de gehele familie zich thuis voelt. Dus met dank voor 25 jaar lidmaatschap voor Mike, 50 jaar lidmaatschap voor Ruud jr en 60 jaar lidmaatschap voor Ruud sr, welke ook nog erelid is, rijk ik jullie graag deze onderscheidingen uit.

Joop Sandbergen

We hebben nog een 60 jaar lidmaatschap te eren. Deze man was een van de oprichters van de carnavalsvereniging van de club, cv de Leutsgoppers. Was ook de voorzitter van de reünisten en is nog steeds een trouw bezoeker van ons 1^e elftal. Daarbij bouwde hij mee aan kantines en was op vele vlakken actief voor de vereniging. Deze man is ook zo’n stille kracht die zich nog steeds wekelijks inzet voor de club. Iedere dinsdag komt hij hier bij de club en ruimt alle troep van het weekend langs de velden op. Leegt de buitenprullenbakken en zorgt dat het gehele sportpark weer netjes is. En hij doet dit altijd vrolijk zingend en al ruim 15 jaar iedere dinsdag. Bescheidde als hij is blijft hij altijd op de achtergrond. Ik heb het over Joop Sandbergen en ook hij is 60 jaar lid van deze club. Hem alleen onderscheiden voor 60 jaar lidmaatschap vind ik te gering voor zijn inzet. Daarom wil ik hem met groot genoegen ook benoemen tot lid van verdienste.

Hans Albersen

Vanavond benoemen we nog 3 mensen tot lid van verdienste. Want deze vereniging kan alleen maar bestaan dankzij de inzet van vrijwilligers. Zonder hen zijn we niets en als bestuur kunnen we zonder hun geen zaken realiseren. Deze persoon kwam bij deze club terecht omdat zijn zoon hier ging voetballen en dat kwam doordat hij hier ging wonen. Verhuisde uit het mooie Voorburg. Heeft een van de meest ondankbare baantjes binnen de vereniging en blijft ondanks alle kritiek dit toch jaar na jaar invullen. Dat hij nog niet de handdoek heeft gegooid vind ik bewonderenswaardig. Alhoewel in zijn geval het beter is het materiaal neer te gooien, want al jaren zorgt hij dat we kleding en balmateriaal voldoende hebben. Namens het bestuur heb ik de eer om Hans Albersen te benoemen tot lid van verdienste.

Walter Hoogervorst

We moeten vanavond een lange adem hebben, maar nog 2 te gaan. De volgende die ik mag eren met het lid van verdienste schap was bestuurslid, draaide vele bardiensten, was scheidsrechter bij jeugd en senioren, zorgde voor onderhoud aan het terrein en droeg bij aan alle verbouwingen van dit prachtige clubhuis. Ook deze man is liever op de achtergrond en vind zijn bijdrage aan alles wat er op de club moet gebeuren niet meer dan normaal. Maar dat is het niet, want als voorzitter zou ik wensen dat ik een blik van dit soort mensen kon opentrekken. Oh ja, dat vergeet ik nog. Hij vertegenwoordigd de club bij uitwedstrijden en staat op zondag aan het hek voor het verkopen van de kaartjes van de wedstrijden van het 1^e elftal. Hij zal het zelf onzin vinden, maar ik vind dat hij het meer dan verdient om lid van verdienste te worden van deze club.

Peter Rothfus

En dan de laatste dan zijn jullie van mij af. Ik ken deze man al een hele lange tijd. Terugdenkend kwam ik uit op de periode dat ik B junior was. Hoe het werkt weet ik niet, maar met sommige mensen hebben je vanaf dag 1 een klik. Deze persoon was ook scheidsrechter en jeugdtrainer. Als grillige aanvaller was hij de nachtmerrie van menig scheidsrechter. Voor de club van enorme waarde. Vulde functies in de barcommissie in, was voorzitter van de carnavalsvereniging, was vicevoorzitter in het bestuur, was grensrechter van ons 1^e elftal en is nog steeds leider van ons 1^e elftal en draait nog steeds mee in de barpoule van de koplopers. Peter is mijn persoonlijke vriend die een belangrijke rol heeft gespeeld in mijn leven. Altijd aan mijn zijde, zonder dat we het altijd eens zijn. Dat noem ik onvoorwaardelijke vriendschap en die is mij zeer dierbaar. Voor al zijn bijdragen aan de club, ook in mindere tijden, is het mij een eer en genoegen om Peter te benoemen als lid van verdienste.