

## J. VERMEULEN.



Het zal ongetwijfeld bij niemand verwondering baren, dat wij in dit Jubileumboekje een kleine ruimte benulden om een enkel woord te wijden aan een van onze trouwste leden den Heer J. Vermeulen.

Niet alleen, omdat Hannes vanaf de oprichting onafgebroken lid onzer vereeniging was, maar meer nog om het feit, hij gedurende al dien tijd tot een onzer beste en meest sympathieke spelers behoorde.

Kort na de oprichting werd hij in het eerste elftal opgenomen en nog steeds toont hij zich daar zijn plaats allerzins waardig. Hoeveel wedstrijden hij reeds voor onze vereeniging heeft gespeeld is helaas niet na te gaan, maar wel weten wij, dat, waarheen men ook trok, of welke plaats hem in het elftal ook werd toegewezen, Hannes was present en speelde zijn partijtje naar behooren. Of men verloor of won, of men een belangrijke, dan wel minder belangrijke wedstrijd speelde, Hannes deed zijn best.

Altijd opgeruimd en paraat waar het gold de belangen onzer vereeniging, hetzij in of buiten het veld, te verdedigen, toonde hij zich steeds vereenigingsman in hart en nieren. Wij hopen dan ook van harte dat het hem nog langen tijd gegeven mag zijn, actief deel te nemen aan het vereenigingsleven, want dergelijke leden houden een vereeniging in stand en maken haar groot.

Behalve Hannes zelf betoonde ook zijn ega zich steeds een oprechte Vriendenschaaraanhangster en het is nog niet zoo heel lang geleden, dat zij zich in haar ijver voor de vereeniging zoover vergat, dat zij zich naast haar echtvriend, welke door het onklaar geraken van v. d. Hurk, als doelverdediger optrad, in het doel opstelde om toch vooral maar te voorkomen dat haar club een nederlaag zou moeten slikken.

Bij ons 20-jarig bestaan brengen wij namens onze geheele vereeniging van harte hulde aan deze beide zoo oprechte Vriendenschaarmenschen en hopen wij dat het hun gegeven mag zijn, nog vele jaren in geluk en voorspoed de verrichtingen onzer vereeniging te volgen en hieraan deel te nemen.