

Een voetballer die al 35 jaar speelt!

Zondag 1 November wordt de heer Drees, lid van V.V.H. 50 jaar. Dit op zich zelf is nu direct geen feit om er melding van te maken, maar de zaak wordt even anders, wanneer iemand op dien leeftijd nog wekelijks achter het bruine monster aanholt. En dat doet de heer Drees, de V.V.H.'er nog steeds met groot enthousiasme.

Toen wij even bij hem aanliepen om in dit verband een praatje met hem te maken, waren z'n eerste woorden: „Ach, 't niets bijzonders; ik word 1 November 50 jaar en ik voetbal nog, tenminste als je 't voetballen wilt noemen!”

In het seizoen 1907—1908, toen V.V.H. voor het eerst aan de competitie van den H.V.B. deelnam, maakte Drees deel van het eerste elftal dier vereeniging uit. Aanvankelijk speelde hij rechtshalf, daarna rechtsback en thans linksback.

Tal van jaren wist Drees zich in het eerste elftal te handhaven, doch de laatste 12 jaar speelt hij met andere „oudjes”, onder wie er zijn, die ook al over de 40 jaar zijn, in het tweede elftal.

„En ik speel er prettig in”, aldus de heer Drees, „zooals trouwens iedereen zal moeten beamen, die in V.V.H. speelt. Bij ons wordt het spel louter gespeeld om het spel. Daarom en ook omdat we liever niet in den middag spelen, hebben we nooit getracht in de K. N. V. B. te komen. De hoogste plaats welke we ooit in den H.V.B. bezet hebben, was de tweede in de eerste klas van dien bond. Dat was een hoogte, waar we destijds duizelig van werden!”

„Hebt u ook in het bestuur van V.V.H. gezeten?”

„Ja, ongeveer 10 jaar ben ik voorzitter geweest. In dien tijd heb ik kunnen zien dat het baantje van penningmeester in onze club geen sinécure is want het vereischt heel wat om alleen van contributie en enkele donaties rond te komen”.

„En denkt u er al over om op te houden met voetballen?”

„Ik denk dat ik na dit seizoen de voetballspullen maar opberg. 't Is mooi genoeg geweest, vindt u niet?”

We moesten dit beamen, doch toen we bij het afscheidnemen zeiden, dat we het niets vreemd zouden vinden, als hij er nog een of meer seizoenen zou bijteekenen, waren zijn woorden al minder overtuigend.