

VEVO INSIDE

JUBILEUM MAGAZINE v.v. VEVO 1950-2025



AL 75 JAAR MEER DAN EEN CLUB

Waar een klein dorp, groot in kan zijn

GEFELICITEERD VEVO MET JULLIE 75STE JUBILEUM!



Als hoofdsponsor van het eerste elftal feliciteren wij v.v. VEVO van harte met dit bijzondere jubileum.

Waarom onze band zo sterk is? Omdat VEVO draait op inzet, energie en een hechte club mensen. Precies de waarden waar wij als duurzame installateur ook voor staan.

En laten we eerlijk zijn: sportieve energie is misschien wel de mooiste die er is — lokaal opgewekt, met volle overtuiging.

VEVO proficiat, op naar nog vele mooie seizoenen!



JUBILEUM ACTIE!

*Exclusief voor De Blauwe
Leeuwen!*

Ben jij speler of fan van VEVO? Dan hebben we goed nieuws: **jij krijgt 10% korting op een airco van Zonsimpel!**

Zo kom je de zomerstop koel en comfortabel door – of je nu aan het herstellen bent van een spannend seizoen of van een zonnige zaterdag langs de lijn.

Bestel vóór 1 september 2025 en geef bij je aanvraag de actiecode **75JAARVEVO** door.

Laat de temperatuur maar stijgen, jij blijft koel.



☎ 085 - 782 7127
🌐 info@zonsimpel.nl

www.zonsimpel.nl

WELKOM!



Wat leuk dat je dit jubileummagazine in handen hebt! We vieren iets bijzonders: VEVO bestaat 75 jaar. Al driekwart eeuw is onze club dé plek voor iedereen met een linkje naar Veessen, Vorchten of Marle – of je er nou woont, er vandaan komt of gewoon een warm hart voor de regio hebt.

In dit magazine nemen we je mee terug in de tijd, naar 1950, toen onze club werd opgericht. Inmiddels zijn we heel wat jaren, doelpunten en derde helften verder – en nog altijd draait VEVO om veel meer dan alleen voetbal. Het gaat om samen zijn, om verhalen delen, om het dorp. Om alles wat het leven hier mooi maakt.

We halen herinneringen op, laten zien waar VEVO nu staat en we kijken vooruit. Want VEVO is nog lang niet klaar. We gaan door, op weg naar de 100!

Veel lees- en kijkplezier gewenst – en wie weet tot snel op Sportpark de Noord in Veessen!

De redactie,

Wim, Remi, Hugo en Martin



COLOFON

Voetbalvereniging VEVO

Sportpark de Noord

Veesser Enkweg 39
8194 LK Veessen

0578 - 631359
info@voetbalverenigingvevo.nl

www.voetbalverenigingvevo.nl

Aan dit jubileum magazine werkten mee:

Redactie - Wim van Bessen, Remi Balster, Hugo Rakhorst en Martin Hogeboom

Drukwerk - Koninklijke Van Der Most, Heerde

Oude foto's - diverse leden en historisch archief
Drikus Weijenberg

Luchtfoto - Ronald Bronsink

Vormgeving posters - Simone Wessel



***Autoschade Berghorst
feliciteert v.v. VEVO met
het 75 jarig jubileum***

AUTOSCHADE BERGHORST

berghorst.nl HEERDE

AUTOSCHADE

AUTORUITEN



AUTOPOETSEN

AUTOWASSEN

VOORWOORD



VEVO bestaat 75 jaar – een mijlpaal om trots op te zijn! Dit vieren we met een jubileummagazine en feestelijkheden op 27 en 28 juni 2025.

In al die jaren is er veel gebeurd: kampioenschappen, promoties, jeugdteams die bekere wonnen en onvergetelijke derby's van VEVO 1 tegen clubs uit de gemeente Heerde. Maar we denken ook aan de leden die we moesten missen, soms veel te vroeg. De recente escalatie heeft ons geraakt, maar als vereniging vinden we telkens weer de kracht om samen verder te gaan.

VEVO is meer dan voetbal: we zijn een ontmoetingsplek in de Veessense gemeenschap. Sportcafé De Blauwe Leeuw is er niet alleen voor sport, maar ook voor kaart-, bingo- en dartavonden, en wordt steeds vaker gebruikt door andere verenigingen en organisaties.

Mijn eigen VEVO-verhaal begon eind jaren zestig, als jongetje van zes op het veld aan de Hogeweg – toen nog een weiland van melkboer Jaap Draaijer. In 1977 verhuisden we naar de huidige locatie, waar sindsdien veel is verbeterd, met als hoogtepunt het kunstgrasveld in 2014. Dankzij inzet van vrijwilligers en steun van de gemeente ligt sportpark De Noord er prachtig bij.

Met trots tellen we weer jeugdteams, vier mannen- en één vrouwenteam, én een fanatieke 40+ groep op donderdagavond. Ook onze sponsors, 'Vrienden van VEVO' en steunende leden zijn van onschatbare waarde. Dankzij hen blijven we groeien en investeren in jeugd en accommodatie.

Ik wens u veel lees- en kijkplezier met dit jubileummagazine vol herinneringen. Namens het bestuur dank ik iedereen die dit 75-jarig jubileum mogelijk heeft gemaakt.

Harry Rakhorst - Voorzitter vv VEVO



HET BESTUUR VAN VEVO



De oorsprong van VEVO

In de jaren dertig van de vorige eeuw werd er al serieus gevoetbald in Veessen en Vorchten. Toen nog onder de naam V.V.C., een club die haar wedstrijden speelde in beide dorpen. De vereniging had slechts een kort bestaan, maar liet toch een spoor achter. Van het felgekleurde rood-gele shirt is zelfs nog een exemplaar bewaard gebleven – een tastbare herinnering aan een eerste poging tot georganiseerd dorpsvoetbal.

Toen V.V.C. verdween, verdween het voetbal niet. Integendeel: buurtteams speelden fanatiek tegen elkaar op een plek die bekendstond als 'Het Kikkersgat'. Maar het bleef kriebelen. Het verlangen om weer een echte club op te richten, om met trots in competitieverband te spelen, groeide langzaam maar gestaag.



Het was Jan Veerman die de eerste stap zette. Op een vrijdagavond, 21 april 1950, kwam een groep enthousiastelingen samen in café Tempelman. Daar, waarschijnlijk al onder het genot van een biertje, werd de basis gelegd voor wat v.v. VEVO zou worden. Een nieuwe club voor Veessen en Vorchten, met als kleuren blauw en wit. Die avond gaven 19 mannen zich direct op als spelend lid.

Een bestuur werd gevormd: Gait Docter, Jaap Draaijer, Berend van Werven, Jo Jalink en Willem van Werven sr. – ook wel bekend als de Zalker boer. Op 30 juni 1950 werd de oprichting officieel bekrachtigd, inclusief de vaststelling van de eerste statuten en het huishoudelijk reglement. Opmerkelijk is dat in die documenten staat dat de vereniging zou bestaan voor een periode van 29 jaar en 11 maanden. Als dat zo was gebleven, had VEVO op 21 maart 1980 opgehouden te bestaan. Gelukkig dacht niemand daaraan – en zouden de decennia die volgden juist de bloei van de club laten zien.

Het eerste veld, de eerste wedstrijd

Voor wedstrijden was een veld nodig, en dat kwam er. Melkboer Jaap Draaijer stelde een stuk land aan de Hogeweg beschikbaar. Op 26 augustus 1950 werd het veld officieel geopend.



In optocht, onder begeleiding van muziekvereniging VIVO, trok men van café Tempelman naar de nieuwe locatie. Daar knipte burgemeester Schade van Westrum een oranje lint door, en VEVO was écht begonnen.

Er werd die dag een vriendschappelijke wedstrijd gespeeld tegen v.v. Heerde 2. De duisternis viel vroeg in, dus de wedstrijd werd bij een 3-3 stand gestaakt. Maar het was duidelijk: VEVO was geboren. Arend Klomp had die dag het eerste én tweede doelpunt uit de clubgeschiedenis gemaakt. Ab Alberts voegde daar het derde aan toe. Een spontane inzameling onder de toeschouwers leverde f 64,- op – het begin van de clubkas.



Het eerste seizoen: 1950/1951

Op 24 september 1950 begon VEVO met twee seniorenteams aan de competitie. Het eerste elftal verloor de openingswedstrijd met 3-1 van KHC 3, terwijl het tweede elftal juist met 3-1 won van IJsselboys 2 uit Wijhe. VEVO 1 eindigde het seizoen op de zevende plaats, VEVO 2 op de negende.

Een jaar later kwam er versterking: vijf spelers van buitenaf – waaronder vier van v.v. Heerde en één van v.v. Wijhe. Dat bleek een schot in de roos, want VEVO 1 werd in 1952 kampioen. Een foto uit dat jaar laat trotse mannen zien in blauwe shirts, poserend naast bestuursleden en begeleiders. Namen als Gersen, Van Werven, Dokter en Bekamp sieren de lijst – helden van het eerste uur.



1951-1952 "VEVO" KAMPIOEN 2^e KL. K.N.V.B. AFD. ZWOLLE

ACHTERSTE RIJ V.L.N.R. G. V. BESSEN, W. GERSEN, W. V. WERVEN, B. WIJENBERG,
 E. STEENBERGEN, G.W. DOKTER, J. HUYGEN, W. DE GRAAF, J. BARTELINK, J. DRAAIER,
 VOORSTE RIJ V.L.N.R. J. TEN HOVE, A. TEN BUSSCHEM, A. ALBERTS, J. VEERMAN,
 H. V. GELDER, A.J. KLOMP, R. TEN HOVE, H. BARTELINK, E. BEKAMP.



VEVO 2 in 1952

De jeugd maakt haar opwachting

Ook de jeugd liet van zich horen. Op 14 oktober 1950 speelde het A-juniorenteam zijn allereerste wedstrijd en won met 3-1 van Heerde A. Helaas bleek het een zware competitie; die overwinning bleef de enige dat seizoen. Er werd nog één keer gelijkgespeeld, de rest ging verloren. De nederlaag van 23-0 tegen Hattem was pijnlijk, maar de jongens lieten zich niet ontmoedigen. Drie weken later hielden ze dezelfde tegenstander op slechts 0-5 – volgens de krant “De Homoet” mede dankzij scheidsrechter Arend Klomp.

Spelers als Jan Wijenberg, Willem van Werven, Wim Logt en Dick Velthuis behoren tot die eerste lichte jeugdspelers. Vaak moesten ze dubbel aan de bak: op zaterdag speelden ze bij de A-junioren, en op zondag bij het tweede elftal.



VEVO B in 1968

Ruilformulieren en stopperspil

Voor de competitie- en bekerwedstrijden moest er door beide verenigingen een ruilformulier ingevuld worden. Onderstaand de formulieren van de eerste wedstrijd van VEVO 1 tegen KHC 3 (1-3 verlies) en VEVO 2 tegen IJsselboys 2 (3-1 winst). Zo zien we bij VEVO 1 namen als Gerrit Jan van de Scheer, Johan ten Hove, Jan Veerman, Arend Klomp en Ab ten Busschen. Bij VEVO 2 stonden mannen als Willem van Werven Jzn, Hans Eerligh en Hendrik Langevoord (de aanvoerder) op het veld. Zij vormden samen de eerste generatie VEVO-voetballers die de club écht tot leven brachten.



Leuk is om te zien hoe toen het spelsysteem was. Waar we nu praten over systemen als 4-3-3 of 4-4-2, speelde men destijds het klassieke stopperspilsysteem. In dit systeem werd de centrale middenvelder (spil genoemd) een linie naar achteren gezet (stopperspil genoemd). Hierbij ontstond het 3-2-5 systeem, ook wel het WM-systeem genoemd. De rechts- en linksbinnen stonden dan iets teruggetrokken en speelden tegen de "kanthalfs" (rechter- en linkermiddenvelder)

En zo begon het allemaal. Met een idee in een dorpscafé, een weide aan de Hogeweg en een groep mannen met liefde voor het spel. Wat begon als een simpel idee om samen te voetballen, groeide uit tot een vereniging die al 75 jaar lang het kloppende hart vormt van Veessen en Vorchten. Een club met verhalen, herinneringen en een veelbelovende toekomst.

Door Wim van Bessen

Competitie-nummer
RUILFORMULIER. 1

Naam van de Vereniging: **VEVO I**
Wedstrijd: **KHC III** tegen: **KHC III**
Datum: **24-9-1950**
Gespeeld op het terrein van de Vereniging: **KHC III**
Uitslag: **1-3** in het voordeel van: **KHC III**

Gestaakt _____ minuten vóór tijd, door _____ wegens _____ bij de stand _____

Scheidsrechter: **J. de Busschen** (lid van) _____
Grensrechters: **W. van Werven** (lid van) _____

No. van de betaalde
Doelverdediger: **29** **C. H. de Scheer**
Rechts-achter: **30** **M. van Werven**
Links-achter: **31** **H. Eerligh**
Rechts-midden: **32** **H. Langevoord**
Spil: **33** **A. Klomp**
Links-midden: **34** **G. J. van Hove**
Rechtsbuiten: **35** **J. ten Hove**
Rechtsbinnen: **36** **H. Langevoord**
Midden-voor: **37** **A. Klomp**
Linksbinnen: **38** **J. ten Hove**
Linksbuiten: **39** **H. Langevoord**
Aanvoerder van bovenstaand elftal: **C. H. de Scheer**
Vervangen spelers: _____

(Handtekening van de aanvoerder van het bovenopgegeven elftal)
(Handtekening van de aanvoerder van de tegenpartij)
(Handtekening van de secretaris van de vereniging, die het formulier ontvangt en het aan het Bonds-bureau toezendt)

Namen van de spelers, volledig in te vullen met voorletters en eventuele schuilnamen. Duidelijk schrijven v.o.w.
Indien terzake wordt afgehandeld, dan niet per formulier, doch per afzonderlijk schrijven. Het is verkiemd, vanden of zulz door concul of tebedrechter geschiedde.

Mededelingen omtrent gegeven waarschuwingen aan en uit het veld zenden van spelers moeten aan de achterzijde van dit formulier worden gedaan.

Competitie-nummer
RUILFORMULIER. 2

Naam van de Vereniging: **VEVO II**
Wedstrijd: **VEVO II** tegen: **IJsselboys II**
Datum: **24-9-1950**
Gespeeld op het terrein van de Vereniging: **VEVO II**
Uitslag: **3-1** in het voordeel van: **VEVO II**

Gestaakt _____ minuten vóór tijd, door _____ wegens _____ bij de stand _____

Scheidsrechter: **H. Langevoord** (lid van) _____
Grensrechters: **W. van Werven** (lid van) _____

No. van de betaalde
Doelverdediger: **19** **M. van Olfelden**
Rechts-achter: **20** **M. Bond**
Links-achter: **21** **M. van Werven**
Rechts-midden: **22** **H. Langevoord**
Spil: **23** **H. Langevoord**
Links-midden: **24** **H. Langevoord**
Rechtsbuiten: **25** **H. Langevoord**
Rechtsbinnen: **26** **H. Langevoord**
Midden-voor: **27** **H. Langevoord**
Linksbinnen: **28** **H. Langevoord**
Linksbuiten: **29** **H. Langevoord**
Aanvoerder van bovenstaand elftal: **H. Langevoord**
Vervangen spelers: _____

(Handtekening van de aanvoerder van het bovenopgegeven elftal)
(Handtekening van de aanvoerder van de tegenpartij)
(Handtekening van de secretaris van de vereniging, die het formulier ontvangt en het aan het Bonds-bureau toezendt)

Namen van de spelers, volledig in te vullen met voorletters en eventuele schuilnamen. Duidelijk schrijven v.o.w.
Indien terzake wordt afgehandeld, dan niet per formulier, doch per afzonderlijk schrijven. Het is verkiemd, vanden of zulz door concul of tebedrechter geschiedde.

Mededelingen omtrent gegeven waarschuwingen aan en uit het veld zenden van spelers moeten aan de achterzijde van dit formulier worden gedaan.

SPORT IN BEELD

Het busongeluk

Op 9 november 1969 op weg naar de uitwedstrijd tegen RKO in Rutten, botste de bus met spelers, begeleiders en supporters van VEVO op de Kerkdijk tegen een boom door een mechanisch mankement aan de bus. Met uitzondering van bestuurslid Willem van Werven, die met een gebroken onderbeen in het ziekenhuis werd opgenomen, vielen de verwondingen van de overige passagiers en de chauffeur mee.

's Avonds bij "Sport in Beeld" werd het ongeluk gemeld en zo werd VEVO voor het eerst (en misschien wel voor het laatst) op de landelijk televisie genoemd. De KNVB gaf VEVO 2 weken vrij in competitieverband, zodat de spelers van hun verwondingen konden herstellen.

Het kampioenschap van 1971

21 maart 1971 – een dag om nooit te vergeten in Veessen.

VEVO 1 kroonde zich tot kampioen in de 3e klasse A van de Zondagafdeling Zwolle. Niet op eigen veld, maar na een zinderende beslissingswedstrijd in Dalfsen tegen Scheerwolde. Na 90 minuten stond het nog 0-0, maar in de verlenging werd Gerrit van Oene de held van de dag: 1-0!

En dat terwijl het seizoen daarvoor nog een sportieve ramp was – slechts 2 overwinningen en een doelsaldo om te huilen. Met een jonge ploeg, nieuwe trainer Jan Bijsterbosch en frisse energie begon VEVO in 1970/71 aan een missie tot eerherstel. En met succes.



De kampioenen van '71

Staan achterste rij: Freddy van de Beek, Gerrit Groot Roessink, Jaap Draaijer, Steven van Marle, Willem van Werven

Staan middelste rij: Jan Bijsterbosch, Ap Broekhuis, Roef van Gelder, Jo Zernitz, Wim de Graaf, Ferdinand Draaijer, Dieks ten Hoven, Wim Eilander, Bats Hogeboom, Teun Hogeboom, Jan van Egteren

Gekniel voorste rij: Jan Dokter, Wim van Bessen, Gerrit van Oene, Jan Littink, Jan de Graaf, Jan Dijkamp, Joop Zernitz, Kees Dokter, Teun de Haan.

Een competitie met karakter

De competitie was op zijn zachtst gezegd bijzonder. Met maar 10 ploegen was het aantal wedstrijden beperkt, maar de tegenstanders des te kleurrijker. Wat te denken van Vollenhove 2 en KHC 3, of Rohda Balkbrug – een team uit een tbs-kliniek, compleet met bewaking langs het veld. Of The Swallow uit Steenwijkerwold, waar de uitwedstrijd garant stond voor sfeer, vuur en flink wat decibellen.

VEVO begon het seizoen furieus, met klinkende overwinningen en monsterscores (zoals 12-2 tegen Rohda B en 10-3 tegen KHC 3). Toch liep het niet altijd op rolletjes. Tegen Kuinre waaide het zó hard dat de ballen als raketten in het doel vlogen: 7-1 verlies. “Een koploper onwaardig,” schreef iemand later. Gelukkig herpakte het team zich snel.

Na 18 wedstrijden stonden VEVO en Scheerwolde precies gelijk. Een beslissingswedstrijd moest de doorslag geven. En die viel dus in het voordeel van de blauwwitten uit Veessen.

Ook de beker mee naar huis

Alsof dat niet genoeg was, werd ook nog de beker binnengeharkt. In de halve finale opnieuw winst op Scheerwolde (1-0), en in de finale een overtuigende 4-1 tegen Hoonhorst 2. Dubbel feest!

Bijzonder detail: Gerrit van Oene scoorde in totaal 36 goals dat seizoen. En ja, hij speelde bij VEVO vanwege de liefde – zijn verkering met Finie, de dochter van elftalcommissielid Jo Zernitz, had ook zo zijn invloed.

Een kampioenschap met veel verhalen en nog meer doelpunten. Een seizoen dat vierenvijftig jaar later nog altijd leeft.

SEIZOEN 2015/2016



VEVO schrijft geschiedenis

Het seizoen 2015/2016 werd legendarisch: onder trainer Alex Hengeveld promoveerde VEVO 1 voor het eerst naar de 3e klasse zaterdag.

Met een derde plek in de competitie, 46 punten uit 22 wedstrijden en 76 doelpunten (waarvan 33 van Jeroen Bronsink) plaatste VEVO zich voor de nacompetitie.

In de eerste ronde werd Kesteren verslagen: 2-2 uit, 3-0 thuis. In de beslissende ronde tegen VCA uit Sint Agatha werd het echt spannend. Na een 2-1 zege uit met doelpunten van Dani Draaijer en Roald van Bessen volgde een spectaculaire thuiswedstrijd: VCA kwam drie keer op voorsprong, maar dankzij een hattrick van Bronsink en twee goals van invaller Wesley Toorn werd het 5-3.

Promotie binnen – en een feest dat nog lang werd herinnerd in Veessen.

Na 66 jaar maakt VEVO stap omhoog

Stefan Vlieger
Veessen

66 jaar hebben ze er in Veessen op moeten wachten, maar eindelijk is het zo ver. VEVO promoveert voor het eerst in de historie naar de derde klasse, na 120 minuten voetbal tegen VCA: 5-3.

De 1-2 zege van vorige week in Sint Agatha was 'een beetje tricky', zoals trainer Alex Hengeveld het na afloop noemt. „Een gelijkspel was misschien beter geweest, want dan hadden we vandaag moeten.”

Het duurt lang voordat VEVO de winst zaterdag binnen heeft. Al na zes minuten ligt de bal achter VEVO-doelman Rik van Putten, ook na de pauze moet de thuisploeg een achterstand wegwerken. Dat lukt dankzij twee doelpunten van Jeroen Bronsink.

„De spanning was ons in het begin wat veel”, aldus Hengeveld. Door de late 2-3 van de Brabantse bezoekers moet er worden ver-

noemd, mist dit seizoen geen minuut. Dat doet hij trouwens al ruim twee decennia nauwlijks. „Ik heb het toevallig deze week nog even opgezocht. Op 9 augustus-

De mix tussen jong en oud is ook goed. Al ben ik wel veruit de oudste, de volgende is acht jaar jonger. Dat houdt je jong, hè”, knipoogt hij.

Blijdschap bij de 38-jarige routinier Gerben van der Scheer na de historische promotie van VEVO. FOTO HENRI VAN DER BEEK

Van een hobbelig veld tot een echt sportpark

Wie erbij was in 1950, zal het zich nog levendig herinneren: het voetbalveld aan de Hogeweg. Een écht veld kon je het nauwelijks noemen. Het was eigendom van melkboer Jaap Draaijer, aan de kleine kant met wat hobbels in het midden. Voor elke wedstrijd moest eerst het paard van Draaijer worden weggehaald. Dat stond vaak te grazen op het veld, alsof ook het dier deel uitmaakte van de club. En eerlijk is eerlijk: dat voelde ook een beetje zo.

Langs één kant stond de oude schuur van de familie Meijer. Zo dicht op de zijlijn, dat toeschouwers hun benen moesten intrekken als de bal aan die kant kwam. Er waren geen kleedkamers – VEVO spelers verkleedden zich in een bakhuisje, de tegenstander in een oude grupstal. Douches waren er niet, wassen ma de wedstrijd deden we buiten, onder een koude kraan. Geen luxe, maar je leerde er wel tegen een stootje kunnen.

Eind jaren '60 wisten we een afgedankte keet op de kop te tikken. Die richtten we eigenhandig in met twee kleedkamers, een scheidsrechtershok en zelfs een klein snoepwinkeltje. De "douches" waren een koperen buis met een paar gaatjes waar koud water uit kwam – zelfs dat voelde als vooruitgang.

Helaas zijn er amper foto's van oude locatie bewaard gebleven. Maar om toch een indruk te geven, hieronder 2 plaatjes. Geheel in 2025-stijl is 1 van de 2 gemaakt met A.I. Je mag raden welke dat is...





Maar hoe vertrouwd ook, het veld begon ons tegen te werken. Het voldeed niet meer aan de eisen. In 1972 schreef scheidsrechter Godding er zelfs een kritische column over in de Zwolsche Courant. Toch speelden we door – met liefde, met trots. Totdat in 1974 een kans zich aandeed: de gemeente wilde meewerken aan een nieuw sportpark aan de Veesserenkweg.

De voorwaarde: zij leverden het materiaal, wij bouwden alles zelf. Typisch VEVO. In 1975 kwam het akkoord, en in 1977 trokken we in. Sportpark De Noord was een feit – met kleedkamers, kantine, bestuurskamer, én een biljartvlakke grasmatt. Geen paard meer aan de zijlijn, maar nog steeds dezelfde VEVO-spirit.



De maandagmorgenploeg alias “De Kabouters” zorgt er elke week voor dat het complex er weer spik en span bij ligt

En de onvergetelijke opening

Een van de grootste veranderingen aan het sportcomplex van VEVO in de afgelopen jaren was zonder twijfel de komst van kunstgras. Waar het jarenlang vooral bij hoop en goede moed bleef, kwam daar in 2013 eindelijk beweging in. VEVO vond dat het als Heerder club niet achter kon blijven bij SEH, Heerde en WZC, waar al enthousiast op kunstgras werd gevoetbald. En dus trokken we op 15 oktober 2013 met spandoeken en clubhart naar het gemeentehuis. Een ludieke, maar serieuze actie: ook VEVO wilde kunstgras! Het bleek niet voor niets. Op 5 mei 2014 begonnen de werkzaamheden en in september van datzelfde jaar was het zover: het kunstgrasveld werd officieel geopend, voorafgaand aan de wedstrijd VEVO - Veluwe Boys.



Die wedstrijd liep – laten we eerlijk zijn – niet helemaal zoals gehoopt. Een rode kaart in de eerste minuut en uiteindelijk een pijnlijke 0-9 nederlaag... Het kunstgras was nog even wennen. Maar die tijd ligt inmiddels ver achter ons. Het veld is nu niet meer weg te denken bij VEVO. Regen? Geen probleem. Geen modderige velden of afgelaste trainingen meer. Alleen bij stevige vorst is het nog even oppassen geblazen – ook kunstgras wordt dan hard en glad. Maar verder: altijd een strak veld, en dat is goud waard.

Kortom, wat begon met een protestactie, is uitgegroeid tot een vaste waarde binnen onze club – en een stukje VEVO-geschiedenis waar we trots op kunnen zijn.



Toen en nu het kloppend hart van de club



De kantine van VEVO: in de loop van de jaren al vaak verbouwd en veranderd van indeling. Maar wat onveranderd blijft, is de gezelligheid. Op zaterdagen een verzamelplek voor voetballers en supporters, die voor- en nabeschouwen. Voor sommigen bijna hun tweede huiskamer. Ook op donderdagavond, na de trainingen van de selectie, de dames en de ouwe bikkels, borrelt het van de gezelligheid. Volgens velen de mooiste avond van de week

En ook buiten de voetbal om bruist het hier. Maandelijks bingo's, feesten, kaartavonden en dartoernooien zorgen ervoor dat er altijd wel wat te doen is. Zelfs als er geen bal rolt. Nou ja, wellicht een bingo- of een bitterbal.



Interview met Harmen Overmeen

Iedereen die wel eens een wedstrijd van VEVO bezoekt, kent hem: Harmen, hét gezicht van de kantine. Of het nu gaat om een kop koffie op zaterdagochtend, een broodje bal in de rust of een drankje na de wedstrijd – Harmen staat er. Al jarenlang is hij een vaste waarde binnen de club, en voor velen is de derde helft zonder zijn gastvrijheid nauwelijks voor te stellen.

In dit jubileumjaar zetten we natuurlijk ook de mensen die achter de schermen het kloppende hart van VEVO vormen in de schijnwerpers. We spraken Harmen onder andere over zijn betrokkenheid bij de club en de gezelligheid in de kantine van VEVO

Harmen, kun je je eerst even kort voorstellen en hoe ben je bij VEVO terecht gekomen?

“Ik ben Harmen Overmeen, geboren in '76 en het zoontje van de slager. Vroeger was ik werkzaam bij restaurant De IJsselhoeve en restaurant IJsselzicht in Veessen, waar ik ook stamgast was. Een jaar of 6 geleden ben ik bij VEVO terecht gekomen door de jongens van VEVO die op vrijdag- en zaterdagavond bij IJsselzicht kwamen om een biertje te drinken. Bij VEVO was er destijds namelijk een tekort aan vrijwilligers in de keuken waardoor de keuken



eigenlijk moest sluiten. Ik vind dat een voetbalvereniging niet zonder keuken kan, daarom ben ik hier in de keuken gaan staan. Omdat ik al ervaring in de horeca had, deed ik na de tweede of derde keer de bar er ook al bij.”

Er kan dus wel gezegd worden dat Harmen de redder in nood voor VEVO is geweest.

Hoe ziet een typische wedstrijddag er voor jou uit?

“Dat verschilt nog al, maar als VEVO 1 een derby speelt dan ben ik ’s ochtends om 07:30 uur op het sportpark en ga ik ’s nachts rond 01:00 uur weer weg. Op zo’n dag ben ik de vliegende keep, om maar even in voetbaltermen te blijven. Ik ga er altijd vanuit dat ik de vrijwilligers op de juiste plek heb ingepland, maar als dat niet voldoende is dan spring ik bij waar nodig is. Aan het einde van de zaterdag check ik altijd wat er is verkocht en aan de hand daarvan ga ik op zondag kijken wat er besteld moet worden.”

Wat zijn de grootste uitdagingen om een kantine te runnen?

“Zo goedkoop mogelijk inkopen en zoveel mogelijk winst maken,” zegt Harmen met een knipoog.

Zijn er nog meer vrijwilligers betrokken in het runnen van de kantine?

“Zeker. Ik doe niks alleen. Zonder de hulp van andere vrijwilligers ben en kan ik niks.

Worden er nog andere activiteiten georganiseerd in de kantine?

Eén keer in de maand wordt er een klaverjas- en jokertoernooi georganiseerd. Daarnaast is er elke eerste vrijdag van de maand een bingo in Sportcafé ‘De Blauwe Leeuw’, zoals de kantine van VEVO ook wel wordt genoemd. Wat mij betreft zijn alle activiteiten een uitstekend succes, het record staat op 98 personen! Het klaverjassen en jokeren staat onder leiding van Jan Sellis, de bingo staat onder leiding van Dirk Scholten en mij. Zonder Jan en Dirk worden deze activiteiten niet georganiseerd, dus hier ben ik heel blij mee en heel zuinig op!

Heb je nog wat kantine cijfers voor ons?

In 2024 zijn er in totaal 1078 kratten bier verkocht (620 Heineken en 458 Grolsch). Tijdens de derby tegen SEH zijn de meeste kratten verkocht, 156 stuks! Jaarlijks heeft VEVO ook een worstenactie, in 2024 zijn er ruim 2000 worsten verkocht tijdens de worstactie. Daarnaast waren er 640 bezoekers bij de bingo in 2024 en hebben er in totaal ruim 11500 pin transacties plaatsgevonden. Een broodje bal mag natuurlijk niet ontbreken in een voetbalkantine, in 2024 zijn er ruim 800 van verkocht.

Welke drankjes zijn de hardlopers in de kantine?

Met stipt op één staat bier natuurlijk. De Apple Bandit voor de dames doet het ook niet slecht en de mixdrankjes doen het ook erg goed. Qua mixdrankjes zijn de Baco’s en de Jägerbombs het populairst. Voor de mensen die niet weten wat een Jägerbomb is: dit is een klein scheutje Red Bull met een klein flesje Jägermeister, welke in één teug opgedronken dient te worden. Normaalgesproken is dit drankje erg populair tijdens de après-ski, maar inmiddels is dit drankje ook niet meer uit de VEVO-kantine weg te denken. Naast deze alcoholische versnaperingen zijn er ook genoeg drankjes en (gezonde) snacks voor de jeugd, welke erg in trek zijn.

Wat zijn jouw leukste momenten in de VEVO kantine?

Als kantinebeheerder zie en hoor je heel veel, maar daar ga ik verder geen uitspraken over doen, zegt Harmen met een grijns op zijn gezicht.

Vrijwilligers keuken gezocht

In onze kantine hebben we op zaterdagmiddagen tekort aan vrijwilligers in de keuken!



Gezocht:
Vrijwilligers achter
de frituur en loket.

**WIJ
ZOEKEN
JOU**

We hebben zo'n leuke en gezellige club, daar moeten toch mensen zijn die ons kunnen helpen

Voor meer informatie en nog liever opgave, stuur Harmen een berichtje of zoek hem op in de kantine Harmen - 0628204731



TRAINERS

Meer dan een passant...

Een trainer is een passant, zoals een uitdrukking luidt. En in het 75-jarig bestaan van v.v. VEVO zijn er diverse trainers gepasseerd.

Bij de start van v.v. VEVO was Jan Bartelink de eerste trainer. Hij staat op de kampioensfoto van het seizoen 1951/1952. Daarna worden genoemd: A. Meekers, Klaas Veldkamp, Gerard Wolf, Wim Voskamp, Jan Rorije. Welke periode zij precies trainer zijn geweest hebben we niet kunnen achterhalen.

Maar van deze trainers is dat wel bekend:

Jan Bijsterbosch	1970/1973
Henk Schrijvers	1976/1978
Gerrit Kuiper	1978/1979
Henk Dijkgraaf	1979/1982
Ab Liefers	1982/1984
Wim Bleijenberg	1984/1988
Henk van de Put	1988/1990
Rein van Bessen	1990/1993
Klaas Nieuwenhuis	1993/1995
Gerrit Kuiper	1995/1998
Tonny Krijn	1998/2000
Gerrit van Leeuwen	2000/2001
Ben Temmink	2001/2003
Gerard van Schoonhoven	2003/2005
Bert Visser	2005/2008
Gerben Blok	2008/2012
Roberto Tuinstra	2012/2014
Alex Hengeveld	2014/2017
Jate Leerdam	2017/2021
Alex Hengeveld	2021/2024
Kristian Oude Voshaar	2024/2025



Wim Bleijenberg



Jate Leerdam



Henk Dijkgraaf



Bert Visser



Alex Hengeveld

Lang voor het mainstream was



1 van de eerste vrouwenteams

Bij VEVO in Veessen lopen we al decennia voorop als het gaat om vrouwenvoetbal. Lang voordat het landelijk aan populariteit won, stonden er op ons veld al dames hun mannetje. Met trots kunnen we zeggen dat VEVO al sinds jaar en dag met een vrouwenteam actief is in de competitie – en dat is geen vanzelfsprekendheid.

In het seizoen 1986/1987 was het zelfs zo'n succes dat we met twee vrouwenteams deelnamen. VEVO 2, dat het seizoen daarvoor nog als meisjesteam speelde, eindigde knap als vijfde met 24 punten uit 30 wedstrijden. VEVO 1 volgde op de voet, met slechts één punt minder, op een zesde plek.

Op de foto linksboven zien we één van de eerste vrouwenteams van VEVO, vastgelegd op een bijzonder moment: de uitreiking van gloednieuwe shirts, geschonken door de familie Rorije uit Wapenveld – de ouders van speelster Gerda Smit-Rorije (zittend, tweede van rechts). Zulke betrokkenheid van ouders en supporters typeert de hechte gemeenschap rondom de club.

Natuurlijk kende het vrouwenvoetbal bij VEVO ook zijn uitdagingen. Soms was het lastig om een volledig team op de been te brengen en ontbrak er een dameselftal. Maar gelukkig is dat de afgelopen jaren niet meer het geval geweest. Sterker nog – het team presteert al een aantal seizoenen uitstekend en heeft meerdere keren het kampioenschap weten te behalen.

Ook dit seizoen staat ons vrouwenteam weer fier bovenin de ranglijst. Een mooie beloning voor de inzet, het talent en het doorzettingsvermogen van al die speelsters die samen het vrouwenvoetbal bij VEVO zo'n rijke geschiedenis hebben gegeven.

Wim van Bessen



Een kleurrijk gezelschap



Teamfoto met "Lufie" Hanekamp



Kampioenschap in de 5e klasse - mei 2022



In actie, met Wim de Graaf als scheidsrechter

Van De Noord tot de Blauwe Leeuw

Als je in de jaren '80 of '90 bij VEVO voetbalde, dan ken je het wel: het clubblad op de mat. Je bladerde snel – wie had er gescoord, wie stond er op de teamfoto en stond je eigen naam er nog ergens in? Uitslagen, teamfoto's, moppen, oproepjes en hier en daar een tyffout, maar dat mocht de pret niet drukken. Het voelde als de stem van de club op papier.

In augustus 1983 verscheen de allereerste uitgave: De Noord. Jan Abma, Klaas Smith en Wim van Bessen vormden de redactie. Alles werd getypt, plaatjes werden geplakt, en drukkerij Kwakkel in Heerde zette het om tot een écht clubblad. Bats en Riek Hogeboom bezorgden het huis-aan-huis in Veessen en Vorchten.



Er werd gestreefd naar 10 edities per jaar – een flinke opgave, zeker toen de kopij wat terugliep. Toch hield de redactie vol, ondanks wisselingen: Ted Hoogers, Ton Kanselaar, Diana Logt, Gerda Smit, Arie Boot en anderen droegen hun steentje bij. In 1995 kreeg het blad een nieuwe impuls toen Wanda van Werven, Gerben van der Scheer en Martin Hogeboom zich bij Wim van Bessen voegden. Er kwamen nieuwe rubrieken, waaronder interviews met leden. Sommige daarvan waren ronduit hilarisch – vooral die met het huidige bestuurslid Jolanda Draaijer.

In 2007 kwam er een nieuwe look en naam: VEVO Nieuw, later De Blauwe Leeuw, in kleur en op moderner formaat. Peter van Leeuwen en Wim van Bessen namen het voortouw, later versterkt door Wim Wullink en Sander Schrijver. In 2010 verscheen zelfs een jubileumeditie voor het 60-jarig bestaan.

Toch bleek het lastig om het blad gevuld te houden. In juni 2014 verscheen de allerlaatste editie. Na 31 jaar clubblad ging VEVO over op een digitale nieuwsbrief. Maar het clubblad blijft een mooi stukje VEVO-geschiedenis. Een tastbare herinnering aan een tijd waarin nieuws nog gewoon met een nietje door de brievenbus kwam.



Ronald Bronsink - VEVO in beeld

In een tijd waarin nieuws zich sneller verspreidt via een swipe dan via de brievenbus, was het eigenlijk onvermijdelijk: het vertrouwde, papieren clubblad van VEVO maakte plaats voor een moderne website. Maar daar bleef het niet bij. Bij VEVO omarmen ze inmiddels volop de digitale wereld – en achter veel van die technische vooruitgang schuilt één man: Ronald Bronsink.

"Ja, dat papieren clubblad... dat had z'n charme. Maar tijden veranderen, hè?" lacht Ronald. Als IT'er van beroep weet hij als geen ander hoe snel de ontwikkelingen gaan. "Voor je het weet werkt er iets niet en dan sta je weer met je hoofd onder een televisie in de kantine."



Want Ronald doet veel meer dan alleen het programmaboekje van de thuiswedstrijden in elkaar zetten. Hij is de man die de elektronica op het sportpark aan de praat houdt: van haperende wifi tot tv's die niet willen meewerken – Ronald fixt het. En dan is er nog de website van VEVO. De content wordt verzorgd door Wim Wullink en Wim van Bessen, maar de technische achterkant? Die is in veilige handen bij Ronald.

Van hobbyfilmer tot VEVO's regisseur

Naast al die techniek heeft Ronald nog een andere rol: hij is de man achter de camera. Al twaalf jaar filmt hij als hobbyist, en sinds een jaar of acht richt hij zijn lens op de wedstrijden van VEVO. "In het begin was het behelpen, hoor," vertelt hij. "Ik had een paar bewakingscamera's. Eentje hoog in de lichtmast, en daaronder nog 3 die delen van het veld filmden. In de kantine had ik dan een regiesetje staan en daar zat ik dan – handmatig alles volgen."

Dat was geen sinecure. "Het vroeg volle concentratie. Even snel een biertje halen? Vergeet het maar. Voor je het weet mis je een doelpunt."

Maar het was een doorbraak. Dankzij Ronalds opstelling konden supporters die niet op het sportpark waren, toch de wedstrijden live volgen via internet. Een primeur voor een amateurclub als VEVO.



Slimme camera's en slimme data

De echte sprong voorwaarts kwam zo'n drie à vier jaar geleden. VEVO werd één van de eerste clubs in de regio die overstapte op een VEO-systeem – Video Enhanced Observation. Een slimme camera op een hoog statief die automatisch het spel volgt, zonder dat iemand handmatig hoeft te schakelen tussen beelden.

“Dat was echt een gamechanger,” vertelt Ronald. “De beelden kunnen live gestreamd worden, maar je kunt ze ook meteen terugkijken. De trainers kunnen zelfs in de dug-out al belangrijke momenten markeren.”

En het gaat verder dan alleen kijken. Dankzij kunstmatige intelligentie herkent het systeem acties als hoekschoppen, vrije trappen, schoten op doel en zelfs individuele spelers. “Je krijgt dan automatisch een afspeellijst met alle acties van bijvoorbeeld één speler. Ideaal voor analyses,” zegt Ronald. “En voor de spelers zelf ook – die kunnen terugkijken wat er goed ging en wat beter kon.”

Toekomst in beeld

Ronald is bescheiden over zijn rol. Maar zonder hem zou VEVO vandaag de dag een stuk minder digitaal zijn. “Ik doe gewoon wat ik leuk vind,” zegt hij nuchter. “Techniek en voetbal – voor mij een perfecte combinatie.”

En zo bewijst VEVO dat ouderwets voetbalplezier en moderne technologie prima samengaan. Of, zoals Ronald het zegt: “Je hoeft geen profclub te zijn om slim te werken.”



Ereleden, markante figuren en andere helden

In de 75 jaar die VEVO nu bestaat hebben we veel leden gekend, waarvan de ene wat meer indrukken heeft achtergelaten dan de andere. Zonder iemand te kort te willen doen sommen we er een aantal op.



Jan Veerman

Jan was de initiatiefnemer voor de oprichting van v.v. VEVO en speler van het eerste uur. Hij woonde aan de Smeestraat met zijn ouders en 2 zussen.

Hij verhuisde later naar Wijhe, waar hij directeur van een basisschool was en heeft diverse boeken over de 2e wereldoorlog geschreven.

Bij ons 60 jarig jubileum in 2010 was hij nog aanwezig.



Evert Bekamp

Evert was politieagent in Veessen en kwam in 1951 over van v.v. Wijhe en maakte deel uit van het kampioenselftal van het seizoen 1951/1952.

Hij was een aantal jaren secretaris van v.v. VEVO. Hij verhuisde vanwege zijn werk naar Emmeloorden later naar Marknesse. Zijn dochter Gerrie woont nog steeds in Veessen.

Evert is erelid van onze vereniging.



Willem van Werven

Willem (alias de Zalker Boer, was betrokken bij de oprichting van VEVO en was van 1950 tot 1952 voorzitter en heeft vele jaren deel uitgemaakt van het bestuur.

Bij het ongeluk met de VEVO-bus op 9 november 1969 liep hij een gecompliceerde beenbreuk op. Nadat v.v. VEVO naar de zaterdag overstapte was hij minder aanwezig bij de club.

Willem is erelid van onze vereniging.



Jaap Draaijer

Jaap was voorzitter van 1952 tot 1975. Hij stelde zijn terrein aan de Hogeweg beschikbaar voor de vereniging en samen met zijn vrouw Jo waren ze vele uren druk met v.v. VEVO, Het bakhuisje en een voormalige stal bij hun huis deed dienst als kleedkamer. Ook kon je er snoep en drinken kopen bij thuiswedstrijden. Het paard, waarmee hij met de melkwagen langs de klanten ging, hielp om het gras kort te houden. Jaap is erelid van onze vereniging.

Arend Bouman

Arend, woonachtig in Vorchten was wethouder bij de gemeente Heerde namens de P.v.d.A. en (mede) dankzij zijn inspanningen spelen we nu op het prachtige sportpark "De Noord".

Arend, die altijd zei dat hij geen verstand van voetbal had, was wel een uitstekende bestuurder. Dat heeft hij meermaals laten zien in zijn periode als voorzitter van v.v. VEVO (1978-1988)



Bats Hogeboom

Bats was vele jaren bestuurslid en samen met zijn vrouw Riek heel actief voor v.v. VEVO. Jarenlang verzorgden zij de lotto/toto wat veel geld opleverde voor de club.

Bats ging ook jarenlang met VEVO 1 op pad als begeleider. Hij had "blauw-wit" bloed en zag heel veel door "een blauw-witte bril".

Bats is erelid van onze vereniging



Lulof Hogeboom

Lulof was een man van weinig woorden, maar van veel daden. Vele jaren maakt hij deel uit van het bestuur en regelde de kantinezaken. Eerst onder een afdakje naast de kleedgelegenheden aan de Hogeweg en later op "De Noord". In de periode dat VEVO nog op zondag voetbalde verzorgde Lulof ook een deel van het vervoer van de teams met zijn Volkswagenbusje. Zondagochtend moest hij vaak Veessen door om op diverse adressen spelers uit hun bed te toeteren, die met het 2e elftal op pad moesten.



Teun Hogeboom

Teun speelde al op jonge leeftijd in het eerste en later nog in het tweede en de veteranen. Daarnaast was hij vele jaren als secretaris en in andere functies actief binnen het bestuur.

Bij de totstandkoming van de Noord en bij latere verbouwingen was hij altijd betrokken. Teun was "een clubman pur sang". Dankzij hem is er nog veel uit het verleden bewaard gebleven in het archief dat hij bijhield over VEVO en het dorp Veessen.

Teun is erelid van onze vereniging.



Johan Hogeboom

Johan was een verdienstelijk speler van het eerste elftal in de jaren '60. Daarna was hij vele jaren bestuurslid in de functies van secretaris en voorzitter. Hij was ook betrokken bij de verbouwingen bij "De Noord".

Ook toen het met zijn gezondheid wat minder ging, hielp hij nog met veel plezier bij de maandagmorgen ploeg en bezocht hij de wedstrijden van VEVO samen met zijn zoons.

Johan is erelid van onze vereniging.





Jo Zernitz

Jo was jarenlang betrokken bij VEVO. Hij zat in de elftalcommissie en ook in het bestuur.

Jarenlang was hij ook leider van het eerste elftal. Als er iets gedaan moest worden voor VEVO was hij altijd van de partij. Hij heeft er ook voor gezorgd dat eind jaren 60 drie collega's van hem bij OLBA overkwamen naar VEVO en de vader van één van die spelers (Wim Voskamp) ook nog een tijdje trainer werd.



Wim Bleijenberg

Wim Bleijenberg was 4 seizoenen trainer bij VEVO (1984 t/m 1988). Bij zijn aanstelling werd er tegen hem opgekeken; hij was speler geweest van Ajax en speelde 3 interlands. Maar hij was iemand zonder kapsones en was vaak de gangmaker in de kantine na trainingen en wedstrijden. Samen met zijn vrouw Chris, zoon Hans (die nog in VEVO1 speelde) en kleinzoon Wim was hij een graag geziene gast, die belangstelling voor elk team van VEVO had. Legendarisch is zijn uitspraak "Die is zo lui, die trouwt later een weduwe met kinderen".



Teunis Eilander

Teunis heeft zich met zijn vrouw Stien op vele manieren voor VEVO ingezet. Als bestuurslid, leider, sponsor en lid van de activiteitencommissie. Vooral in de laatste hoedanigheid heeft hij samen met de andere leden van deze commissie veel geld binnengebracht voor VEVO. Hij was indertijd de ongekroonde "bingokoning van de Veluwe e.o.". Legendarisch zijn ook de olieballen in de chemo-box tijdens de nieuwjaarsrecepties. Hij was niet altijd even gemakkelijk in de omgang, echt een "ruwe bolster met een blanke pit".



Jan de Graaf

Jan heeft jarenlang in het eerste en tweede van v.v. VEVO gespeeld.

Na deze periode was hij o.a. leider van de vrouwen en clubscheidsrechter. Samen met Lulof Hogeboom was hij kantinebeheerder. Op welk tijdstip je ook bij v.v. VEVO kwam, Jan was er haast altijd om te zorgen dat de boel opgeruimd was. Hij was heel direct en liet duidelijk merken als hij met bepaalde gang van zaken niet eens was.



Jacob Reurink

Jacob was actief als bestuurslid en betrokken bij vele acties zoals de verbouwing van de kantine en de nieuwe kleedkamers. Ook na zijn ongeluk, waarna hij een been moest missen was hij in de scootmobiel altijd bij v.v. VEVO aanwezig om te helpen met alles wat op het pad kwam. Zo crosste hij na de laatste wedstrijd van de zaterdag rondom het veld om de cornervlaggen op te halen. Indrukwekkend was het afscheid dat veel leden voor het raam bij zijn huis namen vlak voor zijn overlijden door het coronavirus. Jacob is erelid van onze club.

Wim de Graaf

Wim heeft ook jarenlang in het eerste elftal gespeeld. Hij was daarna o.a. trainer van de vrouwen en clubscheidsrechter. Wim is nadat het kunstgrasveld is aangelegd bij dagelijks te vinden op "De Noord" om het veld in prima conditie te houden. Hij maakt ook deel uit van "de Kabouters", die op maandagochtend de accommodatie schoonmaken en onderhoud daaraan plegen.

Wim is 2 jaar geleden benoemd tot erelid.



Wim van Bessen

Wim begon in 1963 in de pupillen van VEVO. Hij speelde in het B-juniorenteam dat in 1968 kampioen werd. Na 3 jaar in het 1e speelde hij bij WZC en SEH om daarna terug te keren bij VEVO. Wim heeft 33 jaar in het bestuur van VEVO gezeten en is nog wekelijks langs de lijn te vinden waar hij foto's maakt. Hij is clubverslaggever voor Radio 794 en beheert de website van de club. Wim is erelid en vanwege dit en ander vrijwilligerswerk benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.



Peter van Leeuwen

Peter werd lid van v.v. VEVO toen hij in Veessen aan de Kerkstraat ging wonen. Al snel was hij actief in allerlei functies, zoals voorzitter, redacteur clubblad, verzorger, materiaalman en nog veel meer. Als iemand uitviel of afzegde was het Peter, die het ontstane gat opvulde.

Peter is na zijn verhuizing naar Heerde nog steeds actief voor v.v. VEVO o.a. bij de "Maandagochtendploeg" ook wel de Kabouters genoemd. Peter is erelid van onze vereniging.



VEVO - BASISKENNIS

Ereleden VEVO

VEVO heeft door de jaren heen een aantal leden benoemd tot erelid. Op dit moment kent onze club 3 in leven zijnde ereleden: Peter van Leeuwen, Wim van Bessen en Wim de Graaf.

De ereleden die inmiddels overleden zijn: Berend van Werven, Willem van Werven (Zalker boer), Evert Bekamp, Jaap Draaijer, Gerrit Jan van Bessen, Bats Hogeboom, Johan Hogeboom, Teun Hogeboom en Jacob Reurink

Van briesende stier naar blauwe leeuw



De blauwe leeuw, het geesteskind van Robbert van der Scheer, is het covermodel van ons jubileummagazine, is niet het eerste dier dat in het VEVO logo verscheen. Al ergens in de jaren '80 was er een sticker in omloop met daarop een stoere stier. Veelvuldig verspreid, maar toch nét wat minder bekend dan zijn opvolger, de koning der de voetbaldieren.



De geboorte van De Blauwe Leeuw

Nu hét symbool van VEVO, maar ooit begonnen als een grapje. Ontworpen en getekend door Robbert van der Scheer, als reactie op Jaap Vierwinden die langs de lijn bij het eerste altijd riep: "Hup die Blauwe Leeuwen!"

Al snel na de eerste schetsen van Robbert zag je de leeuw op allerlei plekken terug. Met hulp van zijn moeder kwam hij op klompjes terecht. Daarna volgden de polo's met de Blauwe Leeuw op de rug. Eerst gedragen door de VEVO-dames, later ook door de mannen. De Leeuw begon écht te leven.

Een levensgrote versie kon natuurlijk niet uitblijven. Zijn moeder naaide het pak en op het Bert van der Scheer Toernooi maakte De Blauwe Leeuw zijn spectaculaire entree. Onder luid gejuich en met "The Lion Sleeps Tonight" uit de speakers werd hij meteen in de armen gesloten door spelers, supporters en kinderen.

En toen kwam er ook nog een clublied, uiteraard op diezelfde melodie. In een studio in Holten werd het ingezongen door regionale zangers, allemaal op vrijwillige basis. Het nummer ging in première tijdens het Oranjefeest in Veessen – een groot succes. Zijn roem was definitief bevestigd toen hij een vaste plek in het VEVO logo kreeg.

De Blauwe Leeuw is nog regelmatig in het wild te zien. Vaak duikt op bij feestjes of hij maakt zich op de een of andere manier nuttig voor de club.



VRUCHTBAAR VEVO

...en natuurlijk ontbrak de krentenwegge niet.

Als je oude krantenknipsels met VEVO-nieuws doorbladert, is er naast de teamfoto's 1 beeld dat opvallend vaak terugkeert. Dat van het elftal dat op kraamvisite is bij 1 van de spelers, waarbij een traditioneel kado meegenomen wordt: de krentenwegge, een enorm krentenbrood.

Altijd goed voor gezellige avonden, met de nodige biertjes, die met wat geluk tot in de kleine uurtjes duurden. En altijd goed voor een groepsfoto op de bank voor het Nieuwsblad "De Schaapskooi" met in het onderschrift bijna standaard de zin "Natuurlijk ontbrak de krentenwegge niet".



Een greep uit de albums en schoenendozen van onze leden







 Han Balk
@HanBalk

Wat een baas. Heb nog nooit iemand zo snel 4 cornervlaggen zien plaatsen.
Sportpark De Noord, Veessen (Gld,NL).
VV VEVO.



15 sep. 19 om 07:56 · Twitter for iPhone

7 Retweets 50 Vind-ik-leuks



MEER FOTO'S ZIEN?

Fotogalerij

Dit is natuurlijk maar een kleine greep uit de enorme hoeveelheid foto's die we hebben. Wil je meer foto's zien, scan dan met je smartphone de QR code hiernaast.

Of ga naar:
fotos75jaar.voetbalverenigingvevo.nl



Interview met Jasper Dijkslag

Na een aantal jaren zonder jeugdteams is het dit seizoen eindelijk weer zover: VEVO mag zich met trots de thuishaven noemen van maar liefst twee jeugdteams! Een ontwikkeling die niet alleen nieuw leven blaast in de club, maar ook de basis legt voor de toekomst van het voetbal in Veessen en omgeving.

Eén van de mensen die zich met hart en ziel inzet voor de jeugdafdeling is Jasper Dijkslag. Dankzij zijn enthousiasme, inzet en overtuiging is er achter de schermen veel werk verzet om dit voor elkaar te krijgen. In dit jubileumjaar spraken we Jasper over het belang van jeugdvoetbal, de uitdagingen en successen van het afgelopen seizoen en zijn visie op de toekomst.

Jasper, kun je je eerst even kort voorstellen?

"Ik ben Jasper Dijkslag en ik woon met mijn lieve vrouw Sifra en onze kinderen Rosa (3 jaar) en Samuel (1 jaar) in Veessen. Van beroep ben ik fysiotherapeut en ik ben al zo'n 20 jaar lid van VEVO."

Hoe ben je betrokken geraakt bij VEVO?

"Poh, dat is al lang geleden. Voorheen heb ik altijd op een redelijk niveau geschaatst, maar op een gegeven moment was dat klaar en ik benaderd door Gerben van der Scheer en Harry de Weerd om een keer meer te doen met VEVO 2. In deze wedstrijd scoorde ik 2 goaltjes en een weekje later maakte ik onder leiding van Gerben Blok mijn debuut bij VEVO 1.", zegt Jasper met een trots gezicht.



Wanneer kreeg je het idee om je in te zetten voor de jeugdteams?

“Bij VEVO hebben we 5 seniorenelftallen gehad, dat ging terug naar 4 en iedereen zag aankomen dat we teruggingen naar 3 elftallen – zonder jeugd. Op lange termijn krijg je dan een eerste elftal dat in de reserveklasse voetbalt. Het klinkt erg cliché, maar de jeugd heeft de toekomst. Op een zaterdagavond was ik onder het genot van een biertje in gesprek met Stefan Tromp en Emil van Werven en hebben we tegen elkaar gezegd: “we gaan volgend jaar beginnen met de jeugd, en we gaan dat volle bak doen! Goede ideeën heeft iedereen, maar je moet het gewoon doen!” Daarom zijn we langs de basisscholen gegaan, hebben open dagen georganiseerd en op deze manier hebben we een elftal kunnen oprichten, de JO-10. Inmiddels hebben we een JO-08 en een JO-11, en zeer waarschijnlijk komt daar in het seizoen 2025/2026 een JO-06 bij.”



Je hebt het dus niet eens opgezet voor je eigen kinderen, maar in het belang van VEVO?

“Klopt inderdaad. Soms probeer ik aan mensen uit te leggen waarom VEVO de mooiste club van de Veluwe is, dan krijg ik kippenvel. VEVO voelt echt als familie, spelers van verschillende teams drinken na de wedstrijd een biertje en iedereen kan het erg goed met elkaar vinden. Het opzetten van de jeugdteams heb ik echt in het belang van VEVO en Veessen als dorp zijnde gedaan. Tuurlijk vind ik het leuk als mijn kinderen later ook voor VEVO gaan voetballen, maar daar heb ik het niet per se voor gedaan.”

Zijn er in het proces van het opzetten van de jeugdteams nog meer personen betrokken?

Absoluut! Daarvoor ook een compliment aan de leiders/trainers van de jeugdelftallen. Op dit moment wordt de JO-08 getraind door Pascal Colijn en Davey Kroes en de JO-11 wordt begeleid door Dani Draaijer en Youri Liefers. Daarnaast staan er natuurlijk vrijwilligers op het veld als scheidsrechter om de wedstrijden in goede banen te leiden. Ook wordt er elke zaterdagochtend training gegeven door Marnix van Bottenburg en Stein Kortzen aan de minipups.





Ben je ook tegen uitdagingen aangelopen in het proces?

Zeker, die zijn er altijd. Je merkt dat wanneer je even gas terugneemt dat je niet bereikt wat je zou willen bereiken. Hierdoor kan de motivatie om door te gaan snel dalen, maar dan is het belangrijk om de koppen bij elkaar te steken en weer door te gaan. De gebeurtenissen na de wedstrijd tegen SV Lelystad '67 is in het jeugdproces ook niet makkelijk geweest. Dinsdagavond na de desbetreffende zaterdag zijn we met de jeugdelftallen bijeengekomen in de kantine om met de kinderen en ouders te praten wat er is gebeurd en hebben wij onze kant van het verhaal kunnen doen. Zo zijn er nog wel 100 dingen waar je mee bezig bent. Zo kunnen kinderen / ouders ervoor kiezen om naar een andere club te vertrekken. Je kan je als club zijnde hierbij neerleggen, maar je kan ook 3x per week die ouders opbellen om ze te overtuigen om toch bij VEVO te blijven. Wij kiezen voor het tweede en door deze constante benadering doen wij er alles aan om zoveel mogelijk leden bij VEVO te houden en zoveel mogelijk leden aan te trekken.

Hoe worden de ouders betrokken in dit proces?

We hebben regelmatig evaluatie momenten met ouders en deze evaluatie wordt weer teruggekoppeld aan de leiders. In mijn ogen is het belangrijk om iedere speler als individu te betrekken, maar de ouders moeten ook zeker niet vergeten worden. Een goede band opbouwen met zowel speler als ouder waarin de speler en ouder gehoord worden is hierin cruciaal.

Hoe doen de jeugdteams het in de competitie?

Tegenwoordig hebben de jeugdelftallen een competitie die bestaat uit 4 fases: 2 voor de winterstop en 2 na de winterstop. Beide teams zijn afgelopen seizoen kampioen geworden, dus dat is erg leuk!

Zijn er plannen om nog meer jeugdteams op te zetten?

Zeker, in juni '25 gaan wij weer een aantal basisscholen langs om de JO-08 en JO-11 uit te breiden en de JO-06 definitief te maken, want daar hebben we nog wel een aantal spelers nodig.

Tenslotte, wat hoop je de kinderen bij VEVO te leren?

Ik hoop de kinderen de VEVO mentaliteit bij te brengen. Natuurlijk is goed voetbal belangrijk, maar vriendschap, plezier hebben en voor elkaar door het vuur gaan is nog veel belangrijker.

Interview: Remi Balster en Hugo Rakhorst





VEVO OPENDAG JEUGDVOETBAL

OPEN DAG MET
LEUKE ACTIVITEITEN!

& IEDERE WEEK TRAINING!

VIND JIJ
VOETBALLEN LEUK?
KOM DAN NAAR
ONZE OPEN DAG



10:00-12:00
5 JULI 2025



Meer info? Jasper Dijkslag - 0683947441
Sportpark De Noord: Veesser Enkweg 39, Veessen

Handhaving in de 4e klasse!

Op de valreep van ons 75-jarig jubileumjaar is er toch nog prachtig nieuws te melden over het eerste elftal van VEVO. De afgelopen competitie verliep door allerlei oorzaken bijzonder moeizaam, maar gelukkig kwam er alsnog een positieve wending.

Via de nacompetitie wist het team zich knap te handhaven in de 4e klasse. In de halve finale werd thuis met 1-0 gewonnen van Lemele, waarna in de allesbeslissende wedstrijd tegen D.K.B. uit De Krim alles op het spel stond. Een grote groep VEVO-supporters reisde massaal mee naar Lemele in een volle touringcar – klaar om hun club naar de overwinning te schreeuwen.

En met succes! Hoewel VEVO bij rust nog tegen een 0-1 achterstand aankeek, kwamen de Blauwe Leeuwen na de pauze helemaal los. Het werd uiteindelijk 4-1, met een glansrol voor Dani Draaijer die maar liefst drie keer het net vond. Een geweldige teamprestatie op het juiste moment!

Na afloop barstte het feest los – eerst in Lemele, maar al snel ook terug in Veessen. Daar bleef het nog lang onrustig... en terecht!



PROGRAMMA

VEVO 75 Jaar!



VRIJDAG 27 JUNI 2025

19:30 UUR - 22:30 UUR

Receptie ~ voor leden, oud leden,
sponsors, relaties, KNVB en
naburige verenigingen

ZATERDAG 28 JUNI 2025

09:00 UUR - 12:00 UUR

Vevo jeugd sportdag

13:00 UUR - 15:00 UUR

Vevo senioren zeskamp spektakel

15:30 UUR - 16:30 UUR

Vevo jubileum wedstrijd met oud spelers

20:00 - 24:00 UUR

Feestavond! ~ Voor leden

OPGEVEN IS NOODZAKELIJK

Je kunt contact opnemen met
Jolanda Draaijer - feestavond
of Jan Sellis - sportiviteiten



120 JAAR KONINKLIJKE

VAN DER MOST

VEVO is
al 75 jaar
in topvorm.
Een mooie
mijlpaal!

**Wij scoren met
communicatie
Nu ook in 3D!**

Benieuwd naar al het moois dat we maken?



VANDERMOST.COM