

VDZ 100! ■■

# Het Elftal van de Eeuw

volgens Willem Meijer

Tekst: Jasper de Kinkelder Idee: Sjors van Leeuwen

VDZ bestaat bijna honderd jaar. Dat is natuurlijk een mooi moment om terug te blikken. Dit seizoen vragen we vijf bekende VDZ-ers een elftal van de eeuw samen te stellen. Welke voetballers speelden de sterren van de hemel of welke werden schromelijk onderschat? Kortom: welke spelers in rood-zwart mogen niet worden vergeten?

'Vanaf mijn tiende jaar heb ik het eerste elftal van VDZ altijd intensief gevolgd. Ik keek tegen die mannen op. Daarom zou ik op iedere positie wel twee of drie namen in kunnen vullen. Maar een elftal bestaat uit elf spelers, zo is het nu eenmaal. In mijn team geen schromelijk onderschatte VDZ-spelers, want daaruit kiezen zou al helemaal moeilijk zijn. Daarmee kun je een complete competitie vullen. De beslissingen die ik moest nemen waren moeilijk: je wil niemand tekort doen natuurlijk. Dit elftal is een weerspiegeling van mijn beginjaren bij de club, aangevuld met spelers uit mijn eigen actieve carrière. Een winnend team, al zeg ik het zelf.'

Naam: **Willem Meijer**  
Op Cranevelt sinds: **1960**  
Op het veld: **oud-speler eerste elftal**  
Naast het veld: **oud-voorzitter, scheidsrechter, teammanager, jeugdtrainer**



1

**Harry van Stijn**

'Niet alleen zijn imposante verschijning schrikte de tegenstander af. Ook zijn reflexen op de doellijn hebben menig voetballer slapeloze nachten bezorgd. En ons de punten opgeleverd.'

2

**Joop Bouwman**

'Ik bewonderde Joop al toen hij nog bij Vitesse speelde. Daarom was ik bijzonder blij dat hij later naar VDZ kwam. Straffe mandekker. Iedereen had het lastig tegen onze Joop.'

3

**Paul Koevoet**

'Paul kwam ook uit het betaald voetbal (Vitesse, Wageningen). Hij had een fantastisch spelinzicht en was altijd aanspeelbaar. Lichtvoetig, snel. En een echte coach in het veld.'

4

**Ton Lentjes**

'Alle hoge ballen richting het centrum waren voor Ton. Wat was die man kopsterk. Jarenlang is hij aanvoerder van het eerste elftal geweest. Een leider binnen en buiten het veld.'

5

**Dirk Brachten**

'Dirk was een rustige, sierlijke verdediger met een mooie lange trap. Het was prachtig om te zien hoe hij, zonder al te veel inspanning, altijd op de juiste plek wist te staan.'

6

**Joris Schemkes**

'Maakte op 16-jarige leeftijd al zijn debuut onder Roberto Straal. En nog steeds maakt hij deel uit van ons eerste team. Betrouwbare middenvelder met strakke pass. Een echte teamplayer en een sterke aanvoerder.'

7

**Oscar Meijer**

'Tweebenig. Strakke trap. Draaide makkelijk weg bij de tegenstander om een medespeler in kansrijke positie te plaatsen. Niet zo gek dus dat hij een contract bij Vitesse kreeg.'

8

**Sjaak Peters**

'Dribbelaar die op het middenveld de sterren van de hemel speelde. Kappen, draaien, passen. Daarom verdiende hij de naam van een Braziliaans international: Amarildo.'

9

**Stef Egging**

'Technische aanvaller, vanaf de buitenkant. Links, rechts en een enorme sprintsnelheid. Kon goed voorzetten en zelf scoren. Jammer dat hij later nog in Nijmegen ging voetballen.'

10

**Theo van Noessel**

'Als klein jochie stond ik er versteld naar te kijken. Wat kon die man koppen. Zijn timing, zijn kracht. Vanuit het niets kroop hij dan voor de verdediger en - bam - wéér raak.'

11

**Marcel Broecks**

'Snel. Met geraffineerde passeerbewegingen en goede voorzetten. Dat bleef niet onopgemerkt bij profclubs in de regio. Op zijn twintigste kwam hij bij Wageningen terecht.'

LOET PASTOOR

**Loet Pastoor**

'Ik moet vertrouwen op de verhalen van oud-spelers. Die geven heel hoog op over de kennis en kunde van de heer Pastoor. Toptrainer, zowel in tactisch als technisch opzicht.'