

# UNITAS SPECIAL OVERZICHT UNITAS JUBILARISSEN 2017



119e Verjaardag van gvv Unitas Gorinchem p woensdag 19 april 2017



Openingswoord door voorzitter Theo Bos  
Woensdag 19 april 2017



Dames en heren, Unitassers,  
Van harte welkom bij de ver-  
jaardag van uw Unitas. 119 jaar.  
Mooi dat u de moeite hebt geno-  
men om er vanavond bij te zijn.

Bijzonder welkom aan onze  
jubilarissen en onze ere-voor-  
zitter Geert Willemstein. Het  
wordt voor u vanavond weer  
een onvergetelijk clubmoment  
met een korte terugblik over uw  
activiteiten bij Unitas. Het zal u  
vanavond ook niet aan namen  
ontbreken. Dit ter aanvulling  
van wellicht vergeten Unitas  
momenten. We staan ook stil bij  
drie jubilarissen die onlangs zijn  
overleden.

Afmeldingen zijn er van:  
Sako Wijma, Martin Claessens,  
Johan de Goeij, Ronald den Tek,  
Henk Kuijpers, Nico Verhoeks.

Voordat we de jubilarissen gaan  
huldigen zingen we traditioneel  
ons clublied spontaan en vrolijk.  
'Twee vooraf'

**HET WORDT VOOR U  
VANAVOND EEN ONVEGETELIJK  
CLUBMOMENT'**





## SUPPORTER DOOR DIK EN DUN'



### Jasper van Heumen 75 jaar lid

Jas. Als je 75 jaar lid bent van Unitas dan ben je Unitasser, een roodbroek in hart en nieren. Supporter door dik en dun, weer of geen weer. U heeft in zo'n lange periode velen zien komen en velen zien gaan. Maar Unitas kan altijd op u rekenen. U heeft in de lagere elftallen gespeeld en bent ook lid geweest van de clubblad commissie samen met o.a. Jo Molenaar, Gerard Lether, Dick van Eck en Jan van Duffelen. Ook uw vrouw Anny was altijd een fanatiek Unitas-supporter. We hopen u nog vele jaren te zien op Molenvliet en dat u nog lang mag genieten van alle Unitas sportieve presaties.

75 jaar lid. Ik zeg het met respect.  
Van harte gefeliciteerd en zeer bedankt.

## Hein Schenau 70 jaar lid overleden

Hein is op zaterdag 8 april j.l. overleden. Op woensdag 13 april was ik bij de afscheids-bijeenkomst. Oorkonde en speldje zijn toen postuum uitgereikt. Officieel hadden we een afspraak gemaakt om dit op 18 april persoonlijk te doen in Papendrecht. Van oud bewoners uit de Lingewijk heb ik vernomen dat het een gul en bescheiden man was. Trouw aan Unitas en stond voor iedereen klaar en altijd in voor een grapje.

Een bekende uitspraak van Hein was als het even tegenzit: "Kop in de golven". Het was een mooie, eenvoudige bijeenkomst met een drankje en een hapje en naar idee van Hein de bekende balletjes gehakt. Tijdens de plechtigheid klonk –en dat hoor je op zo'n moment niet vaak– ons Unitas clublied.

## René van Wijk 50 jaar lid overleden

Het idee was om Rene voor zijn overlijden de oorkonde en het speldje te doen toekomen. Dat hebben we –samen met Bertus Nooitrust– en in bijzijn van familie ook gedaan op vrijdag 13 januari. Ik heb daar een mooie herinnering aan. René kwam ons aankomend in de kamer breed pratend tegemoed. Het maakt het allemaal wat makkelijker. Op 9 februari is Rene op 58 jarige leeftijd overleden. We zullen zijn naam nog wel bij de andere jubilarissen zien terug komen. Mooi moment om hem zo niet te vergeten..

## Jos van Ligten 60 jaar lid overleden

Woensdag 8 maart hebben we bij Jos –op zijn verjaardag– de versierselen opgespeld. In bijzijn van zijn vrouw Adrie, familie maar ook oud ploeggenoten waarmee Jos heeft gevoetbald aanwezig waren: Wim van Duuren, Ben Poot, Bert van Lith, Wim Muller en Daan Sterrenburg.

Voor ons en Unitas was zijn verjaardag dé gelegenheid en een mooi gebaar om dit te doen voor een zestigjarig Unitas lid. Blij dat we dit hebben gedaan. Jos is op 19 maart overleden. De man met de gouden voetjes is niet meer, maar leeft voort in de Unitas club-herinnering.





## **GROTE BIJDRAGE GELEVERD MET HET VERZORGEN VAN KOUDE BUFFETTEN EN FEEST- AVONDEN'**



### **Leen Nolen 60 jaar lid**

Leen. Je bent in 1956 in Gorcum komen wonen en werd toen ook lid van Unitas. Je hebt lang geleden op behoorlijk niveau gevoetbald bij de club. En culinair -hoe kan het ook anders- een grote bijdrage geleverd met het verzorgen van koude buffetten en feestavonden. "Bij vele kampioenschappen en roodbroekavonden was Leen de trotste gastheer in zijn Metropole" Zo staat er geschreven. Leen. In 1959 voetbalde je in Unitas 3 met bekende Unitas namen zoals: Joop Schouten, Wim Adriaanse, Jan Schouwenburg, Karel Vink, Joop Biemans, Dick Snoek, Huib van de Giessen, Aart Kroon, Elie Vroege, Piet de Valk en Albert Herrewijn. 1961 werd je met dat elftal kampioen. En dan komen we ook nieuwe namen tegen zoals Arie van den Dool, Henk Kuijpers, Wim van Duuren, Wim Muller, Gert van Peer en Wim Schaëffer. 1962 Nog steeds Unitas 3. Met o.a. Joop Smithjes, Joop Viveen, Ton Ginus, Jan van Brouwershaven jr en Gijs Golverdingen.

Ik zei het al: culinair. Op 25 december 1964 werd er in de gehele Roxy van de Heer de Witte een bijzonder kerstbal gehouden. Naast een gezellige avond werd een batig saldo af gedragen aan het Bouwfonds.

Ik citeer letterlijk uit het archief: Jan en Truus Asmus, Leen Nolen en Jan Roza stonden achter de tap. De kelners o.l.v. Kees Golverdingen, liepen heel de avond heen en weer en Fré Meijer was bal-leider. Ook de controle en de bezetting van de keuken was in Unitasbeheer. Dick van Eck, voorzitter van de Lustrumcommissie die het feest had georganiseerd was vol lof over de inzet van deze vrijwilligers en men kon een flink bedrag aan het Bouwfonds overhandigen. Leen even een mooie terugblik op de Unitas periode. We zien je gelukkig regelmatig bij de wedstrijden. Blijf dat doen. Je bent 60 jaar lid van Unitas. Van harte gefeliciteerd en zeer bedankt voor je inzet.



## MAAR LIEFST 203 COMPETITIE- WEDSTRIJDEN IN UNITAS 1'

### Ben Poot 50 jaar lid

**Ben.** Je hebt een lange en mooie voetbalcarrière bij Unitas achter de rug. Zelfs heb je nog in het betaalde voetbal gespeeld bij SVV. Dat was in 1971-1972. Je had toen ook de kans bij Anderlecht en Excelsior te komen. In de periode van 1968 tot 1979 speelde je maar liefst 203 competitiewedstrijden in Unitas 1. Ik ga niet alle degradatie en kampioenswedstrijden van je vermelden. Maar begin in het jaar 1968: Unitas moest vier beslissingswedstrijden spelen voor klasse behoud. In al die wedstrijden scoorde je vier doelpunten. Je voetbalde toen met prominente Unitassers: Fred Stamkot, Lol Smid, Aart Kroon, Wim van Duuren, Gerrit van Loon, Jos van Ligten, Jan Willem van de Dussen, Wim Muller, John de Valk en Wout van Gelder.



1969 Eindigde Unitas met Neptunus op de voorlaatste plaats. Een beslissingswedstrijd moest uitmaken wie met Olympia zou degraderen. We hebben de Zeverloren met 3-2 maar je scoorde toen wel de twee doelpunten! Op 2 mei 1970 was de wedstrijd Alblasserdam-Unitas. Met maar liefst 2000 Unitassers jong en oud keken we naar een spannende wedstrijd. Met de rust stonden we 1-0 achter. In de tweede helft -de 3e en 20ste minuut- scoorde je de doelpunten. Eindstand 1-2 en kampioen met promotie naar de 1ste klasse. Je medespelers in die kampioenswedstrijd waren: Arie de Kuiper, Gerrit Muller, Arie Putters, Wout van Gelder, Bas Klop, Gerard Prinssen, Jan Slijkoord, Jan de Boon, John Valk en Jan Peters. In de wedstrijd op 11 september 1977 RVC-Unitas werd je zwaar geblesseerd en was je voor lange tijd uitgeschakeld.

1978 Gedegradeerd uit de Hoofdklasse. Ik geef maar aan dat het ook niet altijd goed

ging. Die periode met namen als Erik Plieger, Lol Smid, Jan Twickler, Cecil Brood, Jan van der Leck, Ben Schröder, John van Velzen, Lol Smid, Rob Colijn, Johan Nooiterust, Marco van de Heuvel, Eef Kuitert, Sjoerd Piersma en Bas van Peer.

Verder in je voetbalcarrière bij Unitas 4 behaalde je ongeslagen het kampioenschap van de 1e klasse KNVB. Voor Unitas een zeer succesvolle periode met spelers als Jan van Wijk, Cees Ritmeester, Rob van Noord, Geer Maas, Rene van Wijk, Huib van de Heuvel, Jan Willems, Eric van de Werf, Ron Göbel, Ronald den Tek, Ron Osenga, Leo Golverdingen en Ron Ginus.

Ben. Al met al wel een imposant lijstje om even bij stil te staan. Ook om waardering uit te spreken voor je inzet en bijdrage aan Unitas. 50 Jaar lid. Van harte gefeliciteerd en zeer bedankt.



**ALTIJD VOOR JE PLEZIER MAAR OOK  
MET PLEZIER GESPEELD'**



### **Bas Pellikaan 50 jaar lid**

**Bas je bent je voetbalcarrière begonnen als junior op Molenvliet en hebt altijd voor je plezier maar ook mét plezier gespeeld.**

1970 Unitas B1 met o.a. Johan Tol en leiders Andries Kuijpers en Wim van Beers. 1973 Unitas B4 met o.a. Cees van Willigen. Je hebt wel veel lagere elftallen doorlopen en daar ook veel plezier aan beleefd bij Unitas 7, 9 en 11 met o.a. Jan van Vliet, Leo Parent, Chris van Rossum, Johan Neuschvanger, Hans Donker, Jan van Vliet, Martin Cleassens en Wim Maat. Allemaal voor jou bekende namen die je een blik geven in de historie van je voetballen bij Unitas.

Vandaag de dag zien we je met grote regelmaat bij Unitas 1 en zaterdag 1 en dat volg je kritisch. Je bent een echte Unitas supporter met altijd belangstelling voor de club en...Vijftig jaar lid. Van harte gefeliciteerd en zeer bedankt.



**JE EEN ECHTE UNITASSER BENT DIE  
ALTIJD KLAAR STAAT VOOR DE CLUB'**



### **Hans van Horik 50 jaar lid**

In 2001 heb je de Roodbroek ontvangen. Die krijg je naar mijn idee omdat je een echte Unitasser bent en altijd klaar staat voor de club. Dat doe vandaag de dag nog steeds "actief voor je cluppie". Je bent veel betrokken bij Unitas activiteiten "buiten het veld". Waarbij gezelligheid en organiseren van uitjes altijd een grote rol heeft gespeeld.

Maar laten we even kijken naar toen. Je voetbalcarriere. B3. Met Cees van den Berg, Frank Vrekelmans en leider was Sjors Biemans. Kampioen met Unitas A3. Jos Waltheer, Johan Caspers, Rene van Wijk. Leider was de heer Kuiper. Dat was 1974. Vanaf 1989 sta je genoteerd in Unitas 7, Daarna Unitas 5 en Unitas 6 met o.a. Stefan Alderhout, Anthony van Drenth, Andre van Emmerik, Fabian Peverelli, Arjan van de Heuvel, Cees van de Linden, Leo Muller, Eric Netze, Berry Viveen, Marcel ter Wal, Francois Chambone en leider Andries van den Dool.

Op 19 april 2009 werd je met Unitas 7 kampioen. Vandaag de dag ben je actief bij de zaterdag 1 en we zien je op de velden ook als scheidsrechter. Hans 50 jaar Unitas is voorbij gevlogen. Goed dat je nog volop actief bent. Van harte gefeliciteerd en zeer bedankt.



## ROODBROEK MET EEN GOUD RANDJE'

### Marcel ter Wal 40 jaar lid

Marcel. Je hebt je gegevens waaruit ik kan putten zelf aangeleverd. Waarvoor dank. Je bent vanaf 1998 dagelijks bezig met het Unitas archief. Dus je archief-carriere is langer dan je voetbal-carriere. We lopen het even langs. En ja het gonst in de club dat je bij je eerste wedstrijd in de F3 tegen SVS'65 een eigen doelpunt hebt gescoord. Daar hebben ze het nog steeds over. Typisch Unitas.

Van de F3 naar F1, E4, kampioen met E2 in 1981 met pa Ad ter Wal als leider. Medespelers waren o.a. Jermaine Gaskin, Fred Kroon en Marc Hufkens. Op naar D3, D2, C3 en C2 met ook een dispensatiejaar in de C2 waar je kampioen werd. Leaders Anne den Besten en Eric van de Werff. Spelers: Nicky Hoegee, Sefan Scimo en Joost van Tussenbroek. Van de B2 naar de A. Leaders Dries Bos en Ruud de Stigter. Het voetbaljaar gaat niet verder dan 1995-1996 in Unitas 5 met Andries vd Doiol en Hans van Horik als leider. Teamspelers; Leo Muller, Jan de Graaf, Arjan vd Heuvel.

Het huidige bestuur maakt veel gebruik van je kennis en expertise als Unitas-archivaris. In het verleden was dat ook al zo bij "100 jaar Unitas" samen met Elsbeth Bergman en Tinus Leemans heb je een expositie opgezet. Ook bij de reunie van 110 jaar was je betrokken en de DVD Unitas 115 jaar heb je samen gemaakt met Fred Stamkot en Ed Braad.

Marcel. Je bent een roodbroek met een goud randje. En maar liefst 40 jaar lid van je Unitas. Van harte gefeliciteerd en zeer bedankt.



## ALS JE MEER DAN 300 WEDSTRIJDEN IN UNITAS 1 HEBT GEVOETBALD'

### Eric Plieger 40 jaar lid

Eric. Op dit moment trap je graag nog een balletje in 7tegen7. En als je bij Eric in het team zit gaat het allemaal een stuk makkelijker en maak je goede kans om te winnen. Dat kan ook niet anders als je meer dan 300 wedstrijden in Unitas 1 hebt gespeeld. Voetbal verleer je niet.



In 1978 sta je in Unitas 1 met trainer Wim van Duuren en spelers als Lol Smid, Leo Golverdingen en Jan van der Leck. 1981 geeft aan dat je Unitas 2 speelt met Cees van Reijn, Ben Poot, Harry Horden en wijlen Jan de Boon. Vanaf 1982 speel je definitief in Unitas 1. Klinkende namen: Wout van Gelder, René van Opschoor, Dick Stuy van den Herik.

1985-86 Kampioen Unitas 1 van de Hoofdklasse, daarop volgen wedstrijden om het kampioenschap van Nederland tegen De treffers en TOP. Trainer Pim Verbeek en leider Pierre Muller. Medespelers o.a. Jos van Eck, Marco v.d. Heuvel, Gijs Zwaan. Ik moet ook even vermelden dat je in 1987-88 na degradatie weer kampioen werd en terug naar de hoofdklasse.

Op 9 april 2000 was je laatste wedstrijd. En dan als veldspeler. Als ik dit zo opsom Eric moet je bij Unitas een geweldige voetbalcarrière hebben gehad. Dat kan niet iedereen zeggen. Ik wil je feliciteren. 40 Jaar lid van Unitas. Zeer bedankt en nog veel plezier bij de club.



## RECENT GROTE BIJDRAGE GELEVERD AAN DE ONTWIKKELING VAN HET KUNSTGRAS'

### Paul Piket 40 jaar lid

Paul. Ik ben blij dat je er bij bent. Je hebt de laatste tijd wat getobd met je gezondheid. Dat is voorbij en we kijken wat dat betreft gezond vooruit. Toch even een terugblik op je voetbalcarrière. Unitas E1. Kampioen in 1979-1980. Leider Hans Verhoef en Ton Claessens. Medespelers waren o.a. Jacco Snoek, Arjan de Kuiper, Ronald Advocaat. Daarna in D1 met onze vriend Menno Bosman, Hans van Run en Arjan Kuiper.



In 1984 Unitas B2 met Michael van der Dool, Rens Vroon, Arno Viveen. Met leiders Leo Muller en Cor Viveen werd je in 1985-1986 ongeslagen kampioen met de B1. In 1987-1988 Unitas A1 met o.a. Francois Chambone, Johan Peek en Wim van Run. Trainers waren toen Philip den Haan en Stefan Bergman. Het seizoen daarop -zo zegt de historie- Unitas 4. Je groeide in elftal. Unitas 3 en 2 staan ook op je lijstje. Daarin voetbalde je met Alex Verhoef, Arjan Timmermans, Henk van Horik maar ook Edward Verduin, Pieter Kroon met trainer Peter van Opijnen en leider Pleun Rietveld. Veel prominente namen die vandaag de dag ook nog actief zijn in de vereniging.

Met Unitas 2 ben je in 2006 kampioen geworden. Paul, je bent ook nog redacteur geweest van de Unitasser, Actief in de kantine commissie en je was er bij als deelnemer aan de revue van het 110-jarig bestaan.

Op dit moment ben de organisator van Walking Football hebt recent een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en gesprekken met de gemeente wat betreft het kunstgras.

Paul. Ik vind je een echte roodbroek en feliciteer je van harte met je 40-jarig lidmaatschap. Zeer bedankt voor je inzet.



## JE HEBT JE ALTIJD ACTIEF INGEZET VOOR DE CLUB'

### Mari van de Berg 40 jaar lid

Ik mag stellen Mari dat je ook een echte Roodbroek bent. In 1998 benoemd tot lid van verdienste. En dat heb je niet voetballend verdiend maar je hebt je altijd actief ingezet voor de club.



1977 Geeft aan dat je in het 10e bent gaat voetballen. Bekende namen zoals Piet Henke, Cor Viveen, Joop Snoek, Jaap Wildschut. Met dat elftal maakte je ook uitstapjes naar Veluwe, maar ook Parijs en Brugge.

Je was jeugdleider en in 1980 zat je in het hoofdbestuur. 1982-1983 actief in de junioren-commissie met o.a. Roelof Minck, Harry Osenga en Ton Pellikaan. Je hebt diverse commissie gelopen. Kas- en kantine commissie, Toernooi commissie, jarenlang verantwoordelijk voor de contributie administratie. In 1988 deelnemer aan de revue "Op naar de 100". En let op: in 1990 opnieuw toegetreten tot het hoofdbestuur. In het begin zeer moeilijk, gezien de financiële situatie van Unitas. We moeten nog maar 'ns van je expertise gebruik maken...

Mari. Na een actieve loopbaan bij Unitas ben je nu 40 jaar lid. Van harte gefeliciteerd en zeer bedankt voor je inzet.



## Sako Wijma 25 jaar lid Niet aanwezig

Je bent op latere leeftijd lid geworden van Unitas. Als dat klopt dan heb je niet meer in de jeugd gevoetbald. Onze archivaris geeft dat ook aan. In 1992 speelde je in Unitas 5 met de voor jou bekende spelers als Berry Viveen, Henk Dubbeld, Anthony van Drenth, Jan van Vliet, Hans van Horik, Henk Idema, Stefan Alderhout, Arjan van de Heuvel, Arie den Besten, Reinout Tuit, Arjan Timmermans, André van Emmerik, Rick Zelak, Michael van den Dool en Leo Muller. Leider was in die tijd: Andries van den Dool. In seizoen 1996-1997 heb je promotie gemaakt naar Unitas 4 En dan noem ik nog even de samenstelling van het elftal van toen: René van de Berg, Dries Bos, Cees Dekker, Peter Donker, Jeroen van Hoorn, Edwin Koster, Guino Manstra, Roger Peverelli, Ben van de Schuit, Ronald den Tek, Arjan Timmermans, Anthony Wals, René van Wijk, Jeroen Ridder, Alex Verhoeff, Ron Osenga. Leider: Ruud Groenen. En als je al deze namen hoort dan vliegen wellicht ook bij jou en hier in de zaal herinneringen door het hoofd. **Sako je bent Unitasser en 25 jaar lid van onze club. Van harte gefeliciteerd en zeer bedankt.**

Geacht Unitas bestuur, Met genoegen heb ik uw uitnodiging "Unitas 119e verjaardag" ontvangen. Hierin word ik uitgenodigd om mijn Jubileumspeld en oorkonde persoonlijk in ontvangst te komen. Helaas ben ik op 19 april verhinderd en lukt het niet om de speld persoonlijk op te komen halen. Toch wil ik u bedanken voor deze attentie en ik houd me aanbevolen deze op een ander moment op te halen. Met vriendelijke groet, Sako Wijma

## Martin Claessen 50 jaar lid Niet aanwezig

Martin. Je woont al vele jaren buiten Gorinchem maar bent altijd trouw lid gebleven. Het is toch waar: eenmaal een Roodbroek is altijd een Roodbroek. Je hebt bij Unitas -net zoals je vader Antoon- vele jaren jeugdwerk gedaan bij Unitas en dat hoort ook zo. Toen, maar ook vandaag de dag kunnen we niet zonder mensen die zich inzetten voor de club. Je hebt ook nog gevoetbald. Met de C2 werd je kampioen in 1968. Rob Colijn, Bert Snoek en Henk van Horik waren je voetbalmaatjes. Maar ook Chris Waltheer, Rik Zelak en Dik Schenau. Ger Dame, Jac Baaijen, Martin Snoek, Johan de Goeij en Arie Machine, staan genoteerd toen je voetbalde in de C1 van 1971. De A1 met trainer Teus Blokland was je laatste periode in je jeugd. 1987 met Unitas 8 Arie van Lit, Leo Parent en wijlen Flip Struik. **Martin je bent een halve eeuw, 50 jaar lid van Unitas. Van harte gefeliciteerd en zeer bedankt.**

Beste Marcel en Theo, Hartelijk dank voor de uitnodiging voor het bijwonen van de 119e verjaardag van Unitas. Het is alweer 10 jaar geleden dat ik er bij was om de jubileumspeld voor mijn 40 jarig lidmaatschap in ontvangst te mogen nemen. Ik weet nog dat het een leuke avond was waarop ik veel oude bekenden weer eens heb gezien. Helaas ben ik dit jaar verhinderd om deze feestelijke avond te bezoeken. Ik wens mijn collega jubilarissen en alle andere aanwezige Unitassers een hele fijne avond toe. Ik kom als ik op een zondag weer eens in Gorkum op bezoek bij mijn moeder ben zeker nog wel een keer kijken op de club. met vriendelijke groeten, Martin Claessens

## Johan de Goeij 50 jaar lid Niet aanwezig

Meneer de Goey heeft in een halve eeuw lidmaatschap veel gedaan voor Unitas. Heeft daarvoor ook in 1998 de waarderingsspeld mogen ontvangen. In 1967 betrokken geweest en ook hard gewerkt aan het nieuwe Molenvliet Je staat genoteerd als jeugdleider in 1972 met Arie Maquiné en in 1975 nam je plaats in het hoofdbestuur en bent bestuurslid geweest tot 1979. En als ik namen ga noemen zijn dat van je medebestuurders zoals: Geert Willemstein, Hans van Goolen, Jan Peterse, Fred Stamkot, Koos Mensert, Leo van Vliet, Hans Braad, Remie Bakker, Daan Sterrenburg, Teun Koster. En daarvoor nog meer klinkende namen: Harry Osenga, Fré Meijer en Aart Smits. Het is goed om al deze mensen een keer te noemen bij een gelegenheid zoals deze verjaardag. Het roept herinneringen op en we hebben er veel aan te danken. **Johan. 50 jaar lid van Unitas. Nog steeds goed betrokken bij de club is een felicitatie waard. Van harte gefeliciteerd en zeer bedankt.**





