

SEIZOEN 2025 - 2026

DE STEM

VAN S.D.Z.Z.

SDZZ

9 april 1957



COLOFON DE STEM

Jaargang 56 - nummer 1 - februari 2026

OMNI-VERENIGING S.D.Z.Z.

Sportpark de Griethse Poort Doesburgseweg 14
6902 PM Zevenaar

Redactie:	Voorzitter Tiny Visser Marian Kelderman Jeanne Grandjean P.C.	Ingang:	Edisonstraat Zevenaar
		Correspondentieadres:	6900 AB Zevenaar
		E-mail:	info@sdzz.nl
Vormgeving:	Tessa Valkenburg	Telefoon clubhuis:	0316-526115
Fotografie:	redactieleden	Website:	www.sdzz.nl
E-mail:	stem@sdzz.nl	Rekeningnummer:	NL 65 RABO 03748 35 306
Facebook:	Omni-SDZZ	Contributie Senioren:	€ 20,50
Instagram:	sdzz_zevenaar	Contributie Junioren:	€ 11,50
		Contributie Pupillen:	€ 10,50
		Niet spelende leden:	€ 9,00



voorwoord redactie

Een nieuw jaar, een nieuwe digitale Stem.

Namens de redactie wensen wij iedereen een goed en sportief 2026 toe!!

Voor u ligt weer een goed gevuld clubblad, boordevol jubilarissen, nieuwe leden van verdienste, verbouwwerkzaamheden en activiteiten. S.D.Z.Z. kende ook nog een winterkampioen, ook zij staan vermeld.

Joop en zijn bouwploeg hebben afgelopen maanden veel werk verzet om ons clubgebouw van binnen en van buiten er weer fris en schoon uit te laten zien. Dus sporters: wees er zuinig op! Houd het heel en schoon voor jaren lang plezier.

Er is ook droevig nieuws binnen onze vereniging, op 10 januari 2026 is Joke van Alst overleden. Bij het afscheid waren veel leden aanwezig. Wij wensen haar nabestaanden veel sterkte toe.

Tot slot nog veel leesplezier toegewenst en heeft u iets leuks, moois en/of grappigs te vertellen? Laat het ons weten!

Groetjes namens de redactie,

Tiny Visser

Kaartmarathon

Datum: 17-01

Tijdstip: 14.00 - 22.30

(met om 17.00 eten tot 19.00,
daarna 2e ronde)

Inleg €25

Kaartavonden (om de 2 weken)

Datums:

Januari 09-01 / 30-01

Februari 13-02 / 27-02

Maart 13-03 / 27-03

April 10-04 / 24-04

Mei 08-05 / 22-05

Vooruitblik op een Zonnige Zomerfair!

Beste leden,

De sfeer van de feestdagen hangt een beetje in de lucht, maar bij SDZZ kijken we ook alweer vol enthousiasme vooruit naar de zomer! De Zomerfaircommissie heeft namelijk het plan opgevat om op **21 juni 2026** opnieuw een sprankelende **Zomerfair** te organiseren. De vorige editie was een groot succes, en dit jaar willen we er nóg iets mooiers van maken.

Grote Loterij met Prachtige Prijzen

Ook dit jaar organiseren we weer een grote loterij. Hiervoor zijn we op zoek naar leuke, mooie en verrassende prijzen. En daar kunnen jullie bij helpen!

Heb je in je **kerstpakket** iets gekregen wat je niet kunt gebruiken of liever aan iemand anders gunt? Schenk het aan SDZZ! Alle ingezamelde items worden verzameld en tijdelijk opgeslagen, zodat we een mooie prijzenpot kunnen samenstellen.

Je kunt de prijzen gemakkelijk **afgeven in de kantine**. Alvast heel erg bedankt voor jullie bijdragen!

Meer Activiteiten op de Zomerfair

De commissie is nu al druk bezig om nieuwe activiteiten en extra's te bedenken. We hebben grootse plannen om de Zomerfair nog veelzijdiger, gezelliger en uitgebreider te maken dan voorgaande jaren. Houd onze communicatiekanalen dus goed in de gaten—er komt binnenkort meer nieuws aan!

Samen maken we er op 21 juni 2026 weer een fantastische dag van.

Bedankt voor jullie betrokkenheid en enthousiasme!

Met sportieve groet,

Zomerfair commissie

Kantinekwis

Hallo KantineKwisser!

Op zaterdag 28 februari aanstaande staat er weer een gloednieuwe editie van de KantineKwis op de agenda!

Jullie hebben de afgelopen KantineKwis(sen) met een enthousiast team meegedaan en we kunnen niet anders concluderen dat het een succes was.

Daarom zouden we het erg leuk vinden als we jullie de komende editie weer met een team mogen verwelkomen in de Kantine van SDZZ!

Dus trommel je (oud)teamgenoten weer op en schrijf je in!

Tot 28 februari?

Groet namens het KantineKwis-team,

Maarten

kantinekwis@sdzz.nl

Dartweekend

Druk bezocht dartweekend met verrassende winnaar uit Slowakije.

Zaterdag 24 en zondag 25 Januari 2026 stond alweer de 13e editie S.D.Z.Z. OPEN dartweekend gepland.

Waar zaterdagavond een koppeltoernooi (twee darters gooien samen tegen twee andere darters) op het programma stond.

Werd zondag het geluk beproeft door darters in het single toernooi.

Zaterdagavond konden er maximaal 32 koppels deelnemen aan het toernooi.

Binnen no-time had de organisatie dit voor elkaar.

Insteek van de organisatie en de club. Deelnemers en toeschouwers een leuk weekend/avond/middag bezorgen.

Wat ons erg goed deed. Niet alleen S.D.Z.Z. leden name deel aan dit toernooi maar ook leden van buurt voetbalverenigingen van o.a. D.C.S., DVC`26, Groessen, Rijnland en Angerlo gooiden lekker een potje mee.

Uiteindelijk kroonden wij Jeremy Derksen en Joost Geurts als winnaar van ons koppeltoernooi.

Nadat Damon Bekirch zondag `s morgens de kantine weer helemaal schoon had gemaakt. Konden wij zondagmiddag starten met het single toernooi. 52 deelnemers en een hoop toeschouwers wisten na een zware zaterdagavond voor sommige weer de weg te vinden naar sportpark de Griethse Poort.

Na een zeer geslaagd dart weekend/toernooi. Werd om 17.30 uur de grote finale gespeeld.

Vijfvoudig S.D.Z.Z. OPEN toernooi winnaar Stephan Gerritsen mocht het opnemen tegen voor ons op dat moment groot onbekende Slowaak Roman Fialko wonend in Markelo. Roman en Stephan waren zeer aan elkaar gewaagt. Toch ging uiteindelijk Roman er met de hoofdprijs vandoor. Hij versloeg Stephan met 4-2.



Langs deze weg willen wij nogmaals een hoop mensen bedanken voor hun inzet en sponsoring om dit dart weekend weer tot een succes te laten verlopen. Barpersoneel die vrijwillig zaterdag en zondag hebben gestaan om ons te voorzien van een hapje en drankje. Grote klasse.

De drie hoofdsponsors te weten.

JW Elektro techniek Didam

Cafe de Haspel Zevenaar

Bakkerij Braam Didam/Zevenaar.

Ook onze bordspansoren Theo Meyer, Tino Meyer, Snackbar de Methen Zevenaar, Fam. van Beeten, Frank v.d. Linden, Wim en Ans Kamerman, Chris Peelen en Damon Beijkirch (ook voor de schoonmaak).

Thom van der Kuyl, Hans Heijneman en Tino Meyer dank je wel voor de mede organisatie.

Mochten wij iemand zijn vergeten tijdens dit schrijven excuus.

Namens ons, hartelijk dank.

Mark Nieuwboer.

SDZZ Dames najaarskampioen!

Nadat de dames 30+ op vrijdag 2/3 seizoenen geleden succesvol een doorstart heeft gemaakt met veel nieuwe dames, was het afgelopen najaar zover: de eerste kampioenswedstrijd!

Eerlijkheidsgetrouw had niemand van de leiding dit zien aankomen, ik denk eigenlijk ook geen enkel spelend lid. Gelukkig werpen de wekelijkse trainingen op veld 4 en het enthousiasme van onze trainers (Merel, Fieke en Bart) zijn vruchten af op het veld.

Na drie spannende potjes tegen GSV, Rijnland en DVC'26, was de buit binnen en kon het feest in de kantine beginnen!

Onder begeleiding van de karaoke box en met uitstekend barpersoneel in de personen van Tiny en Piet, is er op ieder doelpunt deze seizoenshelpt minstens één drankje genuttigd...



Bericht uit de bestuurskamer

Beste SDZZ'ers,

Nu de winterstop achter ons ligt en we ons opmaken voor de tweede seizoenshelpt, kijkt het bestuur met een warm gevoel terug op een aantal prachtige momenten die we samen hebben beleefd. Wat hebben we genoten van een gezellige kerstbingo en eindejaarsborrel, een bijzonder succesvolle nieuwjaarsreceptie en een geslaagde kaartmarathon. Een heel hartelijk dank aan Ans, Marian, Bennie, Tiny, Geoffrey, Patrick (en alle anderen die we onverhoopt vergeten zijn te noemen) voor hun bijdrage aan de organisatie.

Ook het darttoernooi, terug van weggeweest, was een enorm succes: fanatisme, humor, gezelligheid en sportiviteit vormden zoals altijd een perfecte combinatie. Thom, Mark en Hans super dat jullie de organisatie van het darttoernooi weer hebben opgepakt. Het is geweldig om te zien hoeveel verbinding deze activiteiten brengen binnen onze vereniging.

Naast deze mooie bijeenkomsten hebben we achter de schermen hard gewerkt aan de veiligheid in en rondom de kantine. Zo zijn de brandblussers vervangen en wordt de noodverlichting binnenkort verder aangepakt. Vorig jaar hebben we met trots onze nieuwe AED geplaatst, en dit jaar willen we graag een volgende stap zetten. In het kader van de veiligheid zouden we het verstandig vinden om binnen SDZZ met een kleine groep leden te bouwen aan een structurele BHV-inzet. Heb je via je werkgever al een BHV-certificaat? Laat het ons weten via secretaris@sdzz.nl Samen kunnen we ervoor zorgen dat onze accommodatie een veilige plek blijft voor iedereen. De buitenwerkplaats van het accommodatiebeheer is door Alex, Joop en Henk opgeknapt en netjes door Peter bestraat. Hartelijk dank mannen!

Ook op het gebied van vertrouwen en zorg voor elkaar zetten we mooie stappen. We zijn blij te kunnen melden dat Jan de Nooij bereid is gevonden om de rol van vertrouwenscontactpersoon op zich te nemen. Een belangrijke functie, die bijdraagt aan een veilige sportomgeving voor jong en oud. In deze editie van de Stem vertelt Jan hier zelf uitgebreider over.

Verder kunnen we melden dat Ruben Elshof Hans Terwisscha gaat ondersteunen bij verschillende administratieve taken. Voor wie Ruben nog niet kent: hij is een fanatiek kaarter op de vrijdagavond en draait regelmatig bardienst, vooral op de zondagmiddag. Een bekend en gewaardeerd gezicht dus en we zijn blij dat hij deze ondersteunende rol op zich wil nemen.

In de tweede seizoenshelft gaan we bovendien aan de slag met het realiseren van de langverwachte overkapping. Een prachtig project waar we erg naar uitkijken. Uiteraard kunnen we hierbij alle hulp gebruiken. Heb je tijd, zin of twee rechterhanden (of niet ;-)? Meld je bij ons aan via secretaris@sdzz.nl Samen bouwen we letterlijk en figuurlijk aan onze vereniging.

Tot slot wensen we alle teams enorm veel succes én vooral heel veel plezier in de tweede helft van de competitie. Laten we elkaar blijven aanmoedigen, steunen en inspireren—op het veld, langs de lijn en in onze gezellige kantine. Op naar een succesvolle, sportieve en gezellige tweede seizoenshelft!

**Met sportieve groet,
Damon, Hans, John, Mariëlle, Tino en William**

NIEUWJAARSRECEPTIE

04-01-2026



Hans Terwisscha

Edwin Willemsen

Dennis Wigman

Dennis Leeflang

Jorwin Evers

Alexander de Nooij

25 jaar lid Edwin Willemsen

Met 54 jaren jong verwacht je een jubileumpje van 40 jaar op zijn minst, maar jouw uitstapjes en uitschrijvingen bij de club doen de jaren in de jeugd teniet. Qua telling dan, want dit wil niet zeggen dat er niet gepresteerd is. Want jij was ook een speler van de gouden generatie van SDZZ. Alle jeugdelftallen heb je doorlopen bij de club, maar toen menig teamgenoot in de A1 koos voor een andere club, koos jij niet voor het blauw/wit van de Graafschap maar voor het blauw/wit van Westervoort. Daar speelde je een jaar. Om vervolgens te gaan studeren in Zwolle, waar je net niet goed genoeg was voor het blauw/wit van de plaatselijke FC. Navraag deed dat dit ook weleens te maken kon hebben met het bestaan van de Joffer en het Capitol. Gezelligheid kent geen tijd, in ieder geval niet om op tijd weer naar huis te gaan. Want wie moest er dan de lichten aan doen?!

Na het studeren plus een beetje, ben je weer terug in Zevenaar komen wonen en kwam je weer lekker voetballen bij de club in 2000. In het vriendenelftal van oa vriend JP en maatje Michiel, lekker voetballen op zondagochtend op het middenveld en altijd present bij alle drie de helften.

Als leraar ben je bezig om de jeugd een beetje sturing te geven, maar als lid van het elftal doe je dit ook. Als organisator van een van de vele epische weekendjes weg met Pinksteren of een tour de France weekendje of een dagje 'wie is de molen'. Je wordt dan ook beschouwd door je ploeggenoten als een Multi talent met een gave voor teambonding. De creatieve geest, die zijn verantwoordelijkheid pakt.

Een van je laatste wedstrijden die je speelde als actieve voetballer en als net 50-er in de reguliere kelderklasse was thuis om 10:00uur tegen Doetinchem. We kwamen weer eens mensen te kort en werd er beroep op je gedaan en natuurlijk zei je volmondig ja. De kicksen gevonden en ze pasten ook nog. Wanneer je dan op zo'n geweldige wijze een afgeslagen bal van een meter of dertig in de goal weet te jassen, zegt dat veel over het natuurtalent die je bent. We zullen het nooit meer vergeten. Ik weet trouwens niet eens zeker of het Doetinchem dan wel FC Radiatoren was en of dat jij het was die schoot, maar toch een mooi verhaal als het echt zo zou zijn geweest.

Als je mensen naar jou persoon vraagt zeggen ze ook altijd: Vitesse, je cluppie. Waar je dan ook elke thuiswedstijd bent te vinden en dat op Monnikenhuizen al begon. Overigens heb je daar ook een testwedstrijd gespeeld, maar hadden de trainers op dat moment geen oog voor jou. Het geel/zwarte heeft je altijd getrokken, het verbaast me dan ook niet dat zoon Tygo en dochter Senna dan ook voor het geel/zwart van DCS hebben gekozen en het talent voor het spelletje van papa hebben gekregen, want zijn beiden middenvelders en waar Tygo zelfs al aan het eerste elftal heeft geroken, doet Senna niet onder voor haar medespelers van het andere geslacht. Ik heb Char nog nooit zien voetballen, dus kan niet zeggen of dit alleen op jouw conto geschreven kan worden, maar vooralsnog wel. Goed herstel gewenst voor Senna met je blessure, na de winterstop weer terug op de pitch he!

Edwin, wat ben je toch een geweldig mooie positieve kerel, familieman, gezelschapsmens, die altijd in is voor een positieve noot en een goed gesprek onder het genot van goudgeel sapje.

Van harte gefeliciteerd met dit 25-jarige jubileum. Veel geluk en blessurevrije jaren op de paddelbanen.



40 jaar lid

Alexander de Nooij

28 November jongstleden zag jij Abraham, eigenlijk ben je dan best laat begonnen met clubvoetbal. Eerst moest judo tot met de groene band met witte slip worden gedaan om vervolgens bij de groen/witte te gaan voetballen. Zal wel iets te maken hebben, zodat je goed kon vallen en dat kon je zeker, maar daarover later meer. Zoals je zelf zei hoorde jij niet tot de gouden generatie, maar meer van de titanium generatie, net te licht. Jullie speelde altijd net te hoog om mee te doen om de kampioenschappen, maar er moest elke zaterdag strijd worden geleverd voor elke punt. De A1 deed je in combinatie met het tweede, 4 keer in de week trainen en zaterdag en zondag voetballen en ook nog hard studeren. Best ongelooflijk want wat zal dat een ijzersterke discipline en planning zijn geweest.

In die tijd werd dan ook de basis gelegd voor het goddelijke lichaam dat je nu bezit. Maar ook het besef dat de droom die je had om ooit in de voetsporen van de allerbeste rechtsback van de wereld te mogen treden, als een luchtbel uiteen spatte. Profvoetbal zat er niet voor je in en je moest gewoon gaan werken voor je geld. Niet Romario die furore maakte bij PSV maar Berry Van Aerle was jouw absolute held en voorbeeld. Je hele carrière heb jij je uiterste best gedaan om op hem te lijken en ik moet zeggen dat is je aardig gelukt, qua uiterlijk dan.

Tijdens het kampioensfeest van het tweede met trainer Wim Kamerman, na al het een ander te hebben gedronken, werd bij Oteman nog even de 'laatste' genuttigd. Er werd ook nog even gevoetbald op straat en daar verloor je op een gegeven moment je evenwicht. Was je nu nog maar wat langer doorgaan met judo, want jouw val werd niet door je judoskills gebroken, wel je kaak op een stoeprand. Veroordeelt tot vloeibaar voedsel door een rietje de weken er na en als de draadjes weer wat lossen werden, werden ze gewoon weer een beetje aangedraaid. Zelf kijk je hierop terug als een boeiende fase in je leven, die iedereen gewoon een keer moest hebben mee gemaakt.

Toen je 25 jaar was, op een donderdag na een training, stond er ineens een grote knappe blonde man met een nog goddelijker lijf dan jij naast je. Die vroeg of je ook een biertje lustte. Jullie dronken een biertje, vertrokken naar de Bright Side, pakte de trein naar Arnhem om vervolgens te eindigen in de Buik. Een vriendschap voor het leven vond daar haar bakermat, de rest is geschiedenis.

Ook jouw hoogtepunt bij één is meteen jouw dieptepunt, Zutphania. Met enig regelmaat denk je terug aan die bal die je bij 2-1 voor nog netjes wilde uitverdedigen in plaats hem van de peppels in te schieten. Helaas viel hierdoor de 2-2. Rini Kromdijk heeft jou altijd verantwoordelijk gehouden voor het mislopen van het kampioenschap, maar Alex, wij spelers niet hoor. De goal viel in de 13e minuut van de blessuretijd, dan was de goal wel in de 20e minuut gevallen hoor. En Kromdijk heb je wel goed terug gepakt door bijna zijn hond 'Lex' om te brengen en vervolgens al zijn geld te winnen met kaarten.

40 jaar lid Alexander de Nooij

Na het stoppen van Joris als aanvoerder van het eerste nam jij de band over. Altijd ging je voorop in de strijd, altijd had je een peptalk in de rust, maar moest je van de jouw geliefde Piet De Groot toch een keer in de spiegel kijken en werd je slachtoffer van je eigen succes. Op de bank. Gelukkig stonden we naar 20 minuten met 3-0 achter en kwam je er in om de schade te beperken. Wat had ik nu graag willen vertellen dat na jouw invalbeurt de wedstrijd volledig kantelde, de ene mooie goal na de andere werd gescoord en dat we uiteindelijk met 4-3 wisten te winnen, maar helaas eindstand 6-0. Met Piet is het daarna ook nooit meer echt goed gekomen.

Eigenlijk speelde jij je hele loopbaan nooit echt pijnvrij, door een zekere wandeltocht ongetraind te lopen. En besloot je op een gegeven moment lager te gaan spelen en kwam je in het huidige 4e met vriend Jasper te spelen. Maar het noodlot viel je ten deel, tijdens een skivakantie, nu drie jaar geleden, ook nog in het kampioensjaar. Besloot je een afslag te pakken, die Dionne niet zo zag zitten. Je werd gelanceerd op een schans, kwam heel lelijk ten val en werd wakker in het ziekenhuis. Knie en schouder in de puin en een revalidatie werd begonnen om terug te keren op de velden. Na vele maanden tegen beter weten in, heb je terecht besloten, dat dit het was: Het afscheid van het geweldige spelletje voetbal.

Voor een man voor wie opgeven geen optie is, is dit denk ik de moeilijkste beslissing geweest in je leven.

Alexander, we zullen je vier doelpunten van lange afstand in één seizoen onder andere tegen Viod uit nooit meer vergeten, maar ook zullen we de vele mislukte pogingen om een doelpunt van lange afstand te maken in alle seizoenen er na ook nooit meer vergeten.

Ik wil je persoonlijk bedanken voor je humor en positiviteit en heel veel succes wensen met alles wat je doet. Of het nu coachen is van je dochters bij hockey, snel rijk worden met de loterij of de spelletjes met je familie. Gelukkig en gezond 2026 strijder!



40 jaar lid Dennis Leeflang

Dappere strijder, fier en koen, slaat zeker op jou, maar net even de verkeerde club, jij staat liever hand in hand met je kameraden. Net als Wigman begon jij ook in de F, was jij ook net iets kleiner dan dat je nu bent. En als zoon van Cor was er geen andere club mogelijk, je liep al lang de lijn als dreumes en mocht als 6-jarige eindelijk zelf in het groen/wit. Je vader legde de lat hoog voor je en eiste meer van je en gebruikte daarvoor vooral zijn stem langs de lijn. Later begrepen we dat het vooral uit zijn hart kwam en dat hij je het allerbeste gunde, maar dat het er alleen een beetje hard uit kwam. De vele patatjes na het behalen van het kampioenschap waren hoogtepunten. Tot en met de D1 wonnen jullie alles, voorjaar, najaar en zaal competities. Gepaard met vele doelpunten en net zoveel assists met jouw fijne techniek en inzicht.

De hoogtepunten waren zo'n beetje alle wedstrijden, ook in kleedkamer twee, want de onverzettelijke wil om te winnen zit in je bloed en smaakt elke keer weer naar meer. De weekendjes weg met het team zijn mooie herinneringen en zeker voor jou geldt: gelukkig in het pre youtube tijdperk. Energiek in het veld, maar zeker ook buiten het veld en vooraan als er iets gebeurd, had zeker een paar hits gescoord op het platform.

Je bewandelde min of meer hetzelfde pad als Wigman en daarmee vrienden voor het leven. Ook jij maakte op jonge leeftijd je debuut in één en werd een vaste waarde. Overal op de linkerflank, want ook voor jou geldt, net als voor alle andere linkspoten, het rechterbeen is toch alleen maar om te lopen? Ook jij compenseerde je lengte met inzet, techniek en snelheid en was nooit te beroerd extra meters te maken voor je teamgenoten, wel met een scheldwoord hier en daar. Gangmaker in de kleedkamer met Rober. Je moest als teamgenoot altijd op je hoede zijn, tijgerbalsem lag op de loer.

Ook nu weer is het hoogtepunt ook meteen je dieptepunt met het eerste: de wedstrijd in Brummen. Daar zijn we echt te kort gedaan. En de scheidsrechter heeft ons een mooie feestje door de neus geboord. De wedstrijd was op donderdag en ik denk dat we zeker tot en met zondag door hadden gefeest. Dat hebben we trouwens ook wel weer goed gemaakt in de loop der jaren.

Helaas zijn vele, langdurige blessures jou ook niet bespaard gebleven, een gescheurde kruisband heeft je vele maanden aan de kant gehouden en je bleef daarna altijd kwetsbaar. Uiteindelijk hebben de blessures je vroegtijdig doen stoppen met het voor jou zo geliefde spelletje voetbal.

Als leraar was de stap naar trainer, maar een kleintje, maar met grote autoriteit. Je leidde dan ook het tweede naar een kampioenschap en leek voorbestemd om de jongste hoofdtrainer van de club ooit te worden. Of het werd niet gezien door de beleidsvoerders of je had de ambitie niet, dat weet ik niet, maar ik had het graag willen zien, aan je capaciteiten heeft het in ieder geval niet gelegen.

Als initiatiefnemer en participant van 35+ heb je oudgedienden bij elkaar gebracht en hebben we toch een paar leuke avonden met elkaar mogen beleven. Waar we in eerste instantie toch wel weer wilde winnen, en kampioen geworden bij DCS, maar waar later op de avond bleek waar we toch echt goed in waren. Niet voor niets de gezelligste club van Zevenaar. Marieke weet met wat voor een man ze getrouwd is.

Van harte gefeliciteerd beste Dennis met je 40-jarig jubileum.

Onze waardering voor wat je allemaal voor de club gedaan en voor ons betekend hebt.

Het ga je goed familieman.





40 jaar lid Dennis Wigman

Toen je een kleine Dennis was, net iets kleiner dan nu, koos je als 6-jarige voor SDZZ. Je kwam in het team bij Dennis Leeflang, jij rechtsbuiten en Leeflang linksbuiten, Cor Leeflang als trainer aan de zijlijn en je vader Jos droeg de waterzak. Veel meer SDZZ gehalte kan bijna niet. Zo heb je alle elftallen doorlopen en zijn jullie tot en met de E elftallen altijd kampioen geworden. Wat je te kort kwam in lengte maakte je ruimschoots goed met inzet en kracht. Want voor zo'n klein kereltje was je zo sterk als een beer. Onverzettelijk en ongelooflijk snel. Door het overlijden van je vader op jonge leeftijd, 14 of 15 jaar was je, moest je ook sneller volwassen worden. En dat kwam ook naar voren in je spel. Met 16 jaar speelde je al regelmatig met het tweede van Wim Kamerman mee en nam je 's middags op de bank plaats bij het eerste. Want dat deed je toen gewoon als jeugdspeler met talent. 160 minuten per weekend. Zonder te mopperen, nou ja zonder te mopperen, dat kon je ook aardig, dus dat kregen we er bij.

Hoogtepunten waren de paastoernooien, de wedstrijdjes, ook die in kledkamer 2 en de weekendjes weg oia Schaijk met Joop Verbeek. Chica aan het rennen met die Ijscokar! Gelukkig allemaal voor het youtube tijdperk, stel je voor dat het allemaal vastgelegd was.

Bij de senioren begonnen ook de blessures helaas. Die als een rode draad door je carrière lopen. En hoe kan het ook anders, oorzaak: te korte spieren. Ook al was je inmiddels afgezaakt naar rechtsback, die regelmatig een doelpunt mee pikte en het spel meer op je afkreeg. Ook jouw achilleshiel was de achillespees, die je steeds weer aan de kant hield. En op doorzettingsvermogen kwam je ook altijd weer terug. Mooie jaren met het eerste gehad, weliswaar gedegeerd van de derde naar de vijfde klasse, maar waar vriendschappen voor het leven zijn ontstaan. Met als hoogtepunt en meteen ook als dieptepunt de beslissingswedstrijd tegen Zutphania in Brummen. Want wat zijn we daar ongelooflijk genaaid. Dat kampioenschap hadden we echt verdiend, maar helaas dacht die opa van een scheidsrechter daar anders over.

Echt treurig is het einde van je carrière toen weer een blessure je deed besluiten om te stoppen met het spel waar je zo ongelooflijk veel liefde voor had. Een trainerscarrière zag je niet zitten. Maar jaren later toen de 35+ competitie werd opgericht, was er weer een comeback. Toch mooi om te zien, dat het fanatieke nog niet was gedoofd en je gewoon weer voorop ging in de strijd. En na 3 seizoenen volgehouden te hebben en een kampioenschap konden de schoenen nu waardig aan de wilgen worden gehangen.

Maar het is een geluk dat je de 40 jaar hier hebt volgemaakt nadat een Schotse automobilist in Schotland jou op de motor over het hoofd zag. Jouw reactievermogen heeft je gered, maar wat een ongelooflijk geluk heb je gehad. Motor in de puin, maar levend er van afgebracht. Met Vivian aan je zijde kan je schijnbaar alles aan.

Dennis, vriend van het eerste uur of het nu voetbal was, vissen, poker, monopoly of welk spel dan ook, de winnaar in jou blijft.

Van harte gefeliciteerd met je 40-jarig jubileum. We wensen je al het geluk en gezondheid in de jaren die komen gaan met de club in het hart.



Leden van verdienste



Gerard Kelderman

Damon Beijkirch

40 jaar lid Jorwin Evers

Op 1 september 1985 gebeurde er twee memorabele dingen: het wrak van de Titanic wordt op 3800m diepte in het Noorden van de Atlantische Oceaan ontdekt en Jorwin werd lid van onze vereniging. Het een heeft niets met het ander te maken. De enige overeenkomst is dat jij ook weleens werd geraakt, maar dan niet door een ijsberg, maar door een tegenstander en dat je dan niet zink maar per brancard het veld verliet. De afwijking is wel dat jij altijd weer terugkwam. Hoeveel tegenslagen en blessures je ook hebt gehad nooit kwam een afscheid van het voetballen in je op, het spelletje was gewoonweg veel te leuk.

In de jeugd was het nog allemaal zorgeloos en blessurevrij en doorliep je alle jeugdfaltallen, als linksback, linkshalf of linksbuiten, waar een linker-voet nodig was, werd jij geposteerd. Zoals vaker met linkspoten was je techniek goed maar werd het rechterbeen voornamelijk gebruikt om recht-op te staan. In de jeugd waren er veel hoogtepunten, de paastoernooien, de weekendjes weg. En er was nog geen besef dat een carrière als prof-voetballer gewoonweg niet mogelijk was.

Maar als je dan in het elftal van Peter Oteman bij de senioren komt, is die droom in eens wel verdwenen en gewoonweg niet meer haalbaar. Bij de senioren begon het lichaam ook meer te protesteren, dit kwam niet door het te hoge niveau toch? Nee, dit kwam meer door onbezonnen tegenstanders die in plaats van in jouw schijnbewegingen te trappen, jou doorzagen als enige remedie zagen om je af te stoppen. Wie wil er nu tegenover een vliegensvlugge onvoorspelbare speler staan?



Medespelers noemen je ook een tikkeltje eigenwijs, maar zeiden ook dat je nooit te beroerd was om de vuile meters te maken. Altijd in voor geintje of een goed gesprek. Dat je van een uitdaging houdt is de Porsche (944?) van eind jaren 80 ook een voorbeeld. Die heb je dan ook eigenhandig volledig gerestaureerd. Bij zulke projecten is het ook een vereiste dat je een beetje eigenwijs bent. Ook is handig dat je al jaren werkt bij Autoplex en unlimited toegang hebt tot onderdelen om je tweede liefde mee op te bouwen tot waar hij nu staat. Een echte Wheeler dealer zit in je bloed.

Kenmerkend voor je carrière is dat toen je bij het 4e kwam te spelen 2 jaar terug, in de eerste wedstrijd na een kapbeweging met niemand in de buurt jouw knie het begaf en je per brancard het veld moest verlaten. Maar stoppen? Nee! Inmiddels weer blessurevrij en terug in het groen/ wit bij Mischa Zewald en zijn manen en op weg naar het kampioenschap. Dat zou dan weleens je laatste kunstje kunnen worden als actieve voetballer. Maar eigenlijk denk ik dat je te eigenwijs bent om te stoppen met het fantastische spelletje voetbal.

Jorwin, pas goed op je zelf en luister naar je lichaam. Heel veel succes de tweede seizoenshelft en speel de bal naar dezelfde kleur. Dan komt het allemaal goed. Van harte gefeliciteerd met jouw 40-jarige jubileum.

50 jaar lid Hans Terwisscha

In 1975 is Hans op 9 jarige leeftijd lid geworden van SDZZ. Of SDZZ een bewuste keuze van vader en moeder Terwisscha is geweest, is niet bekend. Maar het was wel lekker dichtbij. Volgens de routeplanner 2 minuten fietsen vanaf de Beemd waar Hans toen woonachtig was. Wij zijn in ieder geval heel blij met destijds gemaakte keuze. Hans was toentertijd klein van stuk en dat leverde hem de bijnaam Hansi Müller op. De echte Hansi Müller was een Duitse voetballer die 42 interlands voor West Duitsland heeft gespeeld. Dus Hans kon zich wel vinden in deze bijnaam.

Nadat Hans de gehele jeugdopleiding had doorgelopen kwam Hans terecht in het eerste elftal. Hij speelde hier samen met veel spelers uit onze eigen jeugdopleiding, zoals Tonny Bolk, Theo Lammers en Andy Puhl. Een succesvol team dat meerdere keren wist te promoveren en er net niet in slaagde om te promoveren naar de 2e klas.

Naast voetballer is Hans vele jaren als jeugdtrainer/jeugdleader actief geweest. Het eerste team dat hij onder zijn hoede had was destijds de F2. Hij doopte de naam van dit team om naar "De Tijgers". Daarnaast nam Hans al op jonge leeftijd plaats in de jeugdcommissie.

Door SDZZ heeft Hans zijn huidige vrouw en de moeder van hun 4 kinderen leren kennen. Hans was uitgenodigd voor een verjaardag bij de familie van den Wildenberg. Familie uit Alkmaar was ook tijdens deze verjaardag aanwezig. Direct was er een klik tussen Hans en Fieke.

Bijna elk weekend was Fieke in Zevenaar om Hans aan te moedigen bij zijn wedstrijden in het eerste elftal. Tijdens één van die wedstrijden was er de een lawaaisirene die op een accu moest worden aangesloten om het eerste extra aan te moedigen. Maar ja, waar haal je zo snel een accu vandaan? Fieke wist raad en schroefde de accu uit haar auto los. Toen ze echter weer naar huis wilde gaan, startte de auto niet. De wegenwachtman vroeg nog of de accu uit de auto was geweest, maar dat werd natuurlijk ontkend.

Hans zette zich in die tijd in bij allerlei jeugdactiviteiten. Zo ook tijdens de paastoernooien, waaraan ook door een team uit België werd deelgenomen. De Belgische voetballers en begeleiders verbleven dan tijdens het gehele paasweekend in Zevenaar. Op de zaterdagavond was er altijd een feestavond, waarbij er allerlei sketches werden opgevoerd. En natuurlijk was Hans hier ook bij betrokken. Een legendarisch optreden was de act van Broeder Franciscus waarin Hans samen met Mark Jordens en Ruud van Vuure het verhaal vertelde en uitbeelden van een klein jongentje, die langs allerlei omwegen als oude man in het klooster terecht kwam.

Tijdens één van de sinterklaasmiddagen waarbij de "Grote meneer Kaktus show" werd opgevoerd, maakte Hans zijn opwachting als "Kweetniet". En ook act bij de SDZZ playbackshow kunnen velen zich nog herinneren; als je wilt, heb je vrienden! Hans op de hometrainer in de kantine. Niets was Hans te gek als het maar in het belang van SDZZ was.

Na een feestavond had Hans 1 biertje te veel gedronken en was hij bij thuiskomst van de trap geleden. Een flinke voetblessure en een boze pa Terwisscha was het gevolg. Maar gelukkig was het winterstop en heeft Hans niet veel wedstrijden hoeven missen.

Ook op bestuurlijk vlak heeft Hans een flinke bijdrage geleverd als penningmeester in het hoofdbestuur. Wel heeft Hans nog een uitstapje gemaakt om als penningmeester de sv Babberich uit de brand te helpen. En ook nu maakt Hans weer als penningmeester deel uit van het hoofdbestuur.

Verder weet Hans nog tijd vrij te maken om bijna wekelijks wedstrijden van de SDZZ jeugd en de senioren te fluiten.

Hans Terwisscha is een pursang SDZZ-er, waar de vereniging trots op is en waarvan je er nooit genoeg van kan hebben.



Hans gefeliciteerd met 50 jaar SDZZ!

Vertrouwenspersoon Jan de Nooij

Beste lezer,

Ik ben Jan de Nooij, 75 jaar, meer dan 50 jaar gehuwd met Joke, woon in Zevenaar omringd door onze kinderen, partners en 7 kleinkinderen. Hoe gelukkig kun je zijn! Ben al vele jaren niet spelend lid van SDZZ waar mijn zoon Alexander en dochters Simone en Jojanneke ook hebben gevoetbald en was ooit secretaris van SDZZ. Velen van u zullen mij wel kennen. Soms sta ik nog achter de bar en ook klaverjas ik met enige regelmaat bij onze club. In mijn arbeidzame leven werkte ik bij de Koninklijke Luchtmacht. Daarna was ik o.a. vice Vz van Lindus (industrievereniging in de Liemers) en jarenlang fractievoorzitter en raadslid voor het CDA. Ik deed nog veel meer maar dat zou te ver gaan voor nu.

Mij is gevraagd vertrouwenspersoon bij SDZZ te worden. Dat is belangrijk omdat iedereen bij SDZZ, maar eigenlijk overal, in een veilige omgeving zichzelf moet kunnen zijn. Zijn er gevoelens van onveiligheid dan is er altijd het recht om nee te zeggen. Dat kan een moeilijke stap zijn. Weet daarom dat je voor hulp altijd terecht kunt bij de vertrouwenspersoon. Deze is het eerste aanspreekpunt binnen de vereniging. Deze kan helpen door te luisteren. Contact opnemen kan ook anoniem en informatie wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

Hoe dan verder:

- De vertrouwenscontactpersoon probeert er samen met een melder achter te komen wat diegene graag zou willen zien gebeuren.
- Vanuit een melding informeert de vertrouwenscontactpersoon over mogelijke vervolgstappen.
- Daarnaast verzorgt de vertrouwenscontactpersoon de procesbegeleiding en adviseert de betrokken vereniging.

Discriminatie, pesten en verbale intimidatie

Grensoverschrijdend gedrag heeft niet altijd een seksueel karakter. Ook verbale intimidatie en machtsmisbruik kunnen voorkomen en een grote impact hebben op personen en verenigingen. Daarnaast gaan mensen die zich schuldig maken aan discriminatie ook een duidelijke grens over. Ook voor deze vormen van gedrag is geen plek op de voetbalvelden. Herken jij dit, omdat jij of je club er zelf mee te maken hebt? Dan wil de KNVB je bond graag bijstaan om dit gedrag een halt toe te roepen.

- Wanneer je (anoniem) melding wil maken van seksuele intimidatie kan dat: Vertrouwenscontactpersoon KNVB vcp@knvb.nl /06 57 11 45 63
- Wanneer je buiten de KNVB (anoniem) melding wil maken van grensoverschrijdend gedrag of wanneer je beschuldigd wordt van grensoverschrijdend gedrag kan dat: Centrum Veilige Sport centrumveiligesport@nocnsf.nl /0900 202 55 90
- Wanneer je in contact wil komen met lotgenoten kan dat: Sporters helpen Sporters info@destilteverbroken.nl

Mocht er iets zijn dan kunt u ook contact met mij opnemen. Dit onder strikte geheimhouding en geen stap zonder uw instemming. Uw bestuur hoopt natuurlijk allemaal dat het nooit nodig zal zijn. Maar wil het wel regelen voor het geval dat.

Met vriendelijke groet vertrouwenspersoon SDZZ,

Jan de Nooij/Sandgat 16; 6903 WX Zevenaar/0628220909/jdenooy@planet.nl

Aanpassingen dakkapel

Vele jaren geleden (Arno vd Wildenberg was toen nog voorzitter) is er een poging tot inbraak geweest bij de (toen) twee openslaande ramen van de dakkapel. Het raam werd daarbij behoorlijk geforceerd, lees kapot gemaakt, maar er scheen niets gestolen te zijn.

De verzekering heeft de schade betaald maar met dat geld had de vereniging andere prioriteiten. Begrijpelijk, alleen had het direct op de eerstvolgende begroting moeten worden opgenomen. Het kapotte venster van dat raam ging in de loop der jaren steeds verder rotten.

Een zeer actief lid van de club (zijn naam gaan we niet noemen) had daar wel een oplossing voor. Hij heeft er een aantal latten tegenaan gespijkerd. Echter, die latten waren hoger dan het venster en zodoende kon het weer (regen) vrij spel hebben en zo werd het rottingsproces versneld. Jaren is er tegenaan gekeken en men vond het geen gezicht. Er moest iets aan gedaan worden. Een offerte werd aangevraagd maar van het resultaat daarvan vielen de bestuursleden achterover van hun stoel. Gevolg: er gebeurde lange tijd niets.

Totdat een van de leden vrijblijvend een gesprek aanging met Pepijn Grienberger, een zzp'ér, die heel netjes en goed bouwwerkzaamheden uitvoert. Een bezoek met hem samen ter plekke om in te schatten welke werkzaamheden, onze wensen enz. resulteerde in een vrijblijvende offerte, die is voorgelegd aan onze penningmeester. Het bestuur reageerde enthousiast want het was voor veel minder geld dan de eerste offerte.

Het werk zou in twee dagen gerealiseerd kunnen worden. De eerste dag werd de steiger geplaatst en werd begonnen met het verwijderen van het verrotte raamkozijn. Ik heb de, wat ze noemen de wangen (schuine zijkanten dakkapel), schoongemaakt. Was hard nodig. Zeker aan de rechterkant want daar zat geen stortbak met regenpijp bevestigd waardoor het regenwater vanaf de dakkapel naar beneden op de dakpannen stortte en daardoor veel vuil op de zijkant kwam.

De tweede dag werd het nieuwe raamkozijn erin gebracht. Nogal een hachelijke onderneming: met zijn 3'en het raamkozijn via de steiger omhoog en verder in de dakkapel geplaatst. Daarvoor stonden we deels op de steiger en deels in de dakgoot, die gelukkig heel stevig is.

Hier en daar (binnen en buiten) oud hout verwijderd en nieuw geplaatst.

Het was een prettige samenwerking, Pepijn, Alex en ik.

De dagen erna heb ik mij beziggehouden met de binnenaafwerking, hoekprofielen, afkitten.

Daarna bedacht ik mij dat het wel aardig zou zijn om de ruimte achter de dakkapel (de fitness-ruimte dus) wat op te knappen. Mooie heldere (gebroken) witte muren. Dat is nu klaar, alsmede de grote scheidsrechtterskleedkamer.

Nu ga ik bezig met de gang boven naar die kleedkamers. Het is nog een hele klus! De zijkant van de dakkapel (eerder genoemde wangen) worden in het voorjaar donkergroen geschilderd na eerst een laag speciale primer! Daar hebben we tocht iets droger weer voor nodig dan nu.

Joop van der Ent.

Verzorgingsruimte opgeknapt!

Na de opknopwerkzaamheden van de ruimtes boven de kleedkamers maakte iemand mij er op attent dat de ruimte van de verzorger ook best wel eens een opknopbeurt zou kunnen gebruiken.

Nou ja, dacht ik, ik heb toch nog wat witte muurverf over, dus waarom niet? Maar het bleek dat er meer te doen was. Ach, eerst maar het plafond doen. Ook daar was vanaf 1996 niets aan gedaan, Dus twee keer witkalk, wat nog in voorraad was. Die twee tl-bakken zagen er ook niet uit. Geen beschermkap en bij een tl-bak kregen we slechts één tl branden.

Toen kwam het idee om eens contact met onze verzorger, Marcel Remmerswaal, op te nemen. Hij had inderdaad ook een wens om de muren niet egaal wit te maken, maar één muur met diagonaal wit en groen en een andere muur met twee verticale streken groen. En hij wilde graag een groot whiteboard waarop hij afspraken kan noteren. Samen zijn we aan de slag gegaan.



Een sta-in-de-weg moest ook even verplaatst worden: De grote twee-deurs kast met daarin allerlei spullen voor het masseren. Dit heeft hij geregeld met een paar sterke mannen na afloop van de training. De kast stond net voldoende naar voren om de muur erachter te schilderen. Dat is een heel lichte kleur groen geworden die door Wim Kamerman was geschonken. De muur onder het raam was niet zo fraai gemetseld. Daar zijn twee platen tegen aan gelijmd. Deze platen en het whiteboard gekregen van Hans Heijnen. De kast is daarna weer teruggezet.

De wand naast de waterbak was destijds al met wandtegels gedaan, maar door allerlei plaksel erop niet makkelijk schoon te maken. Daar had Marcel weer een idee voor. Hij had kunststof streken met afbeelding stenen en die heeft hij er op geplakt. De twee tl-bakken zijn vernieuwd en de vloer is door Damon Beijkirch netjes schoon gemaakt.

Zelfs het zitje is aangepakt en geschuurd en netjes afgelakt. Daar zaten nogal wat groene verfstrepen op, omdat het als bijzettafeltje voor potten verf is gebruikt. Als laatste toegevoegd: een klok, zodat iedereen weer op tijd naar huis gaat.

Groeten van Joop van der Ent!

Onoverdekte opslag ...

Ruim een jaar geleden bleek dat de zeecontainer zodanig verzakt was dat de deuren niet goed meer sloten. De enige oplossing is dan dat deze opnieuw gesteld moet worden. Afspraak was dat de toenmalige jeugdcommissie mensen zou zoeken om de container leeg te maken. Dit, omdat de meeste inhoud van de jeugdcommissie is. Kamps de Wild zou de container tijdelijk gaan verplaatsen. Maar wat bleek? Ze kregen de container met moeite van zijn plaats. De oorzaak was dat alle nog in de container zat.

Het was een flinke klus voor de medewerkers van Kamps de Wild, wat totaal niet nodig had hoeven zijn. Nu kon het beginnen! De grond (Alex en Joop) werd eerst met zand opgehoogd, met behulp van een grote waterpas gelijk gemaakt. Joop had 14 stuks dikke brede opsluitbanden met zijn auto vanuit Arnhem naar SDZZ vervoerd wat op zich al een hele klus was. De auto helde behoorlijk over. Daarna is Peter Oteman gekomen en deze krachtpatser pakt met een hand een brede opsluitband op! Deze werd keurig met waterpas geplaatst en op naar de volgende. Peter vroeg aan mij: "Joop, pak jij de volgende even?" Maar ik had al moeite om dat zware ding met twee armen vast te pakken. Zo hebben we de fundering gemaakt. De inhoud van de container is tijdelijk verplaatst naar kleedkamer 7/8 en daarna kon de container weer terug worden geplaatst. Nu was dit nog steeds een zware klus voor Kamps de Wild maar wat beter hanteerbaar.

In de navolgende tijd ontstond het idee om de omheining rond de opslagplaats aan te passen naar de nieuwe stand van de container. Maar hoe? Siard de Meijer, medewerker Staatsbosbeheer gaf aan dat hij ervoor kon zorgen dat een aantal stevige boomstammen van het bos Ginkelse heide mochten worden gekapt. Dertien zijn er omgezaagd, elk drie meter lang. Was ook een pittige maar gezellige klus. Een werkje van Siard, Johan Terwisscha, Henk van Halteren en ik. In de werkruimte van Siard nog gezellig een kopje koffie gedronken.

De boomstammen hebben lang op de parkeerplaats van SDZZ liggen rusten waarna de mannen van 7Aardig de schors van de stammen hebben gehaald. Hierna moesten de stammen aan de dikste kant minimaal een meter met rubberseal worden ingesmeerd. Dit deel zou dan de grond ingaan. Weer een tijd later heeft Siard geholpen met het boren van de gaten in de grond, waarbij wij vele wortels tegenkwamen! Het bleek dat we geen dertien stammen nodig hadden maar minder. Maar dat terzijde ... De overige stammen gaan we gebruiken voor tuindecoratie bij SDZZ. Van Hans Heijneman kregen we hout en drie grote platen om de afscheiding dicht te maken. Dit verder opgevuld met delen van oude reclameborden. Daarna zijn de boomstammen verder behandeld met de rubberseal. Omdat de ruimte ietsje groter is geworden en niet overal bestrating was, is het wachten nu op een behoorlijk aantal stoeptegels om het geheel te bestraten, waarvoor Peter Oteman ons weer wil helpen. Stoeptegels zijn 30 bij 30 cm. Heeft u thuis leggen en gebruikt u ze niet meer ... neem ze mee naar de club. Wij zijn er blij mee. Hartelijk dank! Maar niet dus. Op een oproep aan de leden kwam geen enkele respons! Alex besloot om dan maar de benodigde tegels te bestellen bij HCI, waar hij voor de helft garant wilde staan.

Het wachten is nu op goed weer, droog dus, en dan komt Peter Oteman om met ons de tegels te leggen, als hij tijd heeft, ook dat! Maar ... komt goed!

VOORDEEL VOOR SDZZ LEDEN

KORTING BIJ INTERSPORT LUISING

PROFITEER VIA DE INTERSPORT CLUB-APP

10% KORTING

Het hele jaar door op je
voetbalschoenen
kleding & accessoires!



Hoe kan je hier gebruik van maken?

1. Selecteer in de INTERSPORT CLUB-app Intersport Luising als favoriete winkel
2. Ga via **MEER** naar GROEPEN en vind je club
3. Word lid van SDZZ met de activeercode **CLUBMEMBER**
4. Vanaf nu ontvang je korting bij ons in de winkel.



 **INTERSPORT**
LUSING