

SEIZOEN 2024 - 2025

DE STEM

VAN S.D.Z.Z.

SDZZ

9 april 1957



COLOFON DE STEM

Jaargang 55 - nummer 1 - februari 2025

OMNI-VERENIGING S.D.Z.Z.

Sportpark de Griethse Poort Doesburgseweg 14
6902 PM Zevenaar

Redactie: **Voorzitter Tiny Visser**
Marian Kelderman
Jeanne Grandjean P.C.

Vormgeving: **Tessa Valkenburg**

Fotografie: **redactieleden**

E-mail: **stem@sdzz.nl**

Facebook: **Omni-SDZZ**

Instagram: **sdzz_zevenaar**

Ingang:
Correspondentieadres:

E-mail:

Telefoon clubhuis:

Website:

Rekeningnummer:

Contributie Senioren:

Contributie Junioren:

Contributie Pupillen:

Niet spelende leden:

Edisonstraat Zevenaar

6900 AB Zevenaar

info@sdzz.nl

0316-526115

www.sdzz.nl

NL 65 RABO 03748 35 306

€ 20,50

€ 11,50

€ 10,50

€ 9,00



voorwoord redactie

Er ligt alweer een mooie stem voor u. Er is deze keer veel aandacht voor de jubilarissen met de bijbehorende speeches. Er waren dit keer veel jubilarissen en dit maakte alles tot een mooie nieuwjaarsreceptie.

Een woord van dank ook voor alle mensen die meegelopen hebben om de jubilarissen een fijne middag te bezorgen. Speciaal was de hulding van Frank Molenaar, hij is al 60 jaar lid van onze vereniging.

Frank had heel veel familieleden uitgenodigd, waarvan sommige ook lid waren geweest bij SDZZ, het was hierdoor een onverwacht mooie reünie.

Gaat u verhuizen? Of bent u reeds verhuisd? Geef uw adreswijziging door aan de ledenadministratie van S.D.Z.Z.. Ook bij wijziging van een mailadres, graag dit doorgeven.

Namens de Stem redactie, veel leesplezier!

Tiny Visser

Stafleden S.D.Z.Z. krijgen nieuwe coachjassen

De sponsorcommissie van S.D.Z.Z. is zeer verheugd dat alle leiders van SDZZ een warme jas hebben gekregen.

Wij danken onze sponsoren:

Phone House,
Viking Sports
en Intersport Lusing.



NIEUWJAARSSPEECH

2025

Namens het bestuur heet ik iedereen van harte welkom op de nieuwjaarsreceptie van onze club S.D.Z.Z. Iedere eerste zondag na 1 januari is het weer tijd om met een glas in de hand je sportmaten gelukkig nieuwjaar te wensen. Deze tijd moeten we dan ook met elkaar nemen en niet teveel hiervan kwijt raken aan een speech van de voorzitter. Mede gezien het grote aantal jubilarissen zal ik dan ook proberen om het kort te houden.

Uiteraard past bij deze gelegenheid een stukje reflectie op 2024. Een jaar met uitdagingen en kansen, een jaar met hoogtepunten maar helaas ook enkele dieptepunten. Zo zijn er ons in 2024 helaas enkele SDZZ'ers ontvallen. Mensen die zich jarenlang hebben ingezet voor onze club. Het lijkt me gepast dat we, in deze feestelijke ambiance, hier ook even bij stil staan. Ik zou dan ook een moment van stilte willen voorstellen waarin we hen kort kunnen gedenken.

Gelukkig was 2024 ook een jaar vol hoogtepunten. We hebben schitterende wedstrijden gezien op ons sportpark. Vele mooie prestaties zijn er door de jeugd en onze seniorenteams geleverd. Ons eerste elftal wordt geleid door een nieuwe staf. Natuurlijk was daar voor alle betrokkenen een gewenningsperiode noodzakelijk maar zoals door diverse trainers van tegenstanders al opgemerkt: de punten zullen ongetwijfeld gaan komen.

Op dit moment zijn er nog geen gesprekken geweest over een vervolg van het trainersschap in het volgende seizoen, maar deze zullen eerdaags plaatsvinden.

Bij de jeugd zijn er enkele kampioenschappen gevierd. In deze speech mogen de kampioenschappen van de JO9, JO12 en de JO16 zeker niet onvermeld blijven. Gefeliciteerd allemaal!

Ook op andere vlakken is er de nodige vooruitgang geboekt. Iedereen heeft kunnen merken dat de verlichting is verbeterd. We hebben sinds dit jaar de beschikking over LED verlichting. Niet alleen levert dit veel beter zicht op maar het zal ook (voor een deel) belangrijk zijn om de kosten voor energie in de aankomende jaren beheersbaar te houden.

Een enorme prestatie is ook het in het nieuw steken van alle spelers en trainers van onze vereniging. Tijdens de ALV is het al naar voren gebracht maar het is een wereldprestatie van onze sponsorcommissie om dit voor elkaar te boksen. Hiervoor mag best even een applaus gegeven worden met een welgemeend dank je wel namens iedereen binnen SDZZ.

Last but not least is het gelukt om in 2024 met een nieuwe jeugdcommissie te starten. Hopelijk lukt het om een paar evenementen waar het SDZZ DNA inzit, zoals het pupillenkamp, weer op poten te zetten zodat de jeugd hier weer plezier aan kan beleven.

Helaas is het niet allemaal positief wat er te melden is. We moeten toch de bestuur perikelen noemen welke er het afgelopen jaar wel degelijk zijn geweest. Zonder er op deze feestelijke dag te diep op in te gaan, is er binnen het bestuur een onherstelbare vertrouwensbreuk ontstaan. Vanwege deze vertrouwensbreuk zal er op korte termijn een extra ALV georganiseerd worden waar alle leden een uitnodiging voor zullen ontvangen. Vanaf deze plaats kan ik alleen maar vragen om daar aanwezig te zijn als lid. Je wordt dan geïnformeerd over de problemen en kunt meepraten en stemmen over de toekomst van onze vereniging.

Rest mij nog om een toast uit te brengen op een sportief, gezond en gezellig 2025! Proost!





NIEUWJAARSRECEPTIE
12-01-2025

25 jaar lid Theo Lammers

De eerste mijlpaal van vanmiddag is Theo Lammers. Theo is inmiddels 25 jaar lid van deze mooie club uit Zevenaar. Als klein jongetje de jeugdopleiding doorlopen, met heel veel kampioenschappen en ontelbare vriendschappen. Bij de jeugd onder andere zelfs Gelders kampioen. Maar ook bij het eerste elftal diverse kampioenschappen en promotiewedstrijden gespeeld. Na een uitstapje bij hoofdklasser Babberich, kan de beste overkomen, weer teruggekeerd op het oude nest. Theo ging altijd voorop in de strijd en zijn inzet was een voorbeeld voor anderen. Blessures moesten van goede huize komen om jouw buiten de lijnen te houden. Als het achterin goed georganiseerd was, mocht Theo zo af en toe mee naar voren, waar hij liet zien dat hij ook aardig kon scoren. Ondanks zijn lengte was Theo heerser in de luchtduels. Wanneer je de naam Theo hoorde, dan was de bal (voor bijna 99%) altijd voor het hoofd van Theo. Maar ook in de goal was Theo nergens bang voor.

Theo is een boegbeeld voor SDZZ geworden (ook mede dankzij Pola) en heeft naast spelend lid ook zijn sporen verdiend bij de diverse activiteiten binnen de club. Waaronder een periode als hoofdtrainer van het 1e elftal, trainer van jeugdteams en een rol binnen diverse activiteiten waaronder de organisatie van de penalty cup.

Theo heeft een groen-wit hart. Graag een applaus voor deze jubilerende SDZZ-er.



© SDZZ

40 jaar lid Rink Teunissen

De volgende mijlpaal, 40 jaar lid van onze club. Gestart in de jeugdopleiding van SDZZ vanaf de E-tjes tot aan de A. Met o.a. Micha Zewald, Hugo van Dam, Sjors Visser en Erik Hesselmans. De trainer die de meeste invloed op je heeft gehad in die tijd was wijlen Jan Pruis. Kappen, draaien, kappen, draaien. En dat zit er nog steeds in, weliswaar iets trager maar 35 jaar later nog steeds zichtbaar.

Bij rondvraag over jou kwam ook het verhaal uit de tijd van de A1 naar voren. Toen je lang haar had in een staart of staartje. Een van de tegenstanders vroeg om de haverklap waar je handtas was. Op een gegeven moment was je er klaar mee en deelde je een forse duw uit, want slaan doe je niet. Was dit de reden waarom niet veel later de staart er af ging?

Bij de senioren toch wat meer de gezellige kant op gegaan en vervroegd in het bierteam van Kuipers, JP en andere kornuiten terecht gekomen, 'lekker Samen-zijn'. Veel mannen zijn vandaag hier dan ook getuige van. Iemand met een bovengemiddeld uithoudingsvermogen wordt al snel op het middenveld geposteerd, dat geldt dan ook voor jou. Regelmatig pakte je dan ook een doelpuntje mee, al was de voorzet of de assist voor je toch iets belangrijker. Je hoefde zelf niet perse op de voorgroend te staan (of het moet tijdens de beruchte Pinkster-uitjes zijn).

Bij dezelfde rondvraag naar de hoogtepunten van je actieve voetbalcarrière, noemde er een aantal: dat je ging fluiten. En dat fluiten doe je niet onverdienselijk. Een eerlijkere scheidsrechter zien we maar weinig en dat is ook wie jij bent. Streng, eerlijk en rechtvaardig.



Bedankt voor jullie aandacht dames en heren. Rink bedankt voor je 40 jaren, we wensen je nog vele mooie reizen en Dolf heeft toegezegd dat hij nog een keer je zwembad komt schoonmaken als tegemoetkoming voor de vele mooie momenten die je ons hebt gegeven.

Dames en heren: Rink Teunissen, 40 jaar lid van SDZZ.

40 jaar lid Micha Zewald

Ook hier een mijlpaal van 40 jaar groen wit. Begonnen met voetballen bij onze prachtige vereniging op 1/7/1984. Eerst in de jeugdelftallen en toen de vertegenwoordigende elftallen van de vereniging. Onder andere met Rink Teunissen, Hugo van Dam, Patrick Boogaars en Kevin Jacobs. Ook Micha heeft onder trainer wijlen Jan Pruis het kappen, draaien, kappen, draaien tot een onderdeel van zijn DNA gemaakt.

Bij trainer Jacques Cleeren, destijds trainer van het eerste elftal werd je bij je debuut direct in de basis gezet. Je bent de stofzuiger van het eerste elftal geworden en dat altijd gebleven. Spelers over de Micha van die tijd: onderschatting was aan de orde van de dag met zijn dunne beentjes en zijn schriële lichaam. Maar Micha was hard en meedogenloos, speelde op het randje en vaak er overheen. Ook werden duels niet uit de weg gegaan en misschien zelfs opgezocht. En dat ook nog eens gepaard met zeer intelligent spel. Dus binnen het veld zeker intelligent. Bijvoorbeeld: wanneer de keeper de muur nog aan het neerzetten was, schoot jij de bal er al in. Onder groot protest van de tegenstander werd de goal nog vaak goedgekeurd ook. Op deze wijze pikte je elk seizoen wel een aantal doelpunten mee.

Dat je bij een viering van een doelpunt over de reclameborden wilde springen, maar deze toch iets te hoog bleek te zijn, je er achter bleef hangen, achter het bord verdween en weer verscheen is sommigen nog altijd bij gebleven.



Onder de trainer Jan van de Wouw beleefde je volgens eigen zeggen de mooiste jaren in je carrière, ondanks dat we in zijn laatste seizoen degradeerde uit de derde klasse. Uiteindelijk heb je als eerste speler van SDZZ een verdiende afscheidswedstrijd gekregen. Een elftal van oud eerste elftal spelers werd opgetrommeld, o.a. met Tonnie Bolk, Patrick Massop, Rogier Willemsen. Allemaal ras-SDZZ-ers zoals jij. En dan dus tegen het eerste elftal onder leiding van de onlangs overleden scheidsrechter Monzef Chelly. Het was een onvergetelijke middag en een waar voetbalfeest.

Op dit moment ben je nog steeds actief als speler, leider van het derde elftal en daarnaast als jeugdleider bij de JO19-1.

Graag de handen op elkaar voor deze kanjer.

40 jaar lid John Kummeling

Ook John Kummeling viert vandaag dat hij 40 jaar lid is van SDZZ. Naast het feit dat John jaren heeft gevoetbald in een seniorenelftal was John ook heel veel andere gebieden actief binnen SDZZ. Naast speler was John ook leider van het seniorenteam waarin hij speelde.

Ook is John enkele jaren jeugdleider geweest. Samen met de gebroeders Beijkirch heeft hij vele jaren de seniorencommissie bemand. Dat was destijds geen gemakkelijke functie. Want waar nu de seniorenteams uit 16 of meer spelers bestaan, bestonden de seniorenteams toen der tijd uit maximaal 14 spelers. In het begin van het seizoen was dit geen probleem, maar naarmate het seizoen vorderde en het kouder werd werden de teams geconfronteerd met afmeldingen en had de seniorencommissie de schone taak om te zorgen dat alle teams toch met voldoende spelers aan de aftrap stonden. Door te schuiven met seniorenspelers, spelers 2 wedstrijden op een zondag te laten spelen, jeugdspelers te vragen en in het uiterste geval de wedstrijd af te gelasten. Het kwam dan ook wel goed uit dat John de consul was die de velden moest keuren. Er gaat een verhaal rond dat John een keer vanuit zijn bed had besloten dat er niet kon worden gevoetbald. Wil je weten of dit verhaal juist is, dan moeten jullie dit maar navragen bij John.



John maakt ook al jaren deel uit van het bestuur van SDZZ in verschillende functies, waaronder die van voorzitter. Momenteel is het hij langst zittende bestuurslid.

John staat bijna altijd klaar voor zijn cluppie, behalve in februari/maart. Want dan is hij druk met de carnaval. Als bestuurder van de praalwagen van de carnavalsvereniging Paljas neemt hij dan deel aan de optocht door Zevenaar.

50 jaar lid Joop van der Ent

De volgende mijlpaal is maar liefst 50 jaar SDZZ. Joop heeft zelf moeten aangegeven dat hij 50 jaar lid is van onze club. Een foutje in de administratie.

Joop komt uit Nijmegen waar hij onder andere voetbalde bij een club waarvan ik de naam niet over mijn lippen krijg. Eenmaal verhuisd naar Zevenaar was het pendelen voor de voetbal naar Nijmegen niet praktisch, dus op voordracht van een collega fietste Joop in mei 1974 op weg naar DCS om zich daar in te schrijven. Op de route kwam hij langs SDZZ en dacht dat hij al op het juiste sportpark was. Hij stapte de kantine in en daar zaten Ben Reijers, Gunther Wijnhoff en Edmond Dercksen. Joop kreeg gelijk een biertje van de mannen, het was heel gezellig, en heeft zich toen maar gelijk ingeschreven. Na eerst een aantal jaren bij de senioren te hebben gevoetbald heeft Joop ook bestuurlijk veel voor de club gedaan, van secretaris (zowel van de voetbal- als de handbal-tak), de seniorencommissie als wedstrijdsecretaris, diverse werkzaamheden voor het clubblad van SDZZ en van hulpje van de penningmeester (Theo Lendering) tot penningmeester (met steun van Hein Voskamp). De laatste functie leverde hem de "eretitel" Joop van de Krent op.

Verder heeft Joop deel uitgemaakt de bouwploeg van vroeger en is hij nu nog steeds wekelijks op ons sportpark te vinden in de onderhoudscommissie. Stukjes Joop zijn dus overal te vinden binnen onze mooie accommodatie.

Onlangs werd Joop getroffen door een hartinfarct. Maar eenmaal in het ziekenhuis kwamen de praatjes al weer snel. Als oud-commando krijgen ze mij niet zo snel gek. En na het plaatsten van een stent en wat verplichte rust liep hij al weer op het sportpark om allerlei kleine reparaties uit te voeren.

Graag een groot applaus voor deze topper.



50 jaar lid Tino Meijer

Ook Tino Meijer wordt vandaag in het zonnetje gezet, omdat hij 50 jaar lid is van SDZZ. Vooral buiten het voetbalveld heeft Tino zijn sporen verdiend voor SDZZ.

Vele jaren is Tino kantinebeheerder geweest en heeft hij gezorgd voor een flinke kantineomzet hetgeen de vereniging goed kon gebruiken. Tino lette op de kleintjes. Zo deed hij zelf de inkoop bij de Sligro. Maar soms kon hij wel een beetje doorslaan. Op de vraag van de toernooicommissie wat flessen cola en sinas moesten kosten, die aan de deelnemende verenigingen werden uitgereikt, had hij er het volgende rekensommetje op losgelaten. Een glas cola kosten 1 gulden 50. Uit een fles cola gaan 6 glazen. Dus een fles cola kost 9 gulden. Het resultaat was dat de toernooicommissie de flessen frisdrank bij een plaatselijke supermarkt ging halen voor een bedrag van 2 gulden.

Vanuit zijn functie van kantinevoorzitter heeft Tino vele jaren deel uitgemaakt van het bestuur van SDZZ. Op een gegeven moment is Tino hiermee gestopt. In 2010 is Tino nog benoemd tot lid van verdienste van SDZZ. Sinds een jaar of 3-4 heeft Tino weer zitting in het bestuur als algemeen lid.



**Nu hier in het zonnetje als 50 jaar verdienstelijk lid van SDZZ:
Tino Meijer.**

50 jaar lid Jan Sloot

Vandaag wordt ook Jan Sloot gehuldigd, omdat hij 50 jaar lid is van SDZZ. Dit jubileum had al eerder plaats kunnen vinden wanneer Jan niet tussentijds een uitstapje heeft gemaakt naar de geel-zwarten op het Hengelder. Maar gelukkig is Jan tot inkeer gekomen dat voetballen bij SDZZ veel leuker is, en is hij na een korte periode weer teruggekeerd op het groen witte nest.

Jan heeft vele jaren in het eerste elftal van SDZZ gespeeld. Maar toen jonkies zoals Berend Jan Leeferink, Fred Reijers en Maarten Verheij overkwamen vanuit de jeugd, ging hij in het tweede elftal spelen. Na zijn actieve voetbalcarrière is Jan nog enkele jaren leider van het tweede elftal geweest.

We kennen Jan nu voornamelijk als scheidsrechter op de zondagochtend. Petje af dat hij op zijn leeftijd nog steeds wedstrijden fluit.



Maar Jan heeft veel meer gedaan bij SDZZ.

Zo heeft hij enkele jaren een bestuursfunctie vervuld. Ook was Jan nauw betrokken bij het oprichten van de sponsorclub (een soort businessclub). Helaas verliep de samenwerking met het bestuur van SDZZ niet geheel naar wens en is de sponsorclub ten zielen gegaan. Maar Jan heeft zelf regelmatig de club gesponsord bij verschillende activiteiten en wist ook diverse sponsoren naar SDZZ toe te trekken.

Jan bedankt voor alles tot nu toe en we hopen je nog maar lang in onze SDZZ-familie te hebben.

Applaus!

60 jaar lid Frank Molenaar

Wat een bijzondere dag, wat een unieke gelegenheid! Vandaag staan we hier om een absoluut fenomeen te vieren: iemand die al 60 jaar lid is van onze geliefde club, SDZZ. Laten we dat even laten bezinken – 60 jaar. Dat is langer dan Wilhelmina koningin is geweest (en dat was echt heel lang).

Laten we een moment nemen om de klok terug te draaien. Het jaar was 1964. Een tijd waarin je je voetbalschoenen nog moest poetsen met vet, niet omdat ze mooi moesten glimmen, maar omdat je anders na één keer regen door de zolen zakte. SDZ was al sinds 1929 een begrip, en jij, onze jubilaris, besloot op jonge leeftijd dat 'Samenspel Doet Zegevieren' geen loze kreet was, maar een levensmotto. En dat motto draag je nu al 60 jaar met trots.

We hebben het hier over niemand minder dan Frank Molenaar, of zoals sommigen hem noemen: Frans Moordenaar. Een van de liefste clubleden van SDZZ. Iemand met een groen-wit hart – en we komen superlatieven tekort.

Als je 60 jaar lid bent van een voetbalclub, heb je zo ongeveer alles meegemaakt wat er te beleven valt. Van wedstrijden op moddervelden waar je je teamgenoten alleen nog aan hun stem kon herkennen. Het kampioenschap naar de 3e klasse en de legendarische wedstrijd tegen Feijenoord behoren tot de sportieve hoogtepunten. En dan jammer genoeg de verloren kampioenswedstrijd in Brummen, met die eerlijke scheidsrechter die maar liefst 18 minuten langer liet doorspelen. Je hebt SDZZ zien groeien, bloeien, en ja, af en toe ook ploeteren.

Wat je 60 jaar lidmaatschap extra bijzonder maakt, is dat het niet alleen een prestatie van jou is, maar ook een ode aan SDZZ als club. Jij belichaamt wat SDZZ betekent: een familie waar iedereen welkom is, waar jong en oud samenkomt, en waar je altijd kunt rekenen op een team om je heen, zowel op als naast het veld. En laten we eerlijk zijn, SDZZ heeft ook enorm geprofiteerd van jouw trouw en inzet. Zonder jou had de club misschien nooit dezelfde warmte en passie gekend.



vervolg

60 jaar lid

Frank Molenaar

Jij bent ook de stille kracht achter SDZZ 1 geweest voor zoveel jaren. Tijdens week-endjes bewaakte je de groep en zorgde je dat alles goed verliep – jezelf uiteraard niet vergetend en af en toe een biertje inschenkend. Je was altijd degene die in de gaten hield of iedereen het naar zijn zin had, en dat is een eigenschap die ons allen nog steeds inspireert.

Je was er niet alleen tijdens de successen, maar ook op de momenten dat het minder ging. Jij wist altijd iedereen moed in te spreken en te motiveren om door te gaan. Frank, jouw betrokkenheid ging verder dan alleen het veld. Je was er bij elk clubfeest, elk vrijwilligersmoment en elk initiatief dat SDZZ verder kon helpen. Je bent niet zomaar een lid, je bent een icoon.

Humor is natuurlijk ook een vast onderdeel van SDZZ. Zoals die keer dat je Nouridine Chelly de schuld gaf voor de dronkenschap van de toen nog te jonge Arjen Visser na een fles appeljenever. Maar dat was toch echt de schuld van de schoppert zelf – al was hij wel opgenaaid door een aantal oud 1e spelers. Jij hebt het allemaal meegemaakt en er waarschijnlijk om gelachen tot je buikpijn had.

Een eigen afscheidswedstrijd met bord langs het veld, dat betekent ook wel iets. Het laat zien wat je voor SDZZ betekent en hoe groot je impact is geweest. En achter elke grote man staat natuurlijk een sterke vrouw: de stille kracht achter Frank is uiteraard Paulien, die ook zeker niet vergeten mag worden. Paulien, jouw steun en inzet maken Frank's toewijding mogelijk, en daarvoor verdient ook jij alle lof.

Je verhuizing uit Babberich is ook een verhaal op zich. Weg uit je huis omdat ze flats gingen bouwen, maar via de club kwam je erachter dat het huis van Wout Bramel te koop stond. En daar woon je nu nog steeds met Paulien. Een prachtig voorbeeld van hoe SDZZ niet alleen een voetbalclub, maar ook een gemeenschap is.

Beste Frank, we willen je namens de hele club bedanken.

Bedanken voor je toewijding, je humor, je betrokkenheid en je liefde voor deze club. Jij bent de levende geschiedenis van SDZZ, het bewijs dat 'Samenspel Doet Zegevieren' niet zomaar een naam is, maar een belofte.

Ik stel voor dat we allemaal een glas heffen op deze ongelooflijke mijlpaal. Laten we proosten op jou, op SDZZ, en op nog vele jaren samenspel, want jij bewijst: hoe ouder de speler, hoe mooier de wedstrijd!

DE JUBILARISSEN IN HET ZONNETJE

John Kummeling

Tino Meijer

Frank Molenaar

Joop van der Ent

Jan Sloop



© SDZZ

Theo Lammers

Micha Zewald

niet op de foto: Rink Teunissen



Wij bedanken
Hans Terwisscha,
Dolf Erkelens,
Arjen Visser en
Vincent de Meijer
voor de mooie toespraken
van de jubilarissen!

Sponsorovereenkomst met Asian Spoon



De sponsorcommissie bij S.D.Z.Z. zit niet stil en ze hebben onlangs weer een mooie overeenkomst met Asian Spoon gesloten.

Asian Spoon draagt S.D.Z.Z. een warm hart toe. Naast dat zij een van de kledingsponsors zijn voor de komende 3 seizoenen, hebben ze ook een leuke elftal actie.

Gaan jullie met je elftal eten bij Asian Spoon en geven jullie minimaal € 1000,00 uit? Dan ontvangt S.D.Z.Z. 10% van het bedrag boven de € 1000,00.

Ook als S.D.Z.Z. leden persoonlijk gaan eten bij Asian Spoon, kunnen zij aangeven dat zij lid zijn bij de club. Dan kijkt Asian Spoon na een jaar naar de totaal uitgaven en zullen wij ook hiervan 10% doneren aan S.D.Z.Z.

Dit seizoen fungeert als een test seizoen, als het rendabel is/de opbrengsten navenant, dan wordt de overeenkomst volgend seizoen ook voortgezet.

Kortom: Gooi een datumprikker in de groepsapp en op naar Asian Spoon met zijn allen! Voor een heerlijk gezellige avond, waar S.D.Z.Z. ook nog financieel beter van wordt!

Sponsor MKC en Mefizo
Stefan Meijer



Sponsor Jumbo
Jan Heemskerk



Sponsor Phone House
Jeroen Heebing



Sponsor Kristal
Jeroen Nijland



Sponsor
Maaike Aleven



Sponsor Kamps de Wild
Lyn Gadernann



Sponsor Viking Choice
Dirk Grandjean
Perrenod Cornesse

Geslaagde kaartmarathon SDZZ

Al tijden lang werden we via de app Kaartclub SDZZ geïnformeerd over de kaartmarathon op 18 januari 2025. Eindelijk was het zo ver. De kantine ging, zo liet Ria Ulfman weten om 13.15 uur open en het kaarten begon om 14.00 uur. Voor het jokeren 2024 – 2025 kaartmarathon hadden zich vijftien mensen ingeschreven en voor het klaverjassen zestien.

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat iedereen over de deelname wel een beetje nonchalant deed. Maar gelet op de kaartavonden daarvoor was er, in het geniep, wel veel, heel veel gedaan aan de perfecte voorbereiding. Ik verdenk sommigen ervan dat ze de avond daarvoor al vroeg naar bed zijn gegaan om goed uitgerust met een maximale voorbereiding flink te kunnen scoren op de kaartmarathon. Gaan voor de topposities en de prijzen dus.

Bij de aftrap van de marathon gaf Marian aan dat er bij het jokeren twee ronden en bij het klaverjassen drie ronden voor de pauze waren. Daarna even opscheppen (nee niet over het kaarten, gebeurde stiekem toch door sommigen) maar voor het eten. Gevolgd door een tweede ronde. Marian deed zelf ook mee met het jokeren. Maar achteraf bleek dat ze toch meer bezig was met de organisatie en het slagen van de marathon. Plaats 14 bij het jokeren en dat is toch niet waar we haar normaal terugvinden op de ranking.

Bennie hield zich bezig met uitgifte kaarten, lijsten en bar. En ja dan heb je altijd va gedoe. Kunnen we nieuwe kaarten krijgen deze glijden niet fijn. Vrije vertaling: gaat niet zo goed met mij maar het ligt aan de kaarten. Al te goed is buurmans gek en Bennie gaf nieuwe. Wel of het heeft geholpen kunnen de kaarters het beste zelf beoordelen.

Ria zorgde samen met Bennie voor drankjes en hapjes. Top gedaan we kwamen niets tekort! Weet overigens welhaast zeker dan Bennie zelf graag had meegedaan. Want kaarten kan ie zeker. Wel Bennie doet het zich nog eens voor dan help ik Ria en ga jij kaarten. Ik hoor wel.

Tja en dan het kaarten zelf. Je krijgt ze of niet. Maar je kaart gewoon goed als je weinig fouten maakt. Je kunt dus in de eindstand laag scoren maar top hebben gekaart. Doekje voor het bloeden? Zeker niet. Ik scoor zelf heel veel laag en ga toch met een tevreden gevoel naar huis. Waarom? Het was gezellig en vooral veel plezier gehad. Wil overigens wel mijn excuses maken als ik wat al te enthousiast reageer. Hoop dat u mij dat niet euvel wil duiden (kwalijk neemt). Mocht dat wel zo zijn laat het dan ff weten.

De eerste ronde voor de pauze. Tja dan wordt door de directie (Ria, Bennie en Marian) de balans opgemaakt. Voor mij ff wennen dat je bij jokeren zo weinig mogelijk en bij klaverjassen zoveel mogelijk punten moeten hebben.

Even wat feiten op rij:

Jokeren 1e ronde: Diny Koenders 47 punten; Jeane Passage 351 punten

Jokeren 2e ronde: Liz vd Venne 53 punten; Danielle Francis 423 punten

Klaverjassen 1e ronde: Paul de Melker/Greet Westra 1550 punten en Peter Oteman/Aukje Siemersma 1173 punten

Klaverjassen 2e ronde: Greet Westra/Ineke ter Avest 949 punten en Paul Melker/JandeNooij 2143 punten

Klaverjassen 3e ronde: JandeNooij/Ineke ter Avest 1153 punten en Linda Camp-huynder/ Greet Westra 1699 punten

Het was daarna ook hoogtijd om even te stoppen en lekker bij te kletsen. Daar gebeurde dus ook volop. Het eten kwam binnen, veel en lekker en iedereen liet het zich goed smaken.



Daarna de tweede ronde. Toppers bij het jokeren waren in ronde 3 en 4: Diny Koenders 33 punten en Sandra Natrop 36 punten. Toppers bij klaverjassen waren in ronde 4, 5 en 6: Marcel Remmelzwaai/Auke Siemersma 1956 punten en Margie Donk/JandeNooij 2232 punten en Margie Donk/Antoinette Wigman 1785 punten Terechte Winnaars in totaal waren bij Jokeren Sandra Natrop 461 punten en bij klaverjassen: Margie Donk 9940 punten. Tja en de poedelprijzen gingen naar hen die kaarten niet kregen. Hen treft u op het publicatiebord in de kantine van SDDZ. Ik dat dus niet inwrijven.

De prijsuitreikingen. Marian gaf aan dat er voor iedereen een prijs beschikbaar was. Voordat de uitreiking begon vroeg Ruben Elshof het woord. Dat kreeg hij natuurlijk en zetten Ria en Marian met een geschenk in het zonnetje. Daarna de prijsuitreiking en voor ieder een mooie prijs. Top gedaan. Verrassend was dat diegene met de poedelprijs uiteindelijk ging lopen met de meeste prijzen. Hoe mooi is dat. Meer weten vraag het hem.

Al met al een heel gezellige kaartmarathon en ijs en weder dienende hoop ik er volgend jaar weer bij te zijn. Bent u niet geweest, dan heeft u iets gemist.

Dan nog even de data voor jokeren en klaverjassen, eerste helft 2025, bij SDZZ op rij: **31 januari, 14 en 28 februari, 14 en 28 maart, 11 en 25 april en 9 mei.**

Noteer deze data in uw agenda. Kom eens langs, doe mee en gun uzelf dit plezier.

Groet Jan de Nooij

JO16-1 is KAMPIOEN geworden in de 2e fase!

Wat een TOPPERS!!

De JO16-1 is KAMPIOEN geworden in de 2de fase.

De verdiende titel werd door een 14-0 zege extra mooi.

De mannen van Jan en Arjan wonnen alle 5 wedstrijden met een indrukwekkend doelsaldo 24-2.

Gefeliciteerd en op naar een niveau hoger!!





91
CM



JAKO
VIKING SPORTS
VIKINGCHOICE.NL
JUMBO

CASEY VAN HEEK

93	PAC	90	DRI
89	SHO	92	DEF
90	PAS	94	PHY



De pupil van de week is deze keer **Casey van Heek**.

Met zijn enorme duelkracht en snelheid is Casey de motor op het middenveld bij de JO11-1. Angst voor de tegenstander is hem vreemd en zijn trainers Geoffrey en Tom zijn dan ook vol lof.

Hij heeft 2 broers, Jack en Mike (ook in de JO11), speelt graag met vrienden buiten, maar is ook niet vies van een lekker potje gamen. En 's avond zit hij het liefst met een lekker stuk pizza naar het Jachtseizoen te kijken.

Casey zit in groep 5 van De Sterrenschool en spelling en schrijven is daar het leukste vak.

Maar als het aan hem ligt zijn die schooldagen zo voorbij en zet hij alles op alles om zijn droom te behalen: prof voetballer worden. Net als zijn grote held Ronaldo.

Maar goed, zo ver is het nog niet. Voor nu is het vooral SDZZ en Vitesse dat hem bezighoudt.

Te beginnen met zijn eerste goal in het 1e elftal deze zondag.

De pupil van de week is deze keer **Teun Peelen**.

Teun is de linksback van onze JO12-1. Onder de bezielende leiding van Matthew is hij een speler van vaste waarde in de achterhoede. Maar uiteraard ook goed opkomend langs de linkerflank.

Hij is dol op voetballen en kijkt ook graag naar zijn favoriete club Ajax en volgens heb de beste speler Ramos.

Als hij thuis is en niet voetbalt weet hij toch altijd zijn moeder (en broertje Spencer) te vervelen, dus die heeft eventjes rust als Teun in groep 8 van De Wissel op school zit. Topografie is het leukste vak en hij wil later dan ook graag veel van de wereld zien. En dan het liefste als vrachtwagenchauffeur, met de vlam in de pijp. Natuurlijk zonder fouten te maken, want hij kijkt graag naar idioten op de weg, maar wil er zelf natuurlijk niet in voorkomen.

Tot slot zijn lievelingseten? Lasagne!



87
LB



JAKO
VIKING SPORTS
VIKINGCHOICE.NL
JUMBO
van Heemstede
Zeeland

TEUN PEELLEN

79	PAC	74	DRI
73	SHO	87	DEF
79	PAS	84	PHY



02-02-2025
SDZZ 1 – PSC 1

95
CAM

JAKO
VIKING SPORTS
VIKINGCHOICE.NL
JUMBO

DANIËL STOKVIS

93	PAC	80	DRI
91	SHO	91	DEF
83	PAS	79	PHY

De pupil van de week is deze keer **Daniël Stokvis**.

Daniël heeft er super veel zin in om als Pupil van de Week het veld op te mogen.

Hij is zelf aanvallende middenvelder bij de JO11-1 van Geoffrey en Tom. Hij heeft ene prima schot en verrast ook menig verdediger met knapper trucjes (The Artist).

Zijn droom is om later profvoetballer te worden en zijn grote voorbeeld is momenteel het jonge talent van FC Barcelona: Lamine Yamal. Maar met een plekje bij de, volgens hem, beste club van Nederland (Ajax) zal hij ook zeer tevreden zijn. Maar voor nu dus vooral flink oefenen/trainen en natuurlijk je school afmaken. Daniël zit in groep 7 van Het Kofschip en vindt daar vooral rekenen leuk om te doen.

Naast het voetballen besteed hij zijn vrije tijd aan tekenen, gamen en televisie kijken (van alles en nog wat) en hij kan echt genieten van een portie noodles.

Daniël heeft ook nog een halfbroertje, maar die woont ergens anders met zijn moeder.

23-02-2025
SDZZ 1 – BABBERICH 1

De pupil van de week is deze keer **Julian File**.

Voetballen, dat is (uiteraard) hetgeen Julian het liefste doet. Binnen ons jongste team, de JO9-1 van Damon en Ryan, speelt hij op de linksback positie en daar komen zijn verdedigende skills ook goed tot zijn recht. Maar vlak hem ook op aanvallend vlak niet uit. Als back moet je er ook wel eens overheen komen en met een goede pass de spits in scoringspositie brengen.

Op de vraag wie zijn favoriete club en speler zijn antwoord hij: Feyenoord en Ronaldo.

En als hij straks klaar is op De Sterrenschool (hij zit nu in groep 6) en de vervolgoopleiding zou hij graag ook als profvoetballer aan de slag willen. Mocht dat niet lukken, dan is daar altijd nog plan B: gym-leraar. Hoewel zeer sportief aangelegd bestaat niet zijn hele leven uit sporten. Op school is crea (de oudjes zouden zeggen handvaardigheid) zijn leukste vak, en thuis kan hij zich ook prima vermaken met Netflix-en, Fortnite spelen of gewoon buiten ravotten.

Tot slot: Julian heeft nog een broer, is dol op 'Mac & Cheese', en vindt het reuze spannend om Pupil vd Week te zijn. Dat laatste is natuurlijk nergens voor nodig, want de opvang binnen ons eerste elftal voelt als bij familie. De SDZZ-familie.

85
LB

JAKO
VIKING SPORTS
VIKINGCHOICE.NL
JUMBO

JULIAN FILE

81	PAC	80	DRI
70	SHO	88	DEF
85	PAS	82	PHY

LIMITED
EDITION



Het maakt niet hoeveel punten je
gepakt hebt. Die eerste driepinter
smaakt altijd goed!

Bestel ze nu bij Dirk, Vincent, of aan de bar.