

SEIZOEN 2023 - 2024

# DE STEM

VAN S.D.Z.Z.

SDZZ

9 april 1957



# COLOFON DE STEM

Jaargang 54 - nummer 2 - juni 2024

# OMNI-VERENIGING S.D.Z.Z.

Sportpark de Griethse Poort Doesburgseweg 14  
6902 PM Zevenaar

Redactie: **Voorzitter Tiny Visser**  
**Marian Kelderman**  
**Jeanne Grandjean P.C.**

Vormgeving: **Tessa Valkenburg**

Fotografie: **redactieleden**

E-mail: **stem@sdzz.nl**

Facebook: **Omni-SDZZ**

Instagram: **sdzz\_zevenaar**

Ingang:

Correspondentieadres:

E-mail:

Telefoon clubhuis:

Website:

Rekeningnummer:

Contributie Senioren:

Contributie Junioren:

Contributie Pupillen:

Niet spelende leden:

**Edisonstraat Zevenaar**

**Postbus 84, 6900 AB Zevenaar**

**info@sdzz.nl**

**0316-526115**

**www.sdzz.nl**

**NL 65 RABO 03748 35 306**

**€ 20,50**

**€ 11,50**

**€ 10,50**

**€ 9,00**



# voorwoord redactie

## ***Alweer een voetbalseizoen bijna ten einde.***

Het eerste elftal heeft goed meegedraaid in de competitie dit jaar en het seizoen winnend afgesloten tegen de kampioen uit Nijmegen.

Het team heeft afscheid genomen van hun trainers Berat en Patrick. Het is een bevlogen team en gelukkig blijft de ondersteuning van Jan van de Wouw ook volgend seizoen weer.

De sponsorcommissie is druk in de weer om alle teams bij de seizoenstart te voorzien van nieuwe kleding.

Weet u nog een sponsor die de club een warm hart toedraagt, schroom niet en trek aan de (digitale) bel!

Naast de vele mooie sportieve momenten heeft de vereniging ook een droevige periode meegemaakt afgelopen seizoen.

Het overlijden van Marijke Beijkirch, bijna 40 jaar kantinemedewerkster geweest en scheidsrechter Henk Rutten heeft vele S.D.Z.Z.-ers verdriet gedaan.

Ook dit maal heeft de redactie weer veel werk verzet om een mooie digitale Stem te presenteren. Een laatste tip nog van de redactie: ga je verhuizen? Laat het weten via onze ledenadministratie!

Allemaal een fijne vakantie toegewenst en tot volgend seizoen!

**Namens de redactie Stem**

**Tiny Visser**

# Bericht vanuit de bestuurskamer

Wanneer jullie de mogelijkheid krijgen om dit te lezen zal voor iedereen seizoen 2023-2024 er wel op zitten. Het was een seizoen met wisselend succes. Ons eerste elftal had, mede door blessures en andere externe factoren, een lastig jaar. Waar we vorig jaar tot het einde meededen om de prijzen en zelfs de promotie/degradatie wedstrijden haalden, was het dit jaar anders en is de competitie afgesloten met een negende plaats. Wel moet er worden gezegd dat het een mooie competitie was met veel spannende wedstrijden waarin we onszelf net niet konden belonen voor het goede spel. Het kwartje viel gewoon regelmatig verkeerd en de punten gingen te vaak naar de tegenstander. Jammer natuurlijk maar volgend jaar gaan we, met een nieuwe trainer, weer vol goede moed de competitie in. Het is bij vrijwel elk seniorenelftal een beetje bovenstaand verhaal. Met uitzondering van het zesde hebben de meeste elftallen dit seizoen niet om de prijzen maar voor het plezier gespeeld. Zoals iedereen binnen SDZZ weet, vinden we dit ook het belangrijkste van het voetbal: plezier. We gaan er dan ook vanuit dat het seizoen voor iedereen is geslaagd.

Bij de jeugd is het misschien nog wel belangrijker om uit te dragen dat het bij SDZZ vooral om het plezier gaat en dat iedereen met een glimlach op zijn gezicht op het veld zou moeten rondlopen. Dit jaar ging het ook nog eens gepaard met mooie resultaten. De JO14 speelde tot het laatst mee voor het kampioenschap maar helaas gingen ze ten onder in en tegen Eldenia. De JO17 kan op het moment van schrijven nog steeds kampioen worden. Natuurlijk wensen we ze alle succes in hun laatste wedstrijd tegen EDS.

Aan het eind van het seizoen blikken we ook even vooruit op het aankomende seizoen. Zoals reeds aangegeven heeft het eerste elftal met Ewald Kelderman (en ook Maarten Witkamp) een compleet nieuw trainersduo voor de groep staan. Als voorzitters hebben we alle vertrouwen in deze twee ras-SDZZ'ers. We hopen dan ook dat jullie hen alle steun geven die nodig is. Daar hoort uiteraard ook een bezoek aan de thuiswedstrijden bij. We zien jullie graag langs de lijn om onze jongens aan te moedigen. Uiteraard geldt dit ook voor de jeugd. Kom op zaterdagochtend eens vroeg langs op ons sportpark om de jongste jeugd aan te moedigen of vergaap je aan de kwaliteiten van toekomstige senioren op zaterdag in de middag. Het is zeker de moeite waard.

Op het gebied van besturen hebben we vorige week een sportiviteitsconvenant ondertekend namens SDZZ. Samen met 13 andere verenigingen in de Liemers willen we uitdragen dat voetbal vooral voetbal moet blijven en we ons, zo min mogelijk, moeten aantrekken van de verharding van de maatschappij. Die anderhalf uur op het veld moet ontspanning zijn. Natuurlijk gaan we voor de winst maar wel met respect naar de tegenstander en scheidsrechter. Daarom de slogan "gewoon lekker voetballen". Over dit convenant hebben jullie inmiddels al iets kunnen lezen op onze website.



Uiteraard valt er nog veel meer te vertellen over de bestuurlijke aangelegenheden. Er wordt door de diverse commissies de laatste hand gelgd aan een budget en de jaarlijkse ALV zit ook al in de planning. Last but not least is onze sponsorcommissie druk bezig om iedereen voor volgend seizoen in het nieuw te steken. Stuk voor stuk belangrijke zaken voor onze club. Helaas voert het te ver om dit allemaal in detail te beschrijven maar zoals altijd heeft iedereen de gelegenheid om ons aan te spreken of te bellen voor een gesprek. Gebruik deze ruimte ook wanneer je iets dwars zit of je gewoon een vraag hebt. Dit voorkomt onrust en aannames welke misschien niet de juiste zijn.

**Een sportieve groet van uw voorzitters,**

**Vincent de Meijer  
Rick Salemink**

# Het cirkeltje is rond.. een interview met Berat en Patrick.

Na de laatste training van het eerste elftal van S.D.Z.Z. hadden Tiny en Jeanne het genoeg om de trainers te interviewen. Fris en goed gemutst schoven Berat en Patrick aan in de commissiekamer.

Berat Sasmaz is pas 28 jaar en heeft er al 3 seizoenen als hoofdtrainer op zitten bij onze club. De laatste twee seizoenen werd hij hierbij geassisteerd door zijn schoonvader Patrick Massop.

Zoals Berat later op de avond zal zeggen, als hij ergens voor gaat, gaat hij er 300% voor. Dat zien wij terug in zijn dagelijks leven. Berat is werkzaam als horeca ondernemen van een leuke kroeg in Zevenaar en CRM (customer relation manager) van Proximedia.

Patrick is bedrijfsleider en projectleider ERP bij een groothandel in lingerie en badmode in Duiven met het hoofdkantoor in Duitsland.

Los van deze mooie titels in hun werkzame leven waren ze de afgelopen seizoenen bij S.D.Z.Z. drie maal per week te vinden als hoofdtrainer en assistent trainer van het eerste elftal.

Dat de band tussen Berat en Patrick hecht is, is een understatement. Ze voelen en vullen elkaar goed aan. Berat is de middelste zoon uit een gezin van 3 kinderen. Hij heeft in de jeugd 2 seizoenen bij S.D.Z.Z. gevoetbald, voordat hij gevraagd werd om bij DCS te komen voetballen.

Berat is 5 seizoenen geleden terug gekomen naar S.D.Z.Z. om bij het eerste elftal te komen voetballen. Een stapje terug qua niveau, maar qua familie een stapje omhoog. Want zowel zijn vader (scheidsrechter bij de club) als zijn schoonvader dragen S.D.Z.Z. een warm hart toe.

Patrick is via zijn vrouw Petra in 1991 bij S.D.Z.Z. terecht gekomen. Ook Patrick heeft vroeger de jeugd doorlopen bij DCS, en heeft ook in zijn senioren jaren de overstap gemaakt naar het eerste elftal van S.D.Z.Z. Zijn vrouw heeft altijd gehandbald en gevoetbald bij S.D.Z.Z., zijn zoon en dochter hebben samen gevoetbald bij de F-jes en zijn schoonvader, opa **Johnny, is een alom bekende S.D.Z.Z.-er en trouwe supporter van het eerste elftal.**



Waar Berat naar S.D.Z.Z. ging om een trede lager te gaan voetballen, hij was net zijn eigen kroeg begonnen en deze vroeg veel tijd. Heeft Patrick de gloriejaren meegemaakt bij S.D.Z.Z. Van zijn 21e tot zijn 33e jaar heeft hij bij het eerste gezeten. Patrick heeft hier vele mooie herinneringen aan. Met het toenmalige sterrenensemble hebben zij de nacompetitie in de 3e klasse gehaald en op een haar na de promotie gemist. Ook de kampioenschappen met het 2e elftal en uiteindelijk het kampioenschap naar de 1e reserve klasse was een van de hoogtepunten. De promotie van de 'onder afdeling' naar de grote KNVB, maar ook dat zowel zijn vader, hijzelf en nu zijn zoon in het eerste elftal hebben gespeeld. Als hij over zijn S.D.Z.Z. herinneringen praat komt de twinkeling in zijn ogen en is hij zichtbaar aan het genieten. Vanuit alle clubs kwamen toentertijd spelers bij S.D.Z.Z. voetballen en aan sponsoren was er geen gebrek. Er werden toen zelfs wedstrijdpremies uitbetaald!!

Het eerste elftal was toen echt het vlaggenschip van de vereniging. Hij is uiteindelijk gestopt omdat hij zichzelf te fanatiek vond voor een lager elftal en naar een andere club wilde hij niet. Hij wilde toch sportief bezig wilde blijven en is toen op de mountainbike gestapt met wat teamgenoten. Af en toe kwamen ze op zondagochtend nog in de kantine koffiedrinken en Tiny herinnert zich de strakke fietspakjes van de heren nog als de dag van gisteren. S.D.Z.Z. heeft Patrick vele mooie herinneringen geschonken en zijn oude ploeggenoten uit die tijd zijn nu nog steeds zijn goede vrienden.

### **Zoals S.D.Z.Z. als een rode draad door het leven van Patrick heeft gelopen en nog steeds loopt, heeft dat de afgelopen seizoenen ook door Berat zijn leven gelopen.**

Hij is al 6 jaar gelukkig samen met Noelle, de dochter van Patrick en zo is hij misschien wel onbedoeld (weer) lid geworden van de S.D.Z.Z. familie. De familie was niet de drijfveer om terug te komen naar S.D.Z.Z., maar heeft de keuze wel gemakkelijker gemaakt. Opa Johnny is immers een echte S.D.Z.Z.-er en hij stond te glunderen toen Berat vertelde dat hij voor het eerste elftal zou gaan spelen. Niemand had zich 5 jaar geleden kunnen bedenken dat Berat hoofdtrainer van S.D.Z.Z. zou worden en dagelijks met het eerste elftal bezig zou zijn. Gemiddeld 20 uur per week vullen de heren met deze taak en dagelijks hebben ze app en/of belcontact over de gang van zaken.



Na de tweede wedstrijd van het seizoen 2021/2022 is hij ingestapt als hoofdtrainer. Geert en Nico waren toen trainers en Berat was aanvoerder. Na een akkefietje wat tot het ontslag van de hoofdtrainers leidde, nam Berat, gesteund door het team en het bestuur, het stokje over.

**Op de vraag of Berat spijt heeft gehad van die keuze, zegt hij volmondig, zeker niet, hij vond het fantastisch zelfs. Een team trainen vindt hij geweldig, mensen beter proberen te maken en om de cultuurswitch bij het eerste neer te zetten naar tactische trainingen en besprekingen, daar heeft hij van genoten.** Hij had ook al genoeg ervaring als trainer doordat hij jaren lang de hoogste jeugdelftallen van DCS onder zijn hoede had gehad.

Berat is er vooral trots op dat ze het eerste jaar zolang hebben meegedaan om de periode met hun krappe selectie. Ook vorig seizoen hebben ze een prima seizoen gedraaid en zelfs een periode gepakt. De winst van dit seizoen is dat ze weer een betrokken tweede elftal hebben gecreëerd. Er is weer wil een motivatie om bij het eerste te willen voetballen en aansluiting qua niveau. Dit vindt hij mooi om te zien.

Het wordt ons duidelijk dat Berat zeker niet gaat stoppen met training geven omdat hij geen plezier meer heeft in het trainerschap. Voetbal heeft lang bij hem op nummer 1 gestaan en hij en ook zijn omgeving willen ook eens ervaren hoe het kan zijn om voetbalvrije weekenden samen door te brengen en samen leuke dingen te gaan doen, zonder dat voetbal op de agenda staat.

Patrick heeft na zijn carrière als speler, jaren lang de jeugdelftallen bij S.D.Z.Z. getraind. Zijn eigen zoon en dochter hebben zelfs even samen gevoetbald in de F-jes. Toen Berat hem twee seizoenen terug vroeg of hij hem niet wilde assisteren, hoefde hij niet lang na te denken. Sindsdien assisteert hij Berat.

Patrick houdt alles bij en op de dinsdag training komt het blaadje met alle wedstrijd statistieken van het weekend ervoor voor de dag. Schoten op goal, schoten tegen, speelminuten, trainingsopkomst, doelpunten, alles wordt bij gehouden. Ze spelen weliswaar kelderklasse, maar ze nemen het serieus.

**Alles wordt uitgewerkt. Trainingsvormen, partij indelingen bij de trainingen, de formaties voor zondag en zo komen ze aan de 300%. Allebei leveren ze 150. De trainingen zijn serieus en daardoor houden ze de groep en henzelf enthousiast.** Patrick haalt zijn trainingsinspiratie uit zijn oud trainers. Zowel Herman Ubbink als Fred de Jager hebben allebei betaald voetbal gespeeld. Ook trainers van Bindsbergen en Joop Koenders waren echte voetbaldieren. Alles draaide vroeger om voetbal en voetbal was het leven.

Ook nu nog houden Berat en Patrick rekening met hun zomervakanties met het seizoen. Berat heeft zelfs dit seizoen Sky box kaarten voor Ajax – Feyenoord laten schieten, omdat S.D.Z.Z. moest voetballen tegen het Gelders Eiland. Toewijding pur sang.

Ewald Kelderman gaat, samen met assistent Maarten Witkamp, het nieuwe seizoen het trainersstokje van beide heren overnemen. Patrick kent Ewald goed, ze hebben samen gespeeld in het eerste elftal en samen verschillende jeugdelftallen getraind. **Berat heeft een tip voor de aanstaande trainer van het vlaggenschip van S.D.Z.Z.: zorg dat je iemand erbij krijgt zoals Patrick. Dat maakt het leven van een trainer zoveel gemakkelijker en houd je de jongens scherper op trainingen. Met deze opmerking maakt Berat een groot compliment naar Patrick en ook uit hij zijn dankbaarheid naar de vele stille krachten binnen het eerste elftal. Zoals bijvoorbeeld Petra die wekelijks de hesjes wast en Miriam die wekelijks de tenues wast. Super!**



## **Over hun toekomst bij S.D.Z.Z.**

Berat zal af en toe nog een balletje blijven trappen bij het 5e elftal als ze te weinig hebben, maar niet structureel. Voor nu even een voetbalpauze. Ook Patrick blijft zeker nog wel lid en betrokken bij S.D.Z.Z., maar ook hij neemt even afstand. De club blijft in zijn hart, hij heeft fantastische jaren in de jeugd gehad, het eerste getraind met zijn schoonzoon, zijn eigen kinderen (zowel zoon als dochter) getraind, de penalty cup mogen organiseren en nu zelfs zijn zoon in het eerste elftal mogen trainen.

Het mooiste van de afgelopen seizoenen van Berat bij het eerste elftal is volgens hem toch wel periode kampioen worden vorig seizoen en dat ze het eerste elftal weer sportief hebben laten leven voor de vereniging na een lange tijd. Hij ziet oudere generaties weer wedstrijden komen kijken en lachen op de vereniging. En misschien beseft de jongere generatie het nu niet, maar op hen draait de vereniging wel. En om deze generatie weer trots te zien geeft hem voldoening. Op maandag en vrijdag de kleedkamers met plezier schoonmaken. Dat doe je omdat je het leuk vindt, anders houd je het niet vol.

## **Waar hopen jullie dat SDZZ over 10 jaar staat?**

Patrick hoopt dat we nog bestaan en voetballende jeugd hebben. Hij ziet ook bij andere verenigingen dat het steeds lastiger wordt, maar dat kinderen op hun eigen niveau kunnen voetballen. Hopelijk gaat het SDZZ niet zo af als sommige collega verenigingen in de regio. Het heeft het mooiste clubgebouw en is de beste vereniging van Zevenaar, maar ook bij ons zijn de vrijwilligers een uitstervend ras. Berat hoopt dat de mensen die nu binnen de club actief zijn de touwtjes in handen gaan nemen. Er voetballen accountmanagers, boekhouders, professionals die goed onderlegd zijn. Hopelijk zijn zij gek genoeg om de mensen die jaren lang de kleedkamers schoonmaken, broodjes maken, bladeren rapen van het terrein later trots mogen terugkijken vanuit de hemel dat de jonge generatie het overneemt en dat waar zij zich jaren lang voor hebben ingezet wordt voortgezet.

Ook hopen ze beiden dat de Stem weer op papier zou verschijnen.

## **Met deze mooie slotwoorden dankt de redactie Berat en Patrick voor hun tijd en fantastische inzet de afgelopen jaren voor S.D.Z.Z.**

**Namens de redactie,  
Tiny & Jeanne**

# Van de sponsorcommissie

Afgelopen maanden is de sponsorcommissie erg druk geweest om sponsoren binnen te houden en met het vinden van nieuwe sponsoren. Hierin zijn wij aardig geslaagd. Veel sponsoren van reclameborden zijn een nieuw contract aangegaan met SDZZ. Ook hebben nieuwe sponsoren hun medewerking toegezegd. Zoals jullie kunnen zien hangt bij de ingang van elke kleedkamer een "kleedkamerbordje". Behalve bij kleedkamer 4, daar zijn wij mee bezig. Tevens willen wij een bordje hangen boven de ingangen van het materialenhok, ballenhok en het hok waar de spullen van het 1e elftal liggen. Mochten jullie een sponsor weten voor één van deze ruimtes dan horen wij dat graag.

Verheugd kunnen wij jullie mededelen dat wij er in zijn geslaagd om sponsoren te vinden voor de aanschaf van een nieuw voetbaltenue (shirt, broek, kousen) voor de gehele club. Tevens zijn wij nagenoeg rond met het vinden van sponsoren voor de aanschaf van presentatiepakken.

Wij hebben, in samenspraak met het bestuur, gekozen voor het merk JAKO en wordt geleverd door Intersport Zevenaar.

Helaas hebben wij de tassen niet weten te realiseren. Mocht je voor je eigen elftal een sponsor weten voor de tassen dan is dat helemaal top. Breng dan deze sponsor in contact met de sponsorcommissie.

De afspraak is wel dat de tassen van het merk JAKO moeten zijn en bij Intersport Zevenaar worden besteld. Daar weet men welk model tas mag worden geleverd.

Door deze constructie blijft de uniformiteit van SDZZ gewaarborgd.

Wij blijven ons best doen voor de club. Momenteel zitten wij met 3 personen in de sponsorcommissie. Mocht iemand zich geroepen voelen om ook zitting te nemen in de commissie dan nodigen wij jou van harte uit.

Ook het aandragen van sponsorideeën en nieuwe sponsoren is zeer welkom.

Alvast een fijne vakantie en tot ziens in het nieuwe voetbalseizoen.

**Met vriendelijke sponsgroet,  
de sponsorcommissie**

**Benno Klapwijk  
Jeroen Berendsen  
Tiny Visser**

# PROFIEL VAN EEN S.D.Z.Z.-ER

Naam: **Luke van Brink**

Geboortedatum: **06-07-1998**

Opleiding: **HBO Fontys Sportcommunicatie**

Hoe lang woon je al in Zevenaar?

**Niet, ik woon in Babberich**

Relatie/kinderen: **Geen**

Omschrijf jezelf in enkele woorden:

**Doorzetter, lief, betrouwbaar, sociaal**

Hoelang ben je al bij S.D.Z.Z.: **6 jaar**

Welk team bij S.D.Z.Z.: **Het eerste elftal**

Welke positie: **Centraal verdediger**

Sterke punten: **Positief, winnaarsmentaliteit**

Zwakke punten: **Blessure gevoelig, linkerbeen**

Waar kun je je druk om maken: **Songfestival**

Bewondering voor: **Clubliefde van Patrick Massop**

Favoriete club in Nederland: **Ajax**

Favoriete sportman/vrouw:

**Max Verstappen en Frenkie de Jong**

Favoriete tenue: **Barcelona**

Andere sporten/hobby's: **Fitness**

Favoriet eten: **Sushi of Pizza**

Huisdieren: **Twee honden**

Muziek: **Hip Hop**

TV-programma: **Big Brother**

Favoriete vakantieplek: **Spanje**

Wat zou je doen als je 3 miljoen won: **Aan Vitesse doneren in deze zware periode, maar eerst een kratje aan het team geven! Hup Vites!**



# S.D.Z.Z. JO17-1JM; DE WEG NAAR HET KAMPIOENSCHAP.

Zaterdag 19 augustus 2023..... het seizoen begint voor onze JO17-1JM met een eerste training. Een nieuw team met 4 overgebleven spelers van de JO17-1 van het jaar ervoor, dat uitkwam in de 2e klasse aangevuld met 9 spelers en 2 speelsters die met de JO16-1 in de 5e klasse speelden. Een team met veel variatie... jongens en meiden, variatie in niveau, 14 -jarigen maar ook 17-jarigen. Aan de trainer om hier een eenheid van te maken.

Het combineren van voetbal en plezier hoort bij een club als S.D.Z.Z. Maar wat nou als je als trainer toch graag de lat ietsje hoger wilt leggen, de spelers graag uitdagingen voorhoudt, passend bij ons niveau en passend bij onze club? Uiteindelijk werd het doel: We hoeven geen kampioen te worden, maar willen er wel het maximale uithalen. Heeft deze ploeg de kwaliteit om 5e te worden dan willen we ook 5e worden en geen 6e. Liever nog 4e.

## **Wie moeten het dan gaan doen?**

De achterhoede zal gevormd moeten worden uit keeper Nick van Laaren en de verdedigers Ryan Edwards, Daan Cornelissen, Koen Timmerman en Luuk van de Wetering de Rooij.

Voor het middenveld hebben we de keuze uit Jort Kelderman, Niels Huisman, Stan Vreeken, Mark Whien en Sem Zegers. En de voorhoede maakt het team compleet; Justin Verbeek, Floor de Kruijff, Kevin Brugman, Lara van der Iest en Sebastian Verwoert.

Met deze groep wordt er vanaf 19 augustus fanatiek en hard gewerkt aan "beter worden". Al snel is duidelijk dat dit een heel leuke en sociale groep is. De spelers spreken elkaar aan wat ook wordt geaccepteerd. Ook zit er voldoende potentie in deze groep om lekker te gaan voetballen. Dit biedt genoeg perspectief om onze doelstelling te halen.

Op 9 september begint fase 1. Een competitie met 6 teams die tot de laatste wedstrijd spannend blijft. Deze wedstrijd wordt gespeeld in en tegen koploper Westervoort. We staan 3 punten achter met een doelsaldo dat 1 doelpunt slechter is. Winnen zou ons dus zo maar eens een kampioenschap op kunnen leveren. Helaas verliezen we deze spannende wedstrijd met 3-2 waardoor we als 3e eindigen.

Voordat fase 2 aanbreekt, vindt er een transfer plaats. We hebben Mark Whien met winst kunnen verkopen en daar Tijn van Dick voor aan kunnen trekken, die na een paar jaar OBW weer terugkeert op het oude nest. Verder treden we ongewijzigd aan in fase 2, een competitie met 8 ploegen. Hier doen we lekker mee en staan na 6 wedstrijden bovenaan. Helaas is het standpunt van de KNVB tegenwoordig dat competities niet afgemaakt hoeven worden. Eventuele inhaalwedstrijden moeten onderling maar geregeld worden en jammer genoeg geeft tegenstander Kilder geen reactie op de verzoeken om een nieuwe datum te plannen. Aangezien er qua verliespunten nog 5 ploegen kampioen zouden kunnen worden, kunnen we ons dan ook geen kampioen noemen. Uiteraard een teleurstelling....

Dus moet het gebeuren in fase 3. Na hard trainen tijdens de winterstop gaat deze fase 24 februari van start. Verlies tegen Spero en Arnhemse Boys met tussendoor een gelijkspel tegen OBW zorgt voor een deceptie en duwt ons in een onzekere dip. Is het nu dan al vergeven...is het seizoen over?? Na deze 3 wedstrijden hebben we 14 dagen de tijd om hieruit te komen. We houden ons vast aan het feit dat we die eerste 3 wedstrijden minimaal 5 punten hadden verdiend in plaats van 1. We voetballen zeker niet slecht en hebben het vermogen onze tegenstander een deel van de wedstrijd onze wil op te leggen. Het devies is: 110% inzet, WILLEN winnen, laten zien dat je kunt voetballen! En zo vervolgen we de competitie op 23 maart. Kilder (ja dezelfde als die in fase 2) dwingt nog een gelijkspel af, maar Jonge Kracht (5-0), De Bataven (3-1), Eerbeekse Boys (5-0), Union (2-1), HC'03 (2-0) en SML (2-1) worden aan de zegekar gebonden. En zo ontstaat na 10 wedstrijden de volgende stand:

- 1. De Bataven 11-21**
- 2. EDS 10-20 (+14)**
- 3. SDZZ 10-20 (+13)**
- 4. Kilder 11-19**

**Op 18 mei staat de kraker SDZZ-EDS op het programma. DE kampioenswedstrijd!** Zij hebben genoeg aan een gelijkspel, wij MOETEN winnen. Helaas komt woensdagavond voor de wedstrijd het verzoek van EDS of we de wedstrijd willen verzetten, omdat EDS door het Pinksterweekend geen team op de been kan brengen. Maar wil je kampioen worden zonder te spelen? 3-0 opschrijven of tegen 9 man spelen? Hen verplichten spelers van O14 mee te nemen? Nee.....wij willen kampioen worden door te laten zien dat we de beste zijn. En als we niet winnen, omdat EDS beter is??.... dan was de 3e plek blijkbaar het hoogst haalbare en is dat prima! Dus hebben het verzoek gehonoreerd en de wedstrijd verzet naar 1 juni.

**1 juni; het is zover.... D-DAY..... De hele week staat de ploeg al op scherp, staan de social media kanalen vol over de kampioenswedstrijd, staan niet alleen de spelers maar ook sommige ouders onder extra spanning. Hoe gaan de spelers hiermee om? Na de wedstrijdbespreking waarbij het weer neerkomt op 110% inzet, WILLEN winnen, 1 team 1 taak en samen alles geven komt er een extra dimensie bij..... genieten! Want dit soort wedstrijden maak je als speler niet zo vaak mee. Kampioen worden is de meeste teams niet gegeven en dan ook nog in een laatste wedstrijd tegen de directe concurrent. En dat ze moeten genieten wordt duidelijk als we het veld op komen..... zo'n 175 a 200 toeschouwers aan de kant....vuurwerk....groene rookbommen....wat een geweldige ambiance. Dit is waar je het als voetballer voor doet!**

De wedstrijd begint en het lijkt meteen al alsof onze spelers wat beter met de extra spanning en druk om kunnen gaan, want EDS komt er in die beginfase niet aan te pas. De aanvallen van SDZZ volgen elkaar in hoog tempo op en EDS komt niet van de helft af. Op alle fronten zijn we beter en dat resulteert al binnen 10 minuten in een 2-0 voorsprong door doelpunten van Kevin Brugman en Justin Verbeek. Na zo'n 20 minuten kruipt EDS wat meer uit z'n schulp. De wedstrijd gaat wat meer tegen elkaar op al blijven de kansen voor SDZZ. Toch is het EDS die in de eerste helft nog weet te scoren uit de enige kans die ze krijgen. Uit een corner wordt de ruststand op 2-1 bepaald.

In de rust wordt de spelers duidelijk gemaakt dat we de betere ploeg zijn, we beter voetballen dan EDS en dat we 40 minuten verwijderd zijn van een kampioenschap. Aanvoerder Jort gooit er nog een motiverende speech uit dat we nu ALLES moeten geven voor elkaar, voor het team en voor de supporters waarbij hij nog aangeeft hoe belangrijk de supporters zijn door de aanmoedigen en het gejuich als je een goede actie aan hun kant maakt.

De tweede helft begint net als de 1e helft. Het eerste kwartier spelen we EDS weer helemaal van de mat en belonen ons met de 3-1 van Justin Verbeek. Daarna gaat EDS meer risico nemen en komen we vaker onder druk. Terwijl wij vergeten de kansen af te maken valt de bal er aan de andere kant wel in 3-2...alles is weer open. Ondanks dat we nog steeds de betere kansen krijgen is het regelmatig billenknijpen. Zo is EDS met een bal onderkant lat wel heel dichtbij het gelijke spel waarmee zij kampioen zouden zijn.

**Na 8 minuten blessuretijd, met vele krampgevallen bij SDZZ en een trainer en supporters die in heel korte tijd 10 jaar ouder werden, floot de scheidsrechter voor het eind van de wedstrijd.**

**KAMPIOEN!!!**

**Wat geweldig!**

**Allemaal zo hard voor gewerkt en daarom ook ZO terecht!**

**Wederom overal groene rook, gejuich en vreugdetranen! En natuurlijk werd er een overwinningsduik genomen in het zwembad van de JO-14.**



**Ontzettend veel dank aan alle ouders, vrijwilligers en supporters die ons naar deze overwinning hebben geschreeuwd.**

**Jullie hebben deze groep een fantastische herinnering gegeven.**

# IN HET SPOTLICHT

Ik ben: **Noud Beijkirch**

Ik zit op: **IKC de Wissel, groep 4/5**

Ik heb een hekel aan het schoolvak: **lezen**

Ik vind (eten) het lekkerst: **noodles**



Ik drink het liefst: **ranja en in het weekend soms cassis en melk**

Ik luister graag naar (muziek): **Nederlandstalige muziek**

Ik kijk graag naar (TV): **voetbal en marbie mania**

Ik heb als hobby: **voetballen**

Ik koop het liefst van mijn zakgeld: **een nieuw voetbaltenue**

Ik voetbal in het team: **JO9-1**

Ik kan goed: **rekenen, schieten en heel enthousiast zijn**

Ik vind de beste sportman: **Virgil van Dijk en Rico Verhoeven**

Ik denk dat SDZZ: **meer jeugd moet aantrekken**

Ik vind van SDZZ: **gezellige club**

Ik hoop dat S.D.Z.Z.: **ooit kampioen wordt**

# SDZZ 3 OP VOETBALKAMP

Daar gingen ze weer de mannen van Sdzz 3, traditiegetrouw het weekend van Pinksteren voor de 29e editie Samenzijn. Dit jaar met 28 mannen in totaal voor een weekend zonder vrouw en kinderen. Even een weekend helemaal niks. Ongeveer 20 personen konden niet langer wachten te vertrekken en waren rond 16:00uur in Oisterwijk aangekomen. Voor de niet topografische lezer, dit ligt tussen Tilburg en Eindhoven Hierover later meer. Op een vakantiepark waren vakantiehuizen geboekt met een koelkast, hoe mooi wil je het hebben.

Er moet natuurlijk ook gegeten worden en de plaatselijke Griek met uitbater Zorba werd gebeld. Arjen onze commerciële tijger wist het gewoonlijke tarief van €25,00 te reduceren tot €22,50. Maar wel met het vriendelijke verzoek nadien niet met de borden te gaan smijten. We kunnen niets beloven, maar we zien wel hoe de avond loopt zei Arie tegen Zorba.

Hoe het allemaal anders had kunnen zijn, wist Maarten te voorkomen met behulp van Heimlich en zijn methode en werd de gulzige Michiel Kuipers van een wisse dood gered toen er een iets te groot vlees vastzat in zijn keel. Die direct na het incident gesmeerd moest worden met bier. Er werd nog over na gepraat in het etablissement verderop in de straat, waar de biertjes werden getapt door een welbespraakte dame met fluwelen keel, die door menigeen van ons nagedaan werd, tenminste een poging daar toe. Rink, Johan, Bert mocht je overwegen om een zangcarrière na te gaan streven, ongevraagd advies: niet doen. 'S nachts werd door de bossen naar huis gekeerd. Onderweg wilde Alexander nog voor €20,00 van een brug af springen, dit wisten de begeleiders van Alex te verijdelen. Andere begeleiders hadden de volgende dag minder succes.

De volgende ochtend wordt er flink nagepraat over alle soorten dingen die ons zijn overkomen of door ons zijn veroorzaakt. Lachen, gieren, brullen. Het middagprogramma was een lipdup. Een muziekclip in een take genomen. Wat een talent, vastgelegd voor het nageslacht met een flinke dosis humor en een incident. In een notendop: Arjen vond het een goed idee om op de nok van het huis te gaan zitten en naar beneden te glijden. Niemand vond het een goed idee behalve één. Arie begon te glijden, raakte in paniek, sprong van het dak en kwam verkeerd terecht. Eerst werd toch de clip opgenomen, vervolgens bracht Jasper hem naar het ziekenhuis, conclusie: enkel op twee plaatsen gebroken. Verzoeknummers: kom van dat dak af en I believe I can fly. Na 20 keer de video te hebben met steeds weer nieuwe invalen werd Tilburg aangedaan.

Eten bij Bij Cees, vroeger was het chez Cees, maar de naam is aangepast naar de kwaliteit van het eten. Tijdens het hoofdgerecht voegden Jasper en Arjen zich ook weer bij de groep om aan het nachtleven van Tilburg deel te nemen. In een links bolwerk werd de avond beklonken om tegen 03:00uur weer huiswaarts te keren. Tilburg was weer een illusie armer en een ervaring rijker.

De volgende dag stond Eindhoven op het programma, in de Davinci code style werd in groepjes een speurtocht opgelost. Met het heerlijke weer, is er ook weer heel wat af gelachen. Maar er kan er maar een de winnaar zijn. Gefeliciteerd Mark, Stefan, Remy en Google.

's Avonds werd door elk huisje een gang bereid. Paul's groepje had een heerlijke zalm vooraf. Werkelijk smullen. Maarten in first date style het tussengerecht inclusief date en hier en daar een kusje. Een andere tussengerecht pulled pork werd geserveerd onder het genot van een film waarin varkens werden geslacht Puur om te choqueren, Hugo nam twee bordjes. Het hoofdgerecht was een typisch Chinees restaurant incl draak, chineescircus en kalendel voor thuis, het toetje was een levenservaring en een paashaas. En daar laat ik het bij.

Er werd nog lang nagepraat onder het genot van een kopje thee om weer lekker te gaan slapen. 10:00uur depart.

Het was wederom weer een zeer geslaagd weekend met een mooie groep mannen uit alle lagen van de samenleving, bedankt.

Op naar de 30e editie.

**Met vriendelijke sportgroet,  
Dolf**



17-03-2024  
SDZZ 1 – EDS 1



87  
GK



**STEVEN DE HAAN**

95	DIV	85	REF
83	HAN	92	SPE
75	KIC	90	POS



De pupil van de week is deze keer **Steven de Haan**.

Steven is de keeper van de JO9-1, het team van trainers Erwin, Geoffrey en Tom.

Oorspronkelijk begonnen als voetballer, maar intussen al geruime tijd een betrouwbare sluitpost in het team. Met zijn katachtige duikvermogen weet hij de meest ballen wel uit het doel te weren. Zijn broertje Thijs speelt ook bij SDZZ, maar dan in de JO9-2.

In de eredivisie is PSV zijn favoriete ploeg en oud PSV-er Xavi Simons vindt hij de beste voetballer.

Naast voetbal is Steven graag bezig met tekenen en lezen, en op school (groep 6 van De Lindenhage) is Natuur en Techniek het vak waar die het meeste plezier aan beleefd.

En techniek (en creativiteit) komt goed van pas bij zijn toekomstdroom: uitvinder worden. Ideeën zijn er al volop, maar een automatische keeper gaat er zeker niet komen. Dat doe hij toch het liefste zelf.

Verder mag je Steven wakker maken voor een heerlijk bord Pasta Toscane en voor online vertier volgt hij graag Cavs op YouTube (dat is een gamer; ik heb het moeten opzoeken).

07-04-2024

SDZZ 1 – SV GELDERS EILAND 1

De pupil van de week is deze keer **Jaimz Wagener**.

Jaimz is speler van SDZZ JO9-2. Zoals het een goed JO9-speler betaamd is hij op alle posities van het veld te vinden, maar voelt hij zich vooral op zijn plek in de verdediging. En naar zijn zin heeft hij het zeker bij SDZZ. Of het nu om de trainers (Ryan en Dolf), de medespelers of zelfs alle ouders langs het veld gaat.

Hij is fan van het Nederlands elftal en zijn favoriete speler is Virgil van Dijk.

Jaimz zit in groep 5 van Het Kofschip waar hij vooral geniet van lezen en buiten spelen. Nog geen idee wat hij later wil worden. Maar misschien wordt het wel een muzikale carrière, want hij is een Cesar Zuijderwijk in spe.

Thuis is er nog een zusje Mia, en vermaakt hij zich met struinen op You Tube, gamen en het lezen van Donald Duck strips.

Lekkerste eten? Een flink bord met pasta en spinazie. Wordt die lekker sterk van!



65  
LB



**JAIMZ WAGENER**

48	PAC	45	DRI
45	SHO	60	DEF
60	PAS	51	PHY



21-04-2024

SDZZ 1 – 'T PEESKE 1



90  
RAM





MIKE VAN HEEK

90 PAC	89 DRI
92 SHO	90 DEF
88 PAS	93 PHY



De pupil van de week is deze keer **Mike van Heek**.

Mike is aanvallende middenvelder bij SDZZ JO9-1. Onder leiding van Geoffrey en Erwin heeft hij zich al ontwikkeld als een belangrijke schakel binnen het team. Met goed overzicht, aanvallende intenties en een meer dan prima cornertrap.

Hoewel zijn favoriete voetbalclub Vitesse even in een crisis zit, is Mike vastbesloten om profvoetballer te worden. Dat is dan ook waar hij het liefste naar kijkt op TV en de grote Cristiano Ronaldo is zijn voorbeeld.

In groep 6 van De Sterrenschool zijn rekenen en gym zijn lievelingsvakken.

Thuis heeft hij nog twee broers, Jack en Casey, en is hij naast voetbal ook graag bezig met gamen. En eten? Het liefst een goed belegde pizza!

20-05-2024

SDZZ 1 – SV NIJMEGEN

De pupil van de week is deze keer **Kerem Nail Karadag**.

Kerem is verdediger in de JO9-1, het team onder leiding van Damon, Geoffrey, Tom en Erwin. Zijn droom is ooit zelf profvoetballer te worden en zijn grote voorbeeld is Ronaldo.

Maar het is niet alleen voetballen dat de klok slaat. Ook aan fietsen, basketballen en schaatsen beleeft hij veel plezier.

Zijn school is IKC De Tamboerijn en daar is rekenen zijn lievelingsvak.

Thuis heeft Kerem nog 3 broers en een zusje. Het is daar dus gezellig druk.

Zijn lievelingseten is pizza of pasta. Maar het patatje voor de pupil van de week zal er toch ook wel in gaan (begint immers ook met een p).



85  
CB




KEREM KARADAG

85 PAC	90 DRI
75 SHO	95 DEF
90 PAS	80 PHY





# ZATERDAG

22 JUNI 2024

11:00 - 14:00

sportpark 'De Griethse Poort'

## S.D.Z.Z. PENALTY CUP

### EK VOETBAL EDITIE

WORD JIJ  
DE PENALTYKONING(IN) VAN ZEVENAAR ?

Leeftijd: 7-17 jaar, voor alle kinderen in de regio

Naast het penaltyschieten hebben we tal van andere activiteiten  
en zijn er weer mooie prijzen te winnen !

Elke 15de inschrijver via de website  
krijgt alvast een mooie voetbal!

Schrijf je z.s.m. in via de site van S.D.Z.Z.  
([www.sdzz.nl](http://www.sdzz.nl)) Er is een max. aantal deelnemers VOL=VOL

aanmelden is  
gratis!!



# Art Studio Wientjes



Bedrukken van textiel  
en promotie artikelen

Raadhuisplein 23  
6901GP Zevenaar  
Tel: 06 50 50 54 37

[www.artstudiowientjes.nl](http://www.artstudiowientjes.nl)  
[info@artstudiowientjes.nl](mailto:info@artstudiowientjes.nl)

## SDZZ WEBSHOP

BESTEL HIER SDZZ MERCHANDISE  
EN STEUN JE CLUB!



- DIVERSE FOTO'S
- SDZZ MUTS
- SDZZ BIERGLAZEN
- SDZZ PARAPLU
- VOETBALLEN

De Stem - Pagina 23

[www.webshop-sdzz.nl](http://www.webshop-sdzz.nl)

LIMITED  
EDITION



Het maakt niet hoeveel punten je  
gepakt hebt. Die eerste driepinter  
smaakt altijd goed!

Bestel ze nu bij Dirk, Vincent, of aan de bar.