

SEIZOEN 2023 - 2024

DE STEM

VAN S.D.Z.Z.

SDZZ

9 april 1957



COLOFON DE STEM

Jaargang 54 - nummer 1 - februari 2024

OMNI-VERENIGING S.D.Z.Z.

Sportpark de Griethse Poort Doesburgseweg 14
6902 PM Zevenaar

Redactie: **Voorzitter Tiny Visser**
Marian Kelderman
Jeanne Grandjean P.C.

Vormgeving: **Tessa Valkenburg**

Fotografie: **redactieleden**

E-mail: **stem@sdzz.nl**

Facebook: **Omni-SDZZ**

Instagram: **sdzz_zevenaar**

Ingang:
Correspondentieadres:

E-mail:

Telefoon clubhuis:

Website:

Rekeningnummer:

Contributie Senioren:

Contributie Junioren:

Contributie Pupillen:

Niet spelende leden:

Edisonstraat Zevenaar
Postbus 84, 6900 AB Zevenaar

info@sdzz.nl

0316-526115

www.sdzz.nl

NL 65 RABO 03748 35 306

€ 20,50

€ 11,50

€ 10,50

€ 9,00



voorwoord redactie

In de Stem weer veel informatie over S.D.Z.Z..

Onze jubilarissen werden weer in de bloemetjes en oorkondes gezet.

Theo Veldkamp werd gehuldigd, omdat hij 60 jaar lid was van S.D.Z.Z..

Ook een dankwoord voor Maikel Bouwman, Jeanne Grandjean P.C. en John Kummeling dat zij heel veel werk hebben verricht ivm het Jumbo plaatjesboek.

Op zaterdag 13 april is er bij S.D.Z.Z. weer een muziekkavond, het Seven Aeren festival.

Ook is er weer een kantinekwis op zaterdag 9 maart.

En er wordt ook nog fanatiek gevoetbald!

Wij wensen jullie veel leesplezier.

Namens de redactie

Tiny Visser

kantinekwis

De tweede editie van de Kantine Quiz seizoen 2023-2024 staat gepland op 9 maart 2024!

De vorige editie was drukbezocht met maar liefst 10 teams!

Met gastheer Maarten Witkamp staat 9 maart garant voor een avond vol onverwachte vragen en 'ohja' momenten.

Opgeven kan bij de kantine of bij Maarten Witkamp.

Tot dan?!

Bericht vanuit de bestuurskamer

Wat hebben wij een slechte winterstop gehad. Op sommige momenten vroegen we ons wel eens af of we nog wel een voetbalclub waren. Er kon namelijk de gehele winterstop amper worden gevoetbald. Of onze velden leken wel zwembaden door de hoeveelheid water of de velden waren dusdanig hard dat risico's op blessures gewoonweg te groot waren. Zo weinig trainingstijd hebben we de laatste jaren niet meer gezien. Gelukkig hebben we voor de jongste jeugd altijd de mogelijkheid tot trainen in de zaal en merkten we dat er initiatieven werden ondernomen om elftallen toch bij elkaar te brengen voor het teamgevoel maar, laten we eerlijk zijn, tot voetballen buiten kwam het bijna niet. Hopelijk is dit een éénmalige gebeurtenis en kunnen we volgende winterstop voor een groot deel gewoon gebruik maken van de velden en worden we daarbij niet tegengehouden door koning winter of een soort van uitloper van de herfst.

Ondanks bovenstaande waren er de laatste tijd toch verschillende evenementen bij onze vereniging. Ik noem daarbij de eindejaars knaller, de nieuwjaarsreceptie en de ALV. De opkomst bij deze evenementen was wisselend. De eindejaars knaller was voor het tweede jaar op rij een groot succes. Een gevulde kantine met een geweldige sfeer. Mocht je hier niet bij geweest zijn, dan is dit een absolute aanrader voor aankomend jaar. De mogelijkheid om samen met je teamgenoten, afscheid te nemen van het jaar kun je niet laten lopen. Vraag het de aanwezigen maar na. Ik weet zeker dat iedereen het geweldig naar de zin heeft gehad. De nieuwjaarsreceptie was minder druk bezocht dan vorig jaar. Misschien had dit te maken met het feit dat deze georganiseerd werd in de vakantie en dat er nog de nodige leden op vakantie waren. Misschien kwam het dit jaar gewoon niet goed uit. We weten het niet precies maar ook hier geldt: gezellig was het zeker. Onder het genot van een hapje en drankje zijn er verschillende jubilarissen uitgebreid gehuldigd. We hopen volgend jaar weer op een iets hogere opkomst. Als laatste wil ik nog even de ALV benoemen. Ondanks het feit dat de opkomst een stukje hoger lag dan de afgelopen ALV, verbaast het ons nog steeds dat slechts een kleine groep van de leden, de moeite neemt om hier te verschijnen. Wanneer je wilt meepraten en/of een mening hebt over de gang van zaken binnen SDZZ, is dit het platform om je te uiten. Draag ideeën aan en laat je stem horen. We willen graag dat zo veel mogelijk leden achter beslissingen staan. Dan kunnen we pas echt zeggen "SDZZ'er ben je niet alleen".

Uiteindelijk is de competitie inmiddels weer hervat en hebben de meeste elftallen al weer wedstrijden en trainingen in de benen. Ons sportpark is weer vol op trainingsavonden, zaterdag en zondag. Zo moet het ook zijn. De bal moet rollen. We hopen dat iedereen weer met plezier zijn hobby kan uitoefenen en hopen de aankomende periode op mooie wedstrijden en verhalen.

Een sportieve groet van uw voorzitters,

**Vincent de Meijer
Rick Salemink**

Plaatjes actie Jumbo groot succes!!

Wie de afgelopen maanden bij de Jumbo kwam ontkwam er niet aan..... voetbalplaatjes.

Net als alle spaarders was het ook een drukke bedoeling voor alle kassamedewerkers.

De plaatjes "commissie" begon al vroeg met de voorbereidingen, toen nog eerlijk in een korte broek in het zonnetje. We wilden een SDZZ "Promotieboek"; een boek met niet alleen spelers, maar ook onze vrijwilligers en dat hebben we geweten!

Ook al zijn we de kleinste voetbalvereniging, we kunnen trots zijn op ons cluppie.

Lijstjes maken, indelingen en datums prikken om iedereen de mogelijkheid te geven om op de foto gezet te worden, we wilden niemand missen. Om iedereen op de foto te krijgen was een hele klus maar we zijn best goed geslaagd denken we.

Niet alleen onze standaard teams maar ook 35+ en de dames hebben we op de foto gekregen, daarnaast nog de nodige overige commissies dat uiteindelijk resulteerde in een mooi vol boek die eenheid en gezelligheid uitstraalde.

Na het maken van honderden foto's en nabewerking en het zoeken en benaderen naar sponsors zat onze taak er even op, de bal lag nu bij de Jumbo en bij jullie, de spaarders!

Een ruilmiddag die druk bezocht was en een aantal weken geleden de mogelijkheid om het Promotieboek toch vol te krijgen kunnen we zeggen dat het geslaagd was!

Wij willen iedereen bedanken voor hun medewerking in welke vorm dan ook, TROTS mogen we zijn!

Mochten we toch iemand zijn vergeten dan spijt ons dat enorm, echter een SDZZ-er ben je niet alleen!



John, Jeanne, Vincent en Maikel

NIEUWJAARSSPEECH

2024

Namens het bestuur heet ik iedereen van harte welkom op de nieuwjaarsreceptie van onze club S.D.Z.Z. Iedere eerste zondag na 1 januari is het weer tijd om met een glas in de hand je sportmaten gelukkig nieuwjaar te wensen. Deze tijd moeten we dan ook met elkaar nemen en niet teveel hiervan kwijt raken aan een speech van de voorzitter. Ik zal het dan ook weer kort proberen te houden.

Uiteraard past bij deze gelegenheid een stukje reflectie op 2023. Een jaar met uitdagingen en kansen, een jaar met hoogtepunten maar helaas ook enkele dieptepunten. Zo zijn er ons in 2023 helaas enkele SDZZ'ers ontvallen. Mensen die zich jarenlang hebben ingezet voor onze club. Het lijkt me gepast dat we, in deze feestelijke ambiance, hier ook even bij stil staan. Ik zou dan ook een moment van stilte willen voorstellen waarin we hen kort kunnen gedenken.

Gelukkig was 2023 ook een jaar vol hoogtepunten. We hebben schitterende wedstrijden gezien van ons eerste elftal. Ze sloten een mooi seizoen af met een thriller tegen Gelders Eiland. Door deze wedstrijd te winnen verzekerden ze zich van een plek voor promotie wedstrijden. Helaas kwamen we niet verder dan een plek in de halve finale maar het was een mooi gezicht, al die groen/witte support in Afferden. Via via was er zelfs een supporters bus geregeld om alle support naar Afferden te krijgen. Dit smaakt zeker naar meer.

Ook niet onvermeld mag blijven dat het vierde het voor elkaar kreeg om de spanning tot aan de laatste speelronde levend te houden. Dit alleen was al een prestatie aangezien ze in de winterstop een voorsprong hadden van, ik geloof, meer dan 14 punten. Uiteindelijk werd alsnog het kampioenschap over de streep getrokken en dit leverde de grootste elftalfoto aller tijden op. Het leek erop alsof half Zevenaar onderdeel was van dit mooie elftal. Ik weet niet precies meer uit hoeveel spelers het vierde uiteindelijk bestond maar volgens mij waren het er rond de 30. Nu overdrijf ik misschien een beetje maar wat vooral belangrijk was is dat het een geslaagd feestje was en dat was jullie natuurlijk van harte gegund.

Wat betreft de jeugd was er 1 grote prestatie die er bovengaan stak. We hebben in 2023 weer een goed gevulde Toekomst op touw kunnen zetten. Onder de bezielende leiding van Tonny Bolk zijn de allerkleinste alweer een half jaar op zaterdagochtend lekker aan het voetballen. Tijdens de Sinterklaasviering kregen de kinderen hun eerste voetbaldiploma uitgereikt. Ook de JO9 barst inmiddels uit zijn voegen en we zullen dan ook na de winterstop een JO9-2 kunnen inschrijven. Ik hoef jullie niet uit te leggen dat we hier als club heel blij mee zijn. Dit is de toekomst van onze vereniging. Dit betekent natuurlijk ook dat er geen enkele reden is om je kinderen of familie niet in te schrijven bij SDZZ...Laten we samen proberen om onze club weer een beetje groter te maken.

Hoogtepunten naast het veld waren er ook voldoende. De structuur van de vereniging is het laatste jaar flink veranderd. Als bestuur zijn we blij om te merken dat diverse leden zich in verschillende functies bij ons hebben aangesloten om SDZZ vooruit te helpen. Als meest tastbare voorbeeld is er inmiddels weer een actieve sponsorcommissie. We zijn heel blij dat er weer mogelijkheden worden onderzocht om een gedegen derde geldstroom op gang te brengen. De eerste resultaten zijn inmiddels ook al zichtbaar. De kleedkamers worden sinds kort gesponsord en er is ook het nodige geld binnengekomen door de sponsoring van het Jumbo plaatjesboek. Ook na de winterstop zijn er weer voldoende plannen om wat extra geld binnen te brengen. Bedankt hiervoor! Natuurlijk draait het binnen SDZZ niet alleen om geld. We hebben ook goede mensen gevonden om ervoor te zorgen dat er in de toekomst hopelijk meer vrijwilligers betrokken raken bij de club en er weer voldoende evenementen georganiseerd gaan worden waar iedereen plezier aan gaat beleven. Als bestuur hebben we hier grote verwachtingen van en willen we iedereen die zich hiervoor inzet alvast hartelijk danken.

Natuurlijk gebruiken we vandaag ook om kort vooruit te kijken. Uiteindelijk moet 2024 ons LED verlichting gaan brengen met alle positieve gevolgen van dien. Dit had volgens planning al in 2023 rond moeten zijn maar vanwege enkele juridische problemen aan de kant van de gemeente, heeft dit vertraging opgelopen. Ook zal de herinrichting van ons sportpark (eindelijk) handen en voeten gaan krijgen. Voor degene die nog niet op de hoogte is: de looproute op ons sportpark zal moeten worden aangepast vanwege het snelfietspad wat voor een deel aangelegd gaat worden naast veld 2 tot 4. Hierdoor zullen de dug-outs naar de overzijde worden verplaatst. Helaas duurt dit project al een stuk langer dan aangegeven door de gemeente, maar, als bestuur gaan we ervan uit, dat dit in 2024 gereed moet kunnen komen.

Om realistisch af te sluiten: zoals we hier samen zitten, zijn we SDZZ. We zijn samen verantwoordelijk voor deze mooie club en we moeten het dan ook samen voor elkaar krijgen. Onze slogan is natuurlijk niet voor niets: SDZZ'er ben je niet alleen. Als relatief kleine vereniging staan we jaarlijks voor de nodige uitdagingen welke voor een groot deel financieel van aard zijn. Graag zou ik iedereen dan ook willen uitnodigen om deel te nemen aan de Algemene Leden Vergadering welke we organiseren op 23 januari aanstaande. Op deze vergadering kun je je stem laten horen. Dat mag natuurlijk kritisch zijn maar dan het liefst opbouwend kritisch. Kom met ideeën en zet samen met anderen je schouders eronder. Op het moment dat negatieve en kritische geluiden alleen onderling geuit worden langs de zijlijn en aan de bar, komt de vereniging niet vooruit. De afgelopen jaren is het bestuur opgevallen dat slechts een handvol leden aanwezig is op de ALV. Graag zouden we dit anders zien. De leden zijn dan beter op de hoogte van verschillende situaties en kunnen dan ook een onderbouwde mening vormen. Wanneer dit je aanspreekt, schuif dan 23 januari aan!

**Rest mij nog om een toast uit te brengen
op een sportief, gezond en gezellig 2024!
Proost!**

NIEUWJAARSRECEPTIE

07-01-2024



Rick Salemink



Vincent de Meijer



DE JUBILARISSEN IN HET ZONNETJE



Stefan, Tim, Marcel, voorzitter Vincent, Bennie, Theo, Theo, voorzitter Rick



40 jaar lid Patrick Boogaars

Helaas kon Patrick niet aanwezig zijn op de nieuwjaarsreceptie, maar natuurlijk betekent dit niet dat we hem vergeten zijn.

40 jaar lid van SDZZ is tenslotte iets waar aandacht aan geschonken mag worden.

Namens het bestuur: bedankt voor alle jaren en hopelijk nog de nodige erbij.



Wij bedanken Dolf Erkelens
voor de mooie toespraken
van de jubilarissen!



60 jaar lid Theo Veldkamp



In het jaar dat het geannexeerde Elten werd teruggegeven aan Duitsland, het bandje The Beatles hun eerste album uitbrachten en Reinier Paping de elfstedentocht won, besloot een jongen te gaan voetballen bij het 6 jaar daarvoor opgerichte Sdzz. In oktober 1963 wat nu blijkt het koudste jaar van de eeuw te zijn, ging de teller van het lidmaatschap in. Toen nog niet op de Griethse Poort, maar op de graslanden van de boer gelegen op Stegeslag, een van de Zevenaarse wijken. Omkleden kon in een op de kop getikte oude kip-penshuur. De koeienvlaaien moesten eerst nog worden verwijderd van het veld alvorens er afgetrapt kon worden. Er zal er ook weleens een-tje over het hoofd zijn gezien, dus spijt met de wasvrouw was er naar verwachting ook. Nu wil ik natuurlijk niet generaliseren maar de wasvrouw was destijds ook echt een vrouw, de traditionele rolverdeling was nog van kracht.

Even wat cijfers om aan te geven hoeveel 60 jaar eigenlijk wel niet is. Meer dan een halve eeuw. 525960 uur incl de 15 schrikkeljaren. Dat betekend dat je in die tijd 11820 keer met een vliegtuig de wereld rond kan vliegen non stop weliswaar. De betaalde contributie over 60 jaar met de huidige prijzen zou €14760,00 bedragen.

Bij het napluizen van de website in het archief vond ik een foto van de jonge Theo genomen in '63. Echte Sdzz namen als Derksen, Keurntjes, Kelderman, Hazelhoff en dus ook Veldkamp passeerde de revue. Van jouw carrière als speler zijn er nog maar weinig die daar nog een actieve herinnering aan hebben, daarom heb ik me meer op het recente verleden gericht. Navraag over jou deed het volgende naar boven komen bij Jasper Rexwinkel die vertelde dat je toen hij lid werd bij hem thuis kwam met Geert Beijkirch om hem welkom te heten bij de club. Zo ging dat vroeger. Ook wist Jasper te vertellen dat je zoon van DE mollenvanger blijkt te zijn.

Dat je samen met Wil Hageman, Geert Beijkirch en Ben Reijers de jeugdafdeling van een paar elftalletjes in de begin jaren 70 naar 14 jeugdteams in de midden jaren 70 hebt doen laten groeien. Misschien is die persoonlijke aanpak iets om heden ten dagen weer op te pakken, want jeugdspelers kunnen we altijd gebruiken. Ruud van Vuure wist te vertellen dat je de grote animator was achter de buitenlandse jeugdtoernooien. Je regelde sponsors, ging langs alle ouders om te zorgen dat alle spelers meegingen. Dat zegt wel iets over de persoon die je bent, clubgenoten zeggen over je: een eerlijke, betrokken en bevlogen clubman. Echt een van oude stempel. Dat dan ook positief wordt bedoeld. De vele bestuursfuncties die je hebt vervuld zijn hiervan het voorbeeld.

Theo bedankt voor je inzet de afgelopen 60 jaar en alvast voor de vele jaren die nog volgen.

50 jaar lid Theo van Alst

Precies 10 jaar later als Theo lid geworden. Een populaire naam in de jaren 60, wat eigenlijk geschenk van god betekend. Als voetballer zou je dat wel zijn geweest voor de trainer, altijd lekker om een rooie in het team te hebben en dan ook nog zo'n grote kerel. Die speler moet de tegenstander altijd 3 keer voorbij. De schrijver heeft met je zoon samen gespeeld die moest je ook altijd 2 x voorbij, altijd strijd, nooit verzaken en ik vul in dat je als tegenstander tegenover jou nog wel een stapje meer moest zetten en nog wat harder er aan moest om de duels te winnen. Een echte verdediger, ouderwetse voorstopper met lekker veel kopduels, die zal je met Henk Kats ook nog wel een keer hebben gehad dan. Jouw speelwijze was niet op techniek, bij de wedstrijden die je speelde heb je best wel wat roofbouw op je lichaam gepleegd. Na je actieve carrière ben je leider geworden van de diverse senioren teams om toch bij het spelletje betrokken te blijven.

Mooie anekdote: Jan van de Wouw was destijds trainer van het eerste, we speelde toen in de derde klasse. Frank, Joop en jij waren de leiders. Wat toen regelmatig voorkwam was dat we na een gewonnen of verloren wedstrijd, dat was om het even, een hapje gingen eten en bowlen om daarna in de stad te belanden. We hadden toen een super hecht team, de animo was altijd groot tijdens deze uitstapjes en daar had jij een zeer belangrijke rol in. Meestal werd het namelijk door jou geopperd om met zijn allen te gaan bowlen. Want een Bourgondiër ben je natuurlijk ook wel een beetje en tevens een filantroop, dat bleek vaak. Na weer een paar strikes en spares belandden we uiteindelijk bij de Bright Side. Je vroeg aan Jan of hij die schoenen niet had moeten inleveren bij het bowlingcentrum. Liep de trainer nog op zijn bowlingschoenen in de stad. Daar hebben we nog lang plezier van gehad. Het wc incident met Patrick en een meisje zullen we maar achterwege laten.



Als rasechte ondernemer met een schoonmaakbedrijf, ben je ooit begonnen om bij de mensen aan te bellen om de luxaflex schoon te maken. Mooie verhalen hoe men ooit begint met een bedrijf. De eenvoud verteld ook wat voor een man je bent. Je bent een doener en weet altijd weer op te staan als je valt. Groot respect.

**Theo bedankt voor de mooie jaren binnen de vereniging
en alvast voor de vele die nog volgen.**

40 jaar lid Bennie Jansen

Als je woont waar Bennie woont, dan is het vanzelfsprekend dat je als voetballiefhebber op de Grietsche Poort uitkomt. Op de zonnige dag 1-8-1973 besloot je dan ook te gaan voetballen bij onze mooie vereniging, ten minste vanaf die dag ben je al lid. Als actieve voetballer was je volgens de overleveringsverhalen een zeer snelle voetballer, Speedy Gonzales werd je genoemd en bestreek je de hele rechterzijde van het veld. Op een goeie dag ook de linkerzijde. Je pikte regelmatig een doelpuntje mee en het koppen werd ook nog herinnerd, niet vanwege de vele kop-goals maar vooral doordat je net niet bij de bal kon. Later toen je door leeftiet bent gaan keepen, kwam je geringe lengte ook regelmatig ter sprake wanneer er werd gevraagd om de dwarsligger ter ondersteuning. Dan kon je namelijk wel bij de lat wanneer je sprong.

Toen ik Oteman vroeg om een anekdote kwam er inderdaad een anekdote, maar aangezien er hier vandaag ook kinderen aanwezig zijn, kan ik op de details niet ingaan omdat het een doucheverhaal betreft. Altijd weer die doucheverhalen van mannen op een bepaalde leeftijd. Kachelpijp en Tonnie M. zou de lading moeten dekken en een lampje bij je aan moeten laten gaan. Valt het kwartje?



Ook wordt gezegd over jou: Jan aas, als je op de vrijdagavond op de club tijdens klaverjassen weer alle azen bedeed had gekregen. Klaverjassen deed je daardoor dan ook niet onverdienstelijk en bij de marathons was je altijd aanwezig. Wat je aan lengte te kort kwam, maakte je ruimschoots goed met daden. Van vrijwilligerswerk binnen de vereniging, was je dan ook niet vies, bouwen, fluiten, schoonmaken, organiseren, bardienst je draaide je hand er niet voor om, maar was niet vanzelfsprekend.

Bennie bedankt voor alle mooie jaren en hopelijk de vele die nog gaan volgen.

25 jaar lid Stefan Meijer

De 3 t's zijn binnen de club wel algemeen bekend. De gebroeders Meijer. Als zoon van Kantino kan het niet anders dan dat je bij Sdzz zou gaan voetballen. Door de interesse voor het voetbalspelletje nu alweer 25 jaar. In de jeugd vanaf de B kwam je in een hecht team terecht en speelde je onder leiding van Murat als opkomende rechtsback. Je vierde kampioenschappen en maakte je vrienden voor het leven. Een thema dat nog vaker terugkomt vandaag. De vrienden die je in die tijd kreeg waren Mark en Remy. Wanneer we Mark vragen of hij hoogtepunten van je glansrijke carrière op kan sommen, bleef het lang stil. Maar of dit nu komt door de schaarse momenten of door het geheugen van Mark laat ik mooi in het midden. Vanaf je 17e/18e kwam je in het eerste terecht, je had per slot van rekening voetbalschoenen. De lat lag in die tijd niet heel erg hoog. Ik zou je omschrijven als een speler met een tomeloze inzet, soms iets te druistig, pakte regelmatig een kaartje, wat je aan techniek tekort kwam compenseerde je door altijd te spelen met passie en strijd. Bij Gerwin werd je bijna topscoorder, helaas waren toen 4 van de 5 goals in eigen goal. Al is dit waarschijnlijk wel een beetje overdreven. Dat jaar eindigen we stijf onderaan in de laagste klasse. In dat rampseizoen liep ook je stralende glimlach een deukje op. Toen een van jouw tanden er uit werd geramd door Alexander tijdens het verplaatsen van de goal op een trainingsavondje. Op het moment zelf niet zo heel grappig, later wel, Steef effe tandje erbij!!!



Gelukkig kwamen er daarna nog wel successen met een promotie naar de 4e klasse onder Theo/ Rini. Toen je vrienden een buitenlands avontuur aangingen, bleef jij je club trouw. Maar het voetbalplezier was ver te zoeken nog voor je 30e besloot je bij de ouwe lullen in het vierde te gaan voetballen en het plezier in het voetbal kwam weer helemaal terug. Vorig jaar bleek je de missende schakel te zijn en behaalden we eindelijk het kampioenschap, na 2 coronajaren bovenaan te hebben gestaan. Dankzij de vele weekendjes weg en de vakanties die je samen met jouw vrouw Lisa maakte, werd het kampioenschap pas op de laatste speeldag beslist.

Een nieuw inzicht in het leven heeft er voor gezorgd dat jullie beide ondernemer zijn geworden om meer vrijheid te hebben en meer tijd met het gezin door te kunnen brengen. Stefan je bent een mooie vent met het hart op de juiste plaats. Dit bewijst ook je filantropische gedachtegoed langs de velden. Bij deze dan ook de oproep namens jou, voor een ieder die ongevraagd advies wil, je kan Stefan altijd bellen, a €10,00 per minuut.



Bedankt voor je 25 jaar lidmaatschap en wellicht komt de 60 jaar van Theo Veldkamp ook nog wel aan bod.

25 jaar lid Tim Minkman

26-10-1998 is niet zomaar een datum, het was deze dag dat er twee jongens besloten te gaan voetballen bij Sdzz. Beide verdedigend ingesteld, beide een hart voor de club en nu dus beide nu jubilaris. Tim en Stefan, een soort Batman en Robin. Klinkt trouwens goed, Tim the Minkman. Superheld. Onvermoeibaar op de rechterflank, zijn manschappen aanvoerend en voorop gaan in de strijd. En als je dan eens opkwam, meine gute, tegenstanders knikten met de knieën, wonderschoten van buiten de 16 met de buitenkant van de voet genomen vlogen op heroïsche wijze de kruising in. Hier zijn meerde getuigen van geweest tijdens verschillende wedstrijden, dus check. Als dat geen superpower is, dan weet ik het ook niet meer. Maar ben je niet te sociaal voor een Minkman. Dat wordt tenminste beweerd door trainers. En mechanisch alles van auto's en vrachtauto's weten maar zelf motorisch gestoord zijn, pleit ook niet voor je. Aldus je medespelers. En wat zou jouw spina-zie dan zijn? Toch niet het goudgele elixer dat NA de wedstrijd genuttigd wordt? Je pak staat wel vast, want iemand die altijd een t-shirt draagt onder de douche, heeft toch ten alle tijden zijn pak aan? Of is het alleen besteed om superheld te zijn, tijdens het jaarlijkse fröhshoppen met carnaval en starten met het team bij de trainer thuis. Ontbijten, Marieke zorgt voor de omeletten en dus een goede bodem en bam de stad in. Om het als langste vol te houden.

Zoals eerder aangegeven bij een andere jubilaris, is er voor jou ook Sdzz vriendschap ontstaan, want jullie hadden hier net zo goed met 5 mannen kunnen staan en eigenlijk met 6 mannen moeten staan. Vrienden voor het leven, Sjors, Jordy, Brayan Peelen, Tim 2 en Nathan. De laatst genoemde is jullie 3 jaar geleden ont-nomen. Het eerbetoon die jullie aan hem brachten tijdens de uitvaart geeft ons nog steeds kippenvel.

Inmiddels zijn er een aantal van de groep vader geworden, maar immer nog betrokken bij het voetbal. De een als speler, de ander als trainer. Na jarenlang in het tweede te hebben geschitterd hebben jullie inmiddels plaats gemaakt voor de jonge generatie en zijn jullie het 6e geworden. Hopelijk hou jij / houden jullie het trouw trainen op de don-derdag vol. Dat heb je als superheld nodig Minkman.



**Bedankt voor je 25 jaar
lidmaatschap Tim.
Blijf je zelf.**

25 jaar lid Marcel Rutjes

Daar sta je dan, fijn in de belangstelling als jubilaris staan, echt iets voor jou. Geboren op 30 november 1974 en lid geworden op 5-10-1998. Had je zoveel tijd nodig om de juiste club te vinden of was het toch de studie die je heeft doen besluiten om het lidmaatschap tijdelijk op te zeggen? Anders hadden we natuurlijk vandaag het 40-jarige jubileum gevierd. Want dat ook jij een clubman bent spreekt voor zich. Alle jeugdelftallen doorlopen, om dat bij de senioren dunnetjes over te doen, want je hebt het tweede, derde, vierde en vijfde elftal vertegenwoordigd.

Medespelers zeggen over je: Marcel is het prototype van buiten de lijnen zacht-aardig, rustig en vriendelijk tot de voetbalschoentjes worden aangetrokken. Want binnen de lijnen: trekken, sleuren en altijd voorop gaan in de strijd. Spijkerhard als het nodig is en voor niemand bang. Verdedigend stond je echt je mannetje.

Tijdens het kampioensseizoen van SDZZ 5 olv Peter Oteman tegen MVR. Werd een medespeler neergehaald en bleef liggen. De MVR speler aan de bal weigerde de bal uit te spelen. Na een paar keer door de grensrechter te hebben gevraagd de bal uit te spelen, liepen jullie samen op richting eigen goal. Voor de grensrechter was de maat vol en het vriendelijke verzoek de bal uit te schoppen, werd: Marcel schop hem kapot!!!! Daar schrokken jullie beide zo van, dat jullie stopten met lopen. Vervolgens werd de bal door een ander uitgespeeld en kon de aansteller, zou Wijnhof wel zijn geweest, worden geholpen.

Vele kampioenschappen en zelfs een dubbel werden behaald door jou en je ploeggenoten. Tot er aan je actieve carrière abrupt een einde kwam tijdens een uitwedstrijd bij DVC. Het was in deze wedstrijd dat je een lelijke knieblessure opliep en die je uiteindelijk de voetbaldas heeft om gedaan. Wel weer teruggekomen als voetballer, maar volgens medespelers was de glans er al wel van af. Tegenwoordig actief bij 35+ en dan vooral tijdens de 3e helft.

Marcel bedankt voor de mooie jaren binnen de vereniging, hopelijk volgen er nog veel meer.



De andere kant van Rick & Vincent ...

Op een van de eerste zondagen van 2024 hadden Marian en ik het genoeg om onze voorzitters te mogen interviewen. Want deze periode hebben wij niet één, maar twee voorzitters!

Tijdens ons interview werd maar weer duidelijk dat de heren zowel voor SDZZ als privé een goed geoliede machine zijn.

Rick Salemink heeft al vroeg de eerste kennismaking met S.D.Z.Z. gehad, al op zijn 6e speelde hij in de F5. In 1977 om precies te zijn. Hij heeft alle jeugdelftallen met plezier doorlopen en heeft zelfs 2 jaar bij de selectie gezeten. In totaal heeft hij 20 jaar onze clubkleuren wekelijks met trots verdedigd. Daarna is hij gaan studeren en werken en is hij gestopt met voetballen. Hij heeft later nog een comeback gemaakt bij het 5e elftal, echter was deze niet van lange duur.

Toen de kinderen van Rick op voetbal wilden, gingen ze eerst bij sc Westervoort voetballen. Maar de sfeer was daar toch anders, niet zoals Rick van vroeger bij S.D.Z.Z. was gewend. Al snel was het voetbalplezier weg bij zijn oudste zoon. Rick, een oplossingsgericht ingestelde man, kwam met het idee om het dan bij S.D.Z.Z. te gaan proberen, vroeger had hij het daar ook altijd naar zijn zin gehad... zo gezegd zo gedaan, 6 jaar geleden is de familie Salamink weer bij S.D.Z.Z. komen voetballen en sindsdien is het voetbalplezier volop aanwezig! Rick heeft in de afgelopen jaren al veel functies mogen vervullen van kantinediensten draaien tot in de jeugdcommissie actief zijn en tegenwoordig als duovoorzitter.

Bij Vincent de Meijer is de kennismaking met voetbal en S.D.Z.Z. toch allemaal net iets anders verlopen. Het voetballen is Vincent niet met de spreekwoordelijke paplepel ingegoten en dat is een understatement. Vincent vertelde dat hij tijdens de halve finale van het legendarische EK van 1988 vrijwillig wacht heeft gelopen tijdens zijn diensttijd en tijdens de finale heeft hij door ziekte en moeheid geslapen.... Hij spaarde wel voetbalplaatjes, maar dat had dan weer niks met het spelletje zelf te maken. De liefde voor het spelletje moest toen nog aangewakkerd worden.

Gelukkig is het op latere leeftijd nog dubbel en dwars goed gekomen. Toen zijn twee zoons graag wilden voetballen, moest hij eraan geloven. Vroeger had hij o.a. bij Ton Bolk en Mark Jordens in de klas gezeten, beiden S.D.Z.Z.-ers en hij dacht, dat moet dus wel een leuke club zijn. Zowel Ian en Siard zijn in de Toekomst begonnen en Siard voetbalt nog steeds bij S.D.Z.Z. in het 1e elftal.

Al vanaf dat Siard 4 jaar was en Ian 3 jaar oud stond Vincent wekelijks op het voetbalveld en hij is leider bij de F'jes geweest en later zelfs (door noodgedwongen) leider én trainer van de E2. Hij had wel leuke oefenstof gevonden, maar training geven als je zelf niet zo goed kan voetballen is toch best lastig. Het geeft in ieder geval wel de bereidheid en drive van Vincent aan!

Na zijn kortstondige trainerscarrière heeft hij door de jaren heen ook diverse vrijwilligersfuncties vervuld. Van het jeugdbestuur, de PR, de website en het wedstrijdsecretariaat is hij doorgegroeid naar de rol van duovoorzitter.

Gelukkig vindt Vincent het tegenwoordig ook wel leuk om naar voetbal te kijken en heeft hij al 23 jaar een seizoenkaart van Vitesse samen met zijn vrouw. Vincent gaat ook regelmatig mee met uitwedstrijden en ook het wekelijkse veldspel en de passie van het 1e elftal op zondag kan hem bekoren.

Naast het drukke leven van het voorzittersbestaan en alle neven taken die daarbij komen kijken, werken beiden heren ook nog en hebben zij ook nog andere hobby's.



voorzitter Vincent de Meijer & voorzitter Rick Saleminck

Rick is sales manager bij een tuinartikelen zaak. Hij doet dit al jaren met plezier en de sales manager is hem op het lijf geschreven. Soms mag hij nog wel iets zakelijker zijn, maar de menselijk kant verdient ook aandacht. Hij heeft naast zijn werk van zijn grote passie zijn bijbaan kunnen maken. Hij had tot een paar jaar geleden namelijk 40.000 (!!!), u leest het goed, veertigduizend CD'S, verzameld. In een rijtjeshuis. Rick was al op zijn 12e begonnen met verzamelen en had ze dan ook overal staan, ook bij familie in de kelder en op zolder. Na het jaren te hebben aangekeken, had zijn vrouw haar grenzen aangegeven en is hij begonnen met het mondjesmaat verkopen van exemplaren. Aan iedere CD hangt een herinnering en verkopen is dan ook niet zo gemakkelijk als het klinkt.

Ook het verkopen is langzamerhand uit de hand gelopen en inmiddels heeft Rick een eigen webshop en staat hij op 25 tot 30 beurzen per jaar, nationaal en internationaal. Met CD's en LP's. Hij zit voornamelijk in het 'metal-genre' en probeert ook nog eens naar één concert per maand te gaan en 3 festivals per jaar. Waar hij de tijd vandaan haalt weten Marian en ik nog steeds niet... hij heeft ook dromen voor zijn eigen bedrijf. Hij hoopt het verder te kunnen uitbouwen om van zijn hobby zijn beroep te maken. Zijn droom is om over een paar jaar een winkel te kunnen openen in de vorm van een platenzaak en bistro ineen. Een mooie droom!

Als Rick over zijn passie vertelt, dan zien we ook direct wat het raakvlak tussen Vincent en Rick is. Ook Vincent is een muziek liefhebber en qua genre komen ze goed overeen. Op de vraag wat Rick en Vincent dan van de kantine muziek vinden antwoordt Rick treffend, er is geen slechte muziek, alleen een slechte uitvoering.

Vincent is werkzaam in het ziekenhuiswezen als ICT-er. Hij rijdt voor zijn werk op en neer naar Tiel en werkt daar als applicatiebeheerder voor het elektronisch patiënten dossier. Al sinds 1990 is hij werkzaam in de sector. Hij is begonnen bij Rijnstate in het lab als administratief medewerker en is in 10 jaar tijd doorgesloopt op de ICT afdeling van Rijnstate. De ziekenhuis organisatiestructuur vond hij op den duur toch stroperig en log aanvoelen en dit zette hem aan tot een carrièreswitch. Hij heeft 18 jaar gewerkt bij een consultancy bedrijf waarvoor hij door heel Nederland reed en ICT producten bij, jawel, ziekenhuizen onderhield. Uiteindelijk is nu de cirkel weer rond en is hij weer intern werkzaam in het ziekenhuis in Tiel.

Wij hebben respect voor de werk-privé-S.D.Z.Z. balans van deze twee heren. Naast alle ballen in de lucht houden, dromen ze ook.

Vincent denk dat hij na zijn werkzame leven toch meer zal gaan reizen, misschien dan toch de gedroomde reis naar Amerika, Graceland maken. De geboortegrond van Elvis Presley bezoeken. Vincent is naar eigen zeggen niet iemand om stil te zitten. Hij ziet het grote voordeel in het met pensioen zijn, dat hij dan flexibeler is in zijn keuze qua (vrijwilligers)werk en dat hij dan dingen kan doen die hij echt leuk vindt.

Rick wil zich in de nabije toekomst meer gaan focussen op het openen van zijn gedroomde winkel. Binnen nu en 3 jaar hoopt hij stappen in de goede richting te hebben gezet. Mocht dit lukken, wil hij zo lang mogelijk blijven werken in zijn eigen muziekwinkel. En misschien ook nog willen reizen, misschien toch die ene reis naar Azië, de wereld zien.

Op de slotvraag voor hun wens voor S.D.Z.Z. zijn ze eensgezind. Beiden hopen dat er over 10 jaar nog volop gevoetbald zal worden bij S.D.Z.Z. Met een goed gevulde senioren afdeling en dat de jeugdafdeling binnen nu en 10 jaar weer op volle toeren draait met teams in alle leeftijdscategorieën. Dat het een gezellig club zal blijven en de kracht van de vereniging gewaarborgd blijft op basis van wederzijds respect.

**Namens de redactie,
Marian & Jeanne**

PROFIEL VAN EEN S.D.Z.Z.-ER

Naam: **Siard de Meijer**

Geboortedatum: **30-01-1995**

Opleiding: **Bos en natuurbeheer**

Hoe lang woon je al in Zevenaar? **29 jaar**

Relatie/kinderen: **Vrouw Esmee en dochter Ewlyn**

Omschrijf jezelf in enkele woorden:

Sociaal, sportief en een doorzetter

Hoelang ben je al bij S.D.Z.Z.: **Sinds de toekomst minus een klein uitstapje in de A naar AVW**

Welk team bij S.D.Z.Z.: **1e**

Welke positie: **Centraal verdedigende middenvelder, centraal aanvallende middenvelder, spits**

Sterke punten: **kracht en uithoudingsvermogen**

Zwakke punten: **snelheid**

Waar kun je je druk om maken: **weinig**

Bewondering voor: **de natuur**

Favoriete club in Nederland: **Vitesse**

Favoriete sportman/vrouw:

Mike Tyson / Cristiano Ronaldo

Favoriete tenue: **S.D.Z.Z.**

Andere sporten/hobby's: **Obstacle runs, hardlopen, tuinieren, houtbewerking**

Favoriet eten: **Soto**

Huisdieren: **twee katten**

Muziek: **dansmuziek**

TV-programma: **Ik ben op dit moment Shameless aan het kijken**

Favoriete vakantieplek: **Zweden**

Wat zou je doen als je 3 miljoen won: **Wereldreis en daarna mijn eigen bos/natuur gebiedje.**



Even voorstellen: Sjors Lamers Evenementencoördinator

Beste SDZZ-ers,

Via deze weg wil ik me graag voorstellen als nieuwe evenementencoördinator bij SDZZ. Mijn naam is Sjors Lamers en ik ben 31 jaar. Ik ben lid van SDZZ sinds 2011. Samenwonend met Danitsja en trotse vader van onze zoon Sepp.

Begonnen met voetballen bij de andere (geel/zwarte) club in Zevenaar maar naar SDZZ gekomen omdat veel van mijn vrienden hier al voetballen.

Helaas door een blessure aan de knie niet meer in staat om zelf te voetballen dus sinds 5 jaar ervoor gekozen om toch bij het team te blijven en om hun trainer te worden.

De eerste 4 jaar van het 2e elftal en ondertussen sinds dit seizoen zijn wij het 6e (een vriendenelftal) geworden. Het trainen en coachen doe ik met veel plezier.

De club geeft mij altijd een warm welkom gevoel. Mede hierom wil ik ook wat terug doen voor de club en heb mij dan ook als vrijwilliger aangemeld. Ik sta altijd open voor een praatje met iedereen en hoop er wat moois van te maken met zijn allen.

#eenSDZZerbenjenietalleen



IN HET SPOTLICHT

Ik ben: **Mike Salemink**

Ik zit op: **Candea College Duiven**

Ik heb een hekel aan het schoolvak: **biologie**

Ik vind (eten) het lekkerst: **pasta**

Ik luister graag naar (muziek): **allerlei verschillende soorten muziek**

Ik kijk graag naar (TV): **YouTube**

Ik heb als hobby: **voetbal en gamen**

Ik koop het liefst van mijn zakgeld: **frikandelbroodje**

Ik voetbal in het team: **JO14-1**

Ik kan goed: **passen**

Ik vind de beste sportman: **Lionel Messi**

Ik denk dat SDZZ: **een kunstgrasveld verdient**

Ik vind van SDZZ: **een gezellige club is**

Ik hoop dat S.D.Z.Z.: **meer leden krijgt**



05-11-2023

SDZZ 1 – LOO 1



88
GK



**JUMBO
HEEMSKERK**

SYLVIAN UFFING

80	DIV	91	REF
83	HAN	71	SPE
95	KIC	70	POS

De pupil van de week is deze keer

Sylvian Uffing.

Sylvian is sinds dit seizoen actief voor SDZZ. Superblij zijn trainers Tristen en Matthew met deze nieuwe sluitpost voor de JO12-1. Een prima keeper die zich kan meten aan zijn idool van Feyenoord: Justin Bijlow.

Of hij later ook keeper gaat worden als werk weet hij nog niet. Eerst het Liemers College maar goed doorlopen waar hij nu in de brugklas zit. Zijn leukste vak is wel gym, dus de aanzet tot een sportief beroep is er al. Maar met klussen als hobby zijn de keuzes voor later reuze.

Thuis heeft Sylvian nog twee broers: Tobias en Manuel.

En wat kunnen we nog meer vertellen. Hij is dol op buiten spelen, kijkt graag naar ESPN en is dol op pokie bowl.

Voor de wedstrijd tegen Loo hoopt hij 1 ding: dat collega keeper Kai Klapwijk de nul houdt!

19-11-2023

SDZZ 1 – SV LOIL 1

De pupil van de week is deze keer

Kyan Hurkmans.

Na succesvolle ervaringen van zus Selah heeft ook Kyan zich aangesloten bij de SDZZ familie. Trainen met Selah en de JO9 (Geoffrey, Erwin en Damon) en op de zaterdagen loopt hij mee bij De Toekomst o.l.v. Ton Bolk.

Kyan is een goede spits en weet dan ook met uitstekende precisie de gaatjes in de verdediging te vinden. Dat rikt naar een carrière als prof, maar later wordt Kyan toch liever automonteur.

Zijn lievelingsclub is PSV en Mbappé (die dus helaas niet bij PSV voetbalt) vindt hij de allerbeste speler.

Naast voetbal is hij dol op gamen en kijkt hij graag naar Star Wars en SpongeBob.

Lezen is zijn leukste vak op De Lindenhage (groep 3b) en je mag hem altijd wakker maken voor crackers met héél véél hagelslag.



89
ST



**JUMBO
Jan Heemskerk**

KYAN HURKMANS

91	PAC	93	DRI
88	SHO	45	DEF
78	PAS	71	PHY



89
RCB



SORAYA BRON

90	PAC	75	DRI
87	SHO	89	DEF
80	PAS	88	PHY



De pupil van de week is deze keer **Soraya Bron**.

Als centrale verdediger van de JO12 staat Soraya 'haar mannetje'. Stijf rechts, maar met een goed schot in dat been en een prima dribbel. En als de bal weggekopt moet worden is dat ook geen probleem. Samen met haar collega verdedigers houdt ze de boel goed dicht achterin. Trainers Tristen en Matthew kunnen tevreden zijn.

Haar favoriete speler is echter geen verdediger. Dat is Noa Lang van het, tot nu toe zonder puntenverlies zijnde, PSV.

Soraya heeft nog 2 broers Sylvano en Dylano, zit in groep 7 van IKC Lindehage en is daar heel goed in rekenen. Als ze klaar is met leren hoopt ze kapper te kunnen worden.

Naast voetbal is ook dansen een grote hobby. Het liefst eet ze een lekker bord Roti en kijkt ze op TV naar The Big Bang Theory.

03-02-2024
SDZZ 1 – MONTFERLAND 1

De pupil van de week is deze keer **Djaomy van Heemskerken**.

Djaomy speelt als verdediger in de JO12-1 en wordt getraind door Tristen en Mathew.

Achterin houdt ze de pot goed dicht door goed kort te dekken op de tegenstander.

Haar favoriete voetballer is geen verdediger, maar middenvelder Sherida Spitse van het Oranje vrouwenteam en Ajax (de club waar ze ook echt fan van is).

Op de Sterrenschool zit ze in groep 6/7 en haar lievelingsvak is gym. Heel sportief dus, maar later wil ze toch graag een beroep voor (nauwkeurige) handen: chirurg.

Thuis heeft Djaomy ook nog een zusje (Djeraya), eet ze het liefste pannenkoeken en kijkt ze graag op Zapp naar De Faker.

En voetbal is niet haar enige hobby. Ze houdt namelijk ook erg veel van dansen.



87
CB



D. V HEEMSKERKEN

79	PAC	73	DRI
85	SHO	89	DEF
65	PAS	88	PHY



SEVEN AERE FESTIVAL



Vier het leven, feest en Zevenaar!

In 2018 kwamen er wat mannen samen in de kantine van SDZZ.

Het werd tijd om iets moois te organiseren. Iets voor alle Zevenaarders.

Daar ontsproot het idee voor een festival dat stevig geworteld is in Zevenaar. Met Zevenaarse artiesten, Zevenaarse versnaperingen, Zevenaarse medewerkers en natuurlijk Zevenaarse bezoekers.

Zaterdag 13 april!

**Zo, het hoge woord is eruit.
Zet maar vast in je agenda.**

Zien we jullie ook weer op het Seven Aere Festival?

#SevenAereFestival

#SAF

#SaveTheDate

#STD

#Zevenaar

#Feest

#ZorgenMakenNiet

#IkVindPrima

Art Studio Wientjes



Bedrukken van textiel
en promotie artikelen

Raadhuisplein 23
6901GP Zevenaar
Tel: 06 50 50 54 37

www.artstudiowientjes.nl
info@artstudiowientjes.nl

SDZZ WEBSHOP

BESTEL HIER SDZZ MERCHANDISE
EN STEUN JE CLUB!



- DIVERSE FOTO'S
- SDZZ MUTS
- SDZZ BIERGLAZEN
- SDZZ PARAPLU
- VOETBALLEN

De Stem - Pagina 27

www.webshop-sdzz.nl

LIMITED
EDITION



eerste
Driepinter

Het maakt niet hoeveel punten je
gepakt hebt. Die eerste driepinter
smaakt altijd goed!

Bestel ze nu bij Dirk, Vincent, of aan de bar.