

SEIZOEN 2023 - 2024

DE STEM

VAN S.D.Z.Z.

SDZZ

9 april 1957



COLOFON DE STEM

Jaargang 53 - nummer 3 - oktober 2023

OMNI-VERENIGING S.D.Z.Z.

Sportpark de Griethse Poort Doesburgseweg 14
6902 PM Zevenaar

Redactie: **Voorzitter Tiny Visser**
Marian Kelderman
Jeanne Grandjean P.C.

Vormgeving: **Tessa Valkenburg**

Fotografie: **redactieleden**

E-mail: **stem@sdzz.nl**

Facebook: **Omni-SDZZ**

Instagram: **sdzz_zevenaar**

Ingang:
Correspondentieadres:

E-mail:

Telefoon clubhuis:

Website:

Rekeningnummer:

Contributie Senioren:

Contributie Junioren:

Contributie Pupillen:

Niet spelende leden:

Edisonstraat Zevenaar
Postbus 84, 6900 AB Zevenaar

info@sdzz.nl

0316-526115

www.sdzz.nl

NL 65 RABO 03748 35 306

€ 20,50

€ 11,50

€ 10,50

€ 9,00



agenda

2023

Kaartavond

3 november 2023

17 november 2023

1 december 2023

15 december 2023

2024

Kaartavond

5 januari 2024

19 januari 2024

Nieuwjaarsborrel

7 januari 2024

Kantinekwis

9 maart 2024

11 mei 2024

voorwoord redactie

Na een drukke periode om foto's te maken voor het Jumbopromotieboek dat nu in de winkel verkrijgbaar is of in de kantine van SDZZ.

We bedanken Maikel Bouwman en Jeanne Grandjean P.C. voor hun vele werk om van dit boek iets moois te maken! En natuurlijk onze sponsors hartelijk dank voor hun bijdrage.

St.Nikolaas is zo weer in ons land. Ook SDZZ heeft weer hulppieten en St.klaas, dus bel de hulppiet voor een huisbezoek.

Ga je verhuizen? S.v.p. bericht naar Chris Peelen - ledenadministratie@sdzz.nl

Wordt de SDZZ familie uitgebreid met een baby? Stuur een geboortekaart naar het secretariaat en je wordt verblijd met een mooie SDZZ slabber.

Ook is er een SDZZ lief en leedpotje, mocht iemand ziek zijn en of in het ziekenhuis liggen, laat het ons weten.

Wij hebben helaas het treurige bericht gekregen dat Rikie van den Wildenberg is overleden op 27 oktober. Wij wensen familie en vrienden veel sterkte toe de komende periode en koesteren onze warme herinneringen aan Riekie.

Er zijn weer diverse activiteiten gepland, dus lees deze Stem goed wanneer die plaatsvinden.

Veel leesplezier gewenst!

Redactie Stem

Tiny Visser

Welkom
in onze
S.D.Z.Z.
familie!

Sophie Meijer



Bericht vanuit de bestuurskamer

SDZZ is volop in beweging. Zowel op het veld als daarbuiten. De afgelopen periode is er weer veel gebeurd. Natuurlijk is het voetbal het belangrijkste. We zijn ten slotte een voetbalclub. Op de velden is voor de jeugd de beker (1e fase) afgerond en voor de senioren is de eerste bekerronde en de start van de competitie alweer achter de rug. Dit betekent weer lekker veel reuring op ons sportpark en in de kantine. Het wachten is nu op de herindeling voor de jeugd en dan barst ook daar de competitie echt los.

Ook buiten het veld laten we ons van onze beste en sociale kant zien. Sinds een paar weken wordt onze geweldige vrijdagploeg ondersteunt door Zevenaardig. Op initiatief van het bestuur is de samenwerking gezocht met deze sociale onderneming. Door deze samenwerking krijgt de vrijdagploeg de broodnodige hulp en kunnen mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, zich weer nuttig voelen en ontwikkelen. Een win-win situatie dus. Ook hebben de nodige vrijwilligers zich weer ingezet voor "Schone Rivieren". Een initiatief van de gemeente om zwerfafval op te ruimen langs de oevers van de Rijn. Dit heeft SDZZ weer een leuk bedrag opgeleverd. Allemaal bedankt hiervoor!!

Wij denken dat we met SDZZ op de juiste wijze bezig zijn. Een voetbalclub met beide benen in de samenleving. Wanneer we allemaal onze schouder eronder zetten, kunnen we veel bereiken. Daarom vanaf deze plaats: help elkaar waar nodig of gewenst, dan zorgen we er met z'n allen voor dat SDZZ een fijne en gezellige vereniging blijft.

Tot slot nog het volgende: wat natuurlijk enorm in het oog springt, is het nieuwe hekwerk welke is verschenen langs de velden. Dit hekwerk is door de gemeente geplaatst in het kader van het snelfietspad welke langs de Edisonstraat aangelegd zal worden. Het project loopt al enkele jaren maar heeft zich de afgelopen weken in alle hevigheid aangediend. Als bestuur hebben we de nodige bedenkingen bij de uitvoering van dit project. We zijn dan ook constant in gesprek met de gemeente en Ataro om ons sportpark zo veilig en praktisch mogelijk te houden voor onze leden en supporters. Uiteraard kunnen wij ons voorstellen dat hier vanuit de leden vragen over ontstaan. Via voorzitter@sdzz.nl en secretaris@sdzz.nl kunnen wij al uw vragen beantwoorden. Natuurlijk kan iedereen ons ook aanschieten op de dagen dat we op het sportpark aanwezig zijn.

Een sportieve groet van uw voorzitters,

**Vincent de Meijer
Rick Salemink**



Sponsorcommissie

Hallo allemaal,
even voorstellen:

Tiny Visser
Jeroen Berendsen
Benno Klapwijk
Hans Heijneman
en **Mark Terwisscha**



Wij zijn de nieuwe sponsorcommissie van SDZZ.

Net na de zomervakantie hebben wij het "sponsorcommissiestokje" opgepakt, omdat er eigenlijk helemaal geen sponsorcommissie meer was. En dat is toch essentieel voor een club, omdat het geld in het laatje brengt.

Als eerste zijn wij begonnen om advertenties binnen te halen t.b.v. het Jumbo plaatjesboek. Hierin zijn wij zeker geslaagd.

Ook hebben wij de bordsponsoren langs veld 1 opgepakt. Zowel met een aantal bestaande alsmede nieuwe potentiële sponsoren hebben wij reeds contact. Uiteraard worden de overige bordsponsoren binnenkort ook benaderd.

Als sponsorcommissie hebben wij een nieuw idee gelanceerd om de club te sponsoren, namelijk: "Sponsor een kleedkamer". Dit houdt in dat een bedrijfslogo een seizoen lang zichtbaar naast het nummer van een kleedkamer hangt. Voor meer informatie kun je altijd contact opnemen met de sponsorcommissie.

Ook zullen wij volgend jaar de taken van de kledingcommissie oppakken en gaan wij onze pijlen richten op sponsoren voor een compleet nieuwe tenue voor zowel de senioren als de junioren.

Uiteraard moeten we met z'n allen ons best doen om de club gezellig en (financieel) gezond te houden. Als iemand een goed idee heeft voor sponsoring of je kent iemand c.q. bedrijf die graag wil sponsoren, geef dat alsjeblieft door aan ons. Via jou gaan we dan jouw aangedragen persoon/bedrijf benaderen.

Wij zijn te bereiken via ons mailadres: sponsoring@sdzz.nl

**Met vriendelijke sponsorgroet,
de sponsorcommissie**

Marijke Beijkirch, al meer dan 50 jaar lid van de S.D.Z.Z. familie

Zoals de titel hierboven al zegt, Marijke Beijkirch is een echte S.D.Z.Z.-er en al meer dan 50 jaar betrokken bij de club. Van deze 50 jaar is zij 36 jaar actief vrijwilligster geweest en het was voor ons als redactie dan ook duidelijk dat Marijke een keer in de Stem moest.

Op een van de eerste echte herfstavonden van dit jaar hadden Marian en Jeanne het genoeg om met Marijke herinneringen op te halen aan haar tijd bij S.D.Z.Z.

Op de vraag hoe Marijke bij S.D.Z.Z. is gekomen, was eigenlijk haar antwoord, haar man Geert. Geert is na zijn diensttijd toen ze gingen wonen in Zevenaar, lid geworden van S.D.Z.Z. En vanaf toen liep Marijke ook bij S.D.Z.Z. Allebei haar kinderen hebben er gevoetbald en zijn nog steeds actief betrokken bij de club (Damon & Mischa) en ook haar kleinzoon (Noud) is wekelijks te vinden in de groen witte clubkleuren.

Aanvankelijk begon het meegaan met Geert en na afloop blijven plakken in de kantine met de vaste club aan de bar en later met de kinderen mee naar het voetballen op zaterdag. Op een van die zaterdagen, toen Damon nog klein was, vroeg Henk Putman haar of ze geen bardienst wilde draaien. Ze was toch op de club en Geert floot wedstrijden, of ze nu voor of achter de bar zat.... Marijke ging er over nadenken en toen Henk een paar dagen later bij huize Beijkirch aanbelde, was de kogel door de kerk. Het begin van de 36 jaar vrijwilligerswerk was geboren.

Marijke is vanaf toen begonnen met het draaien van bardiensten op de zondagochtend. Ze heeft er zelden een gemist en heeft de kantine van S.D.Z.Z. 36 jaar lang op zondagochtend bemand. Waar ze voorheen altijd met onder andere Dora, Sjonnie, Ria en Marian aan de bar zat, stond ze er vanaf nu achter. Ze werd ingewerkt door Gerda Teunissen en leerde al snel de kneepjes van het vak.

Door de weeks moest Marijke gewoon werken, in de avonden had ze nog poetshuisjes erbij, zaterdag was haar rustdag en op zondag ging om 07:00 uur de wekker om vervolgens om 07:45 uur op de fiets te zitten richting S.D.Z.Z.

De dienst zag er als volgt uit: om 08:00 uur bij S.D.Z.Z., kantine openen. Naar de kelder, geld pakken en van alle munten 25 stuks aftellen voor in de kassa, suiker en melk klaarzetten op de bar voor de toeschouwers. Hierna theebladen klaarzetten voor de wedstrijden van die dag. Vroeger werden er soms nog wel eens 3 á 4 thuiswedstrijden gespeeld, dat was aanpoten. Thee uitschenken aan de elftallen in de pauze van de wedstrijden, daarna alles in de keuken klaarzetten, alvast de snacks voor die middag ontdooien en uitjes snijden. En natuurlijk wanneer de wedstrijden klaar waren, de mensen voorzien van wat te drinken en te eten.

Om half 2 werd de ochtendploeg afgelost door de middagploeg. Flink aanpoten dus!!! Vaak kwamen Martin Kelderman en Theo Meijer al om 12:00 uur om de drukte op te vangen. Tussen al het werken door was er natuurlijk ook tijd voor vertier.

Het was altijd gezellig en de kantineploeg bestond uit een vaste groep mensen.

Een van de mooiste herinneringen van Marijke is dat Wim Kamerman was begonnen met het brengen van een gekookt eitje op zondagochtend, deze taak heeft later Martin Kelderman overgenomen. Marijke stond een keer achter de bar toen een supporter vertelde dat zij die zondagochtend een gekookt eitje had gegeten en dat zo lekker had gevonden, waarop Marijke reageerde dat zij op zondagochtend blij was als ze haar kopje koffie in de kantine kon drinken en tussendoor een broodje kon eten. Deze opmerking had Wim Kamerman opgepikt en vanaf toen kwam Wim iedere zondag 3 gekookte eieren langsbrengen. Al snel volgende Edmond Derksen met de harde broodjes en toen Wim er mee stopte, nam Martin zijn taak over. En zo had Marijke toch haar ontbijtje op de zondag. 3 eieren, want Damon mocht vaak met Marijke mee naar de voetbalclub en het andere eitje voor met wie ze samen de bardienst draaide. Edmond Derksen maakte er altijd een uitje van, hij ging eerst naar de kade in Tolkamer boten kijken om 07:00 uur, om vervolgens in Elten harde broodjes te halen voor de kantine medewerkers van de zondagochtend.

Clubgevoel en saamhorigheid op en top!

Ook aan de feestavonden heeft Marijke warme herinneringen. Zo waren er de zondagen na de wedstrijden, toernooien, bingo's en dansavonden. Een hoogtepunt waren de playbackavonden met de kantineploeg. Op een van deze playbackavonden werd zelfs een keer de eerste prijs in de wacht gesleept!!!

De kantineploeg had flink geoefend van te voren en stal de show met hun Sister Act, zelfs aan de nonnenkleding was gedacht! Deze was geleend van Thuvine. De jury moest dan ook niet lang nadenken over de winnaar.

Er is natuurlijk veel veranderd in al die 36 jaren. Waar Marijke vroeger nog moest hoofdrekenen om de bestellingen bij elkaar op te tellen en alle prijzen uit haar hoofd wist, staat er nu een digitale kassa. Aan het begin was het niet fijn om de computer het rekenwerk te laten doen, maar het scheelt een hoop telwerk, vooral aan het einde van de avond.

Ook de mensen en de gezelligheid veranderd. Vroeger was de kantineploeg een grote groep mensen, ook dit veranderd. Marijke is een half jaar geleden gestopt met het draaien van bardiensten, het plezier ging eraf en ook de leeftijd ging meespelen. Ze komt altijd nog graag bij S.D.Z.Z., maar tegenwoordig weer aan de andere kant van de bar.

Haar warmste herinnering aan S.D.Z.Z. is niet het winnen van de playbackshow, of de eieren op zondagochtend en ook niet de gezelligheid onder elkaar, maar het paastoernooi met de Belgen.

Elk jaar werd er bij S.D.Z.Z. een paastoernooi gehouden en kwamen clubs van alle windstreken naar S.D.Z.Z. om op zaterdag of zondag te voetballen. Hartstikke gezellig en een van de leukste bardiensten van het jaar. Het was hard werken om iedereen van een hapje en drankje te voorzien, maar dat nam Marijke voor lief. De Belgen kwamen ieder jaar en op een gegeven moment kende je ze ook. Ze kwamen al op vrijdag, bleven slapen bij verschillende clubleden en gingen op zondag weer naar huis. Elke avond was het feest in de kantine! Het was zelf zo druk dat in het timmerbedrijf tegenover S.D.Z.Z. (kant en klaar) het eten werd geserveerd en de teams daar op toerbeurt heen mochten na het voetballen. Later sliepen de Belgen niet meer bij mensen thuis, maar gingen ze met zijn allen naar de Panoven. Pannen vol met eieren koken, 's middags warm eten, in de avond een broodje kroket en 's avonds een groot feest. Telkens als Marijke het lied 'Jij bent de zon, jij bent de zee' hoort moet ze er nog aan denken.

Op de vraag waar het met S.D.Z.Z. naartoe gaat in de toekomst reageert Marijke dat zij hoopt dat het nog lang goed zal gaan en dat het eerste goed blijft presteren. Overall wordt het minder, ook bij S.D.Z.Z. Er komen minder mensen in de kantine, en waar ze vroeger met de benen buiten de kantine hingen en het dringen was om binnen te komen, is het nu anders. Afgelopen zondag heeft ze genoten van de derby tegen Babberich, het was weer ouderwets gezellig.

Op de vraag of Marijke iets zou willen veranderen aan de kantine antwoord ze gedeceideerd nee. Het is goed zo, een karaktervolle kantine en in de loop van de jaren heeft ze er veel complimenten over gehoord van bezoekende supporters. Alleen een deurtje tussen de bar en de rest van de kantine, om te voorkomen dat vreemden achter de bar komen voor koffie of bier, maar ook deze loop geeft weer iets vertrouwds en gezelligs.

Na een gezellige avond vol verhalen kunnen we niet anders dan concluderen dat het leven van Marijke en S.D.Z.Z. met elkaar verwoven zijn. Damon en Mischa zijn er groot geworden, Geert heeft er talloze wedstrijden gefloten, zelfs Suus heeft een tijd de voetbalschoenen aangehad en Noud is nog steeds actief voetballer.



Damon, Mischa & Noud Beijkirch

**Namens de redactie,
Marian en Jeanne**

Rabobank clubactie een groot succes!

We willen alle stemmers bedanken! We hebben een mooi bedrag ontvangen (ruim 900,-) om ons doel te realiseren.

We gaan diverse sport- en spelmaterialen aanschaffen om onze leden de mogelijkheden te bieden om aan een gezonde basisconditie te werken en daarbij veel plezier te beleven.

SDZZ-er ben je niet alleen

Sinterklaas

Hallo lieve SDZZ'ers groot en klein,

Nog even en dan zet ik mijn eerste stappen weer in jullie mooie Nederland. Ik verheug mij om al die lieve kinderen weer te zien, Stijn, Ilse, Jesse, Mustafa, Sem, Serina, Emma, Mehmet, Amina, Daan, Ali, Nadia, Olivia, Mees, Tess, en natuurlijk al die andere kinderen. Maar waar ik ook ongeloofelijk naar uitkijk is jullie gezellige vereniging. Of ik een bezoekje kan brengen dat weet ik nog niet het is zo druk maar een paar pieten zal ik zo wie zo naar het sportpark sturen.

Wat we wel kunnen afspreken, als je mij en de Zwarte Pieten toch wilt ontmoeten stuur dan een mailtje met datum en tijd naar sinterklaas@sdzz.nl en dan kom ik even langs.

Om jullie mooie en gezelligste club van Zevenaar te helpen vraag ik dan wel een vergoeding en deze zal ten goede komen aan de club.

Ik wens jullie allemaal een hele mooie en gezellige pakjesavond en misschien zien we elkaar nog even.

**Lieve groetjes,
SINTERKLAAS**



PROFIEL VAN EEN S.D.Z.Z.-ER

Naam: **Lex Verbeten**

Geboortedatum: **12-06-1992**

Opleiding: **transport**

Hoe lang woon je al in Zevenaar? **31 jaar**

Relatie/kinderen: **vriendin**

Omschrijf jezelf in enkele woorden: **Teamplayer, gezellig**

Hoelang ben je al bij S.D.Z.Z.: **20 jaar**

(met een pauze van 4 jaar)

Welk team bij S.D.Z.Z.: **Zondag 6**

Welke positie: **spits**

Sterke punten: **schot en balvast**

Zwakke punten: **de rest**

Waar kun je je druk om maken: **nergens over**

Bewondering voor: **Bjorn Ewald**

Favoriete club in Nederland: **Ajax**

Favoriete sportman/vrouw: **Johan Crujff**

Favoriete tenue: **Kroatië**

Andere sporten/hobby's: **vissen**

Favoriet eten: **spareribs**

Huisdieren: **hond (Lola)**

Muziek: **Nederlandstalig**

TV-programma: **VI**

Favoriete vakantieplek: **Amerika**

Wat zou je doen als je 3 miljoen won: **reizen**



Even voorstellen: Maarten Witkamp Vrijwilligerscoördinator SDZZ

Beste SDZZ-ers

Via deze weg doe ik een oproep namens het steeds kleiner wordende groepje vrijwilligers binnen onze vereniging.

We hebben meer handjes nodig! Een SDZZ-er ben je niet alleen, dus ik heb er alle vertrouwen in dat we met elkaar heel wat voor elkaar kunnen krijgen.



Bij deze stel ik me graag even aan jullie voor.

Mijn naam is Maarten Witkamp, 48 jaar, gelukkig getrouwd met Anouk en trotse vader van Wessel en Liz. Bij SDZZ ben ik voor de meesten denk ik wel een bekend gezicht.

Ik loop al ruim 30 jaar met veel plezier rond binnen deze mooie vereniging. Eerst als speler bij zowel de jeugd als senioren, later als trainer van diverse jeugdteams en momenteel als 'actief' speler van de 35+.

Ook ben ik (mede) organisator van de KantineKwis en het Seven Aere Festival en zit ik in de organisatie van de Penaltycup.

Wie vormen de drijvende kracht achter SDZZ?

In al die jaren bij SDZZ heb ik veel mensen op ons sportpark ontmoet. De een komt er om lekker te voetballen, de ander om na het noodzakelijke voetbal voornamelijk in de 3e helft te renderen en weer een ander om als ouder zijn of haar zoon of dochter aan te moedigen. Daarnaast heb je ook de mensen die er eigenlijk altijd zijn en die iedereen wel kent. Je groet ze, gaat voetballen en doet na afloop nog een drankje bij ze in kantine. Zo gaat dat.

Maar wie zijn nou die mensen die je hartelijk begroet op zaterdag of zondag? Die mensen die er zijn als je komt en gaat? Zij zorgen ervoor dat je het terrein op kunt. Dat er een wedstrijdbal is en dat je kleding hebt om in te voetballen. Dat het veld lijnen heeft en er een scheidrechter is. Ze zorgen ervoor dat je na afloop kunt douchen en dat de kleedkamers er prima uitzien. En dat er in de rust een kopje thee of koffie te krijgen is en je na de wedstrijd een patatje en een drankje kunt bestellen. Die mensen zijn... onze VRIJWILLIGERS!

Het moge duidelijk zijn dat deze betrokken mensen onmisbaar zijn binnen onze vereniging. Zij zijn de drijvende kracht achter SDZZ. Zonder de inzet van deze vrijwilligers kan een vereniging onmogelijk bestaan. Je moet er toch niet aan denken dat de kantine niet meer altijd open is, je geen fatsoenlijke kleding en materialen meer hebt en het terrein er niet uitziet? Al die dingen die als vanzelfsprekend worden ervaren, zijn alleen mogelijk met genoeg vrijwilligers. En daar kunnen we allemaal ons steentje aan bijdragen!

Noodkreet van onze vrijwilligers!

Momenteel leunt de vereniging op een handjevol vrijwilligers die uit alle macht proberen om ervoor te zorgen dat het voor iedereen binnen SDZZ aan niets ontbreekt. Maar het moge duidelijk zijn dat deze vrijwilligers het niet alleen kunnen. De werkdruk is voor hen momenteel dusdanig hoog dat het tijd is voor een NOODKREET. Ondersteuning is ALTIJD gewenst. Samen bereik je meer dan alleen (of met een handjevol). Van eenmalig ergens mee helpen, tot structureel. Alleen of met iemand samen. Voor 1 uur per week of 3x per jaar. Alle beetjes helpen!

Meer weten of aanmelden?

Ik heb me bij het bestuur aangemeld om de (vrijwillige) taak van VRIJWILLIGERSCOÖRDINATOR op me te nemen. Vanuit deze rol heb ik een overzicht van alle vrijwilligerstaken binnen onze vereniging en ga ik mijn best doen om deze samen met jullie in te vullen. Daarin is van alles mogelijk.

Kom jij met die goede maat uit je elftal of met die andere gezellige ouder een handje helpen? Draai samen een keer een bardienstje of stap 1 x per jaar achter op de vuilniswagen om oud papier op te halen. Zet je commerciële talent in bij de sponsorcommissie, of je beide rechterhanden of groene vingers bij de bouw- of terreinploeg! Er is altijd wel iets te doen.

Ben je enthousiast geworden, wil je meer informatie of wil je je misschien wel meteen aanmelden als vrijwilliger?

Spreek me aan op de vereniging als je me ziet, mail naar vrijwilligers@sdzz.nl. of vul het [Aanmeldformulier](#) in.

Ik bespreek graag de mogelijkheden met je! Hopelijk tot ziens of mails en vergeet niet: **#eenSDZZerbenjenietalleen**

Sportieve groet,

Maarten Witkamp

Vrijwilligerscoördinator SDZZ

VRIJWILLIGERSTAKEN

We zijn op korte termijn op zoek naar extra handjes om:

- **Kantinediensten** te draaien op een vrijdagavond bij (thuis) wedstrijden van 35+ /18+

- **Kantinediensten** te draaien op donderdagavond, zaterdag- of zondagochtend

- **Oud papier op te halen** (dit is voor SDZZ een belangrijke bron van inkomsten!)

- **De Toekomst (4 en 5 jarigen) te trainen** op zaterdagochtend (10.00 - 11 uur). Het liefst hebben we hier vaste trainer(s), maar als er meer gegadigden zijn kan dit ook op toerbeurt

- Te helpen met **klussen**. Ben jij een klusser, schilder, elektricien, timmerman of loodgieter en wil je een keer komen helpen? Heel graag!

- **Het JO17 elftal te ondersteunen** (als leider, vlagger of af en toe helpen op trainingen)

- **Bij de organisatie of uitvoering van activiteiten** zoals de Penaltycup, Bazaar, Darten etc. Deze evenementen konden vorig seizoen niet doorgaan vanwege het gebrek aan kartrekkers en vrijwilligers. Zonde! Mooie inkomstenbronnen en visitekaartjes voor de vereniging!

- **De kleedkamers op de vrijdagochtend schoon te maken.**

IN HET SPOTLICHT

Ik ben: **Silvano Bron**

Ik zit op: **S.D.Z.Z.**

Ik heb een hekel aan het schoolvak: **bizo (biologie en verzorging)**

Ik vind (eten) het lekkerst: **McDonalds**

Ik drink het liefst: **cola**

Ik luister graag naar (muziek): **De Bennies**

Ik kijk graag naar (TV): **Enzo Knol**

Ik heb als hobby: **voetbal**



Ik koop het liefst van mijn zakgeld: **spellen voor de playstation**

Ik voetbal in het team: **JO12-1**

Ik kan goed: **voetballen**

Ik vind de beste sportman: **Ronaldo**

Ik denk dat SDZZ: **toekomst ingaan**

Ik vind van SDZZ: **een goede club**

Ik hoop dat S.D.Z.Z.: **De beste club van Zevenaar wordt.**

S.D.Z.Z. MAAKT ONZE GEMEENTE WEER EEN STUKJE SCHONER



Onder het genot van de stralende herfstzon ruimden afgelopen zaterdag enthousiaste SDZZ-ers zwerfafval op.

Vanuit het gemeentelijke milieuproject "Schone Rivieren" werd op een tracé langs de Rijn, tussen Tolkamer en de Duitse grens, rotzooi verwijderd.

In totaal zijn 11 zakken vol afval verzameld.

Een leuk en mooi initiatief dat ook nog eens onze clubkas een leuk zakcentje oplevert.

SDZZ-er ben je niet alleen!



VOETBAL IS NIET MIJN ENIGE HOBBY

Wie Kelderman, Kelderman's of Kellerman heet,
staat bij Gerard Kelderman op de radar

ZEVENAAR - Zevenaarder Gerard Kelderman is verslaafd. Sinds hij in 1990 werd besmet met het vooroudervirus is hij niet meer te stoppen in de zoektocht naar zijn eigen familie. Wie Kelderman, Kelderman's of Kellerman heet, staat bij de genealoog op de radar. "Het is een soort natuurdrift. Als je begint ben je verkocht."

Elke keer als hij een ontdekking doet, maakt zich een gelukkig gevoel meester van Gerard Kelderman. De stemming is dan ook opperbest als hij in de woonkamer van zijn huis aan de Vuurdoorstraat zijn verhaal doet. Een dag eerder bracht hij een bezoek aan het archief van Doesburg om de gezinskaarten van Wehl door te spitten van circa 1643 tot 1700, ongeveer dertig mappen. "Mijn eigen stamboom heeft zijn oorsprong in Wehl. Ik ben nu bij 1710 bij een meneer die twee keer getrouwd is geweest. In die tijd waren er veel mensen met patroniemen, een van de voornaam van de vader afgeleide naam aanduiding. Bijvoorbeeld een kind Harm met vader Jan werd Harm Jans genoemd. Zo kun je verbindingen leggen."

Ook met naam vernoeming en doopgetuigen is dat mogelijk. Opgewonden: "Met de hulp van de archivaris van Wehl heb ik een gezin kunnen samenstellen tussen 1649 en 1655. Het zijn drie zussen en drie broers van elkaar. Ik ben daarbij uitgegaan van vernoeming en doopgetuigen. Dit gezin moet ik nog terug herleiden naar mijn stamboom. Ik heb erg goede hoop dat hier iets uitkomt."

Het gebruik van patroniemen stamt van voor de invoering van de burgerlijke stand (BS) in 1811. Voor die tijd, vanaf eind 1563, was de rooms-katholieke kerk verplicht om alle belangrijke persoonsgegevens vast te leggen in doop-, trouw- en begraafboeken (DTB). Niet alle plaatsen hadden toen al inschrijvingen. Gerard: "Wehl ook niet, daar beginnen de DTB pas vanaf 1643." Verder teruggaan in de tijd zal straks nog meer uitzoekwerk en gepuzzel worden. Een wet van Meden en Perzen in de genealogie. De intrede van de burgerlijke stand betekende dat iedereen één of meerdere voornamen en een achternaam kreeg, in principe de naam van de vader. Daarvoor was die eenduidigheid er niet. Patroniemen waren soms gemeengoed, bijna men of een naam naar aanleiding van de boerderij waar men woonde. Spellingsperikelen maken identificatie nog moeilijker. Namen konden op verschillende manieren geschreven worden en bovendien schreef men zelf de naam niet op, maar werd die naam door anderen genoteerd.

Gerard Kelderman: "Stuit je bijvoorbeeld op iemand die in 1648 is getrouwd, dan kun je voor zijn geboortjaar zo'n 25 jaar gaan terugrekenen en ben je aangewezen op notariële aktes.

" Live uitpluizen, archieven bezoeken. Dat doet hij nog steeds het liefst."

"Natuurlijk is er ook al veel online beschikbaar. Maar ik vind het fijner om oude documenten vast te houden. Dat papier, die geur, geweldig!"

Gerard Kelderman legde bezoeken af in archieven in Nederland, Duitsland en België. "In België kwam ik veel gegevens tegen van het beroemde bouwmeestersgeslacht Keldermans-Van Mansdale. Zij hebben vele kerken en kastelen gebouwd in België en Nederland. Het begint met Jan 1 (1345-1425) en eindigt voorlopig met Marcelis (1500-1557). Het was een Brabantse familie van architecten, glasschilders en beeldhouwers. Een Keldermans is in de adelstand verheven onder Karel V."

Zijn stambomen worden gevormd door alle afstammelingen in de mannelijke lijn. Dochters worden wel genoemd en de gegevens over hun huwelijk, maar dan houdt het op. "Er zitten veel gegevens in mijn hoofd, ik wil er wel eens met een jaartal naast zitten, het laat je niet los."

Alle gevonden persoonsgegevens slaat hij ook online op via GensDataPro. "Van elke provincie en plaats heb ik de naam Kelderman op een rijtje gezet en die probeer ik dan te koppelen."



Naast alle feiten is Gerard Kelderman ook geïnteresseerd in de verhalen en beelden. Een slaapkamer is ingericht als archief. Kelderman voelt zich als een kind in een snoepkraam te midden van de bonte verzameling van knipsels, foto's, krantenartikelen, aktes en stambomen. "Over de naam Kelderman doen veel verhalen de ronde, ook slechte", lacht hij. Twee springen eruit. "In 1854 was er een Kelderman in Didam, die nogal veel dronk. Als hij zijn weekgeld op vrijdag kreeg, ging hij naar de kroeg. Op een avond dacht hij dat hij te weinig wisselgeld had gekregen. Toen werd hij zo kwaad dat hij dreigde het café in brand te steken. Dat heeft hij ook gedaan. Hij werd opgepakt en ter dood veroordeeld. Dat is uiteindelijk bij koninklijk besluit teruggedraaid tot levenslang. Deze Kelderman is op 25 augustus 1860 overleden in de gevangenis in Leeuwarden." Wie ook de gevangenis van binnen zag was Henrika Kelderman. "Zij was getrouwd met Antonie IJzereef. Zij heeft hem vergiftigd. Deze Henrika werd op 2 april 1864 in Arnhem ter dood veroordeeld. Op 3 augustus van dat jaar kreeg ze gratie bij Koninklijk Besluit en werd de straf omgezet tot 15 jaar cel. Zij overleed op 21 mei 1871 in de gevangenis van Woerden."

Soms houdt een vraag hem eeuwig bezig. "Neem Elizabeth Kelderman uit Didam. Zij kreeg twee zonen. Hendrik in 1840, die na korte tijd overleed en opnieuw een Hendrik in 1843. Alleen de vader is totaal onbekend. Wie was hij? Ik heb daarvoor al heel wat bevolkingsregisters doorlopen. Later is ze getrouwd met Rabelink en kreeg ze nog drie kinderen. Ze is in 1856 gestorven in Arnhem."

Ook de oorzaak van het overlijden van zijn opa is nog steeds een vraagteken. "Daarvoor ben ik onder meer bij het Centraal Bureau voor Genealogie geweest in Den Haag, waar de militaire stamboeken worden bewaard. Mijn opa was een beroepsmilitair, die al op 29-jarige leeftijd is gestorven. Waaraan, dat is nergens te vinden, maar ik heb wel een foto van hem," wijst hij naar een beeld op de muur.

Genoeg onbeantwoorde vragen dus. "Ik ga door met stamboekonderzoek tot ik erbij neerval", weet Gerard Kelderman zeker. En dan? "Twee personen in de familie hebben interesse om alles over te nemen."

Meer informatie over Kelderman(s), Kellerman: www.g-kelderman.nl

Gerard Kelderman

TWEEDE EDITIE KANTINE KWISS EEN SUCCES!



Begin oktober heeft de tweede editie van de kantinekwiss plaatsgevonden op ons gezellige sportpark. Het was wederom een groot succes! Maar liefst 10 teams namen deel en de organisatie had weer gezorgd voor 10 spannende en diverse rondes.

Het bleef tot het laatste moment spannend, zowel de strijd om de laatste als om de eerste plek. Uiteindelijk ging werd het een gelijkspel en moest een eindvraag (hoeveel procent van de wereldbevolking bestaat uit de Chinezen?) de strijd beslissen.

Mocht je nu denken, daar wil ik de volgende keer bij zijn, dan kan dat! Een team heeft minimaal 3 en maximaal 6 deelnemers en op de agenda staan de volgende twee data ingepland.

Opgeven kan via de kantine of Maarten Witkamp.

Kantinekwiss

9 maart 2024

11 mei 2024

Art Studio Wientjes



Bedrukken van textiel
en promotie artikelen

Raadhuisplein 23
6901GP Zevenaar
Tel: 06 50 50 54 37

www.artstudiowientjes.nl
info@artstudiowientjes.nl

SDZZ WEBSHOP

BESTEL HIER SDZZ MERCHANDISE
EN STEUN JE CLUB!



- DIVERSE FOTO'S
- SDZZ MUTS
- SDZZ BIERGLAZEN
- SDZZ PARAPLU
- VOETBALLEN

De Stem - Pagina 21

www.webshop-sdzz.nl

LIMITED
EDITION



Het maakt niet hoeveel punten je
gepakt hebt. Die eerste driepinter
smaakt altijd goed!

Bestel ze nu bij Dirk, Vincent, of aan de bar.