



*Als het leven wordt verbroken,
door een kille duisternis.
Troost je dan met deze woorden,
dat dit niet het einde is.*

*Want aan 't einde van de tunnel,
schijnt een licht met held're pracht.
Zingen de allermooiste koren,
ja, daar wordt op jou gewacht.*

*Het is bij Hem waar je mag wonen,
in Zijn grote heerlijkheid.
Waar je voor altijd mag verblijven,
nu en in de eeuwigheid.*

Met veel verdriet omdat hij niet meer bij ons is, maar ook terugkijkend op zoveel fijne herinneringen, geven wij kennis van het overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame (schoon)vader, geweldige opa en mijn zoon

Jacob Beelen

* Hierden, 31 mei 1952

† Ermelo, 22 januari 2025

Rina Beelen-Bast

Rob & Martine, Thijs, Joep
Frank & Lianne, Noé, Evi

J. Beelen-Kleermaker

Onze dank gaat uit naar een ieder die hem liefdevol heeft bijgestaan.

Cannenburg 4, 3881 ZG Putten

Er is gelegenheid tot condoleren op maandag 27 januari van 19.30 – 20.15 uur in de aula bij begraafplaats Schootmanshof, Hoflaan 3 te Putten.

De afscheidsdienst wordt gehouden op dinsdag 28 januari om 10.00 uur eveneens in de aula, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op genoemde begraafplaats.
U kunt de dienst ook live volgen via: www.aulaputten.nl