

AAN DE LIJN

De mummie van Opeinde kopt ONT naar zege

RADBOUD DROOG

Heroïsche taferelen op het veld van ONT. Ondanks een fikse hoofdwond bezorgde Oebele Twijnstra zijn ploeg tegen Heerenveense Boys met een kopbal de winst. We belden met hem.

Dag Oebele. Mooi dat je opneemt. Was even bang dat je met hoofdpijn op bed lag.

„Nee hoor. En je bent ook niet verkeerd verbonden... Heb je ‘m?’”

Haha. Dat verband om je hoofd was inderdaad niet te missen.

„Nee. Mijn hele hoofd was erin verpakt. Onder mijn kin door, boven mijn hoofd langs. Voordeel was wel dat mijn lange haren dit keer niet voor mijn ogen wapperden. Ik had prima zicht op de bal.”

Dan zou ik elke week met zo'n bandage spelen.

„Dat is een overweging.”

Je maakte de enige treffer en jullie pakten drie belangrijke punten in de strijd tegen degradatie.

„We hebben prima zaken gedaan, maar handhaving via de nacompetitie is het hoogst haalbare.”

Wat is er zaterdag eigenlijk gebeurd?

„Bij een luchtduel kwamen onze koppen tegen elkaar. Ploeggenoten riepen daarna dat er bloed uit mijn hoofd kwam. Toen ben ik op het veld gaan zitten.”

De verzorger maakte er vervolgens een ingewikkeld werkje van.

„De verzorgster. Ach, het probleem was dat het verband eerst te slap zat. Daarna moest ze het nog een keer doen.”

En dat hebben we gezien. Die foto is door velen bekeken.

„Ja, hij zat ook al snel in onze groepsapp.”

Uitvergroten en dan aan de muur in de woonkamer.

„Misschien wel. Het is wel een bijzonder plaatje. Ik kan me niet heugen dat ik ooit met een speler heb gespeeld die er zo uitzag en dan ook nog scorend de wedstrijd besliste.”

Je bent de mummie van ONT. Als je het ware verhaal achter de foto niet kent, zou je er best een mooi fotobijschrift bij kunnen bedenken.



Oebele Wijnstra

„Laat maar horen.”

Man euforisch na bezoek aan tandarts...

„Een man in een voetbalshirt?”

Psychiatrisch patiënt opgelucht na geslaagde kaakoperatie.

„Die is beter.”