

Even voorstellen!

Sicco Bakker, leider van ONT C1

Mijn naam is Sicco Bakker, bijna 55 jaar (7 januari) samen met Paulus Paulusma ben ik mede leider van ONT C1. Ik woon nu bijna 20 jaar in Oudega op de Great Haersmawei samen met mijn vrouw Janneke, dochters Ilse (18) en Romy (16) en mijn zoon Allard (13).

Ik ben parttime leider. Dit komt omdat ik werkzaam ben in de offshore op een productie- platform als Electro/Instrumentatie technicus & Sat OIM. (Ik ben dan 2 weken weg en 3 weken thuis.) Ik heb daar dan 's avonds naast mijn werk genoeg tijd om de rij-, was- en wedstrijdschema's en correspondentie te onderhouden.

Ja hoe word je leider. Ik denk dat het vaak gaat net zoals bij velen. Je zoon gaat op voetballen als hij zes is. Je gaat dan als vader natuurlijk mee en omdat het niveau dan nog niet zo hoog is, denk je dan dat je hierin de jongens nog wat bij kan brengen. Zo word je dan combi trainer/leider. Later gaat je zoon naar de E-tjes, dus je gaat mee. Dan komen de D-tjes, het niveau weer wat hoger en dan komen ook de betere trainers. Je gaat dan alleen als leider verder tot je in de C's belandt. waar ik nu ben aangekomen. We hebben veel lol en sportieve hoogtepunten meegemaakt, vaak als 2° geëindigd maar ook kampioen geweest met de Pupillen.

We hebben ook nu weer een fantastisch team mede dankzij 2 fantastische trainers Jair Salverda & John Ament, Iedereen traint en speelt met veel plezier.

Ons motto: we winnen met z'n allen, maar als we verliezen doen we het ook met z'n allen.

Ik hoop het co-leiderschap samen met Paulus dan ook nog wel even vol te houden.

Met sportieve voetbal groet,

Sicco Bakker



Jelle Liekelema, keeperstrainer van de senioren en de A- en B-junioren

Mijn naam is Jelle Liekelema en ik ben werkzaam als commercieel binnendienstmedewerker bedrijven bij een assurantiekantoor.

Ik ben getrouwd en wij hebben 3 kinderen. Mijn kinderen hebben niks met voetbal, zodat ik zaterdag niet langs de lijn sta maar bij de manege te vinden ben.

Zelf heb ik 6 jaar in het 1e van v.v. Drachten (hoofdklasse en 1e klasse zondag) gekeept en 6 jaar bij ONT in het 1e (1e en 2e klasse zaterdag).

Nadat ik in 2003 gestopt ben met het veldvoetbal heb ik richting ONT aangegeven beschikbaar te zijn als keeperstrainer. Na 2 jaar sabbatical ben ik gaan zaalvoetballen bij ONT/CHZ.

Er heeft een aantal jaren tussen gezeten, maar ben in 2014 benaderd om keeperstraining te geven. Helaas ben ik door mijn herseninfarct in november 2014 gedwongen om te stoppen met zaalvoetbal, maar heb inmiddels de keeperstraining weer opgepakt. Onlangs ben ik geslaagd voor het diploma " KNVB Keeperscoach basis".

Met vriendelijke groet,

Jelle Liekelema



Marco Zuiderveld, leider van ONT B1

Mij is gevraagd om me voor te stellen en wat over mijzelf te vertellen. Mijn naam is Marco Zuiderveld, sinds augustus 2014 woonachtig in Opeinde samen met mijn vrouw Riemie, zonen Lammert en Bouwe en hond Tsjibbe. Ik ben werkzaam bij Stertil BV in Kootstertille als Logistiek Manager en heb het hier uitermate naar mijn zin. In mijn vrije tijd volleybal ik bij de heren van RSO in Aldegea, een leuk team met een mooie diversiteit aan spelers en leeftijden en uitkomende in de 1ste klasse van de NEVOBO.



Ik ben geboren en opgegroeid in Drachten, onze kinderen zijn opgegroeid in Feanwâldsterwal en hebben in Veenwouden op de basisschool en voetbal gezeten. Ik ben bij SC Veenwouden een vijftal jaren leider geweest bij de E en F-pupillen en een korte tijd (2 jaar) voorzitter van jeugdzaken.

Dit laatste kon ik helaas niet de tijd insteken die nodig was voor deze functie, heb gelukkig wel wat structuur aan kunnen brengen om zaken gemakkelijker en beheerster te kunnen laten verlopen.

Omdat we toch weer dichterbij Drachten wilden, zijn we in 2014 in Opeinde terecht gekomen en betrokken geraakt bij v.v. ONT. Beide zonen spelen hier in de jeugd en hebben het goed naar de zin. Dit seizoen ben ik leider geworden van de B, samen met Jelle Jan en trainer Arend. Hier moet ik het niet hebben van mijn voetbalkennis, al leer ik elke week bij. ONT is een zeer mooie vereniging, een gezellige club met een mooie accommodatie en een grote groep aan enthousiaste vrijwilligers. Ik vind het leuk om hier onderdeel van uit te maken.

Met vriendelijke groet,

Marco Zuiderveld

Robert de Hoo, keeperstrainer van de F-, E- en D-pupillen en MC-junioren

Hallo ONT,

Mijn naam is Robert de Hoo, ik ben 43 jaar, getrouwd met Grietje en heit van Miriam (12) en Marc (11) en woon in Opeinde.

Vanaf het moment dat Marc 4 jaar geleden ging voetballen ben ik ook weer regelmatig te vinden bij ONT. Eerst als supporter maar al snel ben ik medetrainer/leider geworden samen met Gerk-Jan bij de E-pupillen.

Ik heb dat een aantal jaren gedaan en vond het leuk om te zien hoe de jongens, naarmate het seizoen vorderde een steeds beter op elkaar ingespeeld team werden.

Drie jaar geleden besloot Miriam om ook te gaan voetballen. Omdat het lastig is als je 2 kinderen hebt die spelen bij ONT om bij elke wedstrijd van hun beide te zijn, heb ik besloten om niet alleen meer trainer/leider te zijn van Marc, maar om me op iets heel anders te richten. Zodoende krijg ik nu ook de kans om bij de wedstrijden van Miriam te kijken.



Vanuit ONT ben ik benaderd om keeperstraining te gaan geven. Aangezien ik zelf jaren keeper ben geweest, vond ik dat een mooie nieuwe uitdaging.

Vanaf dit seizoen doe ik samen met Jan Arend de keeperstraining van de F-jes, E's, D's MD's en de MC's. Deze trainingen vinden plaats op de maandagavond en in totaal zijn er nu ongeveer 15 keepers die wekelijks hun talenten aan ons laten zien. Wij helpen en leren hen om hun vaardigheden nog beter te kunnen gebruiken.

ONT is een club met een prettige sfeer en een fantastisch mooi onderkomen.

Groeten,

Robert de Hoo