

Even voorstellen!

Bert Goeree, leider en assistenttrainer van ONT ME1

Hallo, mijn naam is Bert Goeree , 45 jaar en ben vrachtwagenchauffeur.

Ik woon met mijn vrouw Tjipkje en kinderen Erik (14) en Sanne (10) in Opeinde.

Ik ben leider/assistent trainer bij de meisjes van de ME1, waar mijn dochter Sanne in voetbalt.

Ik ben bezig met mijn 2de seizoen en heb er erg veel plezier in, vooral omdat je ziet dat het niveau van de meiden in korte tijd erg vooruit gaat en daar doe je het uiteindelijk voor.

Ook de betrokkenheid van alle ouders bij het team is erg fijn om te zien.

Zelf heb ik in mijn jeugd altijd bij vv Musselkanaal gevoetbald tot en met de A-junioren.

Ik woon vanaf 1994 in Opeinde en heb bij ONT nog een paar jaar in het 4de gespeeld.

Groet

Bert Goeree



Kor Overzet, leider en trainer van ONT E3

Mijn naam is Kor Overzet. Ik ben 38 jaar en getrouwd. Wij hebben 3 kinderen, waarvan onze zoon Pieter in E3 speelt. Zelf ben ik samen met Bauke Mulder trainer en leider van dit team. Sinds 3 seizoenen doen we dit samen. Qua prestaties hebben we de stijgende lijn te pakken. We staan momenteel nr 2 in de competitie.

We hebben een erg leuk team! Ook met de ouders hebben we een fijn contact.

We hopen op een succesvol en prettig seizoen.

Groet

Kor Overzet



Floor Schoenmakers, trainer van ONT D3, ONT C3 en de C-selectie

Mijn naam is Floor, trainer van C 3 en D3. Ik train ook de C-selectie en via die weg ben ik ook trainer van de jeugd geworden.

Als trainer staat plezier voorop en al doende leert men, vooral leren de baas over de bal te worden. Het is voetbal dus voetbalgerichte oefeningen.

ONT is groot geworden sinds ik in 2010 ben vertrokken. Er zijn ook nog meer vrijwilligers betrokken bij de club. Nu niet alleen meer in kwantiteit zoeken maar ook kwaliteit, daar wil ik aan meewerken.

Zie je bij ONT.

Groet

Floor Schoenmakers



Erik Stel, leider ONT D1

Ik ben Erik Stel, 43 jaar en sinds 1998 woonachtig in Oudega, getrouwd met Marjan en trotse heit van dochter Lonneke (14 jaar) en Marten (12 jaar). Sinds 5 jaar werkzaam bij Caparis in Leeuwarden als Accountmanager/Trajectcoach, waar ik mensen, die in een uitkerings situatie zitten, begeleid en coach richting de reguliere arbeidsmarkt.

Ik heb vanaf mijn jeugd tot mijn 30-ste (wel met tussenpozen) op redelijk niveau gevoetbald bij Drachtster Boys, vervolgens een paar jaar niets en daarna een blauwe “zaterdag” gevoetbald bij ONT 4. Na een vervelende enkelbreuk moest die ambitie helaas de ijskast in. De laatste jaren gelukkig weer actief bij de 35+ en op woensdagavonden op het veld met de Nieuwe Oude Toppers.

Mijn dochter korfbalt bij de plaatselijke Quick'21 en daar konden ze mij niet gebruiken als trainer/coach (raar?!), dus toen mijn zoon op zijn 6-de graag wilde gaan voetballen, heb ik me gelijk aangemeld als trainer/coach van de F-pupillen. Dit doe ik inmiddels nu zo'n 6 jaar met veel plezier en enthousiasme.

Dit seizoen dus bij ONT D1 en voor het eerst geen combi trainer-coach, maar de trainingen worden nu prima ingevuld door trainer Wiebe Jeltema. Samen met Wietze Klaver nemen wij de rol van coach op ons en deze combinatie verloopt (inmiddels al een paar jaar) zeer plezierig en succesvol.

Het is mooi om een onderdeel te zijn van een team en ik probeer de jongens mee te geven dat inzet, training/herhaling, samenspel(en) en plezier de belangrijkste onderdelen zijn in het voetbal om tot een goede (team)prestatie te komen. Door ze op een positieve manier te coachen en te wijzen op wat goed gaat en op individueel vlak aan te geven wat beter kan, zie je ze door de jaren heen groeien(ieder op zijn eigen niveau), daar doe je het toch voor.

En dat ik dit mag doen bij een prachtige vereniging als ONT, die zijn zaakjes goed voor elkaar heeft, waar gezelligheid troef is en met een prachtig complex (waar menig vereniging jaloers op is!), is hartstikkene mooi.

Groet

Erik Stel

