

Even voorstellen!

**Nighel van der Bie, E-trainer (E2 en E4)
trainersopleiding**

Hallo,

Mijn naam is Nighel van der Bie .

Ik ben 16 jaar oud en zit op het CSG Liudger in Drachten , ik doe op het liudger de opleiding SDV (sport, dienstverlening & veiligheid). Ik speel zelf geen voetbal meer maar heb altijd een zwak gehouden voor de sport. Dus nu ben ik trainer en heb het erg naar mijn zin!

Groet,

Nighel van der Bie



Mient Jan Brinksma, leider ONT E5

Hallo ik ben Mient Jan Brinksma, leider van de E5 samen met Andries Hiemstra.

Ik ben de heit van Jelmer.

Ik ben 46 jaar en heb een schildersbedrijf in Opeinde. In mijn vrije tijd speel ik graag gitaar en ben ik natuurlijk leider van de E5.

Waarom ik trainer wilde worden? Omdat ik vroeger veel plezier aan het voetbal heb beleefd. En dat wil ik aan de jeugd over brengen.

Wat vind je van ONT? Een prachtige voetbalclub met mooie kunstgrasvelden. Een vooruitstrevende club met veel ambitie.

Dit was mijn verhaal. Ik hoop dat ik nog met veel plezier leider van de E5 kan blijven.



Marco van der Vooren, trainer/leider van ONT MC1

Mijn naam is Marco van de Vooren, 43 jaar en leider/trainer van MC1. Een gezellig meidenteam van inmiddels 19 meiden in de leeftijd van 11 tot 15 jaar.... En daar heb je je handen vol aan !!

Ik ben geboren in Rotterdam en sinds 10 jaar woonachtig in Opeinde. Werkzaam als inkoper van speelgoed. (Stief) vader van 5 meiden, waarvan Kira in MC1 speelt. De jongste, Lieke heeft inmiddels ook haar draai gevonden in F3.

Hoe ik erin ben gerold? Nou... Je gaat wedstrijden kijken, raakt betrokken en voor je het weet "promoveer" je van vaste vlagger/assistent-leider tot leider/trainer.

Het is mooi om de speelsters individueel, maar ook als team te zien groeien. MC1 komt er wel !!

ONT is een mooie actieve club. Veel enthousiaste vrijwilligers en een gezellige sfeer.

Tot ziens langs de lijn.

Marco van de Vooren



Leentje Jacobi, leidster ONT MD1

Hallo allemaal,

Graag stel ik mij even aan jullie voor. De meeste mensen kennen mij als Leentje, en ik ben al een paar jaar leider van de meisjes. Dit jaar dan van de MD1, samen met Ingrid Ritskes. Ik ben dan ook de ouder van Annabaukje. Ook ben ik de mem van Bart en Keimpe, die ook regelmatig bij ONT te vinden zijn.

Toen dochter Annabaukje op voetbal wilde ben ik gelijk ook medeleider geworden, ook doordat zij toen als enigste meisje met de jongens voetbalde. In totaal ben ik nu zo'n vier jaar leider, en ik doe het met veel plezier. Het is leuk te zien hoe de meiden vooruit gaan in het spel. Ze spelen nu op groot veld, en dan verandert er veel voor ze.

Ik ben getrouwd met Klaes en samen hebben we een boerderij. Daar doe ik de hand- en spandiensten, en heb nog wat werk in de thuiszorg erbij.

Hobby's: lezen, wandelen met onze hond Sascha, shoppen, gezellig samen lekker eten.

Groeten,

Leentje Jacobi

