

Even voorstellen!

Harmen van der Bij, F-trainer (F2-F5) trainersopleiding

Mijn naam is Harmen van der Bij, ik ben 15 jaar. Ik zit in de 4^e klas van de Mavo op het Liudger. Een paar maanden geleden ben ik gevraagd om trainer van de F-pupillen te worden. Omdat ik zelf ook veel met voetbal bezig ben en ik het leuk vind om anderen iets te leren, heb ik besloten om dit te doen. Zelf voetbal ik in de B2. Het is erg leuk en ik kijk ook altijd met veel plezier uit naar de wedstrijden en trainingen.

In het begin was het wel lastig om zelfstandig training te geven, zeker om te zorgen dat de kinderen goed naar me luisterden, maar nu, een paar maand later, gaat het al een stuk beter. Ik merk ook dat hierdoor mijn visie en de kijk op voetballen verandert. Eerst stond ik altijd aan de andere kant, maar nu moet ik zelf de kinderen iets leren.

Met veel enthousiasme vertoon ik me maandags weer op het ONT-veld om training te geven. ik hoop dit ook nog wel lang te mogen doen.

Groet,

Harmen van der Bij



Kasper Buitenhuis, leider ONT F5

Mijn naam is Kasper Buitenhuis, sinds dit seizoen leider van F5. Ik ben 36 jaren jong, en al zo'n 15 jaar werkzaam in het onderwijs. Eerst in het basisonderwijs als meester van groep 7 en/of 8 aan gbs De Parel in Drachten. Vanaf de zomervakantie werk ik als docent Nederlands en Economie aan het Gomarusscollege, ook in Drachten. Ik ben de vader van Joas, uit F5. Hij zit sinds de zomervakantie op voetbal.

Zelf heb ik jaren gespeeld bij sc Rouveen, de club uit mijn geboortedorp. Helaas ontbreekt het me momenteel aan tijd om zelf ook nog een balletje te trappen, misschien in de toekomst...

Groet,

Kasper Buitenhuis



Martin Renkema, leider ONT E2

Even voorstellen..... Hallo, ik ben Martin Renkema, 39 jaar oud en woon in Drachten. Samen met Marinus en Nancy Frieswijk leider van ONT E2. Marinus zorgt samen met onze trainer Nighel van der Bie voor de juiste opstelling bij de wedstrijden. Ik verzorg de mailtjes met roosters voor het wassen en rijden enz.

Sinds 2000 ben ik getrouwd met Ineke en samen zijn we de trotse ouders van 3 kinderen, 2 meiden en een jongen: Wiemer; speler van ONT E2.

In het dagelijks leven werk ik bij VBI Schuilenburg in Eastermar; een fabriek waar we prefab betonvloeren maken voor de nieuwbouw van huizen en kantoren. Ik werk daar bij de Technische Dienst als installatie beheerder elektro.



Wiemer speelt z'n 3e seizoen bij ONT. Sinds vorig seizoen ben ik bij ONT actief als (mede) leider. Zelf heb ik nooit gevoetbald dus de tactiek enzo laat ik graag aan Nighel en Marinus over. De ontwikkeling van de spelers en het team als geheel is mooi om te zien. ONT is een leuke, gezellige, actieve club.

Groeten,
Martin Renkema

Bauke Mulder, trainer/coach ONT E3

Hallo, ik ben Bauke Mulder. Samen met Kor Overzet ben ik trainer/coach van ONT E3.

Omdat het 2 jaar geleden moeilijk was om een tweede trainer te vinden voor ONT F2 ben ik zelf ingestapt als trainer voor 1 dag in de week. Dit is alweer het derde seizoen dat ik met Kor deze rolverdeling bekleed, nu dus van ONT E3 waarin mijn jongste zoon Jarno speelt.

Onze oudste zoon Youri is dit seizoen gestopt met voetbal en onze middelste zoon Noël speelt in ONT A1 (met als grootste prestatie de promotie afgelopen seizoen naar de hoofdklasse).



Zelf voetbal ik reeds 47 jaar(sinds 1968!), eerst bij ONT(welpen), daarna bij Hubert Sneek (nu SWZ Boso Sneek) in de junioren en later in de senioren bij vv Bergum en in mijn nadagen weer bij ONT. Helaas staat mijn eigen voetballoopbaan(35+) nu op de helling door een knieblessure waar ik in april aan geopereerd ben en waarvan ik zeer moeizaam herstel. Naast het voetbal ben ik altijd marathonschaatser geweest.

De afgelopen 10 jaar heb ik deel uitgemaakt van de jeugdcommissie van ONT, de laatste 5 jaar als voorzitter. Met ingang van dit seizoen ben ik daar mee gestopt. De jeugdafdeling heeft in die periode een enorme groei meegemaakt aan ledenaantallen, beleid en organisatie. De afgelopen 13 jaar ben ik steeds leider geweest van een team van één van mijn zoons.

Het leiden van ONT E3 doe ik met veel plezier, een ontzettend leuk team qua spelers en ook ouders. De voortdurende groei van de spelers op allerlei fronten (techniek, inzet, inzicht, samenspel, spelvreugde, scorend vermogen) is de grootste beloning die we als begeleiders kunnen krijgen, naast het plezier dat we bij onze spelers zien.

Groet

Bauke Mulder