

Even voorstellen!

Tjeerd Leistra, leider ONT E4

L.S.

Mijn naam is Tjeerd Leistra en samen met Fokje Klaver geef ik leiding aan ONT E4.

Ik ben woonachtig in Opeinde, gehuwd met Petra en vader van Klaas (9) en Hendrika (6). Met de honden Melle (Jack Russel) en Fleur (Teckel) maak ik dagelijks een wandeling door Opeinde. 's Winters ben ik actief bij Toanielselskip Violeria waar ik amateurtoneel beoefen.

In mijn jeugd heb ik bij ONT diverse jaren de velden onveilig gemaakt maar op een gegeven moment had ik andere interesses en ben ik afgehaakt. Toen Klaas ging voetballen bij ONT begon het weer te kriebelen ik ben zelf ook weer met plezier begonnen met voetbal op woensdagavond bij de "Nieuwe Oude Toppers", waar ieder mee mag hobbelen ongeacht zijn "handicap". Verder fluit ik zo nu en dan een pupillen wedstrijd en kunt u mij op donderdagavond wel eens achter de bar vinden om alle dorstige ONT kelen van het broodnodige vocht te voorzien. Daarnaast trek ook wel eens een lijntje op het B-veld. Dit alles in een roulatie systeem onder het motto: velen handen maken licht werk.

Dit jaar ben ik samen Fokje leider van E4. Het is erg leuk om de jongens te zien voetballen en om ze te helpen om beter te worden in hun spel. Belangrijk is om ze te stimuleren om als team te gaan voetballen. Maar het belangrijkste van het leider zijn van een pupillenteam is volgens mij dat iedereen in het team plezier beleeft aan het spelletje, ongeacht winst of verlies. Tot nu toe heeft E4 veel plezier in het voetbal en spelen we leuke en spannende wedstrijden. De wedstrijd wordt door de leider vaak net zo intensief beleefd als de spelers, daarom vind het leuk om het verloop van de wedstrijd wekelijks in een verslag te verwoorden zodat iedereen de belevenissen van ONT E4 kan volgen.

Omdat het in mijn voetbaljeugd mogelijk werd gemaakt dat ik kon voetballen, vind ik het niet meer dan logisch dat ik nu help om dit voor onze jeugd mogelijk te maken.

Met vriendelijke groet,

Tjeerd Leistra



Bauke Kooistra, leider ONT F3

Hallo, ik ben Bauke Kooistra, 42 jaar oud, ben leider van ONT F3 waar Rowan nu speelt. Ik ben getrouwd met Alie en we hebben naast Rowan nog drie kinderen Jaap, Tirza en Jesse. In 2010 ben ik eerder leider geweest toen Jaap bij ONT kwam. In het dagelijks leven werk ik bij Philips in Drachten als groepsleider. Ook zelf heb ik tot aan mijn 33 ste gevoetbald bij Dr. Boys. Eest op het veld en de laatste 10 jaar in de zaal. Ik heb veel goede jeugdherinneringen aan het voetballen gehad en wil dat graag overbrengen aan mijn kinderen en ONT.

Ik vind het prachtig om het ONT F3 team als leider te begeleiden en tegelijk Rowan te zien voetballen; als het even kan sta ik ook langs de lijn van ONT C3 waar Jaap speelt. Voor mij staat plezier en harmonie voorop en dat zie je gelukkig ook terug bij het ONT jeugdbeleid. We hebben een leuk team waar zowel jongens als meisjes meedoen. Als team doen we het best goed en is de onderlinge sfeer prima. Ik ben samen met Jan Postma leider en we zijn beide wel van het positieve coachen. De gedrevenheid om te winnen zit er bij enkele spelers ook al aardig in, ook daar kan ik erg van genieten (maar dat zegt natuurlijk ook iets over mij ☺)!

Groeten,

Bauke Kooistra



Johanna de Groot, leidster ONT E1

Hallo, ik ben Johanna de Groot.

Ik ben leidster van de E1, samen met Jan Uilke. Dit is het tweede jaar dat ik leidster ben van een team.

Vorig jaar zaten mijn 2 zoons beide in de F3. Het was ook erg leuk om leider van hun team te zijn.

Ik ben 39 jaar .Ben getrouwd met Pieter en samen hebben we drie kinderen. Tinus zit als keeper nu in de E1. Auke zit in de F2 en we hebben nog een dochter Tjitske van 4 jaar. We wonen ruim 10 jaar in het Burmaniapark in Drachten.

We hebben voor ONT gekozen omdat het een sportieve, gezellige club is. Bovendien gaan ook veel vriendjes van onze zonen naar deze club.

Ik heb niet echt een voetbalverleden maar vind het een super leuk spel. Ik sta zelf 16 jaar als leerkracht voor de klas in het basisonderwijs. Ik vind het heerlijk om samen met andere ouders te genieten van het voetbalspel van de kinderen. Ik vind het belangrijk om op een positieve manier met de kinderen om te gaan. Dit spreekt mij ook aan bij ONT.

ONT is een leuke club en de jongens en ik gaan er elke week met veel plezier naar toe!!

Groeten,

Johanna de Groot



Fokje Klaver, leidster E4

Ik ben Fokje Klaver en ik ben getrouwd met Wietze. Samen hebben we twee jongens, Bram en Jesper. Bram zit bij de D1 en Jesper bij de E4, waarvan ik een van de leiders ben samen met Tjeerd Leistra.

Ik kom al bijna mijn hele leven bij ONT, ben zelf ooit begonnen met voetballen bij de meisjes en later bij de dames van ONT. Ik heb hier met heel veel plezier gevoetbald, nadat ik ben gestopt met voetbal ben ik een aantal jaar leidster geweest en nu dus weer bij de E4. Aan het begin van dit seizoen was Tjeerd nog alleen als leider en omdat ik toch bijna elke wedstrijd aanwezig was heb ik mij maar aangemeld als assistent leider van Tjeerd, samen is toch leuker dan alleen.

Groeten

Fokje klaver

