

Een rondo met: “Niels in het midden.”



(Speler OFC 1.)



naam: Niels Springer

geboortedatum: 18-04-1995

geboorte plaats: Purmerend

opgegroeid: Volendam

gezin: Vader, Moeder, Broer.

basisschool: Sint Petrus School

opleiding: VWO

beroep: Buschauffeur

karakter: Vrolijk en aanwezig persoon.

hobby's: Fitness en Vissen

muziek: Ik luister het meeste naar: Nederlandstalig, Top 40 en Hardstyle.

televisie: Kijk niet heel veel TV, maar als ik dan tv kijk dan het liefst sitcoms als The Big Bang Theorie.

relatie: Getrouwd

gevoetbald bij: Evc, Volendam, OFC

interview: Wim Poelstra



veld positie: Heb tot aan de senioren altijd op het middenveld gespeeld. Daarna meer in de aanval. Spits en Rechtsbuiten zijn dan mijn favorieten plaatsen.

beste trainer: Ik heb tot op heden het beste gepresteerd onder Sander Middelbeek bij Volendam en dat is in mijn ogen dan ook de beste trainer geweest voor mij.

OFC omdat: Ik heb gekozen voor OFC, omdat het een stap hoger was dan Volendam en ik altijd nog het gevoel had dat er meer in mij zat dan dat er nu uitkwam. Ben dus blij dat ik deze kans heb aangegrepen. 2 seizoenen terug kon ik naar Rijnsburgse Boys en dit had ook een mooie stap geweest. Helaas was het voor mij niet goed te combineren met werk en de afstand.

sterke punten: Veel loopvermogen. Diepgang. Scoren vermogen. Snelheid.

mindere punten: Koppen. Rouwmomenten.

beste speler: Ik vind Cristiano Ronaldo de beste speler. Hij is in mijn ogen de meest complete speler. Bij Ronaldo is het meer zelfontwikkeling en pure drive om beter te zijn dan anderen en bij bijvoorbeeld Messi is het in mijn ogen meer natuurtalent. Ronaldo vind ik wat dat betreft dan een mooier persoon.

beste club: Real Madrid

onderschatte medespeler: ---

bewondering voor: Arjen Robben, Zlatan Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo, Frenkie de Jong.

trots op: ----

bijgeloof: Geen bijgeloof

ergernis: Slachtofferrol spelen. Negativiteit.

ideaal: Komend seizoen kampioen worden met OFC en promoveren naar de 2^e divisie.

anekdote: Met Volendam speelde wij in de KNVB beker tegen Vitesse. Het complex was afgeladen vol met supporters (ongeveer 2000). Die dag speelde we een zeer goede wedstrijd, maar kwamen uit 2 doden spel momenten toch op 0-2 achterstand. Nick Tol (Pier) maakte in minuut 84^e toen een wereldgoal door vanaf de middenlijn over Remco Pasveer heen te schieten. We gingen er toen nog met zijn alle in geloven en speelde de laatste 10 minuten vol pressie. Het mooie was dat de profs van Vitesse tijd gingen rekken bij de cornervlag. Alsof ze bang waren haha! Mooie dag en helaas met 1-2 verloren.

