

Op de vroege ochtend van zaterdag 8 juni vertrokken we met een groep van 25 SV Nootdorp B-junioren en 4 C-junioren per vliegtuig richting Londen voor een driedaagse voetbalreis. Begeleid door vijf ouders en drie trainers landde we op het vliegveld Londen Stansted. Hier werden we opgepikt door de bus waarin we ons alledrie de dagen lieten vervoeren.



Vanaf het vliegveld zouden we richting Arsenal gaan voor een stadiontour maar omdat de vlucht enige vertraging had opgelopen ging dit niet meer passen in het strakke tijdschema. Vandaar dat we gelijk al een beetje vrije tijd kregen en de buschauffeur ons afzette in hartje Londen waar we gezamenlijk een wandeling maakten op en rond de bekende Towerbridge.



Gelukkig hadden we een ouder bij ons die goed op de hoogte is van de vele diverse Londense bezienswaardigheden en een goed woordje Engels spreekt. Zo konden we ook nog iets leren en vloog de tijd om.

Na een uurtje of anderhalf te hebben rondgescharreld werden we door weer de bus en tourbegeleider Murray opgepikt, onze gids voor de drie dagen Londen die zelf bij Crystal Palace had gevoetbald en volgens zeggen de eerste Engelse contractspeler in China was.

Omdat zo'n reis ook hongerig maakt besloten we ergens onderweg een snack te pakken. De buschauffeur wist nog een leuk 'kippententje' en stopte daar onderweg zodat iedereen een gezonde lunch kon nemen en in de plaatselijke supermarkt wat fruit kon kopen.

Helaas waren de mensen in de snackbar niet voorbereid op zo'n grote groep en duurde de bereiding van de lunch wat langer dan de buschauffeur in gedachten had. In zijn luide en duidelijk commentaar op de eigenaar van de snackbar leerden we gelijk een paar nieuwe Engelse woorden kennen.



Na deze pitstop gingen we verder richting de voetbalaclub Bromley waar we onze eerste wedstrijd zouden spelen. Omdat we iets verlaat waren moesten het omkleden en de warming-up in rap tempo gebeuren maar dat lukte allemaal prima.

De JO17-1 speelde in het stadion en de JO17-2 op een bijveld tegen de fanatieke jeugd van Bromley. De wedstrijden gingen beiden gelijk op en uiteindelijk was het resultaat een 2-2 gelijkspel voor de JO17-1 en een nipt verlies voor de JO17-2, 3-2.



Al gauw toen iedereen weer fris gedouched was ging het in de bus richting driesterren hotel Best Western in de Londense wijk Crystal Palace.

De kamerindeling was eerder al gemaakt zodat iedereen snel gesetteld was op de redelijk luxe kamers met heerlijke bedden, goede douche en toilet waar alles ook zichtbaar goed schoon werd gemaakt. Daarna was het eindelijk ff tijd voor ons zelf en ook die tijd werd goed besteed. De één ging lekker vroeg slapen en de ander ging nog even bij de buurkamer op visite. Sommigen kregen nog bezoek van een uiterst zeldzame Thaise vechtvís.



De volgende ochtend was het ontbijt van half acht tot acht uur. Tot grote verbazing van de begeleiders was iedereen ook echt op tijd aanwezig. We lieten ons het ontbijt smaken, variërend van een engels ontbijtje tot het verorberen van een aantal muffins. Kortom, het eten in dit hotel was best goed te doen.



Daarna ging het in de bus richting de volgende wedstrijd(en) tegen Whyteleaf FC. Hier konden we volgens de tourbegeleider Murray wel een stuk meer tegenstand van verwachten. Gezien het aantal slaapuren dachten we dit zelf ook al maar toch vol goede moed en strijdlustig ging de JO17-2 de eerste confrontatie aan.

De club lag op een klein uurtje rijden van het hotel in een zeer bosrijke omgeving en die dag was het zonnig en warm. Na een snelle 1-0 voorsprong voor onze jongens kwam Whyteleaf echt op gang en volgden de tegendoelpunten elkaar op. Inderdaad een maatje te groot en ook erg fanatiek deze engelse tegenstander.



Na een 8-1 verlies voor de JO17-2 was het de beurt aan de JO17-1. De temperatuur was inmiddels nog wat verder opgelopen en op het kunstgrasveld waar bijna geen zuchtje wind stond leek het meer op een wedstrijd in zuid-Spanje dan een Londense match.

De tegenstander van de JO17-1 was net zo fanatiek en vaardig als die van de JO17-2 wat resulteerde in een 6-2 nederlaag. Gelukkig kon Wessel zijn eretreffer en afscheidsdoelpunt nog maken en kregen hij en Bart beiden een laatste publiekswissel in hun SV Nootdorp carrière.

Douchen, aankleden en even lunchen om weer snel de bus in te gaan en de weg te vervolgen naar het stadion van Arsenal, de trip die we de dag ervoor hadden overgeslagen maar nu wel in het schema paste.



De stadiontour werd geleid door een enthousiaste verteller die naast interessante weetjes over de club tegelijk onze spelers met een Chelsea shirt in het zonnetje zette.

We werden rondgeleid langs de Diamond Club waar je voor drie jaar een zitplaats kon huren á € 15.000 per jaar, minimale afname twee stuks, en waar een wachtlijst van zeven jaar voor staat (...), via de tribune met zicht op het mooie stadion en veld naar de thuis- en uit kleedkamers van de club. Het was goed te zien dat Arsenal geen arme club is en er alles aan wordt gedaan om het thuis spelend team van alle gemakken te voorzien. Na een paar foto's in de perskamer en voor het grote Arsenal logo klommen we weer in de bus voor een ritje naar de volgende attractie, de London Eye, een reuzenrad van 135 meter hoogte langs de Theems.



Murray was eerder voor ons uitgegaan om kaartjes te regelen zodat we redelijk snel door de rij wachtenden konden lopen om plaats te nemen in de grote cabines die rustig maar doorlopend hun rondjes draaien in 'the Eye'.

Iedereen was daarna getuige van een geweldig uitzicht over Londen. Vooral onze eigen Engeland guide genoot extra van het zicht over Londen, iets wat we allemaal zeker niet hadden willen missen.



Van lieverlee was iedereen weer hongerig geworden en nadat we een volle ronde hadden gedraaid wandelden we richting de bus. Deze stond gelukkig vlakbij geparkeerd tegen de stoep van een klein parkje waar we op de lage balustrade van het grasveld even rustig konden zitten. Murray had voor een heerlijke Engelse maaltijd en frisdrank gezorgd, Fish and Chips met cola of sinas en bier voor de begeleiders. Dit smaakte ons erg goed en met een volle maag en weer genoeg beleefd reden we richting hotel.



De avond was vrij te besteden maar omdat de finale van de Nations League werd uitgezonden, zat zo'n beetje iedereen voor de tv in de hotel lobby te kijken naar Nederland – Portugal. Helaas bleken de zuid-europeanen opnieuw te sterk voor de oranje leeuwen en eindigde de wedstrijd in een 1-0 overwinning voor Portugal. Maar niet getreurd, de avond was nog lang en gezellig.

De volgende ochtend stond het ontbijt weer vroeg op ons te wachten en moesten de koffers de bus in omdat we niet meer terug zouden komen en na onze laatste uitstapje van vandaag huiswaarts zouden keren. Om negen uur 's ochtends lokale tijd vertrok de bus opnieuw richting de Theems, ditmaal voor een rondvaart.



Na bijna weer een uur lang vanuit de bus de winkeltjes e.d. langs de kant van de weg te hebben bekeken, waar we ook heen gingen, er kwam geen eind aan die winkels, werden we in het centrum van Londen afgezet. Te voet gingen we naar de aanlegsteiger van onze rondvaartboot die snel vol zat en nog sneller de Theems op voer. We zakten in rap tempo de Theems af en kregen allerlei wetenswaardigheden over de gebouwen langs het water en Londen in het algemeen te horen.



Een klein halfuurtje verder waarin de stroomafwaarts gingen keerde de rondvaartboot om en in een langzamer tempo voeren we terug naar de aanlegplaats. Nu kregen we een uitgebreider verhaal over van alles te horen, de Towerbridge, de 'Ladies bridge', the great fire of London in 1666 enz. Voor de één misschien wat interessanter dan voor de ander maar toch voor iedereen leuk genoeg om een keer gedaan te hebben.

Uiteraard stapten we daarna weer de bus in om verderop in Londen te worden afgezet voor het volgende stukje cultuursnuiven; Covent Garden, een historische markt vol met kleine winkeltjes, restaurantjes, een 2^e hands markt en nog veel meer. De weg naar MC Donalds was dan ook snel gevonden..



Anderhalf uur later stond de bus te wachten om ons naar de laatste attractie van dit voetbalweekend te brengen, de stadiontour bij Chelsea. Voor sommigen hét hoogtepunt van onze reis naar Londen. De tour hier was een compleet andere ervaring dan die we eerder de dag ervoor hadden gehad. Aan alles was te merken dat Chelsea veel minder geld stak in het rondleiden van gasten, het veld, de kleedkamers, de tribune en eigenlijk alles dan men bij Arsenal deed.



Maar dat mocht de pret niet drukken want de hele mikmak was minstens zo imposant als bij de roodkleurige concurrent. En Chelsea had ook de onlangs gewonnen Europa League beker tentoongesteld die ze anderhalve week ervoor in een rechtstreeks finale-duel op Arsenal hadden veroverd. Naast deze beker stond een replica van de Championsleague cup die ze in andere jaren al enkele keren hadden gewonnen. Kortom, Chelsea heeft een grote en rijke club-historie en blijkbaar ook een uitgebreide historie in het winnen van prijzen.

Nu was het dan toch echt afgelopen, een weekend volgepropt met allerlei leuke activiteiten kwam tot een eind. Natuurlijk weer de bus in en in een ouderwetse engelse file richting vliegveld London Luton Airport. Daar nog even een snelle pizza achter de kiezen werken en direct daarna het vliegtuig in. Voordat we het goed en wel in de gaten hadden daalde het toestel om de landing in te zetten. Terug in Nederland!

Snel werd de handbagage die bij de meesten het ruim in moest opgepikt van de bagageband en eenmaal in de aankomsthal stonden de ouders en andere familieleden van onze jongens klaar voor een warm welkom terug. De organisatoren Robin en Ton werden nog even in het zonnetje gezet en kregen een zeer leuke attentie aangereikt namens alle ouders.



Hierna was het écht afgelopen en kon iedereen naar huis om lekker in bed te kruipen en enkele verloren uren slaap in te halen. En dat was het zeker allemaal waard!

Mede mogelijk gemaakt door:

De Notenspecialist

Dhr. en mevr. Boers

ArcoBouw

JTM Verbouw

Duijvestein Winterstore

Mol 4 Media Webdesign

Koekebakkers, lootjes verkopers, autowassers

Allen bedankt!

Termen en uitdrukkingen:

Thaise Vechtvis

I am Nick from The Netherlands

Slaap bestuurder slaap

Das pech, raam weg

Look Right!

Ik weet nog een goed kippententje

Wenker