

## Feyenoord AV F1 – Sv Nootdorp F1: 10-3 (6-0)



Op een mooie zaterdagochtend in november vertrokken 9 jongetjes uit Nootdorp naar het grote Rotterdam. Het was niet zomaar een bezoek aan Rotterdam, nee Sportpark Varkenoord was het doel van de reis. Na een tocht vol hindernissen (omleidingen, files etc. ) kwamen ze uiteindelijk toch op tijd in Rotterdam aan. Varkenoord: een imponerende omgeving, met de Kuip op de achtergrond.



Na al die ervaringen en slapeloze nachten was het in de wedstrijd dan ook even zoeken naar de juiste vorm. Feyenoord domineerde de wedstrijd en vond makkelijk het doel. 6 keer maar liefst in de eerste helft. Dat wilde niet zeggen dat Sv slecht speelde, helemaal niet.



Achterin stonden Wessel, Sven en Dani hun mannetje, in de rug gedekt door de dappere Tommy. Het was jammer dat een hoog schot van ver van Sven op de paal belandde, anders was er voor rust al gescoord.



Na rust veerde Sv op. Er werd beter gecombineerd en de ruimtes achter de verdediging van Feyenoord werden gevonden. Taeke scoorde met een schot vanuit de tweede lijn, later wisten ook Max en Anass de prima keeper van Feyenoord te passeren. Ruben buffelde op het middenveld en Mathijs zorgde voor rust aan de bal. Uiteindelijk won Feyenoord de wedstrijd met 10-3.



Absoluut geen schande, want het zal niet de enige overwinning van Feyenoord deze competitie zijn.



De penaltyserie wonnen we wel en na een mooi fotomoment (met de Kuip op de achtergrond) met de twee teams en heerlijke muffins (Wessel GEFELICITEERD!) gingen we weer terug naar Nootdorp, een ervaring rijker. Volgende week beginnen we thuis gewoon weer opnieuw tegen Laakkwartier. Tot dan allemaal weer!

*Jullie Vliegende reporter!*