



Zomerse Zotheid!

Wat een zomerweer is het tijdens de laatste dagen van de maand augustus. Het is genieten en ook goed voor de suikerbieten. Daar weten de zoetbekken alles van! Ook was het weer één van de belangrijkste factoren om het Sluis-en Bruggenfeest in Weesp te doen slagen. Hoewel het er op lijkt dat het evenement ieder jaar iets kleiner van formaat wordt, is het toch goed toeven in de straten van de gemeente, die nog steeds moet kiezen van welke gemeente het deel gaat uitmaken. Gooise Meren of Amsterdam? Binnenkort wordt hier een beslissing over genomen.

De muziek, bier en andere dranken vloeiden over en in de aanwezigheid op het feest. Af en toe werd er gedanst en dan weer gemopperd over de plaatsing van de pisbakken voor de manlijke bezoekers. De bakken stonden vlakbij de horecagelegenheden. Net als men een slok drank of een hap van een broodje wilde nemen, werd de smaak bedorven door de stank en het geluid van het pissen. Het was niet zo erg geweest als het geluid op de maat van de muziek was. Natuurlijk wil ik hier niet te lang over blijven zeiken en dat doe ik dan ook niet. Ook kwam ik nog een maatje van de veteranen drie keer tegen. Twee keer zag hij mij niet. Een keer voor een brillenwinkel en een keer bij een kaasboer. De derde keer sprak ik hem echter wel. Ik moest om een hek heen waar hij tegenaan stond geleund. Neen! Namen noem ik niet. Hoewel! Het synoniem voor zijn achternaam is onderwijzer. Weet u trouwens dat dit woord in de vroege middeleeuwen gebruikt werd voor mensen, die van onder wijzer waren dan van boven!

FvW

Wijsheid komt niet altijd met de jaren!

