

*Schrijf een stukje voor mij Franz (133).*



## Wat een Wereld!

Wat is het een wereld waarin wij leven. De ene aanslag hebben we nog niet gehad of er volgt weer een andere. Het is toch vreselijk wat er in een moskee in Christchurch in Nieuw-Zeeland gebeurde. De Australische man had eerst inspiratie in Europa opgedaan voordat hij toesloeg. En het is heel wrang dat het in een stad met de naam Christchurch gebeurde.

Er zijn nog meer zaken waar ik mij aan erg. Neem nu de halve zwarte reclamepagina rondom het MuiderNieuws van deze week. Op de pagina wordt naar 30 Weespers gezocht om gezamenlijk een koe te kopen en het dier op te eten. Hoe gek kan men het maken. Natuurlijk kan het nog gekker. Bijvoorbeeld: Gezocht 30 Rotterdammers, die Ajax aan een overwinning op Juventus kunnen helpen of Gezocht 30 Hagenezen, die het torentje van Rutte rood, wit en blauw kunnen schilderen.

Over politiek geschreven. Komende woensdag zijn de Provinciale Statenverkiezing en de verkiezing voor het Waterschap. Op welke partij men stemt, moet eenieder natuurlijk zelf weten. Persoonlijk vind ik dat het allemaal een beetje te groen wordt. Van de week was het een week zonder vlees. Wat moet een stel, die pas verkering heeft? Ze mogen elkaar niet eens bijten. Als men een scheet laat ben je bang dat je te veel CO2 uitstoot. Als men een boer laat, ben je bang dat je te veel mest produceert.

Maar wat ik heel vervelend vind is toch wel, dat afgelopen zaterdag de wedstrijden van de Veteranen werden afgelast. Het is begrijpelijk dat men het veld met echt gras wil sparen. Maar misschien was de beslissing toch iets te groen?

Tot slot dit. Sc Muiden zoekt 30 Muidenaren, die de club financieel of als vrijwilliger willen ondersteunen.

FvW.

## **Wat is er toch met het getal 30!**



**Herkent u deze nog!**



**Vrienden voor het leven!**