

Schrijf een stukje voor mij Franz (62)



WW!

De meeste mensen willen niet in de WW. Hoewel men in sommige programma's wel de opmerking hoort "Waarom zou ik gaan werken zolang ik een uitkering van de Bijstand ontvang?" Maar dit even terzijde. Ik gebruik de term WW om een weersomstandigheid uit te drukken. Ik gebruik WW voor Witte Wereld. En dat is toch heel wat anders. Vanuit mijn raam zie ik kinderen spelen op een witte ondergrond. Ze maken sneeuwpopjes en sommige opgeschoten jongens gooien een sneeuwbal tegen een voorraam van een hoekwoning. Dat is dan niet zo leuk, maar het hoort er bij. Waarschijnlijk probeerden ze een buurman van mij te raken en gooiden ze mis. Als werper in de honkbalsport zullen we de gooier nooit zien spelen! Eerst wilde ik nog in de handen klappen, want tenslotte woon ik in de Klapwijk. Maar bij nader inzien heb ik dat toch niet gedaan.

Bij deze weersomstandigheden moet ik ook altijd even Muiden in. Kijken naar de mooie witte bomen langs de Muidertrekvaart en naar de watervogels en meeuwen nabij de Kadesloot. Schitterend om de twee zwanen te zien, die ze zich voorbereiden op het nieuwe broedseizoen. Ook moet ik altijd glimlachen als ik zie hoe de waggelende woerden achter de eenden aan zitten. Het lijkt wel of ze net uit Taveerne De Mol komen. En dat doen ze volgens mij al zeker 40 jaar.

Ook probeerde ik een foto te maken van de mooie bomenrij in de Prinses Irenestraat. Helaas! De bomen staan er niet meer en van de afgezaagde stammen maak ik geen foto.

FvW

Witte sneeuw verbergt voor een hele korte tijd de donkere zaken op deze aarde!

