



Terugblikken

Er zijn verschillende soorten blikken. Natuurlijk kent men het koekblik, de zwoele blik en de terugblik. En als ik terugblik naar het seizoen 2014/2015 vallen er veel positieve zaken op. Ook is het tegenovergestelde het geval. Maar laat ik eerst met de leuke dingen beginnen. Zonder de samenwerking tussen sc Muiden en Fc Weesp, of is het tussen Fc Weesp en sc Muiden, had ik nooit die leuke mensen ontmoet waarvan ik het bestaan niet eens wist. Leuke mensen uit Weesp? Ik schrijf dit zonder blozen en blikken. Natuurlijk kende ik wel een paar leuke Weesper Moppen, maar dat het er zoveel zouden zijn heeft mij echt verbaasd. Het is altijd lastig om namen te noemen, maar ik doe het toch. Ik vond het echt jammer dat Mehmet het na een paar wedstrijden wel gezien had. Hij stond reserve omdat hij nog weleens te laat was. Maar hij kwam helemaal uit Dordrecht en hij zal gerust zijn best gedaan hebben om op tijd te zijn. Helaas lukte dat zelden. Ook de kennismaking met de beide Patrickken blijft mij altijd bij. En wat dacht u van de wereldkeeper Dennis? Een zwak heb ik ook voor Jeroen de Spits. Naast het scoren, kan hij nog geweldig keepen ook. Het was ook een buitengewoon genoeg om Erkan, Arsim en Eyup (vergeef het mij als deze naam niet goed gespeld is). Zij hadden ieder op hun eigen wijze een bijdrage voor het team. En hoewel hij niet uit Weesp komt, denk ik terug aan het weerzien met Marco v.d. Berg. En bij het schrijven van dit stukje, denk ik ook aan hem. Natuurlijk kende ik de Muider spelers al en ook zij worden bedankt voor hun bijdrage. En laat ik benadrukken dat de coöperatie met de Veteranen 2 goed was. Bedankt! En nogmaals bedankt!

De negatieve inbreng kwam van de KNVB. Het programmaverloop was dramatisch. Van de 18 te spelen wedstrijden zijn er door de Veteranen 1 maar 16 gespeeld. Er waren meer vrije zaterdagen dan speeldagen.

FvW

Vrienden maken in een andere stad? Ik droom er soms van!

