

Schrijf een stukje voor mij Franz (121).



Suriname.

De coach van het 45+ team van Parkstad vroeg het aan mij in de tweede helft van de wedstrijd sc Muiden/Fc Weesp Veteranen 45+ tegen s.v. Parkstad Veteranen 45+ uit Amsterdam-West. Een team dat voornamelijk uit spelers met een Surinaamse achtergrond bestaat. Hij vroeg "San naa yuru?" Ik keek hem even aan en begon toen de eerste regels van het refrein van een liedje van Kenny B. te zingen. "Spreek Nederlands met me. Even Nederlands met me." De man keek mij onvergelijkt aan en antwoordde dat hij alleen maar wilde weten hoe laat het was.

"Is dat alles?", antwoordde ik hem. Hij knikte en vervolgens liet ik hem op mijn horloge kijken.

Het was een boeiende strijd, welke zich afspeelde op het 1^e veld van het Bredius Sportcomplex. De spelers van de bezoekende club waren technischer en behendiger aan de bal, maar de spelers van de thuisclub lieten zich niet kennen. Ze gingen vol de strijd in en lieten de toeschouwers zien dat ze niet bang waren voor de koploper. Ondanks dat, werd het na twaalf minuten spelen 0-1. Met deze stand brak ook de rust aan. In kleedkamer nummer 2 gaf de coach van sc Muiden/Fc Weesp een briefje aan de aanvoerder met daarop de namen van de spelers, die gewisseld werden, en de te volgen tactiek geschreven. De aangebrachte wijzigingen hielpen echt. Niet in het begin van de tweede helft, want toen werd het 0-2, maar later was de inbreng van de coach van grote waarde. De thuisclub werd sterker en sterker en dit resulteerde in de 1-2 door een goal van Dwight en Arnold maakte de 2-2 door middel van een uitstekend genomen vrije trap. Even daarna floot de scheidsrechter voor het einde van de bewogen strijd.

FvW

Een boer op klompen. Dat is pas Nederlands!

