



SuriSinti

Doordat ik twee weken niet als begeleider van de Veteranen 1 hoefde te functioneren, heb ik een retourtje Paramaribo gekocht en gekeken hoe de mensen zich daar voorbereiden op het Sint Nicolaasfeest. In tegenstelling tot de hoofdpersonen van het Nederlandse kinderfeest is Sint Nicolaas in Suriname zwart gekleurd, maar heeft wel een witte baard en zijn knechten, eh ik bedoel zijn werknemers, zijn wit van kleur. Voor mij was het vooral interessant om te weten of de protestbeweging van de blanke inwoners, afkomstig uit Nederland en omgeving, zou reageren tijdens de aankomst van de heilige vader uit Gambia en zijn witte knechten in de haven van Paramaribo. Voordat ik de aankomst beschrijf wil ik wel een nuance aangeven. In Nederland zijn vele mensen jaloers op de Zwarte Pieten omdat zij een vaste baan hebben en zij niet. In Suriname ligt het iets anders. Daar heeft Sint Nicolaas een vaste job en zijn de witte knechten zzp'ers. Tijdens het Sinterklaasfeest hebben ze een baan, maar voor de rest van het jaar moeten ze zelf voor werk zorgen. Dat is niet erg, maar het is wel een verschil.

De aankomst van de Sint en Pieten verliep niet zonder protesten. Toen zij per boot op de Surinamerivier aan de kade arriveerden werd het gezang van de kinderen overstemd door protestklanken van de gemêleerde protestbeweging. Natuurlijk werden deze onruststokers ter plekke gearresteerd en waarschijnlijk worden ze Suriname uitgezet. En het is hoogst waarschijnlijk, dat ze daar op hadden gehoopt. Wel hebben ze een eis voor hun uitzetting gesteld. Ze willen wel met KLM en niet met Surinam Airways terugkeren naar hun thuisland.

FvW

Wanneer houdt het geouwehoer over ons nationaal kinderfeest nu eens op!

