

Schrijf een stukje voor mij Franz (19).



## Struikelen

Ik struikel zelden over mijn woorden. Natuurlijk gebeurt het weleens als ik verrast word. Dan uit ik kreten zoals “Wat doedoedoe je me nou!” Of ik hakkel: “Datdatdat had toch niet hoeven!” Maar dat is het dan ook wel, denk ik. Oh neen! Ik val ook wel eens uit mijn rol als ik een mooie vrouw ontmoet. Dan stamel ik “Zozozo!” Of “Zal ik uw tasjetasje even vast houden!” Verder ben ik vrij koel en struikel bijna nooit.

Ik struikelde wel toen ik afgelopen zaterdag een rondje door de wijk liep. Ik struikelde niet 1x maar wel 10x. Het begon al toen ik mijn voortuin verliet. Neen! Ik struikelde niet over het hekje, maar over een losliggende tegel. Een uniek gebeuren denkt u als lezer. Was het maar waar! Na iedere 24 passen, ik loop altijd in een even maat, maakt men kans om op zijn of haar smoel te vallen en daardoor een paar tanden of kiezen te beschadigen. En dat is met de huidige tandartstarieven niet fijn. Afgezien van de pijn, welke men kan ondervinden door een beschadigd gebit. Of het nu een kunstgebit of echte tanden zijn.

In Muiden, gemeente Gooise Meren, maak ik wel meer wandelingen zonder gids. En wat mij vooral opvalt, zijn de putdeksels met de naam TBS. Sommige deksels zijn vlak voor de entree van een woning geplaatst. In mijn onnozelheid dacht ik dat daar wellicht een crimineel woont en dat de wijkagent deze woning extra in de gaten houdt. Natuurlijk weet u dat een rechtbank TBS kan opleggen. Totdat ik ging googlen naar de naam TBS. Het blijkt een bedrijf in Soest te zijn en dat bedrijf maakt onder andere putdeksels.

FvW.

**Men kan niet alles in de put stoppen!**

