

Schrijf een stukje voor mij Franz (60)



Stil aan de overkant!

Ik ben wel eens toeschouwer geweest bij een wedstrijd in een damescompetitie. Tijdens die wedstrijd werd er behoorlijk gekletst. Opmerkingen zoals “Truus ga naar huis” of “Durf je niet te koppen, omdat je net naar de kapper bent geweest”. Tijdens die gesprekken werd er nog wel een balletje getrapt, maar het commutatieve voerde toch wel de boventoon.

Bij de 35+ Veteranen van Fc Weesp/sc Muiden wordt er net zoveel of zelfs meer geouwehoerd. (Tussen haakjes. Bij het verhaal over het damesvoetbal heb ik expres deze term niet gebruikt. Dat verdienen ze niet. Punt uit.)

Het was weer zo ver voor en tijdens de uitwedstrijd tegen Fc Almere Veteranen 35+. Voor de wedstrijd was er tijd genoeg om te kletsen. De wedstrijd begon een half uur later dan de geplande tijd van 14.30 uur. In kleedkamer 19 hadden de spelers het vooral over de geschiedenis van de voorgaande wedstrijden tegen Fc Almere. Vandaag zou het elftal ervoor zorgen dat het team er weer niet ingenaaid zou worden.

In de eerste helft probeerden de spelers van het team aan de Vecht om elkaar verbaal de weg te wijzen naar de overkant. Want aan de overkant was het doel van de thuisclub. Niet alle spelers vonden deze aanwijzingen prettig. Er was zelfs een speler, die naast de coach in de dug-out ging zitten. Hij rekende er gewoon op dat de coach niets tegen hem zou zeggen. Het enige wat hij kreeg te horen was “Is het weer zo ver”. De ruststand werd 1-0, doordat een voor hands toegekende strafschop feilloos benut werd en omdat de linker spits van de bezoekers twee schitterende kansen miste.

In de tweede helft werd er minder gekletst en dat wierp gelijk haar of zijn vruchten af. Fc Weesp/sc Muiden werd gewoon de sterker ploeg. Hun doelman haalde nog wel een leuk stuntje uit, dat bijna resulteerde in de 2-0, maar dat maakte hij even later goed met een schitterende redding. Zo bleef de stand tot de 61^{ste} minuut van de wedstrijd dezelfde. Maar toen sloeg Michele Tagliatela toe. Op een geraffineerde Siciliaanse wijze maakte hij gelijk 1-1. Vier minuten later maakte hij op bijna dezelfde manier de 1-2. Nadat er door diverse spelers van de gasten nog een paar kansen gemist werden, zorgde Erkan Yilmaz met twee fraaie treffers voor de 1-4 eindstand. En toen werd het stil aan de overkant.

FvW

Stil zijn of praten. Beiden kunnen iemands gevoel uitdrukken!

