

Schrijf een stukje voor mij Franz (156).



Spreuken!

Afgelopen zaterdag speelde de Fc Weesp/Sc Muiden Veteranen 45+ uit tegen De Wherevogels Veteranen 45+ op hun sportcomplex in Purmerend. Helaas waren de weersomstandigheden niet zo goed, maar op de kunstgrasvelden was goed te spelen. Met een jarige doelman tussen de palen speelde de bezoekende club een aardige wedstrijd. Er werd jammer genoeg wel weer aan het kortste eind getrokken. De wedstrijd eindigde met een 3-1 uitslag en er waren weer geen wedstrijdpunten voor het Combi-elftal. Wat de reden hiervoor is? Het is moeilijk te beschrijven. Of het moet zijn dat er spelers zijn, die te vaak naar de thuiswedstrijden van Ajax gaan. In het veteranenteam proberen ze dan de tactiek van de tegenstanders van Ajax toe te passen. Echter zonder succes of juist wel met succes want de veteranen verliezen steeds.

Toen ik las dat we naar Purmerend moesten, dacht ik meteen aan een bekende spreuk uit de voormalige veemarktstad. De spreuk is "Een knappe vent komt uit Purmerend." En zo moeten de spelers van het Fc Weesp/Sc Muiden team zich op de terugweg naar huis ook gevoeld hebben. Ze hadden wel verloren, maar het aangezicht had alleen maar gewonnen.

Mijn drie zusters zijn door de spreuk in Purmerend gaan wonen. Ze genieten echt van hun echtgenoten. Het is alleen jammer dat hun mannen niet uit Purmerend komen.

Ik weet wel dat de stad niet aan de Zuiderzee ligt, maar ik wil een paar Zuiderzee spreuken weergeven.

Geen gezwam in Volendam.
Ze lopen alleen maar te harken op Marken.
Op iedere fles in Urk zit een kurk.
De Spieringen in Muiden laten de klokken luiden.

Het bovenstaande is maar een kleine impressie van de talloze Zuiderzee spreuken. Maar ik vind het nu wel even genoeg en ga na het schrijven van dit stukje naar de kroeg.

FvW.

Spreuken verzachten de opgelopen deuken!

Volgende week spelen we nog beter..



Herkent u deze nog!



Hij is geen Beer van de Meer!