



Slot

Met de titel van dit verhaaltje heb ik het niet over het Muiderslot of over het slot, dat op het toegangshek van het sportpark Bredius zit. Neen, ik heb het over het slot van het jaar 2016. Wat is er wel niet allemaal gebeurd dit jaar. Er is afscheid genomen van dierbaren, pas geborenen werden met warmte door de ouders in de armen gesloten. Tenminste. Dat gebeurt meestal. Het komt natuurlijk wel eens voor, dat een baby in een kribbe in een stal wordt gelegd. Ikzelf moet daar niet aan denken. Liggend in een stal omringd door dieren en bedekt door een schapenwollen dek. Ik krijg er al jeuk van als ik dit schrijf. En dan komen er ook nog eens drie vreemdelingen de stal binnen stappen. Ze komen om wat te zeggen en om een presentje aan te bieden. Maar wat voor cadeautjes! Het zijn geen geschenken, gekocht bij Prénatal, Intertoys of Bart Smit. Neen, ze komen aanzetten met melkpoeder, gestolen bij de Albert Heijn, een schuursponsje van de Big Bazar en een mattenklopper, gekocht bij de Blokker. De klopper is bedoeld voor de latere opvoeding van een kind.

Het hoort echter niet bij de kerstgedachte. Een gedachte van Vrede op Aarde en ieders welbehagen. Vooral het welbehagen wordt vaak geschonden. Kijk naar hetgeen gebeurt in Aleppo en in andere delen van de wereld. Macht en eigen belang staan voorop en de wapenindustrie roept alleen maar: "Kassa!".

Mensen wat ben ik blij dat ik mij in het nieuwe jaar een beetje kan verschuilen in de nieuwe kantine van sc Muiden. Een kantine, welke wordt ingericht door vrijwilligers van de club. En tegen deze vrijwilligers wil ik zeggen:

"Een gelukkig kerstfeest en een gezond en sportief 2017!"

(Trouwens. Ik wens dat ook een ieder, die het goed met de club voor heeft.)