

Schrijf een stukje voor mij Franz (166).



Paardenbloem

Wat een wedstrijd werd er in de late zaterdagmiddag op het Sportpark “Koningsweg” in Utrecht gespeeld! Rivierwijkers Veteranen 45+ speelde tegen FC Weesp/SC Muiden Veteranen 45+. De bezoekers konden zich omkleden in een kleedkamer met daarin twee grote kasten waarin al de spullen gestopt moesten worden. De kastdeuren werden daarna door middel van een piepklein hangslotje afgesloten. Na het afsluiten kon er dan ook niemand meer uit de kast komen. Eh. Ik bedoel in de kast komen. Sorry.

De wedstrijd begon om 15.55 uur. De Vechtcombinatie begon sterk. Na 15 minuten maakte Arsim de 0-1. Hij reageerde heel attent op een schitterende voorzet van Arjen. De bezoekers bleven sterker. Daarom was het ook heel jammer dat de Brexit ook invloed had op deze strijd. Charles raakte iets overstuurd en liep zo het veld uit. Hij ging meteen naar de kleedkamer maar daar had hij pech. De kleedkamerdeur was op slot omdat een meisjesteam bezig was om zich om te kleden. En dit was maar goed ook, want nu kon hij wat afkoelen.

En dan denkt men het wel gehad te hebben. Niets is minder waar. Even later reageerde Arjen verbaal op een overtreding tegen een teamgenoot. Hij kreeg prompt geel. Dit geel werd even later gevolgd door een tweede gele kaart omdat Arjen door bleef hinniken. Deze tweede kaart betekende rood en FC Weesp/SC Muiden kon met 10 man verder. Arjen vond het nog wel nodig om de scheidsrechter “Paardenlul” te noemen. Hij had beter “Paardenbloem” kunnen zeggen, maar hij kon niet weten dat de scheidsrechter vegetariër is.

De gasten bleven wel sterker en het leek wel of ze meer ruimte hadden. Dit resulteerde na de rust in goals van Robert en Shafik. Eindstand 0-3.

FvW.

Wees voorzichtig voordat je iemand met een onderdeel van een dier vergelijkt!



Herinnert u zich deze nog!



Erik met zijn tafeltennispartner!