

Schrijf een stukje voor mij Franz (106).



Oranje klaagt niet!

De laatste dagen vraag ik mij steeds weer af hoe het verder moet. Hoe het verder moet met de veteranen van Fc Weesp en sc Muideren. Hoe gaan we het seizoen 2018/2019 in. Er zijn al diverse ideeën geopperd, maar een definitieve beslissing moet nog genomen worden. Bij het nemen van een beslissing denken we natuurlijk ook aan de belangen van de clubs. Bij Fc Weesp worden er altijd wel wedstrijden gespeeld, maar bij sc Muideren is het vooral op de zaterdagmiddag erg stil. En dat hoort niet. Bij een voetbalclub moet er gevoetbald worden. Ik trek mij dit soort zaken wel aan, maar niet zo erg als de aanvoerder van de Veteranen 35+ doet. Hij reisde af naar Jeruzalem om bij de Klaagmuur zijn verhaal te vertellen. Hij hoopt via de muur een goed advies te krijgen. Koningsdag was voor mij een mooie afleiding om mijn gedachten even te verzetten. Vooral toen ik bij Ome Ko naar binnen ging. Ik nam plaats aan de bar en bestelde een biertje. Toen ik naar de man naast mij keek schrok ik mij wild. Ik dacht dat ik naast Willem Alexander zat. "Moet u niet in Groningen zijn" vroeg ik hem. De man keek mij hooghartig aan, maar vertelde toch zijn verhaal. "Zijn vader was vroeger tuinman op kasteel Drakensteyn bij de Lage Vuursche. Eén van zijn taken was om groente te kweken voor Prinses Beatrix en haar gezin. De prinses hield vooral van sperzieboontjes en asperges. Mijn vader was ook gek op deze groenten en kweekte daarom deze gewassen vol liefde. En dat is hoogst waarschijnlijk de reden dat ik op de koning lijk. Het moet nog wetenschappelijk bewezen worden, maar de kans is 1 op de miljoen dat de eerste nazaten van een paar, die van dezelfde groenten houdt, op elkaar lijken. En bij ons is dat het geval."

Ik keek wel op van zijn verhaal en we dronken samen een oranjebittertje. Toen de man Ome Ko verliet, vroeg ik aan de barman of hij de man kende. Hij vertelde mij de naam van de man. Het is Willem de Koning en hij rijdt altijd op een oranje scooter.

FvW

Oranje van boven en kaal van onder. Het is een manier om Koningsdag te vieren!

