



Opening

Neeeeeen! Het was afgelopen zaterdag niet de officiële opening van het Muider clubpaviljoen, maar de nieuwjaarsreceptie van sc Muiden. Met de receptie werd de opening van het nieuwe jaar ingeluid. Er waren een aantal mensen, die het gebouw al weken van binnen en buiten kennen. Dat zijn de noeste vrijwilligers, die met kwast, tang, hamer en nog veel meer gereedschap het nieuwe clubgebouw een mooi aangezicht geven. Deze mensen zijn al weken bezig. Maar er waren ook mensen aanwezig, die het gebouw nog niet gezien hadden. Ze keken hun ogen uit. Wat is er veel gedaan, maar wat moet er nog veel gebeuren!

De receptie was een gezellige aangelegenheid. Tal van goede wensen gingen heen en weer en een spreker voerde het woord. Zoals u wel zult weten doet een spreker dat meestal. Hij dankte de vrijwilligers, die vrijwillig hun diensten aanbieden. Wel vond hij dat een vrijwilliger soms zijn eigen wijs zong. Zoals bij het liedje 'we gaan nog niet naar huis, want we leggen nog een plavuis'.

Echt! Het was een gezellig samenzijn. Wat ik wel vervelend vond, was het moment dat ik binnenkwam. Ik struikelde over een brandblusser vlak bij de bar. Toen ik overeind kwam zag ik het. Er wordt geen Amstel-bier, maar Brand-bier getapt in het nieuwe clubhuis en ik ben er bijna zeker van, dat dit bier mijn dorst niet kan blussen! FvW.

In het Paviljoen in het witte land gaf een ieder elkaar een zoen of een hand!

