



Mistige toestanden

Het was en is nu nog steeds jammer, dat de wedstrijd Fc Weesp/sc Muiden Veteranen 35+ tegen NVC Veteranen 35+ niet gespeeld kon worden. Het team van NVC heeft rondom deze Sinterklaastijd veel verplichtingen. Het schijnt zo te zijn dat de veteranen van NVC het Sinterklaasgebeuren dragen. Men is Sinterklaas of Gevlekte Piet. Ook een belangrijke taak is het zakken vullen. Marsepein, snoepgoed, chocoladeletters en nog veel meer stoppen de veteranen in de zakken. En daarom was het onmogelijk voor het team om in Weesp acte de présence te geven.

Toen ik zaterdagochtend uit het raam keek, zag ik vrijwel niks. Het was heel mistig en ik maakte mij echt zorgen of het wel goed gegaan was met Sint Nicolaas en zijn Pieten. Waren zij wel veilig bezig. Gelukkig heeft de Dierenbescherming er voor gezorgd dat het paard van Sinterklaas met mist niet het dak op mag. Net zoals de kat niet aanwezig mag zijn bij 3FM Serious Request in Breda.

Weet u dat St. Nicolaas of te wel de bisschop van Myra, gelegen in Turkije, de eerste man was, die vluchtelingen naar Nederland bracht. Ieder jaar, dat hij uit Spanje naar ons toe kwam, bleven er wel een paar Pieten achter. U kent wellicht mensen in uw buurt, die op deze manier hier gekomen zijn. Trouwens. Het zijn geen onaardige mensen en vaak ziet men het verschil niet tussen hen, een Nederlander, een Surinamer of een Afrikaan. Ik herken dat in iedere geval niet. FvW

Speculaas en chocolade letters zijn gelukkig bruin!

