



## Zing Voor Me

“Zing Voor Me” is een rap song van Lange Frans. Vooral de versie met de helaas overleden zanger van de Scene The Lau is heel mooi. Het refrein van het lied begint als volgt: “Zing een liedje voor me Frans. Ook al is het in het Frans”. Toen ik het lied hoorde dacht ik meteen dat ik er iets mee moest doen en daarom start ik de rubriek “Schrijf een stukje voor mij. Franz”  
Hieronder volgt mijn eerste verhaal in deze serie!

Voordat het voetbal in het nieuwe seizoen 2015/2016 begint, wil ik toch nog een paar dingen met u delen. Ik heb goed geluisterd naar het advies van het Bestuur van sc Muiden om geen domme dingen te doen om de onvrede omtrent de gang van zaken van het nieuwe onderkomen van sc Muiden te uiten. Nachten lang heb ik gebroed op plannen om de KNSF een hak te zetten. Ook wilde ik B&W en de gemeenteraad van Muiden op een duidelijke wijze kenbaar maken, dat ik het een schande vind hoe met een sportclub wordt omgegaan. Maar om het Bestuur van sc Muiden te helpen heb ik tot nu toe nog niets gedaan. En nu zijn er plannen om een tijdelijk onderkomen te installeren op het voormalige RCM terrein. Toen ik dat vernam dacht ik terstond: Hoe zou Bas van Diest en Hil Klasens hierop gereageerd hebben? En wat hadden Gijs Stalenhoef en Chris Smit er van gevonden? Ik kan er alleen maar naar gissen, want deze kanjers zijn helaas niet meer bij ons. Natuurlijk hebben ze van boven de werkzaamheden op de voormalige sportvelden zien gebeuren. Uit de verte leek het eerst op een stel molshopen en ze wilden Han van Wees al een seintje geven om de mollen te gaan vangen. Maar toen ze hun hemelkijker er bij haalden, werd het hen duidelijk dat voetballen op de velden aan de Pr. Irenestraat niet meer mogelijk zou zijn. Ik wilde ook van mensen, die geen lid van sc Muiden zijn, weten hoe zij over de gang van zaken denken. Het verhaal, dat mij het meeste deed is het volgende verhaal van een man, die op een bankje nabij de kruising van de Amsterdamsestraat en de Burgemeester de Raadtsingel zat. “Meneer” zei hij. “meneer ik begrijp niet dat sc Muiden zich zo lang aan het lijntje door de Gemeente Muiden heeft laten houden. Ik zie vaak iemand uit de gemeenteraad zijn hondje zonder lijn uit laten. Terwijl het aanlijngedood ook voor de Stad Muiden geldt.” Plotseling moest de man luid lachen en dat begreep ik niet echt. “Waarom lacht u zo?” vroeg ik hem. “Neem me niet kwalijk” zei hij en proestte het weer uit. Ik werd er nerveus van en toen kwam de reden van zijn vrolijkheid naar buiten. “Meneer het is wel zo dat het hondje niet zo zeikt zoals sommige leden in de Gemeenteraad van Muiden doen.” Na deze opmerking liep de man in hoge nood naar het toilet van de nabij gelegen kroeg. FvW.

Ps. Ik ben me er van bewust dat heel wat mensen verontwaardigd van boven naar de verwoesting van het sportcomplex kijken. Vergeef me dat ik hun namen niet vermeld heb.