



Genderneutraal!

Het is een discussie van deze tijd. Een man mag geen kerel genoemd worden en een vrouw geen dame. Het moet genderneutraal zijn. Het resultaat is wel heel bijzonder. Ik heb al diverse koppels ontmoet, die elkaar op het toilet hebben leren kennen. Ook heeft het gevolg voor de kinderen. Mogen ze hun moeder nog wel mama noemen en hun vader papa? Of wordt het zoals in een reclamefilmje van een paar jaar geleden al voorspeld werd "Gamma". U weet ongetwijfeld dat Gamma een voorstander is voor het zelfdoen. En daar gaat het hier ook om; doe zelf wat je moet doen! En het is ook goed voor de kinderen, dat ze later weten dat het zelfdoen beter is dan wachten op anderen. Bijvoorbeeld zoals in de politiek. Hoe lang zijn ze nu al bezig om een kabinet te vormen? Het wordt echt tijd dat Mark Rutte en consorten naar een doe het zelf winkel gaan.

Sinds donderdag weet ik dat de dames op het gebied van voetbal de heren inhalen. Ik heb zo genoten van het EK-dames en zo gebaald van de wedstrijd Frankrijk tegen Nederland. Wat een blamage was dat. Doelman Jasper Cillessen kreeg van de deskundigen het hoogste elftal cijfer (6 ½), terwijl hij 4 goals om de oren kreeg. Dat zegt toch wel alles. En daar helpen een advocaatje met slagroom en Gullit met de vingers voor de mond ook niet bij. En laten we nu eerlijk zijn. Ik zie veel liever Lieke Martens dan Kevin Strootman op het veld. Buiten het veld trouwens ook. En of dit nu helemaal genderneutraal is?

FvW

We blijven geloven in Oranje! Maar dan zonder al die franje!



Dicky en Ruudje. Gefeliciteerd met de 3-1 overwinning op Bulgarije!!