



Ditjes en Datjes.

Het is eigenlijk een stomme titel voor een stukje. Ik kon echter niets anders verzinnen en daarom hier het verhaal over ditjes en datjes.

Het seizoen 2015/2016 is voor de veteranen van FcWeesp/Sc Muiden redelijk verlopen. Door elkaar te helpen traden de beide teams, de 35+ en de 45+, iedere wedstrijd compleet aan. En dat is weleens anders geweest. Wel waren er af en toe teveel spelers aanwezig. Zware discussies over het reserve staan waren het gevolg. Gelukkig werd de bittere smaak in de monden van de reserves na de wedstrijd weggespoeld met een drankje naar keuze. Ook werden de veteranen geconfronteerd met een paar droevige momenten op het persoonlijke vlak. We hopen, dat de betrokkenen deze momenten een plekje kunnen geven.

En dan de toekomst van sc Muiden. Het vertrouwen is er nog steeds dat het goed komt. En het is tijd om de mensen, die zich daar voor inzetten te bedanken. Bedankt dus! De laatste weken heb ik op de dinsdagavond het trainingsveld nabij Mariahoeve bezocht. Het trainingsveld is echt een uitkomst om dichterbij Muiden te kunnen trainen. Vooral voor de jeugd is dit een goede oplossing. En wat vooral voor mij belangrijk is, dat ik in het tijdelijk onderkomen op de parkeerplaats de ditjes en datjes uit Muiden verneem. Dat heb ik echt gemist. Ik ben bijna op de hoogte van de gebeurtenissen in en rondom Muiden. Ook werd een paar keer de naam van een heer op stand genoemd. Deze heer heeft veel moeite met het trainingsveld en de aangebrachte reclameborden. Waarschijnlijk staat zijn merk er niet bij. Waar ik vooral last van heb zijn de knoeten. En volgens mij komen die kleine beestjes uit de richting van de plek waar deze heer woont. Ik denk erover na om te gaan klagen.

Op zaterdag 21 mei 2016 vertelde een goede buurman van mij dat een andere goede buurman van mij in de Klapwijk muzikaal bedankt werd voor zijn inzet voor een sport, welke men nu op de natuurwateren in Nederland niet kan beoefenen.

FvW

Tot het volgend seizoen op de Bredius.

