

Schrijf een stukje voor mij Franz (153).



COtwee!

Men durft tegenwoordig niet eens meer het gras van een voetbalveld te maaien, omdat men bang is om te veel CO2 uitstoot te veroorzaken. Het alternatief zijn de kunstgrasvelden. Maar dat schijnt ook niet gezond te zijn. Zeker niet voor de wasmachine door al de zwarte korrels. Waar gaat dit allemaal naar toe? Moet het voetbal verboden worden? Als dat gebeurt, zie ik het somber in voor de maatschappij. Wat moeten de dames en heren dan in het weekend doen? Ik ben van plan om een actiegroep te stichten onder de naam "Wij worden moe van al dat gedoe". Moeten wij ook acties gaan voeren in Zeist en in Den Haag? Het is te gek voor woorden. Wij willen dat niet. Wij willen voetballen en de derde helft vieren. Laten ze al die oorlogen maar eens beëindigen. Maar ja! Dat kost de wapenindustrie geld en dat mag natuurlijk niet. Het kost politici en vooral de dictators te veel macht en dat kan natuurlijk niet.

Als schrijver van dit stukje kan ik dit probleem ook niet oplossen. Natuurlijk kan ik Koning Willem Alexander vragen om minder te vliegen. De koning levert echter al een grote bijdrage aan het verminderen van het elektriciteitsverbruik doordat hij een baard heeft laten staan.

Ik kan Mark Rutten vragen om eens duidelijkheid te tonen in zijn beleid en niet steeds grijnzend beweren dat het wel allemaal goed komt. Ik kan hem verzoeken om de politiek niet groener te maken dan een voetbalveld. Of hij luistert? Ik betwijfel dat.

Hoewel ik het optreden van de boeren in Nederland wel begrijp, vind ik dat hun standpunt nu wel duidelijk genoeg is. En dat zij aanbieden om het Malieveld in Den Haag te herstellen is ook een sympathiek gebaar. Helaas doet een andere partij dat al. Het Malieveld wordt met kruiwagen en spade weer helemaal in orde gemaakt. Gewoon! CO2-neutraal.

FvW

Eindjes aan elkaar knopen is een moeilijke zaak!



Herkent u deze nog!



Energiezuinig geld verdienen!