

*Schrijf een stukje voor mij Franz (109).*



## **Een blik vol herinneringen.**

Goh! Wat moet ik schrijven over het seizoen 2017/2018? Het was een enerverend seizoen met als eindresultaat het kampioenschap, dat behaald werd door de Fc Weesp/sc Muiden Veteranen 35+. Een kampioenschap dat wel een stempel drukte op het gedrag van de spelers en het verloop van de wedstrijden. Het werd zelfs zo erg dat spelers het veld verlieten. De meesten kwamen wel terug maar sommige spelers hadden er voorgoed genoeg van. Ook een vooraanstaand leider stapte op. Maar waarom? Had hij de shirtjes en broekjes niet correct opgehangen voor een wedstrijd? Of speelde er nog meer? Ik weet wel dat een kampioenschap niet zonder kleerscheuren verkregen wordt. Zelfs tegenstanders waren bang voor de ambities van het team uit Muiden en Weesp en kwamen daarom niet op. Ze durfden gewoon niet.

Het volgende seizoen gaan Fc Weesp en Sc Muiden weer samen door. De spelers kunnen niet meer buiten elkaar. En terecht. Meestal is de sfeer goed en als het een keer niet goed gaat; wordt er niemand beschuldigd. Nou ja! Misschien de scheidsrechter in een uitwedstrijd. Maar dat maakt verder niet uit.

**Een ieder een fijne vakantie gewenst!**

